

Μικροί ήρωες...ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ!

(Σωτηρία Κίτσιου)



Μες στου δρόμου τη γωνιά, **η Χιονάτη** τραγουδά.
Τρόφιμα γύρω της μαζεύουν όλοι με χαρά.
Στα **φτωχά τα σπιτικά**, τα καλάθια τους γεμίζουν,
άνθρωποι χαμογελούν κι έγνοιες πια δεν τους αγγίζουν.



Ο Πινόκιο στα πάρκα, με χαρά κι αγάπη πάει
και διδάσκει τα παιδιά πως **η αλήθεια δεν πονάει**.
Με γέλια και παιχνίδια τις καρδιές ξαναζεσταίνει
και σε κάθε γειτονιά, παίζουν όλοι ενωμένοι.

Ο Μικρός Πρίγκιπας ξανά κατεβαίνει από ψηλά,
με τριαντάφυλλα στο χέρι, σε ανθρώπους τα προσφέρει.
Στα νοσοκομεία πια όλα **τ' άρρωστα παιδιά**
με ελπίδα όλα γεμίζουν, τα χαμόγελα ανθίζουν.



Η Σταχτοπούτα το γοβάκι της, στα πόδια της φορά
και σε **σπίτια με ανάγκη**, τρέχει τώρα και βοηθά.
Με τη σκούπα, το φαράσι, καθαρίζει και φροντίζει
κι ο κόσμος γύρω της, χαμόγελα γεμίζει.

Ο Πίτερ Παν, κι αυτός παιδιά, τη σκόνη του, πετά ψηλά
και σε **ανθρώπους μετανάστες** δίνει ελπίδα και χαρά.
Παίζοντας με τις σκιές του, τα παιδιά ξαναγελούν
και οι γονείς τους που τα βλέπουν τώρα τον ευγνωμονούν.



*Ελάτε όλοι μαζί παιδιά, σαν νέοι ήρωες ξανά,
με πράξεις εθελοντισμού, που την καρδιά πάνε αλλού.
Να προσφέρουμε με αγάπη σε κάθε άνθρωπο την ανάγκη
το παραμύθι της ζωής μας πες, ας γράψουμε με πράξεις δυνατές.*

*Όλοι μαζί μπορούμε μια φορά
να γίνουμε οι άγγελοι του δρόμου και της καρδιάς!
Αυτό είναι ο εθελοντισμός, παιδιά,
ας κλείσουμε όλους, σαν αδέρφια, στην αγκαλιά μας!*

Η **Ωραία Κοιμωμένη**, από ύπνο βαθύ ξυπνά,
και της αγάπης το φιλί, στις καρδιές ξανασκορπά.
Με τις νεράιδες αγκαλιά, φροντίζει **τα ορφανά παιδιά**,
και αυτά με ευγνωμοσύνη δείχνουν σ' όλους καλοσύνη.



Ο Χάρι Πότερ μαγικά με τη ράβδο του ξανά, διοργανώνει αιμοδοσίες, με ξόρκια και μαγείες. Για όποιον χρειάζεται βοήθεια, δίνει δύναμη στα στήθια και όλοι τον ευχαριστούν και με ευχές τον χαιρετούν.



Ο Τομ κι ο Τζέρι τώρα μαζί, αιώνιοι φίλοι και εχθροί, μια αποστολή ορίζουν, παραλίες καθαρίζουν. Η κάθε ακτή μας τώρα πια, λάμπει από υγεία και ομορφιά.



Η Μίνι και ο Μίκυ απ' το χθες, με τις καρδιές τους ανοιχτές, τους ηλικιωμένους βοηθούν, που χέρι βοήθειας ζητούν. Με τραγούδια κι ιστορίες, τους κάνουν τώρα συντροφιά και όλοι αμέσως ξαναγιώνουν, με τόση αγάπη στην καρδιά!

Ο Μπομπ ο Σφουγγαράκης από μακριά, στη θάλασσα ξαναβουτά, τη χελώνα καρέτα που είναι μόνη, απ' τα δίχτυα την λυτρώνει. Μαζί με τον **Πάτρικ** αποφασίζουν και τις ακτές μας καθαρίζουν, κάθε θαλάσσιο πλάσμα πια από χαρά χαμογελά.



Η Ντόρα που εξερευνά, χάρτη στο χέρι της κρατά. Ρούχα τώρα συγκεντρώνει, με τα παιδιά, δεν είναι μόνη! Τα ορφανά παιδάκια ψάχνουν και με αγάπη τα μοιράζουν, κάθε παιδάκι νιώθει πια πως ντύθηκε με ζεστασιά.

Ο Σκούμπι Ντου σ' αποστολή, με την παρέα του μαζί, προσφέρουν δώρα στα παιδιά, ασθενείς νοσοκομείων με χαρά. Με παιχνίδια κι ιστορίες, η αγωνία έφυγε πια και οι μικροί μας ασθενείς, αναρρώνουν με χαρά.



*Ελάτε όλοι μαζί παιδιά, σαν νέοι ήρωες ξανά,
με πράξεις εθελοντισμού, που την καρδιά πάνε αλλού.
Να προσφέρουμε με αγάπη σε κάθε ανθρώπου την ανάγκη
το παραμύθι της ζωής μας πες, ας γράψουμε με πράξεις δυνατές.*

*Όλοι μαζί μπορούμε μια φορά
να γίνουμε οι άγγελοι του δρόμου και της καρδιάς!
Αυτό είναι ο εθελοντισμός, παιδιά,
ας κλείσουμε όλους σαν αδέρφια στην αγκαλιά μας!*