

Πρόταση για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Νηπιαγωγείο.

Σκηνή 1:

<https://www.youtube.com/watch?v=eT5rwzngv5Q>

(προτεινόμενη μουσική: "όταν έρχονται τα σύννεφα" του Μάνου Χατζηδάκι)

Αφηγητής 1: Ένα κρύο χειμωνιάτικο πρωινό, δυο αδέρφια αγαπημένα, ο Βασίλης και η Χριστίνα, διαβάζουν στη φτωχική κρεβατοκάμαρά τους για το σχολείο τα μαθήματά τους. Να τοι εκεί με τα σκουφιά και τα κασκόλ τους γύρω απ'το λαιμό προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το κρύο το τσουχτερό.

Βασίλης: Κρύο που κάνει αδερφούλα.

Χριστίνα: Από το κρύο νιώθω ρίγος και τρεμούλα.

Αφηγητής 2: Αν και ζούσαν τόσο φτωχικά, ποτέ δεν χάναν την ελπίδα από την καρδιά. Και η καλή τους η μαμά ήταν πάντοτε εκεί, για να τους κάνει μια ζεστή αγκαλιά και καληνύχτα να τους πει μαζί με δυο γλυκά φιλιά.

(η μαμά πηγαίνει πάνω από τα δύο παιδιά που πέφτουν για ύπνο και τα σκεπάζει με μία κουβέρτα)

Αφηγητής 3: Μόνο ο μπαμπάς τον τελευταίο καιρό φαίνεται λίγο λυπημένος και σκυθρωπός. Να τος μπαίνει στο σπíti με μάτια δακρυσμένα και βήματα βαριά.

Μαμά: Καλησπέρα καλέ μου, τι έγινε; Σαν λυπημένος μου φαίνεσαι;

Μπαμπάς: Τι να γίνει βρε γυναίκα; Προβλήματα πολλά, προβλήματα οικονομικά. Δεν έχουμε χρήματα ούτε για να ζεσταθούμε και τώρα που έμεινα χωρίς δουλειά, φοβάμαι πως σε λίγο δεν θα έχουμε χρήματα ούτε για να φάμε και να πιούμε.

Μαμά: Μη στενοχωριέσαι και έχε στην καρδιά ελπίδα. Όλα καλά θα πάνε, αρκεί να είμαστε γεροί και τα παιδιά μας χαρούμενα και γελαστά.

Μπαμπάς: Ναι, δίκιο έχεις. Να, μερικές φορές με πιάνει απελπισία και ξεχνώ πόσο σημαντικό είναι να έχουμε υγεία.

Σκηνή 2:

<https://www.youtube.com/watch?v=qvWI7JOOT6I>

(προτεινόμενη μουσική: "βροχή" του Μάνου Χατζηδάκι)

Αφηγητής 4: Οι μέρες κυλούν γρήγορα πολύ και να που πλησιάζει του χρόνου η πιο τρανή γιορτή, τα Χριστούγεννα, που όλα τα παιδιά της γης περιμένουν με αγωνία και μεγάλη ανυπομονησία.

Αφηγητής 5: Να και τέσσερις φίλοι του Βασίλη και της Χριστίνας, πηγαίνουν στο σχολείο, συζητούν, κάτι ευχάριστο μοιάζει να λένε και χαμογελούν. Τι λέτε να πλησιάσουμε να ακούσουμε και εμείς;

Φίλος 1: Πω, πω παιδιά, έχω τρελή χαρά. Έρχονται τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Θα στολίσουμε το δέντρο, θα βάλουμε φωτάκια λαμπερά, στη γειτονιά θα πούμε τα κάλαντα και στο τζάκι θα ψήσουμε νόστιμα κάστανα.

Φίλος 2: Εμείς θα πάμε στο χωριό, πάνω στο βουνό, στη γιαγιά και στον παππού. Τον χειμώνα στο χωριό μας τα Χριστούγεννα χιονίζει πολύ: ευκαιρία για χιονάνθρωπο, χιονοπόλεμο και παιχνίδι στην εξοχή.

Φίλος 3: Ανυπομονώ να γράψω το γράμμα μου στον Άι-Βασίλη. Τι θα ζητήσω δεν έχω ακόμα αποφασίσει. Έχω λιγάκι μπερδευτεί. Βλέπω στις διαφημίσεις παιχνίδια πολλά, όμορφα και συναρπαστικά, και δεν ξέρω τι να διαλέξω από όλα αυτά.

Φίλος 4: Εγώ πάντως δεν ξεχνώ, πως ένα παιχνίδι μοναχά πρέπει να ζητήσω, αλλιώς πώς θα προλάβει ο Άι-Βασίλης και οι βοηθοί του τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά της Γης να φτιάξουν και για το μεγάλο ταξίδι τον σάκο του να ετοιμάσουν; Όμως ας βιαστούμε, γιατί ακούω το κουδούνι να χτυπάει.

(**ακούγεται κουδούνι**)

<https://www.youtube.com/watch?v=6Tv6gQgj0VQ>)

Αφηγητής 6: Έτσι φτάνουν οι 4 φίλοι στο σχολείο και σαν μπαίνουν στην αυλή βλέπουν τη Χριστίνα και τον Βασίλη που σήμερα φαίνονται τόσο μα τόσο σκεπτικοί, σαν κάτι σοβαρό να τους στεναχωρεί. (14)

Σκηνή 3:

<https://www.youtube.com/watch?v=k2GeWHZBUiY>

(προτεινόμενη μουσική: "το κονσέρτο" του Μάνου Χατζιδάκι)

<https://www.youtube.com/watch?v=6Tv6gQgj0VQ>

(**το κουδούνι ακούγεται ξανά**)

Αφηγητής 7: Ακούτε το κουδούνι που χτυπά και πάλι; Τελείωσαν τα μαθήματα, τα σχολειά θα κλείσουν και των Χριστουγέννων οι διακοπές θα ξεκινήσουν. Μέρες παιχνιδιού και ξεγνοιασιάς, μέρες γεμάτες γέλιο, χαρά, παιχνίδι μα και πολλά γλυκά: μελομακάρονα, δίπλες, κουραμπιέδες και μυρωδάτη βασιλόπιτα.

Αφηγητής 8: Όλοι οι φίλοι θα αποχαιρετιστούν και "Καλά Χριστούγεννα" θα ευχηθούν. Να και ο Βασίλης και η Χριστίνα με τους φίλους τους μιλούν, όμως δεν χαμογελούν...

Φίλος 5: Τι έγινε Βασίλη κι είσαι τόσο λυπημένος; Κι εσύ Χριστίνα που πάντα κάνεις τα καλύτερα αστεία, πού πήγε η χαρά σου, το γέλιο και η λαμπερή ματιά σου;

Φίλος 6: Είναι μέρες που σας βλέπουμε τόσο σκεπτικούς και λυπημένους. Τι έγινε; Οι φίλοι είναι για να μοιράζονται όλες τις στιγμές: και τις χαρούμενες και τις λυπητερές.

Φίλος 7: Πείτε μας αυτό που σας στενοχωρεί και η λύπη θα μείνει μισή. Όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί, λύση θα βρούμε στη στιγμή και η λύπη θα εξαφανιστεί.

Βασίλης: Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο αυτό. Μα τέτοια μαγικά γίνονται μόνο στα παραμύθια τα παιδικά.

Χριστίνα: Ευχαριστούμε που μας σκέφτεστε και μας αγαπάτε. Όταν έχεις φίλους αληθινούς, όλα φαντάζουν πιο απλά.

Αφηγητής 9: Την επόμενη μέρα, παραμονή Χριστουγέννων, οι φίλοι συναντήθηκαν ξανά, τα κάλαντα να πουν σε όλη τη γειτονιά. Να τοι που κρατούν τριγωνάκια, μελωδία ονειρική να σκορπίσουν σε όλα τα σπιτάκια.

Αφηγητής 10: Καλήν ημέρα άρχοντες, αν είναι ορισμός σας Χριστού τη θεία γέννηση να πω στο αρχοντικό σας. Ας τους ακολουθήσουμε και μεις, γιατί νομίζω ότι κάτι αναπάντεχο τους περιμένει.

Σκηνή 4:

<https://www.youtube.com/watch?v=-wfYxlEpnjY>

(κάλαντα Χριστουγέννων)

Τα παιδιά τραγουδούν τα κάλαντα.

Φίλος 8: Περάσαμε υπέροχα καλοί μου φίλοι. Ώρα να γυρίσουμε στο σπίτι. Είστε όλοι καλεσμένοι. Η μαμά έχει φτιάξει κουλουράκια και γλυκιά ζεστή σοκολάτα.

Όλοι μαζί: Ζήτω!!! Πάμε!

Βασίλης: Μα για σταθείτε, τι είναι αυτό που βλέπω εδώ;

Χριστίνα: Μοιάζει σαν σπασμένο κουκλάκι.

Φίλος 9: Τι να το κάνουμε ένα χαλασμένο κουκλάκι, άχρηστο είναι. Κι είναι και βρώμικο. Αφήστε το καλύτερα.

Φίλος 10: Εγώ πάντως δεν το θέλω. Τέτοια κουκλάκια έχω ένα σωρό, καινούρια και καθαρά, όχι σπασμένα και πεταμένα όπως αυτό στου δρόμου τη γωνιά.

(ένα παιδί παίζει το σπασμένο κουκλάκι, φορά τλαιπωρημένα ρούχα και βρίσκεται ξαπλωμένο στη σκηνή)

Βασίλης & Χριστίνα: Θα το πάρουμε εμείς (το παιδί-κουκλάκι σηκώνεται και στηρίζεται στους ώμους των δύο παιδιών)

Αφηγητής 11: Έτσι είπαν κι έτσι έκαναν. Και μόλις γύρισαν στο σπίτι τους, κλείστηκαν στο δωμάτιό τους και βάλθηκαν το κουκλάκι να καθαρίσουν, να χτενίσουν και τις πληγές του να γιατρέψουν.

Αφηγητής 12: Κι εκείνο σαν να μην ήταν ψεύτικο μα αληθινό, σαν να καταλάβαινε στα αλήθεια την αγάπη τους, το νιάσιμο και τη φροντίδα, τα κοίταζε ενθουσιασμένο και πολύ συγκινημένο.

Μουσικό κομμάτι-γέφυρα: αποχωρούν οι φίλοι και ο Βασίλης με τη Χριστίνα μεταφέρουν το κουκλάκι-γούρι στο σπίτι τους.

<https://www.youtube.com/watch?v=fsiGp-69mBA>

("το βαλς των χαμένων ονείρων" του Μάνου Χατζιδάκι)

Σκηνή 5:

<https://www.youtube.com/watch?v=zq6aYMFTO8c>

(προτεινόμενη μουσική: "ο γλάρος" του Μάνου Χατζιδάκι)

(Αναπαράσταση των κινήσεων των δύο παιδιών που φροντίζουν το κουκλάκι-γούρι. Μέχρι εκείνο να ζωντανέψει.)

Αφηγητής 13: Αγνώριστο έγινε το κουκλάκι. Και πόσο χαρούμενο φαίνεται. Λάμπει το πρόσωπό του και σαν να'ναι έτοιμο να μιλήσει και τους φίλους μας να ευχαριστήσει.

Γούρι: Σας ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα και Βασίλη.

Βασίλης & Χριστίνα: Μιλάς στ' αλήθεια; Πώς σε λένε;

Γούρι: Με λένε Γούρι. Ζωντανεύω και μιλώ, όταν βρω φίλους αληθινούς που βλέπουν με τα μάτια της καρδιάς. Σε αυτούς τύχη φέρνω και όσα καλά έδωσαν, άλλα τόσα τους επιστρέφω.

Αφηγητής 14: Αυτά είπε το Γούρι, λίγο παράξενα λόγια, είναι αλήθεια, και έπεσε να κοιμηθεί στο μικρό ζεστό κρεβατάκι που τα δύο αδέρφια είχαν φτιάξει για τον καινούριο μικρό τους φίλο με στρωσίδια παλιά.

Αφηγητής 15: Κουρασμένα πολύ από μια γεμάτη μέρα, έπεσαν να κοιμηθούν. Μα να σαν να βλέπω ένα χαμόγελο στα πρόσωπά τους. Το

βλέπετε και εσείς; Ξημέρωναν Χριστούγεννα.

((ήχοι καμπάνας:))

<https://www.youtube.com/watch?v=Fm3IAvesrkY>

Μαμά: Ξυπνήστε, αγάπες μου. Είναι Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Να είναι πάντα η ζωή σας φωτεινή σαν τον ήλιο (φιλί στα παιδιά)

Μπαμπάς: Καλά Χριστούγεννα, Βασίλη. Καλά Χριστούγεννα, Χριστίνα (φιλί στα παιδιά). Μπα τι βλέπω; Αποκτήσατε καινούριο φίλο. Τι γλυκούλης που είναι; Πώς τον λένε;

Βασίλης & Χριστίνα: Γούρι, μπαμπά, γούρι!

(ήχος πόρτας:

<https://www.youtube.com/watch?v=nEeJQQ3SkRA>

Μαμά & Μπαμπάς: Μπα, ποιος να'ναι τόσο νωρίς;

Αφηγητής 16: Σαν άνοιξε η πόρτα, τι να δουν τα ματάκια των παιδιών; Ο κυρ-Αντώνης ο φούρναρης και ο κυρ-Νίκος ο κρεοπώλης...

Αφηγητής 17: ... είχαν έρθει να ευχηθούν "Καλά Χριστούγεννα" με ένα σωρό καλούδια στα χέρια και με ένα ζεστό χαμόγελο στο στόμα.

Σκηνή 6:

<https://www.youtube.com/watch?v=IOYTWpZk8Gg>

(προτεινόμενη μουσική: "παρθένα της γειτονιάς μου" του Μάνου Χατζιδάκι)

Φούρναρης: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά Χριστούγεννα. Κρύο που έβαλε. Είπαμε να έρθουμε να σας δούμε και "χρόνια πολλά" να ευχηθούμε. Έφερα μπισκοτάκια σοκολατένια και ζαχαρωτά για τα παιδιά. Τι θα λέγατε για μια ζεστή απολαυστική σοκολάτα;

Κρεοπώλης: Κάτσε κυρ-Αντώνη, βιάζεσαι λιγάκι. Πρώτα θα φτιάξουμε τη γαλοπούλα γεμιστή με κουκουνάρι και σταφίδες και πατατούλες λαχαριστές. Ελάτε, παιδιά, να βάλουμε όλοι ένα χεράκι, γρήγορα να ετοιμαστεί το γιορτινό τραπέζι.

Μαμά: Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας, καλοί μας φίλοι και γειτόνοι. Αυτή τη μέρα τη γιορτινή, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ πως η αγάπη η αληθινή τα πάντα νικά και κάθε λύπη διώχνει μακριά.

Μπαμπάς: Και μια που'μαστε τώρα όλοι εδώ, ήρθε η ώρα να σας πω και το νέο το συναρπαστικό. Βρήκα καινούρια δουλειά και τη μεγάλη μου χαρά μ'εσάς θέλω να μοιραστώ και να σας κάνω όλους μια ζεστή αγκαλιά.

Αφηγητής 18: Μαμά, μπαμπάς, παιδιά και φίλοι καρδιακοί αγκαλιάζονται σφιχτά αυτή τη μαγική στιγμή. Στο μικρό σπίτι του Βασίλη και της Χριστίνας γύρισε πάλι η ελπίδα. Κι αν είναι όλοι αγαπημένοι, πάντα θα ξεπερνούν κάθε δυσκολία.

Αφηγητής 19: Εδώ τελειώνει η ιστορία. Καλά Χριστούγεννα και χαρούμενη Πρωτοχρονιά σε όλες και σε όλους. Και μην ξεχνάτε τα λόγια τα σοφά που είπε το Γούρι στα παιδιά μια νύχτα με αστροφεγγιά: "Σαν παίρνεις γεμίζουν τα χέρια σου, σαν δίνεις γεμίζει η καρδιά σου".

Τραγούδι λήξης: "Πού'ναι πιο καλά;". Θα το βρείτε στον σύνδεσμο:

<https://www.youtube.com/watch?v=EngpaMq4908>

Μουσικό κομμάτι εμφάνισης όλης της ομάδας και χαιρετισμού
<https://www.youtube.com/watch?v=1cjB2qKRYrU>

πηγή : **BLOGLOVIN'**