

ΠΛΑΤΑΝΟΣ 2009-2010

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ 2009-2010

«Ο Αϊ-Βασίλης φέτος είναι πράσινος»

μια διασκευή του βιβλίου των: Άννας Βερούλη ΚΑΙ Νίκου

Μιχαλόπουλου

επιμέλεια διασκευής: Πέτσκου Βίκυ

Πρόσωπα:

Αφηγητής-

5 παιδιά: \

Άγιος Βασίλης

ΗΛΙΑΣ

NΑΝΟΣ 1

ΟΥΛΕ

NΑΝΟΣ 2

ΣΑΜΑΝΘΑ

NΑΝΟΣ 3

ΝΕΓΚΕ

NΑΝΟΣ 4

ΜΠΙΧΑΡ

ΑΦΗΓΗΤΗΣ : Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα στο χωριό του Αϊ-Βασίλη....Όμως τα φετινά Χριστούγεννα δεν έμοιαζαν καθόλου με τα προηγούμενα.....και κάτι έκανε τον Άγιο Βασίλη να νιώθει κάπως στεναχωρημένος αλλά πάνω από όλα βαθιά προβληματισμένος.....

(μπαίνει ο Άγιος Βασίλης και κάθεται στη πολυθρόνα του στεναχωρημένος)

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Πώς θα τα βγάλω πέρα φέτος;;;;;

ΑΦΗΓΗΤΗΣ : Εδώ και καιρό είχε ετοιμάσει τα πάντα για το ταξίδι του. Όλα ήταν έτοιμα: Το έλκηθρο ήταν γεμάτο δώρα, οι τάρανδοι ζωηροί, έτοιμοι για τα χιλιόμετρα που τους περίμεναν, και οι βοηθοί του οι νάνοι ορεξάτοι για δουλειά. (μπαίνουν οι νάνοι)

ΑΦΗΓΗΤΗΣ : Η Φύση όμως δεν άντεχε να βοηθήσει. Ο φετινός χειμώνας θύμιζε περισσότερο άνοιξη κι ούτε μια στάλα χιονιού δεν έλεγε να πέσει.

ΠΛΑΤΑΝΟΣ 2009-2010

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

NANOS 3: Άγιε μου Βασίλη τι έχεις; Δεν σε βλέπουμε και πολύ καλά τελευταία και ανησυχούμε.....

NANOS 4 : Ναι αλήθεια...πες μας τι σου συμβαίνει; Τι σε προβληματίζει;

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Αχ καλοί μου νάνοι.... Δεν βλέπετε τη φύση; Πλησιάζουν Χριστούγεννα και έξω είναι άνοιξη!!!! Πώς θα αντέξουν οι τάρανδοι μου τόσες μεγάλες αποστάσεις χωρίς λίγο κρύο; Πώς θα κυλήσει το έλκηθρό μου στην ξερή χωρίς χιόνι γη; Και να 'ταν μόνο αυτό....(βγάζει πέντε φακέλους από τη στολή του). Είναι και αυτά τα γράμματα βλέπετε....

NANOS 1 :τι ; τι γράμματα είναι αυτά;

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Είναι από 5 παιδιά τόσο διαφορετικά μεταξύ τους όμως με τόσο ίδιες σκέψεις ίδια όνειρα και επιθυμίες....

NANOS 2 και τι ζητάνε καλέ μου Άγιε;

NANOS 3: Καλά τι ρωτάς!!! Δεν ξέρεις; Σίγουρα θα ζητάνε αυτά που ζητάνε όλα τα παιδιά στα γράμματά τους....παιχνίδια, κούκλες και αυτοκίνητα...τι άλλο;

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Κάνεις λάθος!!! Είναι πολύ διαφορετικά αυτά τα γράμματα.... Οι δικές τους χριστουγεννιάτικες επιθυμίες είναι οι ανάγκες για τον τόπο τους, την πόλη και το χωριό τους. Δεν ζητάνε δηλαδή δώρα για τον εαυτό τους....

NANOS 4: και ποια είναι αυτά τα παιδιά που σου έγραψαν...; Πρέπει να είναι πολύ ξεχωριστά....

NANOS 2: και τι σου έγραψαν ...είμαι πολύ περίεργος....

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ:...Χμμμ...καθίστε να σας τα διαβάσω....πρώτος μου έγραψε ο Ηλίας από την Ηλεία της Πελοποννήσου.....

(μπαίνει ο Ηλίας κάθεται στο θρανίο και αρχίζει να γράφει μονολογώντας...)

ΠΛΑΤΑΝΟΣ 2009-2010

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΗΛΙΑΣ: Έφτασε η μέρα...γράμμα στον Άγιο Βασίλη και φέτος....μα τι να του ζητήσω αυτή τη χρονιά; Ούτε δώρα θέλω ούτε τίποτα.....το μόνο που ονειρεύομαι.....(κοιτάει προς τους θεατές και λέει)το μόνο που ονειρεύομαι είναι ένα ξαναζωντανεμένο καταπράσινο δάσος απέναντι από το σπίτι μου.....γιατί δεν υπάρχει πια....το προηγούμενο καλοκαίρι το είδα να καίγεται μπροστά στα μάτια μου....το πολύτιμο στολίδι της περιοχής μου.....και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για να το σώσω...Μα ναι!!! Αυτό θα ζητήσω φέτος....ένα καταπράσινο δάσος όπως το παλιό.....

NANOS 4: ποπό καταστροφή....πράγματι οι πυρκαγιές στην Πελοπόννησο κατέστρεψαν πολλά δέντρα, σπίτια, χωριά ολόκληρα....

NANOS 3: Μα αυτό ήταν το πρώτο παιδί...ποιο άλλο σου έγραψε;

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: 2^ο γράμμα πήρα από τον μικρό Ούλε από την Αλάσκα.....

NANOS 1: μπρρρρρ κάνει κρύο εκεί.....και τι σου έγραψε;

(μπαίνει ο Ούλε)

ΟΥΛΕ: (Διαβάζει από μέσα)Σε παρακαλώ Άγιε Βασίλη φέτος δεν θέλω δώρα....Το μόνο που θέλω είναι να σταματήσουν να λιώνουν οι πάγοι στην περιοχή μου. Οι πολικές αρκούδες εδώ κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.....Οι περισσότερες πνίγονται γιατί δεν βρίσκουν κομμάτια πάγου που να αντέχουν το βάρος τους εξαιτίας των πάγων που λιώνουν....

NANOS 4: Και το 3^ο γράμμα; Από ποιον είναι και τι σου ζητάει;

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Είναι από τη μικρή Σαμάνθα από την Αυστραλία....

ΣΑΜΑΝΘΑ: Αγαπητέ ΑΓΙΕ ΒΑΣΙΛΗ, μακάρι φέτος τα Χριστούγεννα να μη μου φέρεις δώρο αλλά να κάνεις ένα θαύμα και να κλείσει αυτό το ανοιχτό τραύμα που υπάρχει μόνιμα τα τελευταία χρόνια στον ουρανό, κάτι σαν τρύπα...Τρύπα του Όζοντος το λένε οι μεγάλοι και

ΠΛΑΤΑΝΟΣ 2009-2010

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

κάνει τον κόσμο να φοβάται τον ήλιο και τις ακτίνες του. Για αυτό και η μαμά μου λέει να μην κάθομαι πολύ ώρα στον ήλιο και αυτό με στεναχωρεί που δεν μπορώ να χαρώ την αγαπημένη μου θάλασσα.....

ΝΑΝΟΣ 3: Και όλα αυτά επειδή δεν προστατεύουμε το περιβάλλον; τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί στη φύση άραγε;

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Άκου τι μου έγραψε η Νέγκε από την Αιθιοπία και θα καταλάβεις.....

ΝΕΓΚΕ: Άγιε μου Βασίλη, θα θελα φέτος κάτι τόσο πολύτιμο που όμως ούτε τα χρυσάφια όλου του κόσμου δεν μπορούν να το αγοράσουν...ΝΕΡΟ! Τα χωράφια μας εδώ ξεραίνονται και το νερό λιγοστεύει καθώς περνούν τα χρόνια.....

Νάνος 4: Δηλαδή Άγιε Βασίλη σε κάποιες χώρες της Αφρικής δεν έχουν νερό να πιούν;

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Δυστυχώς δεν έχουν καλέ μου νάνε και όσο έχουν, δεν είναι καθαρό, αλλά βρόμικο...αλλά και στη χώρα του μικρού Μπιχάρ στο Ιράν τα πράγματα είναι άσχημα....

ΜΠΙΧΑΡ: Καλέ μου Άγιε Βασίλη κάνε να σταματήσει ο πόλεμος και να έρθει ειρήνη...μόνο αυτό...!!!!Κάνε να σταματήσουν α πέφτουν πυρομαχικά και χημικά για να αρχίσω και πάλι να ονειρεύομαι....

ΝΑΝΟΣ 3:Αυτά που ζουν τα παιδιά είναι σκέτη φρίκη...κάτι πρέπει να κάνουμε!!! Κάτι πρέπει να γίνει !!!

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: και πρέπει να γίνει γρήγορα....

ΑΦΗΓΗΤΗΣ :Μεμιάς ο Άγιος Βασίλης άδειασε το έλκηθρο από τα δώρα ανέβηκε στον πιο γρήγορο τάρανδο του και ξεκίνησε για να βρει τους φίλους του για να τους εξηγήσει το σχέδιο του.

ΜΠΙΧΑΡ: Αλήθεια μπορούμε να βοηθήσουμε;

ΠΛΑΤΑΝΟΣ 2009-2010

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Μόνο με τη βοήθεια σας μπορεί να αλλάξει ο κόσμος.

ΝΕΓΚΕ: Προλαβαίνουμε;

ΣΑΜΑΝΘΑ: Η φύση μας έχει ανάγκη!

ΗΛΙΑΣ: Το περιβάλλον μας χρειάζεται!

ΟΥΛΕ: Και με τα δώρα τι θα γίνει;

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Μα τα δώρα είσαστε εσείς οι ίδιοι αφήστε την καρδιά σας να μιλήσει και τα δώρα θα έρθουν άφθονα στην ψυχή σας.

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ο Άγιος Βασίλης λοιπόν έφτασε σε κάθε γωνιά του πλανήτη μαζί με τους βοηθούς του και μίλησαν σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το σχέδιο τους για την προστασία του περιβάλλοντος. Και όλα άρχισαν να αλλάζουν...

ΗΛΙΑΣ: τα παιδιά ξεκίνησαν να μαζεύουν τα σκουπίδια και να φυτεύουν δέντρα και θάμνους.....

ΣΑΜΑΝΘΑ:.....άρχισαν να περπατάνε περισσότερο και να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητο.....

ΝΕΓΚΕ: Άρχισαν να σβήνουν τα φωτάκια από τις τηλεοράσεις το βράδυ που όλοι κοιμόντουσαν και να κλείνουν κάθε βρυσούλα που έτρεχε χωρίς λόγο....

ΟΥΛΕ: Άρχισαν να κλείνουν τα καλοριφέρ και τα κλιματιστικά νωρίτερα....

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Το ταξίδι επιτέλους πλησίαζε στο τέλος του...Ξημέρωναν Χριστούγεννα...τα καλύτερα Χριστούγεννα του ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ και όλου του κόσμου!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(μπαίνουν όλοι στη σκηνή)

ΣΑΜΑΝΘΑ: Τελικά μήπως δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στον κόσμο από ένα παιδικό χαμόγελο;

ΗΛΙΑΣ: Τελικά μήπως τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή υπάρχουν ελεύθερα και για όλους τα ίδια και δεν αγοράζονται;

ΠΛΑΤΑΝΟΣ 2009-2010

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Τελικά μήπως ο Άγιο ΒΑΣΙΛΗΣ όλα αυτά τα χρόνια λαχταρούσε να προσφέρει δώρα που φωτίζουν τα παιδικά χαμόγελα και δεν χωράνε σε πακέτα.....για αυτό ο Άγιος Βασίλης φέτος είναι.....ΠΡΑΣΙΝΟΣ!!!!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!!!

