

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ – ΘΕΑΤΡΙΚΟ2

Για 50 παιδιά

Α΄ σκηνή

ΣΚΗΝΙΚΟ: Το σκηνικό μπορεί να περιλαμβάνει, ένα αστόλιστο χριστουγεννιάτικο δέντρο και τριγύρω χαρτόκουτα που γράφουν απ' έξω «χριστουγεννιάτικα στολίδια», μέσα από τα οποία θα ξεπροβάλλουν λίγα – λίγα τα στολίδια καθώς θα παρουσιάζονται.

Νεράιδα 1^η Θα σας πω μια ιστορία
όμορφη και γιορτινή.
τα Χριστούγεννα την κάνουν
να φαντάζει αληθινή!



Ρολόι 1^ο Λίγο πριν τις άγιες μέρες,
σ' ένα μεγααάλο μαγαζί,
τα ρολόγια ήταν ξεκούρδιστα,
αντί να 'χουνε γιορτή.

Ρολόι 2^ο Βάλθηκε ο ρολογάς,
να τα κουρδίσει όλα με μιας
και μικρά μα και μεγάλα,
τοίχου, ξυπνητήρια και άλλα...

Ρολόι 3^ο Ξάφνου εκεί που ξαποσταίνει,
να σου κι ο κούκος βγαίνει
και το τεμπέλικο ρολόι στη γωνία,
κουνάει το κεφάλι και δε θέλει φασαρία.

Ρολόι 4^ο Μα μόλις το πείσουνε κι αυτό να κουρδιστεί,
μια νεράιδα με ραβδί θα εμφανιστεί,
θα χτυπήσει τα ρολόγια τρεις φορές
και όλα θα ξαναγίνουν όπως χθες.

Ρολόγια (μουσικοκινητικό δρώμενο, ηχοϊστορία)

Νεράιδα 2^η Στην ιστορία λοιπόν που θα σας πω
τα ρολόγια ήταν ξεκούρδιστα
και δεν έδειχναν την ώρα,
τον χρόνο, τον καιρό.



Νεράιδα 3^η Τα τρίγωνα σιωπούσαν,
παιδιά δεν τα χτυπούσαν.
Στην άκρη αφημένα,
μόνα και παραπονεμένα.

(Ακούγεται μουσική και μέσα ή πίσω από τα κουτιά προβάλλουν τα παιδιά που είναι ντυμένα σαν τρίγωνα. Τραγουδούν όλα μαζί, κρατώντας τριγωνάκια που κάνουν τον αντίστοιχο ήχο.)

Τρίγωνο 1^ο Με κουδουνάκια, τριγωνάκια,
κάλαντα λένε τα παιδάκια.
Μα αν τα Χριστούγεννα δε 'ρθούνε,
στο συρτάρι πάλι, θε να μπούνε!

Όλα μαζί: Με κουδουνάκια, τριγωνάκια,
κάλαντα λένε τα παιδάκια.

Τρίγωνο 2^ο Τα Χριστούγεννα αργούσαν,
τα στολίδια αδημονούσαν,
το δεντράκι να στολίσουν,
τα κλαδιά του να γεμίσουν.

Τρίγωνο 3^ο *Αχ και τώρα τι θα γίνει;*
Το δέντρο το χριστουγεννιάτικο
ποιος θα το στολίζει,
ποιος με παιχνίδια ολόμορφα
θα 'ρθει να το γεμίσει;

Τρίγωνο 4^ο Στα φύλλα και στα κλώνια του
ποιος θα του βάλει χιόνια;
Κι ολόγυρά του να κρέμονται,
στολίδια και μπαλόνια;

Τρίγωνο 5^ο Γύρω του, δε θα στηθεί χορός,
τραγούδια ν' αντηχήσουν;
Κι από χαρά κι ουράνιο φως
όλα να πλημμυρίσουν;

Τρίγωνο 6^ο Γιορτινά τραγούδια δεν ηχούνε,
τη χαρά παντού να σκορπούνε,
να λάμψει ο ουρανός κι η πλάση
τ' άγιο θαύμα να γιορτάσει.



Τραγούδι: Γιορτινά τραγούδια ηχούνε

Μαγισσούλα 1^η: Τα στολίδια ήταν κρυμμένα
σε χαρτόκουτα παλιά
και περίμεναν να έρθουν
να τα βγάλουν τα παιδιά.

Μαγισσούλα 2^η: Μα αυτά καθυστερούσαν,
δεν φαινόntonτουσαν κοντά,
τα στολίδια αποφασίσαν
να βγουν μόνα απ' τα κουτιά!

(Ακούγεται μουσική και μέσα ή πίσω από τα κουτιά προβάλλουν τα παιδιά που είναι ντυμένα σαν χριστουγεννιάτικες μπάλες.)

ΜΠΑΛΑ 1^η Χαρούμενες μπάλες μεγάλες, μικρές,
με χρώματα χίλια και φίνες γραμμές!
Σε όλο το δέντρο σε κάθε κλαδί,
μια μπάλα στερεώνουν, με ωραία κλωστή!

Μπάλες όλες: Χαρούμενες μπάλες μεγάλες, μικρές,
με χρώματα χίλια και φίνες γραμμές!

ΜΠΑΛΑ 2^η Σαν να άργησαν απόψε
να μας βγάλουν από 'δω
και το δέντρο το καημένο
περιμένει εκεί γυμνό.



ΜΠΑΛΑ 3^η Για κοιτάξτε πόσες κούτες
παραμένουνε κλειστές,
τι θα γίνουν τα στολίδια
που κοιμούνται σε αυτές;

ΜΠΑΛΑ 4^η Ας ανοίξουμε καμία
ας τα βγάλουμε εμείς,
τα υπόλοιπα στολίδια
της χαρούμενης γιορτής!

ΜΠΑΛΑ 5^η Και οι μπάλες 'βγάλαν όλα
τα σκοινάκια απ' τα κουτιά
και, τι νομίζετε πως βγήκαν
από μέσα τους παιδιά;

ΜΠΑΛΑ 6^η Σήμαντρα και καμπανούλες,
που συνοδεύουν χαρούμενες φωνούλες.
Ντιν νταν χτυπούν μελωδικά
και τραγουδούν γιορταστικά.

Τραγούδι: Σήμαντρα ηχούν γιορταστικά

(Ακούγεται μουσική και μέσα ή πίσω από τα κουτιά προβάλλουν τα παιδιά που είναι ντυμένα σαν καμπανούλες. Τραγουδούν όλα μαζί, κρατώντας καμπανούλες που κάνουν τον αντίστοιχο ήχο..)

Καμπανούλες όλες

Ντιν ντιν νταν και γκλιν και γκλον
καμπανούλες τραγουδούν!

Ντιν ντιν νταν και γκλιν και γκλον
και στο έλατο θα μπουν!

Ντιν ντιν νταν και γκλον και γκλιν
ακουγόμαστε καλά!

Ντιν ντιν νταν και γκλον και γκλιν

τραγουδάμε με χαρά!

ΚΑΜΠΑΝΟΥΛΑ 1^η: Τι ωραία που είναι έξω!
Ουφ! Ανάσανα ξανά!
Ένα χρόνο μες στην κούτα
ήταν τόσο σκοτεινά!



ΚΑΜΠΑΝΟΥΛΑ 2^η: Χτύπα καμπάνα του σπιτιού μας,
χτύπα καμπάνα μου χρυσή.
Χριστούγεννα γιορτάζει ο κόσμος όλος,
σήμαινε σήμερα και συ.

ΚΑΜΠΑΝΟΥΛΑ 3^η: Σαν εμάς κανένας άλλος,
δεν χαρίζει ομορφιά
και ωραία μουσικούλα
σαν κουνιούνται τα κλαδιά!

ΚΑΜΠΑΝΟΥΛΑ 4^η: Αχ, μια που είπες μουσικούλα...
Σκούριασα μέσα στο κουτί,
ας βάλουμε λίγη μουσική,
να χαρούμε, να χορέψουμε,
μεγάλοι και μικροί!

Rockn' Around The Christmas Tree

(τέλος τμήματος)

Β' σκηνή



Μαγισσούλα 3^η Εγώ θέλω Χριστούγεννα λευκά,
γι' αυτό θ' αρχίσω τα μαγικά!
Χιόνι να πέσει μαλακό,
νιφάδες να αρχίσουν το χορό!

(Ακούγεται κατάλληλη μουσική και εμφανίζονται μία – μία οι χιονούλες, κάνοντας στροφές)

Χιονούλες όλες μαζί: Χιονονιφάδες είμαστε εμείς, που χορεύουν ζυηρά
μες στις νυχτάς τη σιγαλιά.
Έρθαμε την κατάλληλη στιγμή,
για να στολίσουμε την πιο ωραία γιορτή!

Χιονούλα 1^η Θαύμα σαν το αποψινό,
δεν το 'χω ξαναζήσει.
Λευκές χιονονιφάδες χορεύουμε τρελά,
περιμένοντας κι εμείς τα παιδιά.

Χιονούλα 2^η Σαν τουφίτσες βαμβακιού,
οι νιφάδες του χιονιού,
με τρελή χαρά πετάμε,
προς τη Γη κατρακυλάμε.

Χιονούλα 3^η Άσπρες, άσπρες, ζαχαρένιες
μαλακές και πουπουλένιες.
Πέφτουμε γεμάτες χάρη,
όλο νάζι και καμάρι.

Χιονούλα 4^η Δείτε όλοι το χορό μας,
τις στροφές το πέσιμό μας,
τις φιγούρες τα κολπάκια,
τα μικρά μας παιχνιδάκια.

Χιονούλα 5^η Μα πού ακούστηκε ξανά,
να 'ρθουν Χριστούγεννα δίχως τα παιδιά,
να στολίσουν το δεντράκι,
με μπάλες, φωτάκια κι αστεράκι;

Χιονούλα 6^η

Κάλαντα να τραγουδήσουν με χαρά,
ευχές να στείλουν σε όλα τα παιδιά.
Να ανάψουν του δέντρου τις λαμπάδες
και γω να σας ευχηθώ καλές σας εορτάδες!

Κάλαντα Κεφαλλονιάς

Μαγισσούλα 4^η

Μια στιγμή... Κοιτάξτε όλοι,
ποιοι προβάλλουν μες το φως!
Μήπως όμως θα μπορούσαν
και να κάνουνε αλλιώς.



(Ακούγεται μουσική και μέσα ή πίσω από τα κουτιά προβάλλουν τα παιδιά που είναι ντυμένα σαν φωτάκια δέντρου. Πάνω τους κρέμονται φωτάκια και είναι ενωμένα μεταξύ τους και γι' αυτό μιλώντας, ο ένας συμπληρώνει τον άλλο ...)

Φωτάκια όλα μαζί:

Είμαστε εμείς, φωτάκια δυνατά,
είμαστε εμείς, φωτάκια ζωηρά!
Είμαστε εμείς, φωτάκια για το δέντρο
είμαστε εμείς, φωτάκια με το... μέτρο!

ΦΩΤΑΚΙ 1^ο:

Δεν νομίζω να ξεχνάτε,
πως υπάρχουμε κι εμείς!
Ενωμένοι, αγαπημένοι,
όλοι μέρη μιας γραμμής.

ΦΩΤΑΚΙ 2^ο:

Και χωρίς εμάς,
δεν γίνεται γιορτή
και χωρίς εμάς,
σκοτάδι θα σας βρει!

ΦΩΤΑΚΙ 3^ο:

Σβήνει το ένα, ανάβει το άλλο
ένα, ένα στη σειρά,
ώσπου γίνεται στο δέντρο,
μια μεγάλη, φωτεινή αγκαλιά!

ΦΩΤΑΚΙ 4^ο:

Μπάλες, φωτάκια, καμπανούλες,
όλα είμαστε εδώ.
Όμως ένα εκεί κουτάκι
σαν να έμεινε κλειστό.

(πηγαίνοντας προς το κλειστό κουτί)

ΦΩΤΑΚΙ 5^ο:

Έλα βγες και φανερώσου,
γιατί είσαι τόσο ντροπαλό;
Βγες λοιπόν να ξεκινήσει,
επιτέλους αυτός ο στολισμός!

**ΦΩΤΑΚΙ 6^ο:**

Κι εμείς για να δεις πόσο σ' αγαπούμε
κάλαντα θέλουμε ν' ακουστούνε,
αυτά, που για μια κόρη έμορφη μιλούνε,
και τα καλά Χριστούγεννα θα σας ευχηθούμε!

Κάλαντα Ικαρίας

(Ακούγεται μουσική και μέσα ή πίσω από τα κουτιά προβάλλει το παιδί που είναι ντυμένο σαν αστέρι που στολίζει την κορυφή του δέντρου και τα τελευταία στολίδια.)

Μαγισσούλα 5^η

Γιατί δεν άνοιξε ακόμη το κουτί;
Τα μαγικά μου θα κάνω, για να φανερωθεί!
Το αστέρι να 'βγει στο λεπτό,
το δέντρο μας να γίνει λαμπερό.

ΑΣΤΕΡΙ :

Μόνος ψηλά στην κορφή, λάμπω την κάθε στιγμή,
ένα και μοναδικό, είμαι το αστέρι εγώ!
Μόνος στο δέντρο ψηλά, πάνω από τα κλαδιά,
πάνω απ' όλους εσάς, ο βασιλιάς της βραδιάς!

Μαγισσούλα 6^η

Όλοι είμαστε παρόντες,
μην ξοδεύουμε λεπτό
να στολίσουμε το δέντρο,
που 'χει μείνει μοναχό.

ΣΤΟΛΙΔΙ 1^ο:

Για σταθείτε μια στιγμούλα,
μια ιδέα έχω καλή
νέο νόημα να πάρει
για όλους τούτη η γιορτή!



ΣΤΟΛΙΔΙ 2^ο:

Κάθε ένας που θα παίρνει
θέση πάνω στα κλαδιά
μια ευχή να κάνει αμέσως
με το χέρι στην καρδιά!

ΣΤΟΛΙΔΙ 3^ο:

Ευχηθείτε για αγάπη,
για ειρήνη και χαρά
ευχηθείτε όλα να είναι
τα παιδιά της Γης γερά!

ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΜΑΖΙ:

Έτσι είναι το σωστό, δεν αρκεί ο στολισμός
τα Χριστούγεννα δεν είναι, μόνο φώτα και χορός!

(Τραγουδούν όλοι μαζί, χορεύοντας σε κύκλο γύρω από το δέντρο και ένας - ένας προσθέτει κι ένα στολίδι στο δέντρο.)

ΣΤΟΛΙΔΙ 4^ο:

Πείνα, πόλεμος και φτώχεια
εύχοντ' όλοι να χαθούν
και το μίσος κι η κακία
όλα να εξαφανιστούν!

ΣΤΟΛΙΔΙ 5^ο:

Εύχονται μοναχά υγεία
και ειρηνική ζωή,
να υπάρχει μες στον κόσμο
από τούτη τη στιγμή!

ΣΤΟΛΙΔΙ 6^ο:

Τα Χριστούγεννα ας κάνουν
τις ευχές μας ν' ακουστούν
και σε όλων των ανθρώπων
μέσα στις καρδιές να μπουν!

ΣΤΟΛΙΔΙ 7^ο:

Χριστούγεννα της αγάπης γιορτή
και της ελπίδας η ευχή.
Ο Χριστός θα γεννηθεί,
με φως θα γεμίσει όλη η Γη.



Μαγισσούλα 7^η

Από τότε κάθε χρόνο όταν βάζετε ψηλά
τα στολίδια σας στο δέντρο στην κορφή και στα κλαδιά
θυμηθείτε ότι κάνει το καθένα μια ευχή
και μακάρι καθεμιά τους να μας βγει αληθινή!!!

ΤΕΛΟΣ

Επιπλέον στροφές

- Χιονονιφάδα** Θαύμα σαν το αποψινό,
δεν το 'χω ξαναζήσει.
Λευκές χιονονιφάδες χορεύουμε τρελά,
περιμένοντας κι εμείς τα παιδιά.
- Χιονονιφάδα** Μη μας πιάσεις στο χεράκι
δίχως να φοράς γαντάκι
Μας κοιτάς χαριτωμένες
Είμαστε όμως παγωμένες!
- Καμpanούλα** Τώρα όμως μη λυπάσαι
καμpanούλα μου καλή,
τα Χριστούγεννά μας ήρθαν
και μας έδωσαν ζωή!
- Καμpanούλα** Χτύπα καμπάνα του χωριού μας
χτύπα καμπάνα μου χρυσή,
Χριστούγεννα γιορτάζει ο κόσμος όλος,
σήμαινε σήμερα και συ.
- Καμpanούλα** Και στην ψηλή σου την κορφή χρυσό
θα λάμπει αστέρι
αυτό που στη φτωχή σπηλιά
τους Μάγους είχε φέρει.