

Το χωριό του Αγίου Βασίλη πλημμύρισε...



Σπύρου Σπύρος

Το χωριό του Αγίου Βασίλη πλημμύρισε...

Ρόλοι για 52 παιδιά (Ευέλικτος αριθμός ρόλων)

Άγιος Βασίλης

Δελφίνια

Νεράιδες

Παρουσιάστριες ειδήσεων/καιρού

Πυροσβέστες

Πιλότοι ελικόπτερων

ΣΚΗΝΗ 1^η

Σκηνικά: Το χωριό του Άγιου Βασίλη

Συμμετέχοντες στη σκηνή: Άγιος Βασίλης, 10 δελφινάκια

Περιγραφή σκηνής: Το χωριό του Άγιου Βασίλη πλημμύρισε, ο Άγιος Βασίλης και τα δελφινάκια θα μπουν μέσα στη σκηνή με καράβι, θα υπάρχει το πανί το μπλε για θάλασσα-νερό από πλημμύρα. Θα μπει με το τραγούδι «Βρέχει στη φτωχογειτονιά μου»...Ο Άγιος Βασίλης και τα δελφινάκια θα κατέβουν από το καράβι και θα χορέψουν. Ο Άγιος Βασίλης και τα δελφινάκια θα μπουν στη σκηνή μόλις τελειώσει ο παραμυθός.

Είσοδος Άγιου Βασίλη **Μουσική:** <https://www.youtube.com/watch?v=WVpKC9vbpoE>

Αφηγητής: Στο χωριό του Άγιου Βασίλη κάτι περίεργο συμβαίνει... Οι αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες προκάλεσαν μεγάλο κακό στο χωριό του Άγιού μας. Οι πάγοι άρχισαν να λιώνουν και το χωριό του Άγιου Βασίλη πλημμύρισε. Όλοι βρίσκονται σε απόγνωση... Δελφίνια κάνουν την εμφάνισή τους για να βοηθήσουν όσο μπορούν τον Άγιο μας.

Περιγραφή: Ο Άγιος Βασίλης κατεβαίνει από το καράβι και χορεύει το βρέχει στη φτωχογειτονιά μου...

Δελφίνι 1:

Καλησπέρα πέρα ως πέρα
σε μεγάλους και μικρούς
η παράσταση αρχίζει
κι έχει εμάς για ηθοποιούς

Δελφίνι 2:

Απόψε βγαίνουμε εδώ
για να σας χαιρετίσουμε
και αφού ήρθατε εδώ
να σας ευχαριστήσουμε

Δελφίνι 3:

Μα σας το λέμε από την αρχή
πως λάθη ίσως δείτε
δεν είμαστε κι ηθοποιοί
μη μας παρεξηγείτε

Δελφίνι 4:

Μια ιστορία του Άη Βασίλη
όπου να 'ναι ξεκινά
γι αυτό κάντε ησυχία
κλείστε και τα κινητά.

Δελφίνι 5:

και κάτι άλλο που εσείς
μπορεί να το ξεχνάτε
κουράγιο παίρνουμε εμείς
όταν χειροκροτάτε

Δελφίνι 6:

Μια ιστορία μαγική
θα δείτε τώρα όλοι
τι γίνεται Πρωτοχρονιά
στο χωριό του Άη Βασίλη

Δελφίνι 7:

Όλα μέσα στο χωριό
Έχουν πλημμυρίσει
Με λίγη διάθεση καλή
Θα βρούμε όμως τη λύση

Δελφίνι 8:

Οι πάγοι όλοι λιώνουν
Και νερό έχουν γίνει
Με των παιδιών τ' όνειρα
Όμως κάτι πρέπει να γίνει

Δελφίνι 9:

Τα δυνατά μας πρέπει να βάλουμε
Άλλο κακό να μη γίνει
Τον Άγιο Βασίλη να βοηθήσουμε
Κουπί τραβήξει

Δελφίνι 10:

Εμπρός Άγιε Βασίλη μου
Τράβηξε το κουπί
Να βρούμε τις νεράιδες μας
Που τις αγαπάμε πολύ

Άγιος Βασίλης:

Τα πράγματα είναι δύσκολα.
Αυτό δεν το αρνούμαι.
Δεν πρέπει όμως σίγουρα
να απαισιοδοξούμε.
Πάμε δελφίνια μου καλά
Τα Χριστούγεννα να σώσουμε
Και στα παιδιά χαρά να δώσουμε.

Η σκηνή κλείνει με το πέφτει η βροχή – πέφτει η βροχή, και αποχωρούν με το καράβι

ΗΧΟΣ ΝΕΡΟΥ

<https://www.youtube.com/watch?v=jkLRith2wcc>

ΗΧΟΣ ΒΡΟΧΗΣ

<https://www.youtube.com/watch?v=nDq6TstdEi8>

ΣΚΗΝΗ 2^Η

Σκηνικά: Το χωριό του Άγιου Βασίλη

Συμμετέχοντες στη σκηνή: Άγιος Βασίλης, 10 νεράιδες

Περιγραφή σκηνής: Ο Άγιος Βασίλης μπαίνει στη σκηνή με το καράβι.

Αφηγητής: Ο Άγιος Βασίλης αντί για έλκηθρο έχει τώρα καράβι και κινείται σαν να βρίσκεται στη Βενετία. Και προσπαθεί να βρει λύση. Οι νεράιδες των Χριστουγέννων πετώντας μαζί με τα δώρα φτάνουν στο καράβι. Είναι αποφασισμένες να σώσουν τον Άγιο Βασίλη, τα Χριστούγεννα και τα δώρα.

Είσοδος Νεράιδων **Μουσική:** <https://www.youtube.com/watch?v=7mnfuVIFUC8>

Νεράιδα 1:

Χριστούγεννα πλησιάζουνε.
Δεν πρέπει να αργούμε.
Τα δώρα να τελειώσουμε.
Πρέπει να τυλιχτούνε.

Νεράιδα 2:

Παιχνίδια όλα διαλεχτά.
Μ' αγάπη είναι φτιαγμένα,
για να γελάνε τα παιδιά,
να είν' ευτυχισμένα.

Νεράιδα 3:

Μπορεί να κουραστήκαμε,
μα άξιζε τον κόπο.
Για δείτε πόσα φτιάξαμε.
Γεμίσαμε τον τόπο.

Νεράιδα 4:

Γρήγορα φέρτε τα χαρτιά,
στολίδια και κορδέλες,
όλα να τα τυλίξουμε.
Αφήστε πια τις τρέλες.

Νεράιδα 5:

Τα πράγματα είναι σοβαρά
γίναμε Βενετία
τα πάντα πλημμυρίσανε
ας ψάξουν την αιτία

Νεράιδα 6:

Όλα παντού πλημμύρισαν
και βράχηκαν τα δώρα
Όλοι στεναχωρήθηκαν
Και τι θα γίνει τώρα;

Νεράιδα 7:

Άγιε Βασίλη μου καλέ
τα δώρα να σωθούνε
κι όλα τα προσωπάκια
χαρούμενα να δούμε.

Νεράιδα 8:

Stories στο Instagram να κάνουμε
όλοι να το δούνε
ότι εδώ υποφέρουμε
και πρέπει να σωθούμε

Νεράιδα 9:

Στο facebook να ανεβάσουμε
Φωτογραφίες και βιντεάκια
Όλοι να το δούνε
Ότι δεν είναι ώρα για αστεϊάκια

Νεράιδα 10:

Πάρτε αμέσως τα κινητά
Και κάντε κοινοποιήσεις
Όλος ο πλανήτης να κοιτά
Να μπούμε και στις ειδήσεις

Άγιος Βασίλης:

Όμορφες νεράιδες μου
ελάτε στο καράβι
τα δώρα να γλιτώσουμε
πριν έρθει το σκοτάδι.

Κλείνει η αυλαία με το χορευτικό των νεράιδων

ΣΚΗΝΗ 3^η

Σκηνικά: Διπλανό χωριό Άγιου Βασίλη

Συμμετέχοντες στη σκηνή: 10 παρουσιάστριες

Περιγραφή σκηνής: Οι παρουσιάστριες μπαίνουν με χορευτικό και λένε τις ειδήσεις.

Αφηγητής: Μετά τα stories στο Instagram και τις κοινοποιήσεις στο Facebook η πλημμύρα στο χωριό του Άγιου Βασίλη έγινε viral και έπαιζε παντού. Ρεπόρτερ και παρουσιάστριες από όλον τον κόσμο κατέφθασαν στο διπλανό χωριό. Οι ειδήσεις σε όλο τον κόσμο το είχαν πρώτο θέμα και οι κυβερνήσεις όλου του κόσμου κινητοποιήθηκαν για να σώσουν τον Άγιο Βασίλη και τα Χριστούγεννα.

Είσοδος Παραρσιαστριών **Μουσική:** <https://www.youtube.com/watch?v=p7dWAZlinn4>

Παρουσιάστρια 1:

Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας
Αρχίζουν οι ειδήσεις
Και όλα τα νέα θα μάθετε
Από εδώ μέχρι τη δύση

Παρουσιάστρια 2:

Στο CNN το είπαν
Αλλά και στο BBC
Και ήρθε η ώρα
Να το μάθεις και Εσύ

Παρουσιάστρια 3:

Το χωριό του Αϊ Βασίλη πλημμύρισε
Το είπε κι η Κοσιώνη
Είναι μεγάλη συμφορά
Κανείς δεν τη σηκώνει.

Παρουσιάστρια 4:

Ο Χατζηνικολάου είπε πως
Ο Άγιος μας υποφέρει
Τραβά κουπί για να σωθεί
Και τη χαρά να φέρει.

Παρουσιάστρια 5:

Viral έγινε παιδιά
Σε όλες τις ειδήσεις
Κι ο Σρόιτερ είπε πώς
Είναι ώρα να βοηθήσεις

Παρουσιάστρια 6:

Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε
Το είπε και η Τρέμη
Πώς ο Άγιος Βασίλης μας
Από το κρύο τρέμει

Παρουσιάστρια 7:

Οι κυβερνήσεις των κρατών
Πρέπει να κινηθούν
Και τον Άγιο Βασίλη μας
Πάλι ξανά να δούμε

Παρουσιάστρια 8:

Κάθε Σαββατοκύριακο
Είμαι στον Αυτιά
Να δούμε ποιοι θα πάρουμε
Συντάξεις , επιδόματα και επικουρικά

Παρουσιάστρια 9:

Αγαπητή μου παρουσιάστρια
Δεν είναι ώρα για αυτά
να στείλουμε βοήθεια
Στου Άγιου Βασίλη τη μεριά

Παρουσιάστρια 10:

Πυροσβέστες και πιλότοι
Σε μεγάλη αποστολή
Να πάνε να βοηθήσουνε
Γιατί είναι ειδικοί.

ΣΚΗΝΗ 4^Η

Σκηνικά: Το χωριό του Άγιου Βασίλη

Συμμετέχοντες στη σκηνή: Άγιος Βασίλης, 10 πυροσβέστες

Περιγραφή σκηνής: 10 Πυροσβέστες έρχονται να σώσουν το Άγιο Βασίλη

Παραμυθιά: Οι κυβερνήσεις των κρατών όλες συγκινήθηκαν. Έστειλαν τους πιο καλούς πυροσβέστες για να σώσουν τον Άγιο Βασίλη, τα δώρα και τα Χριστούγεννα.

Είσοδος Πυροσβεστών **Μουσική:** <https://www.youtube.com/watch?v=LjAhCtAIQQ>

Πυροσβέστης 1:

Τώρα ήρθε η σειρά μας
για τα κατορθώματά μας
Πυροσβέστες παλικάρια
και του σχολείου καμάρια

Πυροσβέστης 2:

Το καθήκον μας προστάζει
τίποτα δεν μας τρομάζει.
Τη στολή να φορέσουμε
και τα νερά να καθαρίσουμε

Πυροσβέστης 3:

Sos sos βοήθεια μας καλεί
πάνω στην Ανταρκτική
Γι' αυτό και μεις θα έχουμε
βαριά αποστολή

Πυροσβέστης 4:

Όταν σημάνει η σειρήνα
κατεβαίνουμε αστραπή
Και βοηθάμε τους ανθρώπους
με χαρά και με πυγμή

Πυροσβέστης 5:

Τρέξτε τρέξτε δυνατά
μ' όλα τα οχήματα τα πυροσβεστικά
Με σειρήνες και αντλίες
και μ' αγάπη στην καρδιά

Πυροσβέστης 6:

Το καθήκον μας καλεί
Και δεν είναι προσταγή
Να σώσουμε την γη
Απ' την αλλαγή την κλιματική.

Πυροσβέστης 7:

Τον καλό μας Αϊ Βασίλη
με τα δώρα τα πολλά
Οι Πυροσβέστες να τον σώσουμε
να χαρούνε τα παιδιά

Πυροσβέστης 8:

Ξέρετε χαρά που δίνει
σ' όλου του κόσμου τα παιδιά
Με παιχνίδια , με στολίδια
με γλυκά ζαχαρωτά

Πυροσβέστης 9:

Οι στολές μας είναι ωραίες και αντιπυρικές
να μπορούμε να βοηθάμε
σε πλημμύρες , πυρκαγιές
και σε καταστροφές

Πυροσβέστης 10:

Να καλέσουμε πιλότους
με τα ελικόπτερά τους
Και με δύναμη και φόρα
να τον σηκώσουν στον αέρα.

Άγιος Βασίλης:

Πυροσβέστες και διασώστες
Σας ευχαριστώ πολύ
Γιατί φέρνετε σε πέρας
Όλες σας τις αποστολές

Κλείνει η αυλαία.

ΣΚΗΝΗ 5^Η

Σκηνικά: Το χωριό του Άγιου Βασίλη

Συμμετέχοντες στη σκηνή: Άγιος Βασίλης, πιλότοι

Περιγραφή σκηνής: Οι πιλότοι με τα ελικόπτερά τους σώζουν τον Άγιο Βασίλη

Αφηγητής: Οι πιλότοι φτάνουν μεμιάς τον Άγιο Βασίλη για να σώσουν και τα Χριστούγεννα να γιορταστούν σε όλες τις ηπείρους.

Είσοδος **Μουσική:** <https://www.youtube.com/watch?v=qipGDZ2ffj0>

Πιλότος 1:

Με το ελικόπτερο ψηλά
Πετάμε στους αιθέρες
Όλοι μας καμαρώνουμε
Μα πιο πολύ οι μητέρες.

Πιλότος 2:

Τα παιδιά με αγωνία
Περιμένουνε τα δώρα
Και οι πιλότοι θα πετάξουν
Με πολύ μεγάλη φόρα

Πιλότος 3:

Ήρθαμε από μακριά
Με τα ελικόπτερά μας
Να πάρουμε τον Άγιο
Στα δυνατά φτερά μας

Πιλότος 4:

Θα πρέπει να παλέψουμε
Με τα στοιχεία της φύσης
Τον Άγιο να σώσουμε
Να μην έχουμε θλίψη.

Πιλότος 5:

Τον γάντζο να τον ρίξουμε
Από το ελικόπτερό μας
Να τον σηκώσουμε ψηλά
Στον γαλανό ουρανό μας

Πιλότος 6:

Τα δώρα κινδυνεύουνε
Να εξαφανιστούνε
Αν δεν κάνουμε γρήγορα
Τα παιδιά δεν θα χαρούνε

Πιλότος 7:

Προστάτη μας Αρχάγγελε
Γλυκέ μας Πανορμίτη
Βοήθα να μοιράσουμε
δώρα σε κάθε σπίτι

Πιλότος 8:

Άγιο Βασίλη μας καλέ
Έλα στην καμινάδα
Να σε σηκώσουμε ψηλά
Σαν κέρινη λαμπάδα

Άγιος Βασίλης:

Σας ευχαριστώ παιδιά μου
Απ' τα βάθη της καρδιάς μου
Κι όλοι σας να είστε καλά
Και πάντα να βοηθάτε
Γέρους , νέους και παιδιά.

Κλείνει η αυλαία.