

Το χελιδόνι που περίμενε τα Χριστούγεννα, Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Συγγραφέας : Κάλφα Μαρία

Πηγή: <https://users.sch.gr/mkalfapa/?p=291>

Σκηνικό: Το εξωτερικό μέρος ενός σπιτιού, καλώδια με χελιδόνια. Σε μια γωνιά της τάξης ένα σαλονάκι και μια χελιδονοφωλιά.

Πρόσωπα: Κυρ Χελίδονος, 2 Χελιδόνια, Μαμά χελιδόνα, Χελιδόνης, Σπουργίτης, 3 Χιονονιφάδες, Διονύσης, Μπαμπάς, 2 παιδιά, Παππούς, Γιαγιά, Αγάπη

Και.....αρχίζουμε..

Εκπαιδευτικός: Μια φορά κι έναν Σεπτέμβρη στο μπαλκόνι του Διονύση γινόταν μεγάλη φασαρία . Η οικογένεια του κυρ Χελίδονου ετοιμαζόταν για το μεγάλο ταξίδι στην Αφρική.....

«Ακούγεται μουσική και μια οικογένεια χελιδονιών φτερουγίζει και στέκεται στη σειρά έτοιμη για το μεγάλο ταξίδι»

«Αντόνιο Βιβάλντι: ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ»

Κυρ Χελίδονος

Γρήγορα παιδιά μου μη χάνετε καιρό
ετοιμαστείτε σύντομα για ταξίδι μακρινό

Μπείτε όλοι στη σειρά σας !!!!

Σταματήστε τις κουβέντες και ανοίξτε τα αυτιά σας

1ο Χελιδόνι

Γιατί πατέρα μου καλέ
ν' αφήσουμε τη φωλιά μας;
Να χάσουμε τους φίλους μας
και όλη την συντροφιά μας;
Ακόμη λίγο ας καθήσουμε
σ' αυτόν εδώ τον τόπο
Δεν θέλω να πάω πουθενά
ΟΧΙ!!!! Δε θέλω να φύγω

με κανένα τρόπο

Κυρ Χελιδonos

Δεν θέλω αντίρρηση καμία

ΟΧΙ κλάματα και στεναγμούς

Αν ο χειμώνας εδώ μας προλάβει

Την άνοιξη δε θα ξαναδείς

2^ο Χελιδόνι

Εγώ φοβάμαι το χειμώνα

Θ' ακούσω τα λόγια του μπαμπά

Και γρήγορα στη θέση μου θα πάω,

όμορφα και σιωπηλά

Ταξίδι έχουμε μεγάλο

μέχρι τα μέρη τα ζεστά

Και δε χρειάζονται οι γκρίνιες

Αγάπη και ομόνοια, μοναχά!!!!

Εκπαιδευτικός: Και στην άκρη του μπαλκονιού, πίσω από μια γλάστρα, ο Σπουργίτης περίμενε πως και πώς να φύγουν τα χελιδόνια και να μπει αυτός στην όμορφη φωλιά για να περάσει το χειμώνα

«Όσο η Εκπαιδευτικός διαβάζει ο Σπουργίτης πεταρίζει γύρω από τη χελιδονοφωλιά και ο Χελιδόνης φεύγει από τη σειρά του»

Μαμά Χελιδόνα

Που πας μικρό μου χελιδόνι;

Γιατί αφήνεις τη σειρά;

Δεν μπήκαν στο μυαλό σου τα λόγια του μπαμπά;

Χελιδόνης

Θα πεταχτώ στο μικρό δασάκι

Τους φίλους μου να δω
Θέλω να τους αποχαιρετήσω
Γιατί θ' αργήσω να τους ξαναδώ

Μαμά Χελιδόνα

Μην αργήσεις σε παρακαλώ
Θα φύγουμε σε λίγο
Θα μείνεις μόνος σου εδώ,
στα χιόνια και στο κρύο

Ξανακούγεται η παραπάνω μουσική και ο χελιδόνης πεταρίζει στη σκηνή ενώ πίσω του ακολουθεί ο σπουργίτης. Σταματούν και

Εκπαιδευτικός: Ο σπουργίτης ακολούθησε το χελιδόνη. Συστήθηκαν και έπιασαν την κουβέντα. Ο χελιδόνης του είπε για το μεγάλο ταξίδι που θα έκανε με την οικογένεια του σε χώρες ζεστές και μακρινές και πόσο στεναχωρημένος ήταν που θα άφηνε τους φίλους του. Ο σπουργίτης όμως ήταν χαρούμενος, μιας και όταν έφευγαν τα χελιδόνια αυτός τρύπωνε στη φωλιά τους και περνούσε όμορφα και ζεστά όλο το χειμώνα.

Και όταν ο χελιδόνης άρχισε να κρυνώνει και να δείχνει μετανιωμένος, ο σπουργίτης τον καθησύχασε, μιλώντας του για τη λευκή μαγεία του χιονιού, που σκεπάζει όλη τη φύση και για τους ανθρώπους που ξεκουράζονται στη χιονένια αγκαλιά του. Και όταν ο σπουργίτης του έκανε λόγο για τη μαγεία των Χριστουγέννων....

«Μουσική και ο χελιδόνης ψάχνει τριγύρω να.....βρει τα Χριστούγεννα και παρέα με το σπουργίτι εκτελούν χορευτικές κινήσεις.....για σύσφιξη σχέσεων»

«[Γιώργος Ρήγος: ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΟΥΛΙΑ](#)»

Χελιδόνης

Μα!!!! Τι είναι αυτά τα Χριστούγεννα;
Ψάχνω- ψάχνω και δεν μπορώ να τα βρω!!!!
Πες μου σε παρακαλώ τώρα που γίναμε φίλοι!!!

Σπουργίτης

Τα Χριστούγεννα είναι των ανθρώπων μεγάλη γιορτή
Φώτα, στολίδια, δώρα και μουσική
Άνθρωποι τρέχουν ψώνια να κάνουν
Δέντρα αγοράζουν, γλυκά ετοιμάζουν

Μαγεία και τρέλα παντού επικρατεί

Και οι άνθρωποι φωνάζουν:

«Γεννιέται ο Χριστός»

Ποιος είναι όμως δεν ξέρω

Κανένας δε μου το' χει πει

Μπορεί να είναι βασιλιάς

Μπορεί και κάτι άλλο

Χελιδόνης

Ξέρω ποιος είναι ο Χριστός!!!

Είναι των ανθρώπων οδηγός

και της αγάπης βασιλιάς

Όταν την Άνοιξη στις φωλιές μας γυρίζουμε

οι άνθρωποι βάζουν αυγά

φτιάχνουν τσουρέκια και άλλα γλυκά

Το Πάσχα γιορτάζουνε!!!

Εκπαιδευτικός: Αυτά είπε ο μικρός Χελιδόνης και σώπασε.

«Πόσο θα ήθελα να γιορτάσω κι εγώ τα Χριστούγεννα!!!! Είναι και δικός μου βασιλιάς, αχ να μπορούσα να γιορτάσω και τη Γέννησή του!!!!»

Και κει που τα σκεφτόταν όλα αυτά, ο Σπουργίτης του έδωσε μία καταπληκτική ιδέα. Να μείνει το Χειμώνα στη φωλιά του να μη φύγει και να περάσουν μαζί όμορφες Χριστουγεννιάτικες στιγμές Και θα φρόντιζε αυτός να ζεστάνει τη φωλιά τους

«Συνεχίζεται η παραπάνω μουσική και ο Χελιδόνης αγκαλιάζει το σπουργίτι και φεύγει για να αποχαιρετήσει την οικογένειά του. Ο σπουργίτης γεμίζει με μαλλί τη φωλιά τους»

Εκπαιδευτικός: Και τα χελιδόνια έφυγαν και ήρθαν οι βροχές, οι κρύοι άνεμοι και τα χιόνια Ο μικρός Χελιδόνης έβλεπε από τη φωλιά του τις χιονονιφάδες να στροβιλίζονται και σκεφτόταν πόσο όμορφες ήταν και πόσο θα ήθελε να χορεύει μαζί τους στον ουρανό Οι μέρες περνούσαν και ο Χελιδόνης κρύνωνε, κρύνωνε πολύ, αλλά έπαιρνε κουράγιο γιατί ήξερε ότι σε λίγο θα έβλεπε τον νεογέννητο Χριστό

«Στο άκουσμα της παρακάτω μουσικής εμφανίζονται στη σκηνή οι χιονονιφάδες»

«[Αντόνιο Βιβάλντι: ΧΕΙΜΩΝΑΣ](#)»

1^η Χιονονιφάδα

Αχ!!!! Τι καλά. Φτάσαμε πάλι στη γη
Ερχόμαστε από ψηλά για να στρώσουμε ,
το άσπρο μας χαλί !!!
Όμορφες είμαστε πολύ
Τι και αν παγώνουμε τη γη
Τα παιδιά μας αγαπούν
Και στο παράθυρο περιμένουν
Να μας δουν!!!

2^η Χιονονιφάδα

Ε!!!! Τι κάνεις εσύ εδώ;
Θα παγώσεις δεν έχεις μυαλό;
Έπρεπε τώρα να είσαι μακριά
Σε μέρη άλλα πιο ζεστά

Χελιδόνης: Το μικρούλη Χριστό περιμένω να δω. Θέλω να τον δω να γεννιέται!!!

3^η Χιονονιφάδα

Ω!!!! Θαρραλέος είσαι πολύ
Χαίρομαι που θα γιορτάσουμε
τα Χριστούγεννα μαζί
Πρώτη φορά χελιδόνη μένει εδώ το χειμώνα
μέσα στο χιόνι
Σκεπάσου καλά!!!!

Θα έρθουν και άλλες νιφάδες από ψηλά

Εκπαιδευτικός: Και μια μέρα ο μικρός χελιδόνης , είδε το μικρό Διονύση μαζί με τον μπαμπά του. Έβγαλαν έναν σωρό στολίδια και φωτάκια μέσα από κάτι μεγάλα κουτιά και έκαναν το μπαλκόνι αγνώριστο. «Αχ!!!! Τι όμορφα είναι τα Χριστούγεννα Δίκιο είχε ο σπουργίτης!!!» Και από τη χαρά του βγήκε από τη φωλιά του και άρχισε να πετάει

«Ταυτόχρονα με την αφήγηση ο Διονύσης και ο μπαμπάς , στολίζουν το δέντρο και ο Χελιδόνης πετάει γύρω τους»

Διονύσης

Κοίταξε μπαμπά, ένα χελιδόνι

πάνω στο μπαλκόνι!!!

Τι θέλει άραγε εδώ ;

Θα πεθάνει από το κρύο

και πολύ θα στεναχωρηθώ

Γιατί δεν έφυγε μαζί με τους γονείς του;

Μήπως χάθηκε ή κάτι άλλο είχε στο μυαλό του;

Μπαμπάς

Το πρώτο χελιδόνι είναι αυτό

που Χριστούγεννα θα κάνει

στον τόπο τούτο εδώ!!!

Πρέπει να είναι ή ήρωας

για ν' αψηφά το κρύο

ή το μυαλό του έχασε

Δεν ξέρω πιο απ' τα δύο

Φαίνεται πάντως ν' αγαπά

τα Χριστουγεννιάτικα στολίδια

Ας το προσέξουμε λοιπόν

μη πάθει κανένα κακό

« Ο Διονύσης του φέρνει φαγητό και αφού ο χελιδόνης χορτάσει επιστρέφει στη φωλιά του»

Εκπαιδευτικός: Εκείνη τη νύχτα ο χελιδόνης δεν κοιμήθηκε καθόλου Κοιτούσε μαγεμένος γύρω του, θαύμαζε το στολισμένο μπαλκόνι, τις μπάλες που γυάλιζαν στο σκοτάδι και η μικρούλα καρδιά του χτυπούσε δυνατά Ω!!!! Πόσο όμορφα ήταν τα Χριστούγεννα!!!

Ξαφνικά όμως.....

Σπουργίτης

Γρήγορα Διονύση, ο φίλος μας υποφέρει

Έλα έξω στη φωλιά, δώσε μου ένα χέρι

Εκπαιδευτικός: Ο μικρός χελιδόνης αρρώστησε πολύ Ο σπουργίτης στεναχωρήθηκε για το φίλο του και τρόμαξε πολύ Όμως η φροντίδα και η αγάπη του Διονύση, κατάφεραν να τον κάνουν γρήγορα καλά Πρώτη φορά ο μικρός μας χελιδόνης ένωσε τόση φροντίδα Και σκεφτόταν ότι κάπως έτσι θα γεννήθηκε και ο Χριστούλης . Μέσα σε ένα ζεστό καλάθι με πολλή αγάπη και γλυκά χάδια

«Ταυτόχρονα με την αφήγηση ο Διονύσης ετοιμάζει μια γωνιά για τον χελιδόνη, μέσα στο σπίτι και τον σκεπάζει»

Εκπαιδευτικός: Το σπίτι ήταν και αυτό στολισμένο Δέντρο, φωτάκια και παιχνίδια Και η μαμά του Διονύση έφτιαξε μυρωδάτους κουραμπιέδες και μελομακάρονα Και έφαγε και ο χελιδόνης Και ήταν όλα μούρλια

«Άρα και μέσα στο σπίτι έχουν Χριστούγεννα, όχι μόνο στο μπαλκόνι!!!!» Σκέφτηκε ο Χελιδόνης

«Ακούγονται τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και δύο παιδιά εμφανίζονται στη σκηνή Λένε τα κάλαντα και ο μπαμπάς του Διονύση τους κερνάει»

1^ο Παιδί

Καλήν εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας
Χριστού τη Θείαν Γέννησιν να πω στ' αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμερα εν Βηθλεέμ τη πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η φύσις όλη.

2^ο Παιδί

Εν τω σπηλαίω τίκτεται εν φάτνη των αλόγων
ο Βασιλεύς των ουρανών και Ποιητής των όλων.
Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι το «Δόξα εν Υψίστοις»
και τούτο Άξιον εστί η των ποιμένων πίστις.

Εκπαιδευτικός: Και ήρθε η παραμονή των Χριστουγέννων. Και ήρθαν πολλά παιδιά στο σπίτι για να πουν τα κάλαντα. Και μαζί τους τιτίβιζε και ο Χελιδόνης και τραγουδούσαν όλοι μαζί για τον Χριστό που γεννήθηκε Όλα είναι μαγικά!!! Τα Χριστούγεννα είναι πανέμορφα, όμως.....

Χελιδόνης: Ο ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ;

Εκπαιδευτικός: Οι άνθρωποι γιορτάζουν τη γέννηση του χριστού με στολίδια, μα τα στολίδια είναι για το σπίτι τους. Με γλυκά, μα τα γλυκά τα τρώνε οι ίδιοι. Με τραγούδια, μα τα τραγούδια τα ακούν οι ίδιοι Με πολλά δώρα, μα τα δώρα είναι πάλι για τους ίδιους Για το Χριστό τι κάνουν, δε θα του χαρίσουν ένα δωράκι;

Χελιδόνης: Ο ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ; ΔΕ ΘΑ'ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ;

Εκπαιδευτικός: Ο χελιδόνης έψαχνε παντού μέσα στο σπίτι να βρει το μικρό Χριστό, γιατί πίστευε ότι χωρίς το Χριστό, Χριστούγεννα δε γίνονται

Χελιδόνης: Ο ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ;

«Στο σημείο αυτό τα παιδιά τραγουδούν: [ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΥΡΙΖΕΙ](#)»

Εκπαιδευτικός: Το ίδιο απόγευμα ήρθαν στο σπίτι ο παππούς και η γιαγιά του Διονύση ,ήρθαν και οι θείοι με τα ξαδέλφια του. Το σπίτι γέμισε φωνές, χαρά και τραγούδια Η γιαγιά έφερε ένα δώρο για τον Χελιδόνη, ένα ζεστό παλτουδάκι Και όταν έφαγαν και τραγούδησαν, ο παππούς πήρε τον Διονύση και.....

«Ταυτόχρονα με την αφήγηση, μπαίνουν στη σκηνή, ο παππούς και η γιαγιά. Η γιαγιά πλησιάζει τον Χελιδόνη και τον σκεπάζει με το παλτουδάκι, ενώ ο παππούς παίρνει τον Διονύση και κάθονται»

Παππούς

Διονύση, κάθισε αγόρι μου

Μια ιστορία να σου πω!!!

Πριν χρόνια....2018,

ένα αστέρι φωτεινό έλαμψε στον ουρανό

Ήρθε για να οδηγήσει, μάγους και βοσκούς

Διονύσης: Που να τους οδηγήσει, παπού;

Παππούς

Σε μια φάτνη φτωχική!!!

Μέσα σ' αυτή ,η Παναγία γέννησε το μικρό Χριστό

Και τα ζώα επάνω του φυσούσαν

για να είναι Αυτός ζεστός

Διονύσης: Και γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το γεγονός;

Παππούς

Γιατί αγόρι μου, μαζί με το Χριστό,

γεννήθηκε και η αγάπη στον κόσμο τούτο εδώ

«Τη στιγμή αυτή , η γιαγιά εμφανίζεται και ανάβει το καντηλάκι (ρεσό με μπαταρίες), μπροστά σε μία εικόνα που δείχνει την Γέννηση»

Γιαγιά

Μπροστά στη φάτνη Σου Χριστέ γονατιστή

προσεύχομαι σε Σένα,
για κείνους που τους κτύπησε η ζωή
και στήριγμα δεν έχουνε κανένα.

Δώσε ελπίδα στους φτωχούς κατατρεγμένους.
Διώξε απ' τον κόσμο υποκρισία και απάτη.
Χάρισε βάλσαμο στις Γης τους πονεμένους.
Δώρισε σ' όλους τους ανθρώπους την Αγάπη.

Εκπαιδευτικός: Η γιαγιά, άναψε το καντήλι και προσευχήθηκε μπροστά στην εικόνα που έδειχνε το θείο βρέφος μέσα σε μια φτωχική φάτνη Και ο Χελιδόνης κοιτούσε τον μικρό Χριστό και του χάρισε ένα γλυκό τιτίβισμα

« Και γω σε αγαπώ, Χριστέ μου, είσαι και δικός μου Βασιλιάς» σκεφτόταν ο Χελιδόνης

Και όταν ξημέρωσε και όλοι άρχισαν να ετοιμάζονται για την εκκλησία ο Χελιδόνης κατάλαβε ότι πάνε να βρουνε τον μικρό Χριστό Ετοιμάστηκε και κούρνιασε στην αγκαλιά του Διονύση Και κει μέσα στην εκκλησία, μπροστά στα αναμμένα κεριά και στα άγια εικονίσματα ένιωσε την Αγάπη που γεννήθηκε μαζί με τον Χριστό και τότε ξαφνικά του ήρθε μια ιδέα: « Να τι δώρο πρέπει να κάνουμε στον μικρό Χριστό: **Την Αγάπη!!!**», σκέφτηκε

«Ακούγεται η παρακάτω μουσική και στη σκηνή εμφανίζεται η Αγάπη»

«ONIRAMA: ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ»

Αγάπη

Χριστούγεννα δεν είναι μόνο τα γλυκά, τα ρούχα, τα στολίδια

Τα δώρα τα ακριβά, τα μακρινά ταξίδια

Χριστούγεννα είναι να αγαπάς!!!!

Τον φίλο, τον εχθρό σου.

Χριστούγεννα δεν είναι ένα δέντρο στολισμένο

Με λαμπιόνια φορτωμένο

Χριστούγεννα είναι να συμπονάς !!!!!

Το χέρι σου ν' απλώνεις σε κάθε πικραμένο.

Ούτε και τα νόστιμα φαγητά , Χριστούγεννα δηλώνουν

Χριστούγεννα είναι να συγχωράς αυτούς που σε πληγώνουν

Στη συνέχεια, ξανακούγεται η παραπάνω μουσική και βγαίνουν στη σκηνή οι ηθοποιοί μας , δίνοντας στον μικρό Χριστότο δώρο του

(Πρώτα βγαίνουν 4 παιδιά κρατώντας μία αφίσα που γράφει: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΙΝΑΙ.....)

(Μετά,μέσα από ένα μπαουλάκι τα υπόλοιπα παιδιά παίρνουν από μία κάρτα, την σηκώνουν και στέκονται στο μέσω της σκηνής , μπροστά από την αφίσα)»

**ΚΑΡΤΕΣ: ΑΓΑΠΗ, ΦΙΛΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΣΥΓΝΩΜΗ, ΣΥΜΠΟΝΙΑ,
ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ, ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ,
ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ, ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ**

Και η γιορτούλα μας τελειώνει με την αφήγηση του υπόλοιπου παραμυθιού από την Εκπαιδευτικό