

Τι είναι Χριστούγεννα;

1ο παιδί: Τι είναι τα Χριστούγεννα
που περιμένουν όλοι
και λένε για τρανή γιορτή
και για μεγάλη σκόλη;

Φέρνει χαρά και ξενοιασιά
μες του Χειμώνα την καρδιά.
Ποιος θα μπορέσει να μου πει
Χριστούγεννα τι πάει να πει;

Όλοι μαζί: Χριστούγεννα σιμώνουν
μεγάλη είναι γιορτή
χαρά σ' όλο τον κόσμο
χαρά σ' όλη τη γη.

2ο παιδί: Χριστούγεννα; Μα δεν το ξέρεις;
Είναι το δέντρο φωτεινό
που καμαρώνει στολισμένο
μες στο σαλόνι τ' ανοιχτό.

Είναι οι πολύχρωμες οι μπάλες
στα φουντωμένα του κλαδιά
οι φιόγκοι και τα αγγελάκια
και τα πολύχρωμα κουτιά.

Όλοι μαζί: Για ξανασκέψου το καλά.
Αυτό δεν είν' Χριστούγεννα!

3ο παιδί: Χριστούγεννα; Είναι οι κουραμπιέδες
οι δίπλες , τα ζαχαρωτά
σοκολατάκια και μπισκότα
μελομακάρονα γλυκά.

Χριστούγεννα είναι η γαλοπούλα
και λιχουδιές λαχταριστές
στρωμένο γιορτινό τραπέζι
πιατέλες παραγεμιστές.

Όλοι μαζί: Για ξανασκέψου το καλά.
Αυτό δεν είν' Χριστούγεννα!

4ο παιδί: Ε, τότε είναι τα παιχνίδια
μπάλες, κούκλες σε κουτιά
αρκουδάκια και τρενάκια
καραβάκια με πανιά.

Χριστούγεννα είναι τα παπούτσια
που θα μου πάρει η μαμά
και το καινούριο μπουφανάκι
που θα μου φέρει η νονά.

Όλοι μαζί: Για ξανασκέψου το καλά.
Αυτό δεν είν' Χριστούγεννα!

5ο παιδί: Χριστούγεννα είναι το χιόνι
που πέφτει έξω απαλά
κοντά στο αναμμένο τζάκι
με παραμύθια απ' τη γιαγιά.

Μήπως να είναι το ταξίδι
σε θέρετρο χειμερινό
με χιονοπέδιλα και γάντια
κι όλο τον εξοπλισμό;

Όλοι μαζί: Για ξανασκέψου το καλά.
Αυτό δεν είν' Χριστούγεννα!

6ο παιδί: Χριστούγεννα είναι κάλαντα
σ' όλες τις γειτονιές
να αντηχούν χαρούμενες
οι παιδικές φωνές.

Καλήν εσπέραν άρχοντες
κι αν είναι ο ορισμός σας
ανοίξτε μας την πόρτα σας
και δώστε το ευρώ σας.

Όλοι μαζί: Για ξανασκέψου το καλά.
αυτό δεν είν' Χριστούγεννα!

7ο παιδί: Χριστούγεννα είναι τ' αστέρι
πάνω απ' την ταπεινή σπηλιά
και οι βοσκοί που γονατίζουν
στο νεογέννητο μπροστά.

Είναι οι άγγελοι που ψάλλουν
"ωσαννά εν τοις υψίστοις"
εγεννήθηκε απόψε
ουρανού και γης ο κτίστης.

Όλοι μαζί: Χριστός γεννιέται σήμερα
χαίρεται η φύση όλη.

8ο παιδί: Χριστούγεννα είναι οι Μάγοι
απ' τη βαθιά ανατολή
που αναζητούν μέσα στ' αστέρια
να βρουν το θεϊκό παιδί.

Σμύρνα, χρυσάφι και λιβάνι
δώρα κρατούν ευλαβικά
γονατιστοί τα ακουμπάνε
στη φάτνη του Χριστού μπροστά.

Όλοι μαζί: Στον κόσμο ήρθε ο Χριστός
κι έγινε η γη μας ουρανός!

9ο παιδί: Χριστούγεννα είναι οι καμπάνες
που θα σημάνουν χαρωπά
τους Χριστιανούς να προσκαλέσουν
χαράματα στην εκκλησιά.

Να ανάψουνε το αγιοκέρι
να γονατίσουν ταπεινά
να ανεβεί η προσευχή τους
κι απ' τα ουράνια πιο ψηλά.

Όλοι μαζί: Έρθε ο Χριστός κάθε ψυχή
ας γίνει απόψε καθαρή!

10ο παιδί: Χριστούγεννα! Όλες οι καρδιές
φάτνες ας γίνουν ταπεινές.
Ας λάμψει πάλι το αστέρι
ειρήνη, αγάπη να μας φέρει!

Χριστούγεννα για τον φτωχό
τον πεινασμένο, το ορφανό.
Ανοίγει απόψε ο ουρανός,
για όλους γεννήθηκε ο Χριστός

Όλοι μαζί: Ανοίξτε τις καρδιές σας, το φως μέσα να μπει
γεννήθηκε ο Χριστός μας σε φάτνη φτωχική.

11ο παιδί: Χριστούγεννα! αυτό το βράδυ
μες στο σκοτάδι να υψωθεί
πάλι το μήνυμα της πλάσης:
"Σωτήρας έχει γεννηθεί".

Κι εκεί η αγάπη που 'χει φύγει
μες στην καρδιά να γεννηθεί,
να βρει γωνιά και να φωλιάσει
κι από κει μην ξαναβγεί.

Όλοι μαζί: Τη θλίψη ας διώξουμε από την ψυχή
κι αγάπη να φέρουμε σ' όλη τη γη.

12ο παιδί: Χριστούγεννα! ας γονατίσουμε
Μάγοι φτασμένοι από τα ξένα,
και ταπεινά ας χαιρετίσουμε
τον λατρευτό μας και τον Ένα.

Χριστός γεννάται πάλι σήμερα
ας δώσουμε αδερφικά τα χέρια
στον ουρανό να φτερουγίσουν
ειρήνης άσπρα περιστέρια.