

**ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**(Δάσκαλος του 3<sup>ου</sup> Δ.Σ. Μοσχάτου)**

**«Ο Μέγας Βασίλειος»**

## ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**  
**ΕΜΜΕΛΕΙΑ**

### Α' ΠΡΑΞΗ

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Γύρισες, Βασίλειε;

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Ναι, μητέρα, γύρισα.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Άργησες λιγάκι και ανησύχησα. Πού είχες πάει; Συζητούσες με τους φίλους σου;

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Όχι. Βοήθησα κάποια ανήμπορη γιαγιά. Είχε πέσει στον δρόμο και δεν μπορούσε να σηκωθεί.... Δεν ξέρω αν έκανα καλά.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Πολύ καλά έκανες, γιε μου. Εύγε! Έκανες αυτό που θέλει ο Θεός.

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Έπειτα, την πήγα μέχρι το σπίτι της.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Σπουδαία!

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Όμως, κάποια παιδιά μας ακολουθούσαν και με κοροϊδεύαν....

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Μη στενοχωριέσαι καθόλου. Σημασία έχει πώς νιώθεις εσύ.

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :** Εγώ νιώθω καλά, έχω γαλήνη στην καρδιά μου.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Αφού νιώθεις καλά, τότε δεν πειράζει, ας κοροϊδεύουν. Είμαι σίγουρη πως κάποτε θα μετανιώσουν γι' αυτό. Δεν ξέρουν, φαίνεται, πόσο ωραίο είναι να βοηθάς τους συνανθρώπους σου, γιατί δεν προσπάθησαν ποτέ να κάνουν κάτι ανάλογο. Κι έπειτα, τίποτα στη ζωή δεν είναι σίγουρο. Σήμερα έχει ανάγκη κάποιος

συνάνθρωπός μας κι αύριο μπορεί να έχουν οι ίδιοι ανάγκη.

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Το ξέρω, μητέρα και σ' ευχαριστώ για όλα αυτά που μου έμαθες.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Να είσαι καλά, παιδί μου. Υποχρέωσή μου ήταν... Για πες μου, ύστερα τι έκανες; Πήγες και κάπου αλλού;

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Ναι, πήγα στο σπίτι εκείνου του φτωχού ανθρώπου που μένει στο καλυβάκι, λίγο έξω από την πόλη. Δεν έχει κανέναν να τον φροντίζει.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Είμαι περήφανη για σένα, γιε μου. Χαίρομαι που τα λόγια που σου έχω πει, έπιασαν τόπο. Έτσι να συνεχίσεις και στην υπόλοιπη ζωή σου.

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Να είσαι σίγουρη, μητέρα. Αυτό έχω αποφασίσει να κάνω.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Να βοηθάς όλους τους συνανθρώπους σου που έχουν ανάγκη και ο Θεός θα σου ανταποδίνει το καλό.

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** Δεν το κάνω για την ανταπόδοση.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Σωστά, το γνωρίζω. Γι' αυτό και αξίζει ακόμα περισσότερο η προσπάθειά σου. Η ανταπόδοση, έτσι κι αλλιώς, είναι να έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου και να νιώθεις καλά μέσα σου.

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Ποτέ δεν ένιωσα καλύτερα. (Είναι σκεπτικός).

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Τι σκέφτεσαι, παιδί μου;

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Έχω κάποια όνειρα, μητέρα.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Τι όνειρα είναι αυτά; Πίστευα ότι πια μεγάλωσες και έκλεισε ο κύκλος των σπουδών σου. Ήδη, πέρα από τα εκκλησιαστικά, έχεις σπουδάσει φιλοσοφία, ιατρική, ρητορική και χίλια δυο άλλα όμορφα πράγματα.

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Δεν έχει να κάνει με τις σπουδές.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Αλλά, με τι; Μπορώ να μάθω;

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Και βέβαια. Ποτέ δεν είχα μυστικά από τη μητέρα μου.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Λοιπόν;

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Να, θέλω να βοηθήσω τους φτωχούς.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Μα και τώρα δεν τους βοηθάς; Μόλις πριν από λίγο μου έλεγες...

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Ναι, μα θέλω να τους βοηθήσω ακόμα περισσότερο, με όλες μου τις δυνάμεις. Να αφιερώσω τον εαυτό μου στο έργο αυτό.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Χαίρομαι. Να έχεις την ευχή μου.

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Σ' ευχαριστώ. Θέλω να φτιάξω πτωχοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία. Καθημερινά βλέπω τόσα παιδάκια στους δρόμους, που είναι μόνα τους και δεν έχουν κανέναν να τα φροντίζει. Τα λυπάται η καρδιά μου....

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Είναι αλήθεια... Όμως, πώς θα τα καταφέρεις μονάχα με τις δυνάμεις σου, χωρίς καμιά άλλη βοήθεια;

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Μην ξεχνάς ότι θα έχω τη βοήθεια του Θεού. Εσύ μου έχεις πει κάποτε, πως όποιος κάνει το καλό, ο Θεός του δίνει τη δύναμη που χρειάζεται, για να τα βγάλει πέρα στον αγώνα της ζωής.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** (Συλλογισμένα) Έχεις δίκιο. Ξέρεις κάτι; Θαυμάζω τη μεγάλη σου πίστη, που ξεπερνάει τη δική μου. Σου εύχομαι, με όλη μου την καρδιά, να το πετύχεις...

## **Β' ΠΡΑΞΗ**

**(Ο Βασίλειος, με την πρέπουσα αμφίεση)**

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Βασίλειε, να βάλω φαγητό;

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Συγγνώμη, μητέρα, αλλά δεν προλαβαίνω.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Μα, μόλις τώρα γύρισες!

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Το ξέρω. Όμως, προηγούνται άλλα. Πρέπει να πάω στο πτωχοκομείο που ίδρυσα, κι έπειτα να περάσω από το γηροκομείο.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Δεν έχεις κάποιους να σε βοηθάνε;

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Έχω, μα οι τρόφιμοι έχουν ανάγκη και από τη δική μου παρουσία.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Εντάξει, τότε. Όμως, πρώτα πρέπει να βάλεις μια μπουκιά στο στόμα σου. Είσαι νηστικός από το πρωί. Πώς θα τα βγάλεις πέρα;

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Μη στενοχωριέσαι, μητέρα. Δεν είπαμε; Ο Θεός μου δίνει δύναμη.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Νομίζω πως μετά από όλα αυτά που κατάφερες να κάνεις, πρέπει να είσαι ικανοποιημένος.

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Ναι, είμαι. Τα όνειρά μου έγιναν επιτέλους πραγματικότητα.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Ίδρυσες πτωχοκομεία, ορφανοτροφεία, ξενώνες, γηροκομεία... Νιώθω περήφανη που είμαι μητέρα σου, και προπάντων, που κάνεις το θέλημα του Θεού. Όμως, πρέπει να προσέχεις την υγεία σου, να τρως και να ντύνεσαι καλά. Αλήθεια, τι τον έκανες τον χιτώνα που σου έφτιαξα;

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Τον έδωσα σε κάποιον ταλαίπωρο, που δεν είχε ένα ρούχο να φορέσει και κρύωνε.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Καλά έκανες. Θα κοιτάξω να σου φτιάξω άλλον. Όμως, στενοχωριέμαι που σε βλέπω τόσο αδύνατο. Έχει εξαντληθεί ο οργανισμός σου. Δεν σου κρύβω πως αρχίζω και ανησυχώ. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκουραστείς λιγάκι.

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Και ποιος θα βοηθήσει όλους αυτούς τους δυστυχισμένους; Αν ήξερες μητέρα πώς με περιμένουν! Με τι τρόπο με κοιτούν... Σαν να είμαι ο ίδιος ο Χριστός. Βλέπω την ευγνωμοσύνη στα μάτια τους κι αυτό μου φτάνει. Γεμίζω από αγαλλίαση.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Καταλαβαίνω... Όμως, επιμένω, πρέπει να κάνεις κάτι και για την υγεία σου.

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:** Μην ανησυχείς, θα φροντίσει ο Θεός γι' αυτήν. Κι αν πάλι θέλει να με πάρει κοντά του, ας γίνει το θέλημά Του. Φεύγω τώρα, γιατί έχω αργήσει.

**ΕΜΜΕΛΕΙΑ:** Στο καλό! Να έχεις την ευχή μου και την ευλογία του Θεού!

