

Ο ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

Πρόσωπα:

Αϊ-Βασίλης

Τάρανδος 1

Τάρανδος 2

Αστυνόμος

Ευτέρπη

Φανούρης

Κυρία 1

Κυρία 2

Κυρία 3

Έμπορος

(διαδηλωτές)

Εφημεριδοπώλης

Παιδί 1

Παιδί 2

Παιδί 3

Παιδί 4

Δικαστής

Διευθυντής φυλακής

Αμαλία(Γραμματέας)

Σκηνή 1η

(Δυο Τάρανδοι και ο Άγιος Βασίλης τρέχουν στη σκηνή, ο ένας πίσω από τον άλλο. Ο μπροστινός Τάρανδος παίρνει απότομες στροφές και οι άλλοι δυο προσπαθούν να ακολουθήσουν)

Τάρανδος 1: Πιο σιγά παιδάκι μου! Τι στροφές είναι αυτές που παίρνεις;

Τάρανδος2: Μα αφού ξέρεις, ότι όταν δω στροφή, δεν μπορώ να αντισταθώ. Μου αρέσει πολύ να στρίβω απότομα!

Τάρανδος1: Μα έτσι όπως στρίβεις θα ζαλιστούμε! Άσε που θα χάσουμε και όλα τα δώρα.

Τάρανδος 2: Χάσαμε κάτι; Όχι. Πού είναι λοιπόν το πρόβλημα να διασκεδάσουμε και λιγάκι;

Αϊ-Βασίλης: Μη μαλώνετε καλοί μου Τάρανδοι. Ας κοιτάξουμε πού θα αφήσουμε το έλκηθρο, για να αρχίσω να μοιράζω τα δώρα. Άντε και η ώρα περνάει!

(Κοιτάζουν γύρω, για να βρουν θέση για το έλκηθρο)

Τάρανδος 2: Να , εδώ καλά μου φαίνεται!

Τάρανδος 1: Τι λες μωρέ. Την πινακίδα που λέει ότι απαγορεύεται η στάθμευση δεν τη βλέπεις; Θα μας γράψουν!

Τάρανδος 2: Ε, σιγά το πράγμα. Εμείς δεν είμαστε αυτοκίνητο. Είμαστε το έλκηθρο του Αϊ-Βασίλη! Άσε που θα σταματήσουμε για λίγο μόνο. Ένα λεπτάκι θα κάνουμε!

(Ακούγονται σφυρίγματα του Αστυνομικού)

Τάρανδος 1: Να! Το είδες; Έρχεται κιόλας η αστυνομία! Την πατήσαμε!

Αστυνόμος: (με αυστηρή φωνή) προς τον Αϊ-Βασίλη) Δε μου λέτε, κύριε... Τι κάνετε εκεί;

Αϊ-Βασίλης: Τι κάνω;

Αστυνόμος: Παρκάρετε παράνομα! Αυτό κάνετε! Δε βλέπετε ολόκληρη πινακίδα;
Στραβωμάρα έχετε;

Αϊ-Βασίλης: Τη βλέπω, αλλά, ξέρετε, είμαι ο Αϊ-Βασίλης!

Αστυνόμος: Ο Αϊ...ποιος;

Αϊ-Βασίλης: Ο Αϊ-Βασίλης!

Αστυνόμος: Δεν πα να είστε και ο Αϊνστάιν! Δεν περνάνε σ' εμένα τα μέσα!

Αϊ-Βασίλης: Κάντε μου ,σας παρακαλώ, τη χάρη! Φέρνω δώρα! Να κοιτάξετε! Έχω φέρει και για σας! Ένα γλειφιτζούρι σε σχήμα σφυρίχτρας!

Αστυνόμος: Θα σας συμβούλευα να μην επιβαρύνετε τη θέση σας με απόπειρες δωροδοκίας. Η δωροδοκία είναι αξιόποιο αδίκημα!

Αϊ-Βασίλης: Μα τι είναι αυτά που λέτε; Δεν προσπαθώ να σας δωροδοκήσω.

Αστυνόμος: Πως δεν προσπαθείτε; Τώρα δα, δεν μου είπατε ότι μου φέρνετε ένα γλειφιτζούρι σε σχήμα σφυρίχτρας; Το είπατε ή δεν το είπατε;

Αϊ-Βασίλης: Το είπα... Αλλά αν δεν το θέλετε, δε σας το δίνω... Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε θέμα... Άλλωστε, δε θα σταθμεύσω και πολύ... Πέντε δέκα λεπτά. Ίσα - ίσα να αφήσω κάτι δωράκια και επιστρέφω αμέσως.

Αστυνόμος: Ένα

Αϊ-Βασίλης: Τι ένα;

Αστυνόμος: Λεπτό! Αν δεν επιστρέψετε σε ένα λεπτό, θα σας δώσω κλήση.

(Κατεβαίνουν όλοι από τη σκηνή εκτός από τον Αϊ-Βασίλη. Αυτός κοιτάζει γύρω και προχωράει προς ένα παράθυρο του σκηνικού)

Αϊ-Βασίλης: Ας μπω από δω!

Τάρανδος 2: Ξέρεις Άγιε, μου ήρθε μια λιγούρα... Μάλλον θα φταίνε οι απότομες στροφές!

(Έρχονται θυμωμένες 3 κυρίες στη σκηνή)

Κυρία 1: Ντροπή!

Κυρία 2: Αίσχος!

Κυρία 3: Φρίκη! Φρίκη!

Αϊ-Βασίλης: Μα τι συμβαίνει;

Κυρία 1: Είμαστε από την Ένωση Οικολόγων της περιοχής

Κυρία 2: Θα βρεις τον μπελά σου! Αχρείε!

Αϊ-Βασίλης: Γιατί;

Κυρία 3: Θα σου κάνουμε μήνυση για κακομεταχείριση ταράνδων!

Κυρία 1: Δε βλέπεις πως τα ζώα υποφέρουν;

Κυρία 2: Γιατί τα υπερφόρτωσες τα κακόμοιρα με τόσα δώρα;

Κυρία 3: Τα έχεις και μες στο αγκιάζι και την παγωνιά!

(Ακούγονται φωνές. Είναι η Ευτέρπη και ο Φανούρης)

Ευτέρπη: Να τος, καλέ! Αυτός είναι!

Φανούρης: Πιάστε τον το λωποδύτη!

(Ο Αϊ-Βασίλης το βάζει στα πόδια. Οι υπόλοιποι τον κυνηγούν)

Μουσική

(Ο Αϊ-Βασίλης ανεβαίνει πάλι λαχανιασμένος στη σκηνή)

Αϊ-Βασίλης: Ουφ! Νομίζω ότι τη γλίτωσα!

(Ανεβαίνουν στη σκηνή κάποια παιδιά και ο Έμπορος. Αυτός μιλάει στους υπόλοιπους που κρατούν πανό με συνθήματα κατά του Αϊ-Βασίλη)

Έμπορος: Εμείς, η Συνομοσπονδία εισαγωγέων και εμπόρων παιχνιδιών απαιτούμε να συλληφθεί ο Αϊ-Βασίλης! Και ο Άγιος φοβέρα θέλει! Θα του κάνουμε μήνυση! Μοιράζει δωρεάν τα δώρα και μας χαλάει την αγορά! Έχουμε πρόβλημα επιβίωσης! Χάνουμε τα λεφτά μας! Μειώνεται ο τζίρος των πολυκαταστημάτων μας! (βλέπει τον Άγιο και αρχίζει να φωνάζει!) Να τος! Αυτός Είναι! Μη μας ξεφύγει!

(έρχονται και όλοι οι προηγούμενοι στη σκηνή και φωνάζουν τραγουδάνε «τη σύλληψη» (Carol of the bells)

ο Άγιος σταματάει, σηκώνει τα χέρια ψηλά και παραδίνεται στον αστυνόμο. Φεύγουν όλοι από τη σκηνή)

Μουσική (από τη σύλληψη) (Carol of the bells)

Εφημεριδοπώλης: Έκτακτο παράρτημα!!! Έκτακτο παράρτημα!!! Συνελήφθη ο Αϊ-Βασίλης! Κατηγορείται για σωρεία εγκλημάτων! Εφημερίδες!!

Δικαστής: Αρχίζει η συνεδρίαση του δικαστηρίου! Να προσέλθει ο κατηγορούμενος!

(ανεβαίνει ο Άγιος-κάθεται δίπλα στον συνήγορό του)

Αϊ-Βασίλης: Κύριε δικαστά, θέλω να μάθω γιατί κατηγορούμαι.

Δικαστής: (Ξετυλίγει ένα χαρτί και διαβάζει) Κύριε Αϊ- Βασίλη, κατηγορείστε για παράνομη στάθμευση ελκήθρου, για απόπειρα δωροδοκίας αστυνομικού οργάνου, για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατ' επανάληψιν, για κακοποίηση τaráνδων και για αθέμιτο ανταγωνισμό κατά παράβαση της εμπορικής νομοθεσίας περί ενιαίας τιμής δώρων. Α, ξέχασα... Πριν από λίγο μας ειδοποίησαν

από την Αεροπορία ότι κατηγορείστε και για παραβίαση του
εναέριου χώρου του Λεονταρίου. Τι έχετε να πείτε;

Αϊ-Βασίλης: Είμαι αθώος!

Δικαστής: Όλοι έτσι λένε. 183 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή! Οδηγήστε τον
Αϊ-Βασίλη στη φυλακή.

Αϊ-Βασίλης: Και τα δώρα;

Δικαστής: Θα πολτοποιηθούν.

(Φεύγουν από τη σκηνή ο δικαστής και ο Άγιος)

Εφημεριδοπώλης: Έκτακτη είδηση! Ο Αϊ-Βασίλης στη φυλακή για πάνω από
180 χρόνια! Για 183 χρόνια, χωρίς αναστολή στη φυλακή ο
Αϊ-Βασίλης! Εφημερίδες!

Παιδί 1: Πώς τα κατάφεραν έτσι οι μεγάλοι...

Παιδί 2: Δηλαδή τώρα είναι ευχαριστημένοι! Είναι περήφανοι γι' αυτό που
πέτυχαν;

Παιδί 3: Δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Κάτι πρέπει να
κάνουμε.

Παιδί 4: Το βρήκα! Έχω μια ιδέα. Πλησιάστε να σας πω.

Μουσική –Αλλαγή σκηνικού

**Τραγούδι: Ο Αϊ-Βασίλης φυλακή(white Christmas)
(Τραγουδούν τα παιδιά και οι τάρανδοι)**

(Κάθονται ο διευθυντής φυλακών και η Γραμματέας. Τα τηλέφωνα χτυπάνε συνέχεια)

Διευθυντής: Εμπρός! ...Καλησπέρα σας κύριε υπουργέ... Πώς είπατε; Ο γιος σας ο Μπισμπιρίκος έχει καθίσει πάνω στη βασιλόπιτα και λέει ότι δε σκοπεύει να σηκωθεί, αν δεν αποφυλακιστεί ο Αϊ-Βασίλης; Τι; Να τον αφήσουμε ελεύθερο; Μάλιστα κύριε Υπουργέ. Εύχομαι να σηκωθεί σύντομα ο Μπισμπιρίκος και να βρείτε εσείς τι φλουρί της Βασιλόπιτας. (Κλείνει το ακουστικό) Ουφ, Αμαλία, δεν αντέχω άλλο. Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα, για να ελευθερώσουμε τον Αϊ-Βασίλη.

(Ξαναχτυπάει το τηλέφωνο και το σηκώνει η Αμαλία)

Αμαλία: Δικαστικές φυλακές Λεονταρίου, λέγετε παρακαλώ!... Ω! Κύριε πρωθυπουργέ! Τιμή μας! Μάλιστα... Α αυτό είναι πολύ σοβαρό... Η κόρη σας η Μπουμπούκα έχει μπουκωθεί με 7 μελομακάρονα και απειλεί ότι θα μένει μπουκωμένη μέχρι να σκάσει, αν δεν αφήσουμε ελεύθερο τον Αϊ Βασίλη; Μάλιστα κύριε Πρωθυπουργέ. Στις διαταγές σας! Εύχομαι να ξεμπουκωθεί γρήγορα η Μπουμπούκα και να τη χαίρεστε!

Διευθυντής: Αμαλία, νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε ελεύθερο τον Αϊ-Βασίλη. Εκτός από τις μητέρες που δε σταματούν να παίρνουν τηλέφωνο, τώρα πήραν και ο Υπουργός δικαιοσύνης, ακόμα και ο πρωθυπουργός. (Ξαναχτυπάει το τηλ.) Παρ' το εσύ Αμαλία. Εγώ δεν αντέχω άλλο! Ουφ!

Αμαλία: Παρακαλώ! Δικαστικές φυλακές Λεονταρίου... Μάλιστα κύριε Πρόεδρε σας ακούω... Καταλαβαίνω... Τα δίδυμα είπατε; Ο Πιτσιφιόγκος και η Πιτσιφιούγκα έχουν σκαρφαλώσει στο πολύφωτο και σας πετάνε κουραμπιεδάκια στο κεφάλι; Πώς; Διακηρύσσουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν αν δεν ελευθερωθεί ο Αϊ-Βασίλης; Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Αμέσως! Εύχομαι ο Πιτσιφιόγκος και η Πιτσιφιούγκα να μείνουν από κουραμπιεδάκια και να αρχίσουν να σας ραίνουν με κουραμπιεδόσκονη!

(Κλείνει το τηλέφωνο.) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν...

Παιδιά: Τραγουδάνε «**Εμείς τα παιδιά (Feliz Navidad)**»

Διευθυντής: Αυτό ήταν. Τέλος. Τελεία και Παύλα. Θα αφήσουμε αμέσως ελεύθερο τον Αϊ-Βασίλη. Φρουροί! Ελευθερώστε τον κρατούμενο Αϊ-Βασίλη αμέσως!

(Φεύγουν από τη σκηνή ο διευθυντής και η Αμαλία.)

(Στη σκηνή ανεβαίνει μια πομπή από τον Αϊ-Βασίλη που τον ακολουθούν τα παιδιά χαρούμενα φωνάζοντας ΖΗΤΩ!. Πηγαίνουν προς το έλκηθρο.)

Αϊ-Βασίλης: Δεν το πιστεύω! Το είπαν και το έκαναν. Τα δώρα δεν είναι πια στο έλκηθρο. Τα πολτοποίησαν!

(Τα παιδιά κάνουν στενοχωρημένες γκριμάτσες.)

Αϊ-Βασίλης: Μισό λεπτό. Εγώ δεν είμαι ο Αϊ-Βασίλης; Μπορώ λοιπόν να κάνω τι θαύμα μου!(Κουνάει τα χέρια και αρχίζουν να πέφτουν δώρα για τα παιδιά.)

Χο...χο..χο! Όλα είναι καλά, όταν τελειώνουν καλά! Και τώρα που μοιράσαμε τα δώρα, ας περιμένουμε , παιδιά, την επόμενη Πρωτοχρονιά!

Υπόκλιση (όλοι): Τραγούδι «Ο Αϊ-Βασίλης πάλι θα 'ρθει»