

Θεατρικό για τη Γέννηση του Χριστού

Ζήση Ανθή: Χριστουγεννιάτικα θεατρικά για το νηπιαγωγείο.

Διασκευή: Σωτήρης Πράντζος

Παιδί 1 :

Κοιτάξτε το δεντράκι μας,
τι όμορφο που είναι!
Στολίδια όμορφα έχει πολλά
και φωτάκια αστραφτερά!
Πώς καμαρώνει λυγερό
μας φέρνει μήνυμα λαμπρό!
Τη μεγάλη μας γιορτή
μας θυμίζει στη στιγμή!



Παιδί 2 :

Κανένα άλλο σχολείο
δεν έχει πιο λαμπερό!
Κοιτάξτε το αστέρι,
μοιάζει αληθινό!
Κι όπως τότε φώτιζε
στα σκοτάδια τα πυκνά
έτσι και τώρα να φωτίζει
και τη δική μας την καρδιά!

Παιδί 3:

Αυτό έδειχνε το δρόμο για το μικρό Χριστό
Σ' εκείνους που ταξίδεψαν δρόμο μακρινό!
Με οδηγό τ' αστέρι πήγανε στη σπηλιά
τρεις μάγοι με τα δώρα, που ήταν ακριβά!
Μακάρι να μαθαίναμε όλη την ιστορία
και να ζωντάνευε με μιας το δέντρο με μαγεία!

Παιδί- Δέντρο 1:

Με τα λόγια σας αυτά ,
δείτε, ζωντάνεψα, παιδιά !
Την ιστορία θα σας πω!
Ας μη χάνω άλλο καιρό!

Στην πόλη που λεγόταν Βηθλεέμ
ταξίδεψαν εκεί.
Να! Μόλις έφτασαν κατάκοποι
για την απογραφή!

Παιδί- Δέντρο 2:

Ο Ιωσήφ και η Μαρία,
προχωρούσαν σιγανά
και στο στάβλο μόνο βρήκαν
οι φτωχοί, ζεστή γωνιά!

Έτσι γεννήθηκε ο Χριστός
στη φτωχική αυτή σπηλιά
κι ένα αστέρι ολόλαμπρο
στάθηκε εκεί ψηλά!

Παιδί- Δέντρο 3:

Το είδαν τότε οι σοφοί,
οι μάγοι απ' την Ανατολή
κι εκείνο ακολουθήσαν
ταξίδι μεγάλο ξεκινήσαν,
τον Σωτήρα να προσκυνήσουν,
δώρα ακριβά να του χαρίσουν!
Με πόθο και αγάπη στην καρδιά
ακολουθούσαν το αστέρι υπομονετικά.

Άγγελος 1:

Δόξα εν υψίστοις Θεώ!
Έφερα νέο χαρούμενο, λαμπρό!
Πηγαίνετε γρήγορα εκεί
να προσκυνήσετε το μικρό παιδί
γεννήθηκε σήμερα ο Λυτρωτής
χαρά σε όλους τους λαούς της Γης!

Άγγελος 2:

Έρθε κι έφερε ειρήνη
αυτό που ζητά κάθε ψυχή.
Στη Γη για να επικρατήσει
κάθε πιστός ας προσκυνήσει
τον ταπεινό μικρό βασιλιά
που μαλακώνει κάθε καρδιά!



Αστέρι 1:

Τι νύχτα και η σημερινή!
Ο Θεός γεννήθηκε στη γη
πάνω απ' τη φάτνη πάω να σταθώ,
τους μάγους να οδηγήσω,
ώσπου να έρθουνε εδώ!
Με το φως μου να φωτίσω
Αυτόν που 'ναι το φως το αληθινό!

Αστέρι 2:

Δώρο στον κόσμο ο Θεός έχει στείλει,
το θείο βρέφος σωτήρας θα γίνει!
Άγγελοι θα το φυλάνε ψάλλοντας ωσαννά
μέσα στην Παναγιάς την αγκαλιά.
Και μόνο βοσκοί απλοί και ταπεινοί,
αυτοί θα το βρουν σε φάτνη φτωχική!

Βοσκός 1:

Τι θέαμα! Τι θαύμα!
Άγγελοι στη Γη!
Έρθαν και ανήγγειλαν
ετούτη τη στιγμή.
Πήγαμε και προσκυνήσαμε ένα απλό μωρό,
μα είχε σίγουρα μέσα του κάτι το θεϊκό!

Αστέρι 3:

Όλοι οι δικοί του οι πιστοί
Ιουδαίοι και συγχωριανοί,
Ποτέ δεν τον κατάλαβαν,
Ούτε και τον συνάντησαν.
Είχαν άλλα στην καρδιά τους
νοιιάζονταν μόνο για τα υπάρχοντά τους.

Αστέρι 4:

Κι όμως, Μάγοι και σοφοί
έρχονται από την Ανατολή!
Είδαν το αστέρι του στον ουρανό
και ταξίδι κάναν μακρινό.
Μα να μου φαίνεται έρχονται!
Ας μπούμε στη σειρά,
το δρόμο να τους δείξουμε
για το νέο Βασιλιά!



Βοσκός 2:

Για δείτε αυτούς τους τρεις, που πλησιάζουν!
Για πλούσιοι και άρχοντες μου μοιάζουν.
Δε φαίνονται βοσκοί ή χωρικοί
Σε μας πάντως δεν είναι με τίποτα γνωστοί!

Βοσκός 3:

Τι να 'ναι αυτά που στα χέρια τους κρατούν,
χρυσάφι βλέπω; Ή μήπως τα μάτια μου με γελούν;
Τι να γυρεύουν στα μέρη αυτά
και πού τα πάνε αυτά τα δώρα τ' ακριβά;

Βοσκός 4:

Δε φαίνονται πολύ καλά
Ίσως χαθήκαν ...πάμε να δούμε!
Το δρόμο να τους δείξουμε,
πάμε, ας μην αργούμε !

Τι ψάχνετε τριγύρω
τι γυρεύετε εδώ ξένοι
και για ποιο λόγο ήρθατε
σε τούτα εδώ τα μέρη;

Μάγος 1 :

Με τ' άστρο της Βηθλεέμ σαν οδηγό,
ήρθαμε για το νέο Βασιλιά,
δώρα να του προσφέρουμε
και να τον προσκυνήσουμε όλοι ευλαβικά!
Μέρες ταξιδεύουμε κι ας κάνει κρύο τσουχτερό!
Τέτοιο αστέρι δεν ξανάδαμε, ποτέ τόσο λαμπερό!

Μάγος 2 :

Τα αστέρια απόψε θα μας πουν
το θαύμα πού 'χει γίνει!

Μάγος 3 :

Τούτη τη νύχτα την παγερή ,
ας κοιτάξουμε στον ουρανό,
τη σπηλιά ευθύς να βρούμε,
μη χάνουμε καιρό!

Βοσκός 1 :

Σοφοί μου μάγοι,
ένα έχω να σας πω:
Μια φωνή στον ύπνο μου,
μου είπε να σας βρω!
Το αστέρι μαζί ν' ακολουθήσουμε

εκείνο το πιο λαμπερό!

Μάγος 2:

Όραμα θα είδες ...
μα σωστά μιλάς!

Μάγος 1 και 2 (μαζί):

Ο Θεός σας έστειλε στο δρόμο μας!
Ελάτε όλοι μαζί ,
το Θείο βρέφος να προσκυνήσουμε ,
μη χάνουμε στιγμή !

Ιωσήφ:

Καλωσορίσατε στη φάτνη αυτή τη φτωχική!
Ευλογημένο δώρο έστειλε ο Θεός στη γη!
Μέσα σε τούτη τη σπηλιά,
γεννήθηκε ο Χριστός,
τα ζώα έχει συντροφιά,
αυτά με τα χνώτα τους
του δίνουν ζεστασιά!

Μάγος 1 :

Σμύρνα σου προσφέρω,
μικρέ μου βασιλιά,
κι εσύ στον κόσμο χάρισε
αγάπη, υγεία και χαρά !

Μάγος 2 :

Λίβανο σου φέρνω
απ' τα βάθη της Ανατολής !
Το δώρο μου δέξου αυτό με χαρά
και στους ανθρώπους δίδαξε

την αγάπη στην καρδιά!

Μάγος 3 :

Χρυσάφι σου προσφέρω
και σε προσκυνώ!
Μια χάρη μονάχα σου ζητώ!
Να προσέχεις τα φτωχά παιδιά
και να τους χαρίζεις φαγητό και ζεστασιά!

Βοσκός 2:

Για σένα, Χριστούλη
ήρθαμε όλοι μαζί,
δώρο ταπεινά σου χαρίζουμε
ένα μικρό αρνί!

Βοσκός 3:

Παρθένα Μαρία, Παναγιά,
εσέ μάνα υμνούμε
και το θείο βρέφος,
ταπεινά το προσκυνούμε!

Βοσκός 4:

Χωρίς δώρα πολύτιμα
κι άλλα πολλά αγαθά,
ήρθαμε μ' ευλάβεια
και πίστη ταπεινή
το Σωτήρα να προσκυνήσουμε
που ήρθε εδώ στη γη!



Παναγία:

Σας ευχαριστούμε όλους
δοξάζουμε και το Θεό,
που ήρθατε εδώ
και τιμήσατε το μικρό Χριστό!
Το θείο βρέφος ας χαρίσει σε κάθε ψυχή,
χαμόγελο, αγάπη, γαλήνη θεϊκή!
Ο κόσμος μας θα αλλάξει εντελώς
αν βασιλέψει στις καρδιές μας ο Χριστός!
Είναι της αγάπης ο αιώνιος βασιλιάς
και την αγάπη Του σου δίνει αν τον αγαπάς!

Παιδί 4:

Τώρα που θυμήθηκα της Γέννησης την ιστορία
μου γεννήθηκε στην ψυχή μια απορία.
Τι άραγε μπορώ να κάνω
για να 'χω στην ψυχή μου το Χριστό,
και να γιορτάζω με χαρά
Χριστούγεννα αληθινά;

Παιδί 5:

Κι εσύ κι εγώ κι όλοι μαζί
ας το πούμε με χαρά
μπροστά στο δέντρο, στη φάτνη
και στα δώρα τα πολλά:
Χριστούγεννα αληθινά
μόνο με αγάπη στην καρδιά
σε κάθε άνθρωπο θα δείξω
κανέναν απ' έξω δε θα αφήσω.

Παιδί 4:

Ελάτε εδώ όλοι παιδιά,
να κάνουμε μια αγκαλιά,
Χριστούγεννα αγαπημένα
και τα ξαναλέμε τη νέα τη χρονιά!

1	Παιδί 1	
2	Παιδί 2	
3	Παιδί 3	
4	Δέντρο 1	
5	Δέντρο 2	
6	Δέντρο 3	
7	Άγγελος 1	
8	Άγγελος 2	
9	Αστέρι 1	
10	Αστέρι 2	
11	Αστέρι 3	
12	Αστέρι 4	
13	Βοσκός 1	
14	Βοσκός 2	
15	Βοσκός 3	
16	Βοσκός 4	
17	Μάγος 1	
18	Μάγος 2	
19	Μάγος 3	
20	Ιωσήφ	

21	Παναγία	
22	Παιδί 4	
23	Παιδί 5	