

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(Δάσκαλος του 3^{ου} Δ. Σ. Μοσχάτου)

«ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ»

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΑ: Α'-Β'-Γ'-Δ'-Ε'-ΣΤ'

(Τα τρία από αυτά κρατούν τετράγωνα, -με στηρίγματα- χαρτόνια, όπου πάνω τους υπάρχει η εικόνα του αγίου, καθώς και το όνομά του).

Α' ΠΑΙΔΙ: Χτυπήστε πανηγυρικά της ορθοδοξίας οι καμπάνες!

Β' ΠΑΙΔΙ: Γιορτάζουν οι μεγάλοι μας πατέρες, οι σοφοί δάσκαλοί μας. Οι προστάτες άγιοι των μαθητών και των δασκάλων. Οι τρεις ιεράρχες: Ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Γ' ΠΑΙΔΙ: Το θείο φως τους μας φωτίζει και οδηγούν τη ζωή μας.

Δ' ΠΑΙΔΙ: Είναι οι επιστήμονες, οι σοφοί που με κόπο έκαναν δική τους την ανθρώπινη σοφία.

Ε' ΠΑΙΔΙ: Είναι η γιορτή των μαθητών και των δασκάλων.

ΣΤ' ΠΑΙΔΙ: Ελάτε, λοιπόν, να τους γνωρίσουμε καλύτερα. Και πρώτα, ας ακούσουμε το τροπάριο, το αφιερωμένο στη μνήμη τους.

(Χορωδία) «Τους τρεις μεγίστους...»

Α' ΠΑΙΔΙ: Οι τρεις ιεράρχες ήταν μορφωμένοι και άγιοι άνθρωποι.

Β' ΠΑΙΔΙ: Σπούδασαν στις φημισμένες σχολές της Αθήνας, της Κωνσταντινούπολης και της Αλεξάνδρειας.

Γ' ΠΑΙΔΙ: Έγραψαν συγγράμματα, τόσο σπουδαία, που ακόμα και οι σημερινοί επιστήμονες θαμπώνονται από τη σοφία τους.

Δ' ΠΑΙΔΙ: Μα πάνω απ' όλα ήταν εργάτες της αγάπης. Αγαπούσαν τους συνανθρώπους τους και τους βοηθούσαν με κάθε τρόπο.

Ε' ΠΑΙΔΙ: Ο Μέγας Βασίλειος, που σπούδασε πολλές επιστήμες, ήταν σπουδαίος παιδαγωγός και πίστευε πολύ στη μόρφωση των νέων. Ίδρυσε ολόκληρη πόλη, τη Βασιλειάδα. Με τη δύναμη της αγάπης έφτιαξε νοσοκομεία, πτωχοκομεία, ορφανοτροφεία, ξενώνες και γηροκομεία.

ΣΤ' ΠΑΙΔΙ: Και όχι μόνο αυτό! Ο ίδιος, ως γιατρός που ήταν, φρόντιζε καθημερινά όποιον είχε ανάγκη.

Α' ΠΑΙΔΙ: Το όνειρό του ήταν μια κοινωνία όπου θα ζουν ευτυχισμένοι όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από πατρίδα ή καταγωγή.

Β' ΠΑΙΔΙ: Ο Άγιος Γρηγόριος ονομάστηκε Θεολόγος, γιατί δίδαξε την αλήθεια για τον Θεό. Αγαπούσε πολύ τη μόρφωση και τα γράμματα. Σπούδασε φιλοσοφία, ρητορική, γεωμετρία, ιατρική και έγραψε ποίηση. «Τα πλούτη μοιάζουν με αρρώστια. Όποιος τα έχει, ζητά όλο και περισσότερα. Ας τα χαρούν εκείνοι. Εγώ κρατώ μονάχα τη μόρφωση», έλεγε.

Γ' ΠΑΙΔΙ: Ο Μέγας Βασίλειος, αν και ήταν πάμπτωχος, έφυγε πλούσιος από τη ζωή, γιατί είχε θησαυρούς στην καρδιά του. «Όπως οι μέλισσες διαλέγουν από τα λουλούδια ό,τι τους χρειάζεται για το μέλι, έτσι κι εμείς πρέπει να ακούμε και να κρατάμε τα ωφέλιμα», έλεγε.

Δ' ΠΑΙΔΙ: Ο Άγιος Γρηγόριος χάρισε όλη την περιουσία του στην εκκλησία της πατρίδας του, για να τη μοιράσει στους φτωχούς.

Ε' ΠΑΙΔΙ: Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν μεγάλος ρήτορας. Η γλώσσα του ήταν χείμαρρος, και οι λέξεις που έβγαιναν από το στόμα του, χρυσάφι.

ΣΤ' ΠΑΙΔΙ: Όσοι τον άκουγαν, τον χειροκροτούσαν, συνεπαρμένοι από τα υπέροχα λόγια του.

Α' ΠΑΙΔΙ: Όμως, τα πλούτη, η δόξα και οι διασκεδάσεις δεν τον συγκινούσαν.

Β' ΠΑΙΔΙ: Στα κηρύγματά του έτρεχαν να τον ακούσουν, όχι μόνο οι χριστιανοί, αλλά και οι ειδωλολάτρες.

Γ' ΠΑΙΔΙ: Ο λαός κρεμόταν από τα χείλη του.

Δ' ΠΑΙΔΙ: Ο Άγιος Ιωάννης δεν δίσταζε να ελέγχει το κακό, ακόμα και την ίδια την αυτοκράτειρα.

Ε' ΠΑΙΔΙ: Οι φτωχοί, οι ανάπηροι, τα ορφανά και οι πεινασμένοι τού σπάραζαν την καρδιά.

ΣΤ' ΠΑΙΔΙ: Εφτά χιλιάδες φτωχούς έτρεφε καθημερινά με ακούραστη φροντίδα, ο άγιος.

Α' ΠΑΙΔΙ: Κοντά του, ο πεινασμένος έβρισκε τροφή, ο γυμνός ρούχο, ο πονεμένος παρηγοριά, ο ξένος καταφύγιο.

Β' ΠΑΙΔΙ: Οργάνωσε ιεραποστολές και για χάρη του Χριστού αντιμετώπισε τους διωγμούς, τις εξορίες και τον ίδιο τον θάνατο.

Γ' ΠΑΙΔΙ: Όταν πέθανε, η μητέρα του μοίρασε στους φτωχούς όλη του την περιουσία. («Η καλή φίλια είναι θησαυρός», έλεγε).

Δ' ΠΑΙΔΙ: Αυτοί ήταν οι τρεις ιεράρχες, που θυσίασαν τα πάντα και πρόσφεραν πολλά στους συνανθρώπους τους.

Ε' ΠΑΙΔΙ: Αγάπησαν τη σοφία, τη γνώση και τον Χριστό, με όλη τη φλόγα της καρδιάς τους.

ΣΤ' ΠΑΙΔΙ: Έζησαν με ευσέβεια, πίστη, αξιοπρέπεια, υπομονή και αγάπη για όλους τους ανθρώπους και μας άφησαν θησαυρούς για το πώς πρέπει να ζούμε και πώς να φερόμαστε.