

Η βαρυστομαχιά του Αϊ – Βασίλη

ΑΦΗΓΗΤΕΣ

ΑΪ – ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΑΡΑΝΔΟΙ 6

ΕΛΑΦΑΚΙΑ 4

ΛΑΓΟΣ

ΛΑΓΟΥΔΙΝΑ

ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ 3

ΑΡΚΟΥΔΑΚΙΑ 6

ΠΟΥΛΙΑ 2

ΡΟΥΝΤΟΛΦ

ΜΑΓΙΣΣΕΣ 4

ΓΙΑΤΡΟΙ 4

ΠΑΙΔΙΑ 4

ΣΚΗΝΗ 1^Η

Αφήγηση

Μια φορά και δυο καιρούς,
τέντωσε τ` αυτιά σου για ν` ακούς,
ήρθε μια Πρωτοχρονιά.
Ο Αϊ – Βασίλης ξεκινάει
τα δωράκια του να πάει,
μα στο δρόμο ζαλιζόταν,
ναι και ανακατευόταν.
Βλέπετε, είχε καταπιεί
20 κιλά φαΐ.
Στοπ! Στους Ταράνδους φωνάζει
και με κόπο κατεβάζει
σ` ένα δάσος το έλκηθρό του.
Αχ, και να `χε το γιατρό του.

(Μουσικό θέμα)

(Μπαίνει ο Αϊ – Βασίλης με το έλκηθρό του και τους Ταράνδους και κάνουν μερικούς γύρους πάνω στη σκηνή. Στη συνέχεια, ο Αϊ – Βασίλης κάνει ότι πονάει και ζαλίζεται. Παραπατώντας φτάνει στο μικρόφωνο.)

Αϊ – Βασίλης

Τάρανδοί μου, σταματήστε.
το τρεχαλητό αφήστε.
γιατί πρέπει να ξαπλώσω
αλλιώς δεν θα τη γλιτώσω.
Η κοιλιά μου με πονάει
μήπως φταίν' αυτά που έχω φάει;
Τέσσερα κιλά κεφτέδες
και δεκάξι κουραμπιέδες;

Μπα! θα κρύωσα, νομίζω.
Θα `χουνε γιατρό, ελπίζω
σε τούτο το δασάκι.
Με κανένα φαρμακάκι,
γρήγορα θα σηκωθώ,
στη δουλειά για να στρωθώ.

Τάρανδοι (όλοι)

Έλα, έλα, εδώ να κάτσεις
είσαι έτοιμος να σκάσεις.
(Τον βάζουν να κάτσει και κάνουν ότι μιλάνε στα κρυφά.)

(Μουσικό θέμα)

(Χορεύουν οι Τάρανδοι κάνοντας γκριμάτσες απόγνωσης και πειράζοντας τον Αϊ – Βασίλη.)

Αφήγηση

οι Τάρανδοι οι καημένοι
ήτανε απελπισμένοι.
Έπρεπε να βρούνε λύση.
Κάποιον για να τον βοηθήσει.
Αλλιώς η Πρωτοχρονιά
θα `τανε για τα παιδιά
η χειρότερη γιορτή.
Μια σωστή καταστροφή.

1^{ος} Τάρανδος

Πω πω πω πω, συμφορά !
Πώς τα δώρα στα παιδιά
θα προλάβουμε να πάμε;
Αχ, στ' αλήθεια το φοβάμαι
πως ετούτη τη χρονιά

δε θα βρούνε τα παιδιά
κάτω απ' τ' όμορφο δεντράκι
ούτε ένα μικρό δωράκι.

2^{ος} Τάρανδος

Φάε τη γλώσσα σου χρυσέ μου.
Να σου πω, επίτρεψέ μου,
ότι αφού εγώ είμαι εδώ,
αποκλείεται αυτό.
Θα φωνάξουμε γιατρούς,
μάγους φαρμακοποιούς,
να τον κάνουνε καλά
κι όλα θα `ναι μια χαρά.

3^{ος} Τάρανδος

Του `λεγα ο καψερός,
«πάψε, Άγιε μου, να τρως.
Φτάνουν δυο κιλά φακές,
Τις σαρδέλες τι τις θες;»

Μ' αυτός τίποτα! Εκεί....
Ήθελε και πιροσκή
και μετά από αυτά
ήπιε και αναψυκτικά.
Κι έφαγε κι ένα γιουβέτσι
και γι' αυτό φούσκωσε έτσι.

4^{ος} Τάρανδος

Φούσκωσε σαν το μπαλόني
και αυτό που με αγχώνει
είναι που αλληθωρίζει
και που να βογκά αρχίζει.
Πρέπει τώρα να βιαστούμε
και βοήθεια να βρούμε.
Άλλωστε, η ώρα περνά.
Έρχεται η Πρωτοχρονιά!

όλοι

Πάμε τώρα, άντε πάμε.
Ακούει όμως κανείς;
Οι τάρανδοι εμείς
βοήθεια ζητάμε.

ΣΚΗΝΗ 2^Η

Αφήγηση

Ένας Τάρανδος μικρός,
σίφουνας ήταν σωστός.
Βρίσκει ένα ξαδερφάκι,
ένα ωραίο ελαφάκι
και του λέει βιαστικά
όσα γίναν φοβερά.
Τότε αυτό παίρνει και άλλα
και με βήματα μεγάλα,
σαν καλοί που ήταν φίλοι,
φτάνουνε στον Αϊ – Βασίλη,
που τον βρήκαν ξαπλωμένο,
να σφυρίζει σαν το τρένο.

(Μουσικό θέμα)

(Χορεύουν τα ελαφάκια.)

1^ο Ελάφι

Τι είπε ντε ο ξαδερφός σου;
Να χαρείς όλο το βιος σου,
πες το μου κι εσύ ξανά.
Πες κατάλαβα καλά;
Ο Άη Βασίλης είναι εδώ
και χρειάζεται γιατρό
γιατί έφαγε έναν τόνο
και βογκάει από τον πόνο;

2^ο Ελάφι

Ναι κατάλαβες καλά
και εκτός απ' όλα αυτά,
είπε πώς αν δε βιαστούμε
κάποιο φάρμακο να βρούμε,
πριν αυτή η Πρωτοχρονιά,
δε θα φέρει δώρα στα παιδιά.
Ούτε ένα μικρό δωράκι
μες στην κάλτσα, πλάι στο τζάκι.

3^ο Ελάφι

Προσπαθώ να θυμηθώ
ένα βότανο καλό
για τη βαρυστομαχιά
που μου είπε μια φορά

μια αρκούδα χοντρουλή
που όλο έτρωγε πολύ.
Όμως δεν τα καταφέρνω
και στο νου μου μόνο φέρνω
ότι χόρτα είχε πολλά
και απαίσια μυρωδιά.

4° Ελάφι

Δεν το βλέπω να μπορούμε
λύση μόνα μας να βρούμε.
Γι' αυτό, αν και είναι πια γνωστό
πώς ο Ρούντολφ και εγώ
δε μιλιόμαστε άλλο πια,
ύστερα απ' τη φορά
που λαμπάκι εγώ τον είπα
και αυτός με είπε γύπα,
παραδέχομαι πως τώρα
να τον βρούμε ήρθε η ώρα.
Ο Άη Βασίλης υποφέρει
και αυτός ίσως ξέρει
κάποιο μαγικό βοτάνι,
που καλά θα τονε κάνει.

όλοι

Ρούντολφ, Ρούντολφ.....

(Μουσικό θέμα)

(Μπαίνει ο Ρούντολφ χορεύοντας με τα ελαφάκια.)

Ρούντολφ

Εσείς με περιγελάτε.
Πώς και τώρα με ζητάτε;

1° Ελάφι

Όχι εμείς, ο Άη Βασίλης.
Φούσκωσε ο κακομοίρης
κι υποφέρει και πονάει
και βοήθεια ζητάει.

Ρούντολφ

Παναγιά μου τι συμβαίνει;
Τρέμει και βαριανασαίνει
κι η κοιλιά του όπως φουσκώνει

σαν τεράστιο είναι μπαλόني.
Τι να κάνω τώρα εγώ;
Χρειαζόμαστε γιατρό.
Γρήγορα πάμε μαζί.
Λύση πρέπει να βρεθεί.
(Φεύγουν)

ΣΚΗΝΗ 3^Η

Αφήγηση

Τα ελάφια προσπαθήσαν
αλλά δεν τον βοηθήσαν.
Και ο Ρούντολφ ο σοφός,
λύση δε βρήκε ούτε αυτό.
Φύγαν τότε απελπισμένα
και λιγάκι ντροπιασμένα
για να ψάξουν για γιατρό,
που `ταν και το πιο σωστό.
Μα μετά από δυο λεπτά,
μια ωραία φαμελιά,
δυο λαγοί και τα παιδιά τους,
μ` όλα τα υπάρχοντά τους,
που `τρεχαν γεμάτοι βιάση,
έκαναν εκεί μια στάση.
Έτρεχαν για να σωθούν
κι άλλο δάσος πια να βρουν,
γιατί ακούσαν πως σ` αυτό
ένα τέρας φοβερό
έπεσε από ψηλά
και βρυχόταν δυνατά.

(Μουσικό θέμα)

(Μπαίνουν τα Λαγουδάκια χορεύοντας. Η μαμά Λαγουδίτσα κρατά ένα μπόγο.)

Μαμά Λαγουδίτσα

Είμαι εγώ μια Λαγουδίτσα,
η γνωστή Κουτροβαλίτσα.
Αυτός είναι ο σύζυγός μου,
τα παιδιά μου και το βιος μου.
Φεύγουμε για σωθούμε,
δάσος άλλο εμείς να βρούμε,
γιατί λένε ότι σ` αυτό
έπεσε από τον ουρανό

ένα τέρας που βρυχάται
κι η κορούλα μου φοβάται!

1° Λαγουδάκι (αγόρι)

Αμάν πια! Δεν το αντέχω
αδερφή μου να την έχω!
Αυτή τρέμει τη σκιά της
και ακόμα και τ' αυτιά της
καμιά μέρα αν τα προσέξει,
ίσως, απ' το φόβο, τρέξει.
Τι της φταίω όμως εγώ
μες στο κρύο να γυρνώ;

2° Λαγουδάκι (κορίτσι)

Θαρρώ θα λιποθυμήσω,
κράτα με να μη χτυπήσω.
Τώρα αμέσως θα το δεις,
τσάμπα με κατηγορείς
ότι άδικα φοβάμαι.
Αχ, χαμένοι τώρα πάμε!
Να, το τέρας που μουγκρίζει!
Παναγίτσα μου, γυρίζει!

(ο Αϊ – Βασίλης, που είναι ξαπλωμένος μπρούμυτα, κουνιέται και
βογκάει.)

Μπαμπάς Λαγουδίνος

Μη μιλάτε, καλέ πια!
Μου ζαλίσσατε τ' αυτιά.
Πάω πιο κοντά να δω
τι σόι τέρας είναι αυτό.
Καλέ, αυτό όπως μουγκρίζει
μοιάζει σαν να ροχαλίζει.
Και βογκά σα να πονάει.
Κοίτα ρούχα που φοράει!

Όλοι μαζί

Μη μπαμπά, πρόσεχε!

(ο Μπαμπάς Λαγουδίνος τον ακουμπά και αυτός γυρίζει ανάσκελα.)

3° Λαγουδάκι

ο Αϊ – Βασίλης είναι αυτός

κι όχι δράκος τρομερός.
Μα στ' αλήθεια κάτι έχει!
Η κοιλιά του πώς εξέχει!
Είναι τόσο φουσκωμένος!
Σα μπαλόني ειν' ο καημένος!
Γι' αυτό εδώ έχει καθίσει,
δε μπορούσε να οδηγήσει.
Να το έλκηθρο πιο κει
και οι σάκοι φουσκωτοί.
Μα οι τάρανδοι πού να `ναι;
Γιατρό λέτε να ζητάνε;

Μαμά Λαγουδίτσα

Αν είναι έτσι τότε πάμε.
Σ' αυτά πρέπει να βοηθάμε.

ΣΚΗΝΗ 4^Η

Αφήγηση

Τέρας δε βρήκαν οι λαγοί.
Τον Αϊ – Βασίλη μόνο εκεί,
να είναι στο χώμα ξαπλωμένος
και να μουγκρίζει ο καημένος.
Προσπάθησαν τότε πολύ
να θυμηθούν τη συνταγή
για ένα βότανο παλιό
που θα του έκανε καλό.
Μα μια και δεν τα καταφέραν
πήγαν και τ' αρκουδάκια φέραν,
που ως τότε ύπνο είχαν βαθύ
μέχρι η άνοιξη να `ρθει.
Αυτά τα ξέραν πιο καλά
τα βότανα και γιατρικά
που θεραπεύουνε τους πόνους
αυτών που φάγαν δέκα τόνους.

(Μουσικό θέμα)

(Μπαίνουν τα αρκουδάκια και ξαπλώνουν στο πίσω μέρος της σκηνής.
Τα Λαγουδάκια προσπαθούν να τα ξυπνήσουν φωνάζοντας και
τραβώντας τα. Δύο από αυτά ανακάθονται και τα Λαγουδάκια γυρνούν
γύρω τους τραβώντας τα μαλλιά τους και κάνοντας ότι τους εξηγούν τι
συμβαίνει. Μόλις τελειώσει η μουσική, σηκώνονται και τα υπόλοιπα
Αρκουδάκια. Τελευταίο μένει το 1^ο αρκουδάκι .)

1° αρκουδάκι

(Σηκώνεται και χασμουριέται.)

Τι φωνές και φασαρία!
Μου χαλούν την ησυχία!
Δεν το ξέρουν, απορώ,
πως οι φίλοι μου κι εγώ
σε ύπνο πέφτουμε βαθύ
ο χειμώνας όταν `ρθει;
Γιατί μας ανησυχούνε
και ζητούν να σηκωθούμε;

2° αρκουδάκι

(Σηκώνεται αμέσως μετά το 1° .)

Έλα ντε, πες μου εσύ!
Τι κακή ανατροφή!
Τώρα εγώ παραπατάω
κι απ` τη νύστα κουτουλάω
και νομίζω πως πεινώ
πώς κρυώνω και πονώ.
Και το ξέρετε καλά,
απ` την άλλη τη φορά:
να γκρινιάζω άμα αρχίσω,
δε μπορώ να σταματήσω.

3° αρκουδάκι

Τα παράπονα αφήστε,
το μυαλό σας τώρα στύψτε
μήπως κάποιος θυμηθεί
της γιαγιάς τη συνταγή
για εκείνο το βοτάνι
που καλό αμέσως κάνει
σ` όποιον νιώθει πως θα σκάσει
απ` όσα έφαγε με βιάση.

1° & 2° αρκουδάκι

Τι μας λες καλέ εσύ;
Ποιος ζητά τη συνταγή;

4° αρκουδάκι

Ο Αϊ – Βασίλης ο καλός
και καλοφαγός γνωστός.

Έφαγε, λεν, τόσο πολύ
που να πετάξει δεν μπορεί.
Γι' αυτό σταμάτησε εδώ
και ψάχνει βότανο ή γιατρό
το φυύσκωμά του να μειώσει,
μήπως μπορέσει έτσι να δώσει
κι ετούτη την Πρωτοχρονιά,
χαρά με δώρα στα παιδιά.

5° αρκουδάκι

Τι συμφορά είναι αυτή!
Να, δείτε λίγο παρακεί
Ο Αϊ – Βασίλης ροχαλίζει
βογκάει και στριφογυρίζει!
Και για κοιτάζτε μια κοιλιά!
Τέτοια δεν έχει ούτε η μαμά!
Γρήγορα εμπρός τη συνταγή.
Δε θα τη βγάλει καθαρή.
(Όσο μιλάει το **5° αρκουδάκι** Ο Αϊ – Βασίλης κάνει αυτά που περιγράφει..)

6° αρκουδάκι

(βγάζει απ' την τσέπη του ένα χαρτί και κάνει ότι διαβάζει. Στο μεταξύ το 3° αρκουδάκι έχει φέρει μία κατσαρόλα. Όσο το 6° διαβάζει τη συνταγή, το 5° βάζει στην κατσαρόλα τα υλικά.)

Δύο τσουκνίδες, λίγο τσάι
και μία μύγα που πετάει.
Μία ντουζίνα βελανίδια
κι έπειτα δυο κιλά αντίδια.
Βράσιμο 8 λεπτά
και στο φυύσκωμα άντε γεια.
Γρήγορα, δώστου,
ντε να πει κι αμέσως θα θεραπευτεί.

(το 5° **αρκουδάκι** δίνει στον Αϊ – Βασίλη το βότανο. Ο Αϊ – Βασίλης το μυρίζει, κλείνει τη μύτη του και το καταπίνει. Περιμένουν λίγο.)

Όλα

Ωχ, δεν έγινε καλά!
Φούσκωσε κι άλλο η κοιλιά!

1° αρκουδάκι

Τι να κάνουμε, Αρκουδάκια;

Πάμε πάλι για νανάκια...

(Χαϊδεύουν την κοιλιά του Αϊ – Βασίλη, του ζητούν συγγνώμη και φεύγουν.)

ΣΚΗΝΗ 5^Η

Αφήγηση

Το θαυματουργό βοτάνι
δεν κατάφερε να κάνει
τίποτα στον Αϊ- Βασίλη
και τ' αρκούδια, οι 6 φίλοι,
πήγαν πίσω στη σπηλιά
για να κοιμηθούν ξανά.
Δυο πουλιά που τριγυρνούσαν
και πολύ αγωνιούσαν,
ξάφνου, είχαν μια ιδέα
που τους φάνηκε ωραία:
μάγισσες να προσκαλέσουν,
μήπως και αυτές μπορέσουν
με ξόρκια και με μαγικά
να τον κάνουνε καλά.
Μα αυτές τα ξεγελάσαν
κι ένα άλλο φίλτρο φτιάξαν
για να τον μεταμορφώσουν
κι από εκείνον να γλιτώσουν.
Θέλαν, λέει, καλά και σώνει,
να τον κάνουνε μπαλόνη.
Να πετάξει, να χαθεί
και κανείς να μην τον βρει...

Μουσικό θέμα)

(Μπαίνουν τα 2 Πουλιά σπρώχνοντας τις Μάγισσες. Χορεύουν.)

1^η Μάγισσα

Καλά ντε, τι με τσιμπάς;
Άντε στο καλό να πας.
Μείνε ήσυχος, εγώ
θα το βρω το γιατρικό.

1^ο Πουλί

Τι μας λες, κυρ-Μάγισσά μου;
Δε θα ήμουν στα καλά μου

αν σας άφηνα εδώ
μοναχές, χωρίς να δω
τι σκοπούς έχετε βάλει
και εσύ κι αυτή η άλλη
με το άσπρο το μαλλί
που `ναι κι η πιο πονηρή!

2^η Μάγισσα

Τι είναι αυτά που λες πουλί μου;
Έχεις την υπόσχεσή μου.
Εδώ είμαστε για καλό
κι όχι για κακό σκοπό.
Δε ζητήσατε εσείς
φίλτρο να φτιάξουμε εμείς
για τη βαρυστομαχιά;
Να! Φέραμε και τα υλικά.

3^η Μάγισσα

(Λέει μυστικά στο κοινό.)
Ε, εσύ που με κοιτάς,
πες μου, μυστικό κρατάς;
Τα υλικά που `χουμε εδώ
είναι για άλλο μαγικό.
Ο Αϊ- Βασίλης σαν το πει
μπαλόνη αλήθεια θα γενεί.
Θα υψωθεί και θα πετάξει
και ο κόσμος θα ησυχάσει
απ` την τόση καλοσύνη
που άρχισε να μου τη δίνει.

4^η Μάγισσα

Εμπρός πρέπει να βιαστούμε.
Απορώ γιατί αργούμε.
Φερ` το αβγό της βατραχίνας
και το πούπουλο της χήνας,
το ένα νύχι του αετού,
την ουρά του ποντικιού
και το γάλα του προβάτου
και φωτιά έπειτα βάλ` του.
Μπράβο! Έτοιμο το φίλτρο.
Στο μπουκάλι τώρα ριχ` το,
ράντισέ τον και μετά
θα πετάξει για καλά.
(Όσο μιλά η 4^η Μάγισσα, οι άλλες κάνουν όσα περιγράφει.)

2^ο Πουλί

Γιατί άραγε γελάνε
κι έτσι πονηρά κοιτάνε;
Δε μπορώ να αποφασίσω.
Λέτε να τις σταματήσω;

Παιδιά κάτω από τη σκηνή

Ναιαιαι!

2^ο Πουλί

Αν σωστή είν' η συνταγή,
ε, ραντίσου πρώτη εσύ.
Και αν όλα παν καλά
τότε βλέπουμε μετά.

(Ραντίζει την 1^η Μάγισσα.)

1^η Μάγισσα

μη καλέ, μην πιτσιλάς.
Να χαρείς ό,τι αγαπάς.
Να, φουσκώνω και πετάω
και χαμένη τώρα πάω
γιατί αντίδοτο δεν έχω
και τα ύψη δεν αντέχω.
Γλίτωσες τον Αϊ- Βασίλη
και μας έκανες ρεζίλι.

(Φεύγει «πετώντας». Την ακολουθούν και οι άλλες τρέχοντας. Φεύγουν και τα πουλιά.)

ΣΚΗΝΗ 6^Η

Αφήγηση

Ευτυχώς που τα πουλιά
ήταν λίγο πονηρά
και το φίλτρο δοκιμάσαν
σε εκείνες που το φτιάξαν.
Η μία έγινε μπαλόνη
κι οι άλλες τρέχουνε ακόμη

να τη βρουν και να τη φτάσουν
μήπως και την κατεβάσουν.
Οι τάρανδοι εντωμεταξύ,
αφού έψαξαν πολύ
βρήκαν μερικούς γιατρούς
και τους φέρανε κι αυτούς.
Τον Αϊ- Βασίλη εξετάσαν,
όλα αυτοί του τα κοιτάζαν
κι ο καθένας κάποιο άλλο
του `βρισκε κακό μεγάλο.

Μουσικό θέμα)

(Μπαίνουν οι τάρανδοι μαζί με τους γιατρούς. Σηκώνουν τον Αϊ-Βασίλη, τον βάζουν να κάτσει στο κέντρο της σκηνής και χορεύουν γύρω του. Μόλις τελειώσει η μουσική, ένας- ένας τον πλησιάζουν οι γιατροί για να κάνουν διάγνωση.)

Γιατροί (Όλοι μαζί)

Κάντε πέρα όλοι τώρα
των γιατρών ήρθε η ώρα.

1^{ος} Γιατρός

Για να ακούσω την καρδιά σου,
για να δω και τα αυτιά σου.
Βήξε μου δυο – τρεις φορές
κάνε μου και δυο στροφές.
Βρήκα τι έχει, φυσικά!
Έχει βουλωμένα αυτιά.
Κι ο λαιμός του χάλια είναι!
Έλα, το σιρόπι πίνε.

(Του δίνει ένα σιρόπι.)

6^{ος} Τάρανδος

Μα δε βλέπει την κοιλιά του;
Τι του κοίταξε τ` αυτιά του;
Και σιρόπια τι του δίνει,
αφού τούμπανο έχει γίνει.

Τάρανδοι

Έγινε τίποτα;

Αϊ- Βασίλης

Μπα, τίποτα...

2^{ος} Γιατρός

Κούνα λίγο το κεφάλι.
Μήπως νιώθεις καμιά ζάλη;
Δεν υπάρχει αμφιβολία,
πάσχεις από υσφοβία.
Πάρε αυτές τις καραμέλες
και θα `σαι έτοιμος για τρέλες.

(Τρώει τις καραμέλες.)

Τάρανδοι

Έγινε τίποτα;

Αϊ- Βασίλης

Μπα, τίποτα...

3^{ος} Γιατρός

Η διάγνωση είν' απλή:
απλώς έχει κουραστεί.
Πάρε τούτο το χαπάκι,
ξεκουράσου και λιγάκι,
ρίξε έναν ύπνο καλό,
φάε κι ένα πρωινό
και θα είσαι μια χαρά,
έτοιμος για τη δουλειά.

(Παίρνει το χαπάκι.)

6^{ος} Τάρανδος

Μα τι λέει, καλέ, αυτή;
Έχουμε παραμονή.
Αύριο είναι Πρωτοχρονιά.
Πού καιρός για όλα αυτά;

Τάρανδοι

Έγινε τίποτα;

Αϊ- Βασίλης

Μπα, τίποτα...

4^{ος} Γιατρός

Τι, μα είναι δυνατόν;
Δεν το βλέπετε, λοιπόν;
Έχεις βαρυστομαχιάσει
μ' όσα έχεις χλαπακιάσει.
Πιες τα φάρμακα αυτά,
δείξε μου και την κοιλιά.
Να, μια ένεση θα κάνεις
κι απ' το φούσκωμα θα γιάνεις.

Τάρανδοι

Μηηηηη! (κλείνουν τα μάτια.)
(Του κάνει ένεση στην κοιλιά.)

Έγινε τίποτα;

Αϊ- Βασίλης

Μπα, τίποτα!

Γιατροί (Όλοι μαζί)

Αχ, καλέ μας Αϊ- Βασίλη!
Γίναμε όλοι μας ρεζίλι!
Φεύγουμε ολοταχώς!
Μα κι εσύ, πάψε να τρως!!!

ΣΚΗΝΗ 7^Η

Αφήγηση

Οι γιατροί με σιροπάκια,
καραμέλες και χαπάκια
δεν μπορέσαν τελικά
να τον κάνουνε καλά.

Κι αφού γίνανε ρεζίλι,
άφησαν τον Αϊ- Βασίλη
κι έτρεξαν για να διαβάσουν
μήπως τελικά ξεθάψουν
καμιά άλλη συνταγή
πιο αποτελεσματική.
Κι όσο εκείνοι προσπαθούσαν
και μάταια αναζητούσαν
γιατρικό μες στα βιβλία,
με αγάπη κι αγωνία,
τέσσερα μικρά παιδιά
εύχονταν απ' την καρδιά
ο Αϊ- Βασίλης ν' αναρρώσει
έστω κι αν δεν κατορθώσει
δώρα να τους πάει πια
αυτή την Πρωτοχρονιά.

Μουσικό θέμα)

(Μπαίνουν τα παιδιά χορεύοντας, ενώ ο Αϊ- Βασίλης έχει ήδη καθίσει
στο πίσω μέρος της σκηνής .)

1^ο παιδί

ο Αϊ- Βασίλης είναι εδώ.
Μου το `πε ένα ξωτικό.
Κάπου κάθεται ο καημένος
και θα `ναι τόσο λυπημένος.
Φούσκωσε λέει απ' το φαΐ
και να πετάξει δεν μπορεί.
Έτσι, εδώ έκανε στάση.
Τα δώρα ίσως δεν μοιράσει.

2^ο παιδί

Άρρωστος θα `ναι όμως πολύ,
αλλιώς θα είχε σηκωθεί
και θα βάζε τα δυνατά του
τ' αγαπημένα τα παιδιά του
χωρίς δωράκια να μη μείνουν.
Χαρούμενα πολύ να γίνουν
και ετούτη την Πρωτοχρονιά,
όπως και κάθε άλλη φορά.

3^ο παιδί

Πόσο θα ήθελα παιδιά,

να τον αγκάλιαζα σφιχτά,
να του `δινα ένα φιλί
και να του έλεγα στ` αυτί
πως για την καλή του την καρδιά
τον αγαπούνε τα παιδιά.
Κι αν φέτος δεν τα καταφέρει
στα σπίτια μας δώρα να φέρει,
η αγάπη μας δε θα μικρύνει
μα μεγαλύτερη θα γίνει.

3^ο παιδί

Ας σφίξουμε τώρα τα χέρια.
Ψηλά ας κοιτάξουμε τ` αστέρια
κι ας κάνουμε όλοι μια ευχή,
κάθε παιδί πάνω στη γη
με έναν τρόπο μαγικό
να στείλει ετούτο το λεπτό
στον Αϊ- Βασίλη μία σκέψη.
Ίσως αυτό να τον γιατρέψει.
Η αγάπη την καρδιά φωτίζει
και πάντα δύναμη χαρίζει.

(Τα παιδιά γονατίζουν και κοιτούν προς τον ουρανό.)

Αφήγηση

Οι σκέψεις όλων ενωθήκαν
και ένα σύννεφο γινήκαν
από αγάπη παιδική
που `ναι αγνή και δυνατή.
Έτσι εκείνο το λεπτό
θαύμα έγινε μοναδικό.
Ο Αϊ- Βασίλης ξαφνικά
έγινε εντελώς καλά.
Πόνος φούσκωμα, ναυτία
του περάσαν με τη μία.

Τραγούδι

(όπως τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Ικαρίας)

Ο Αϊ- Βασίλης έφαγε πάρα πολλές πατάτες
και ύστερα δε χώραγε να μπει στις καμινάδες.

Φέρτε μας γιατρούς να πούνε
αν του χρόνου θα τον δούμε. (2)

Έφαγε τυριά πολλά, έφαγε και χηνάρια
αλλά του πέσανε βαριά, σα να `τανε λιθάρια.

Φέρτε μας γιατρούς να πούνε
αν του χρόνου θα τον δούμε. (2)

Έφαγε όλα τα ψωμιά,
έφαγε και σαλάμι,
έφαγε τον περιδρομο
και τώρα ποιος τον πιάνει.

Φέρτε μας γιατρούς να πούνε
αν του χρόνου θα τον δούμε. (2)

Γι` αυτό και εμείς σήμερα
Σε όλους σας θα πούμε
πώς η αγάπη θαύματα πολλά μπορεί να κάνει
και τον πόνο όλων μας απ` τις καρδιές να γιάνει.

Φέρτε μας γλυκά να φάμε
κι ύστερα σας χαιρετάμε.

