

# Η ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ

## Θεατρικό

Της Τζίνα Αποστολοπούλου

### Πρόσωπα:

Αφηγητής 1<sup>ος</sup>

Αφηγητής 2<sup>ος</sup>

Αϊ-Βασίλης

Ζιζάνιος (ξωτικό)

Ξεφτέρης (ξωτικό)

Σαχλαμάρα (ξωτικό)

Καραμούζα (ξωτικό)

Σκουντούφλης (ξωτικό)

Τσαρλατάνος (ξωτικό)

Σιναπόσπορος (ξωτικό)

Αϊ-Βασίλαινα

Ποδόγυρος (βοηθός της Αϊ-Βασίλαινας)

**Πρώτος αφηγητής:** Είναι παραμονή πρωτοχρονιάς!

**Δεύτερος αφηγητής:** Κι απόψε όπως κάθε χρόνο, εδώ και περίπου πεντακόσια τόσα χρόνια...

**Πρώτος αφηγητής:** Ο Αϊ-Βασίλης ετοιμάζεται...

**Δεύτερος αφηγητής:** Μαζί με τους πολύτιμους βοηθούς του

**Πρώτος αφηγητής:** Να ξεκινήσει από το ωραιότατο σπιτάκι του στον Βόρειο Πόλο

**Δεύτερος αφηγητής:** Για να κατέβει από τις καμινάδες όλων των σπιτιών όλου του κόσμου

**Πρώτος αφηγητής:** Για να μοιράσει δώρα σε όλα τα παιδιά

**Δεύτερος αφηγητής:** που του έχουν στείλει γράμματα με τις παραγγελίες τους εδώ και μήνες!

**( Ο Αϊ-Βασίλης μόλις έχει ξυπνήσει και βγαίνει από το μπάνιο του με το μπουρνούζι του)**

**Αϊ-Βασίλης:** (Τραγουδάει. Τα ξωτικά συνοδεύουν το τραγούδι) Καλή χρονιά, λα – λα –λα – λα Καλή χρονιά, λα – λα –λα – λα Χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιάαα!!! Διαβολεμένο κέφι έχω απόψε!!! Ζιζάνιε, Ξεφτέρη, Σαχλαμάρα, Καραμούζα, Σκουντούφλη, Τσαρλατάνε, Σιναπόσπορε! Καλά μου ξωτικά! Αγαπημένοι μου βοηθοί, είμαστε καθ' όλα έτοιμοι;

**Ζιζάνιος:** Είμαστε καθ' όλα π α ν έτοιμοι, αγαπητέ κυρ Αϊ Βασίλη!

**Αϊ-Βασίλης:** Τυλίχτηκαν όλα τα δωράκια σε γυαλιστερά – χρωματιστά χαρτάκια;

**Σαχλαμάρα:** Βεβαιότατα παππούλη, με το κόκκινο σακούλι!

**Αϊ-Βασίλης:** Κούκλες και κουκλοσπιτάκια;

**Καραμούζα:** Και κουκλοσυμπραγκαλάκια!

**Αϊ-Βασίλης:** Τρενάκια, караβάκια, αμαξάκια;

**Τσαρλατάνος:** Και αεροπλανάκια!

**Αϊ-Βασίλης:** Χνουδωτά και ξύλινα αρκουδάκια, ελεφαντάκια, λαγουδάκια;

**Σιναπόσπορος:** Κουνελάκια κι αλογάκια!

**Αϊ-Βασίλης:** Σβούρες, πλαστελίνες, καραμέλες, χρώματα;

**Ξεφτέρης:** Φασουλήδες, ελατήρια και αρώματα!

**Αϊ Βασίλης:** Game boy, playstation, I rod και dv;

**Σαχλαμάρα:** Όλα μέσα στο σακί!

**Αϊ-Βασίλης:** Τα φορτώσατε στο έλκηθρο;

**Καραμούζα:** Βεβαίως!

**Ζιζάνιος:** Ασφαλώς!

**Τσαρλατάνος:** Σαφώς!

**Σαχλαμάρα:** Πώς αλλιώς;!!

**Αϊ-Βασίλης:** Και οι τάρανδοι πώς νοιώθουν;

**Σκουντούφλης:** Ασυγκράτητοι και δυνατοί!

**Αϊ-Βασίλης:** Έφαγαν όλο τους το φαΐ;

**Σιναπόσπορος:** Καλέ, ζήτησαν και δεύτερο πιάτο με πολύ ψωμί!

*Αϊ-Βασίλης: Χο – χο – χο ! Τότε λοιπόν πραγματικά είμαστε έτοιμοι! Ας ξεκινήσουμε! Δεν μένει παρά να ντυθώ και φύγαμε! Ζιζάνιε, φέρε τη στολή μου και Σαχλαμάρα, εσύ, φέρε τις μπότες μου!*

*(Τα ξωτικά διστάζουν)*

*Ζιζάνιος: Εεεε....*

*Σαχλαμάρα: ... κυρ Άγιε Βασίλη...*

*Αϊ-Βασίλης: Παρακαλώ*

*Καραμούζα: ...Παππούλη...*

*Αϊ-Βασίλης: Ορίστε!*

*Τσαρλατάνος: ... έχουμε κάτι να σου πούμε...*

*Αϊ-Βασίλης: Πείτε!*

*Ξεφτέρης: Κάτι να σου ανακοινώσουμε...*

*Αϊ-Βασίλης: Σας ακούω λοιπόν!*

*Σιναπόσπορος: Κάτι να σου φανερώσουμε...*

*Αϊ-Βασίλης: Εεεεε... πείτε το πια βρε αχαϊρευτα ξωτικά!!! Με σκάσατε!*

*Ζιζάνιος: Η στολή σου...*

*Αϊ-Βασίλης: Η στολή μου...*

*Τσαρλατάνος: ... δεν είναι εδώ!*

*Αϊ-Βασίλης: Χο-χο-χο! Η στολή μου δεν είναι εδώ, λέει!!!*

*Καραμούζα: Όχι!*

*Σαχλαμάρα: Ούτε οι μπότες σου!*

*Αϊ-Βασίλης: Χο – χο – χο! Ούτε οι μπότες μου, λέει!!!*

*Σιναπόσπορος: Όχι!*

*Αϊ-Βασίλης: Τι;;; Πώς;;; Και πού είναι η στολή μου;;;*

*Ζιζάνιος: Εξαφανίστηκε!*

*Αϊ-Βασίλης: Και πού είναι οι μπότες μου;;;*

*Σαχλαμάρα: Χάθηκαν!*

*Αϊ-Βασίλης: Τι θα πει εξαφανίστηκε;;; Τι θα πει χάθηκαν;;;*

*Σκουντούφλης: Ότι δεν είναι εκεί που ήταν!*

*Αϊ-Βασίλης: Τι θα πει δεν είναι εκεί που ήταν;;;*

**Ζιζάνιος:** Ότι εκεί που ήταν η κόκκινη στολή σου με τα γουνάκια στα τελειώματα..

**Τσαρλατάνος:** Κι ο κόκκινος ο σκούφος σου με την άσπρη τη φουντίτσα...

**Σαχλαμάρα:** Κι οι μαύρες γυαλιστερές μποτούλες σου..

**Ζιζάνιος:** Τώρα είναι πλαφ!!!

**Σιναπόσπορος:** Κενό!!

**Αϊ-Βασίλης:** Τι αστείο είναι αυτό;;; Αυτά τα αστεία δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου αστεία!! Κάντε στην άκρη ανεπρόκοποι να ψάξω μόνος μου!

**(Ο Αϊ Βασίλης ψάχνει με μανία παντού για τη στολή του... ψάχνει στα πιο απίθανα μέρη...)**

**Αϊ-Βασίλης:** Αυτό... δεν είναι καθόλου καλό...

**Ζιζάνιος:** Αυτό είναι κακό!!

**Αϊ-Βασίλης:** Όχι απλώς κακό...

**Σαχλαμάρα:** Πολύ κακό!!

**Αϊ-Βασίλης:** Όχι απλώς πολύ κακό...

**Καραμούζα:** Πάρα πολύ κακό!!

**Αϊ-Βασίλης:** Όχι απλώς πάρα πολύ κακό...

**Τσαρλατάνος:** ΑΠΑΙΣΙΟ!!

**Σιναπόσπορος:** ΑΠΙΘΑΝΟ!!

**Καραμούζα:** ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!

**Σαχλαμάρα:** ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ!!

**Ζιζάνιος:** ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ!!

**Ξεφτέρης:** ΑΔΙΣΤΑΚΤΟ!!

**Σκουντούφλης:** ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!!

**Αϊ-Βασίλης:** Σιωπή! Με ζαλίζετε! Δεν μπορώ να σκεφτώ! Και τι θα κάνω τώρα; Παραμονή πρωτοχρονιάς: Τα δέντρα στολιστήκανε, οι κουραμπιέδες πασπαλιστήκανε κι οι κάλτσες κρεμαστήκανε στα τζάκια να τις γεμίσω... Ωωωω καταστροφή! Μόλις ξυπνήσουν το πρωί και δουν πως κάτω από τα δέντρα τους, μέσα στις κάλτσες τους... δεν υπάρχει τίποτα...

**Ζιζάνιος:** Η φήμη σου καταστράφηκε!

**Σιναπόσπορος:** Θα πούνε ότι ο Αϊ-Βασίλης τρελάθηκε!

**Αϊ-Βασίλης:** Θα πάω!

**Ξεφτέρης:** Πώς θα πας;

**Σαχλαμάρα:** Με το σώβρακο;

**Αϊ-Βασίλης:** Θα βάλω ό,τι βρω!

**Ζιζάνιος:** Ακόμα και μαγιό;

**Αϊ-Βασίλης:** Κάντε γρήγορα! Ψάξτε παντού... κάτι άλλο θα υπάρχει σε κόκκινο που να θυμίζει λίγο την παλιά μου... δόξα!

**(Με μουσική: τα ξωτικά ψάχνουν παντού και τα κάνουν όλα άνω κάτω... βρίσκουν διάφορα ρούχα που όμως τους φαίνονται ακατάλληλα και τα πετάνε στον αέρα, ώσπου... (η μουσική σταματάει απότομα))**

**Ζιζάνιος:** Το βρήκα!

**Αϊ-Βασίλης:** Τι είναι αυτό;

**Ζιζάνιος:** Αυτό!

**Αϊ-Βασίλης:** Το ροζ φουστάνι της γυναίκας μου;

**Σκουντούφλης:** Είναι φαρδύ και σου κάνει!

**Σιναπόσπορος:** Θα πούμε πως ξέβαψε στο πλύσιμο!

**Αϊ-Βασίλης:** Με δαντέλες, φιογκάκια και φουρό;

**Ζιζάνιος:** Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο εδώ!

**Αϊ-Βασίλης:** Δεν ξέρω...

**Ζιζάνιος:** Δεν έχουμε καιρό...

**Αϊ-Βασίλης:** Να το δοκιμάσω...

**Ξεφτέρης:** Έτσι μπράβο παππούκο!! Μ'αρέσει που είσαι δυναμικός!  
Βοηθήστε να του το φορέσουμε τεμπελχανάδες!

**(Τα ξωτικά φοράνε στον Αϊ-Βασίλη το ροζ φόρεμα της γυναίκας του, μετά μουσικής)**

**Ζιζάνιος:** Έτοιμος!!

**Αϊ-Βασίλης:** Πώς είμαι;

**Καραμούζα:** Κούκλος!

**Σαχλαμάρα:** Κομφότατος!

**Τσαρλατάνος:** Δεν σου πέφτει κι άσχημα.

**Ζιζάνιος:** Και στο κάτω-κάτω της γραφής, και μια αλλαγή στο τόσο δεν κάνει κακό!

**Αϊ-Βασίλης:** Λες;

**Σκουντούφλης:** Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια!

**Καραμούζα:** Κόκκινη στολή, κόκκινη στολή... θα πούμε πως τη βαρέθηκες βρε αδερφέ!

**Αϊ-Βασίλης:** Τέλος πάντων... σιγά μην το χάψουν! Ας ελπίσουμε πως δεν θα με δει κανείς! Ζιζάνιε, ξυπόλυτος θα βγω;

**Ζιζάνιος:** Όχι βέβαια... τώρα αμέσως θα σου βρούμε κάτι... καλό!

**(Τα ξωτικά ψάχνουν μετά μουσικής)**

**Ζιζάνιος:** Να! Ορίστε Αϊ Βασίλη! Οι παντοφλίτσες σου!!!

**Αϊ-Βασίλης:** Αχ, Παναγιά μου, ρεζιλίκια! Είσαι με τα καλά σου ξωτικό;; Ολόκληρος Άγιος Βασίλης, με παντοφλίτσες θα βγω έξω;

**Ζιζάνιος:** Συγγνώμη κιόλας Άγιε Βασίλη, μα πρέπει λίγο να βιαστείς! Έχουμε να μοιράσουμε τόσα και τόσα δώρα...

**Σαχλαμάρα:** Και είμαστε πίσω από το πρόγραμμα ήδη, κατά μισή περίπου ώρα!

**Τσαρλατάνος:** Δεν θα προφτάσουμε!

**Αϊ-Βασίλης:** Φέρ' τες εδώ...

**(Τα ξωτικά τον βοηθούν να τις φορέσει)**

**Σιναπόσπορος:** Χρειάζεται και κάτι ζεστό.

**Ζιζάνιος:** Σωστό!

**Σαχλαμάρα:** Μ' αυτόν τον καιρό... αν βγει έτσι έξω... θα κάνει πυρετό!

**Ξεφτέρης:** Γρήγορα... μια ζακέτα... ένα παλτό...

**(Τα ξωτικά ψάχνουν για τρίτη φορά, μετά μουσικής)**

**Καραμούζα:** Σκουφάκι! (μεγάλο γυναικείο χνουδωτό καπέλο)

**Τσαρλατάνος:** Γάντια! (είναι τα πλαστικά γάντια καθαρίσματος της Αϊ-Βασίλαινας)

**Σαχλαμάρα:** Και κασκόλ! (ένα τραπεζομάντιλο ή κουβερτάκι ή κάποιο άλλο κομμάτι ύφασμα)

**(Του τα φοράνε γρήγορα - γρήγορα)**

**Αϊ-Βασίλης:** Νοιώθω... κάπως... παράξενα



**Ζιζάνιος:** Θα σου περάσει!

**Αϊ-Βασίλης:** Μα...

**Σκουντούφλης:** Δεν έχει μα και ξε – μα! Πρέπει να ξεκινήσουμε!

**Σιναπόσπορος:** Για να σε δούμε!

**Καραμούζα:** Κάνε μια στροφή!

**(Ο Αϊ-Βασίλης κάνει στροφή και τα ξωτικά χειροκροτούν)**

**Όλα τα ξωτικά μαζί:** Φύγαμε!

**Αϊ-Βασίλης:** Άντε πάμε. Και να με καλύπτετε...

**(Κι ενώ πάνε να βγούνε, εκείνη την ώρα μπαίνει μέσα η κυρία Αϊ-Βασίλαινα με τον βοηθό της, τον Ποδόγυρο κρατώντας την καθαρή και σιδερωμένη στολή του Αϊ Βασίλη!)**

**Ποδόγυρος:** Καλέ!!!! Τι χάλια είναι αυτά;

**Αϊ-Βασίλαινα:** Χρυσέ μου!! Τι εμφάνιση είναι αυτή; Ω! μη μου πεις πως είναι κιόλας ώρα!

**Αϊ-Βασίλης:** Κι έχω καθυστερήσει μάλιστα πολύ!

**Αϊ-Βασίλαινα:** Αχ! Μάλλον πάει πίσω το ρολόι μου! Να με συγχωρείς!  
**Ποδόγυρε, μην αργείς!!**

**Ποδόγυρος:** Ορίστε... η στολή σου...

**Αϊ-Βασίλης:** Η στολίτσα μου! Η κόκκινη ωραία μου στολίτσα!

**Αϊ-Βασίλαινα:** Μόλις την πήραμε από το καθαριστήριο!

**Αϊ-Βασίλης:** Τι ευτυχία! Τι χαρά! Θα μοιράσω τα δώρα στα παιδιά ντυμένος όπως και παλιά!

**Όλα τα ξωτικά μαζί:** Πα-ρα-δο-σι-α-κά!

**Αϊ-Βασίλαινα:** Και βγάλε αμέσως το ροζ μου φόρεμα! Θα το χαλάσεις!  
**Ποιανού φοβερή ιδέα ήταν αυτή;**

**Όλα τα ξωτικά μαζί:** Δεν είχαμε άλλη λύση!

**Αϊ-Βασίλαινα:** Ζιζάνιε, Ξεφτέρη, Σαχλαμάρα, Καραμούζα, Τσαρλατάνε, Σκουντούφλη, Σιναπόσπορε, πάρτε από ένα μπισκότο και γρήγορα έξω, μη σας τις βρέξω μέρα που είναι!

**Ποδόγυρος:** Εγώ;; Να μην πάρω εγώ;;

**Αϊ-Βασίλαινα:** Ε, πώς δεν θα πάρεις Ποδόγυρε, εσύ είσαι ο μόνος που δεν έβαλες το χεράκι σου σε όλο αυτό!!!

***Αϊ-Βασίλης:** Ουφ!!! Τέλος καλό, όλα καλά! Και τώρα πάμε να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά!*

***(Μουσική. Ο Αϊ-Βασίλης ντύνεται και τα ξωτικά χορεύουν!)***