

# «Ο Αϊ – Βασίλης κινδυνεύει»

Μια ιστορία βασισμένη στο Χριστουγεννιάτικο παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά. «Ο Αϊ-Βασίλης στη φυλακή με τους 83 αρουραίους»

**Η διασκευή του παραμυθιού έγινε από τους εκπαιδευτικούς:**

Ελένη Σιαβελή (δασκάλα Β1), Κατερίνα Παπανικολάου (δασκάλα Β2),  
Γκέλυ Μητρογιάννη (εκπαιδευτικός μουσικής),  
Λήδα Γραβάνη (εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής)

για τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της Β΄ τάξης του 4<sup>ου</sup> Δ.Σχ. Μελισσίων  
το διδακτικό έτος 2013-2014.

## Σκηνή 1<sup>η</sup> (μέσα στο σπίτι του Αϊ-Βασίλη)

*Ανοίγει η αυλαία. Ο Αϊ – Βασίλης διαβάζει στο κέντρο της σκηνής γράμμα από παιδί, ενώ γύρω του είναι σκορπισμένα γράμματα παντού. Οι τάρανδοι κάνουν την είσοδό τους με το τραγούδι «Ρούντολφ το ελαφάκι» σαν να κάνουν τζόκινγκ.*

### Τραγούδι: Ρούντολφ το ελαφάκι

- 1. Τάρανδος Α΄:** Γρήγορα, πάμε παιδιά, για ακόμα μια χρονιά,  
να μοιράσουμε τα δώρα πριν μας πιάσ' η παγωνιά!
- 2. Τάρανδος Β΄:** Μην ανησυχείς καλέ μου, δεν είναι τόσα πολλά!  
Τούτη τη χρονιά τα δώρα είναι λίγα, μα καλά.
- 3. Τάρανδος Γ΄:** Δες τον Άι – Βασίλη φέτος, αδυνάτισε κι αυτός  
και ο σάκος του ακόμα, μοιάζει να' ναι αδειανός!
- 4. Αϊ – Βασίλης:** Βρε, τι πιάσατε κουβέντα εδώ μες τη γειτονιά,  
πάμε να μοιράσουμε τα δώρα πριν μας πάρουν μυρωδιά!

*Ο Αϊ – Βασίλης κάνει ότι νυστάζει. Κλείνει η αυλαία.*

## Σκηνή 2<sup>η</sup> (στο δρόμο)

*Ανοίγει η αυλαία. Ο Αϊ-Βασίλης έρχεται με το τραγούδι «Τίγκι – Τίγκι». Βρίσκεται πίσω από τους τάρανδους που είναι σε σειρά ο ένας πίσω από τον άλλο. Κάθεται στο έλκηθρό του. Δύο αστυνομικοί έρχονται σφυρίζοντας με τις σφυρίχτρες τους και το τραγούδι σταματά απότομα!*

### Τραγούδι: Τίγκι - Τίγκι

- 5. Αστυνομικός Α΄:** Άλτ! Κύριε με τον κόκκινο σκουφί, που πάτε εσείς;  
Δε βλέπετε τους τάρανδους στο δρόμο πως παράνομα έχετε αφήσει  
γι' αυτό κι εγώ αμέσως τώρα θα σας κόψω μία κλήση!  
Κόψε μία κλήση στον κύριο!

*Ο αστυνομικός Β΄ γράφει την κλήση.*

**Αϊ – Βασίλης:** Ξέρετε κύριε, εγώ είμαι ο Άι... (με περηφάνεια)

**Αστυνομικός Α΄:** Μωρ' δεν πιά' να 'σαι κι ο Αϊνστάιν! Δεν περνάν' σε μας αυτά.  
Και καλύτερα σταμάτα τώρα, μην τα πάρω στα καλά!

**Αϊ – Βασίλης:** Δεν είμαι ο Αϊνστάιν, είμαι ο Αϊ-Βασίλης!

**Αστυνομικοί:** Χαχαχα! (γελούν)

**6. Τάρανδος Δ΄:** Αλήθεια κύριε, σας λέει, ο Αϊ – Βασίλης είν' αυτός  
αδυνάτισε όμως φέτος, και δεν είναι παχουλός...

**7. Τάρανδος Ε΄:** Λίγα δώρα να μοιράσει θέλει τόσο στα παιδιά,  
γράμματα πολλά του 'στείλαν, με μηνύματα πολλά.

**8. Αστυνομικός Β΄:** Κύριε Διοικητά μου, σαν αλήθεια να 'ν' αυτό!  
Δεν τους δίνεις λίγο χρόνο; Να μοιράσουν κανά δώρο; Έχω και παιδί μικρό.

**Μουσική: Mission Impossible**

**9. Αστυνομικός Α΄:** Πρόσεξε Άγιε Βασίλη μοναχά ένα λεπτό!  
Αν αργήσεις έστω λίγο θα σε πάρω σηκωτό!

**Αϊ – Βασίλης:** Σας ευχαριστώ κύρ' Αστυνόμε, και θα κάνω βιαστικά!  
Τα δωράκια να μοιράσω που είναι λίγα... μα καλά!

*Κλείνει η αυλαία.*

**Σκηνή 3<sup>η</sup> (στην ταράτσα)**

*Με μουσική κάνουν την είσοδό τους οι γάτες, οι οποίες κρατούν από μια κεραία. Κάνουν μουσικοκινητικό με την κεραία.*

**Μουσική: Jingle bells**

**10. Γάτα στην ταράτσα Α΄:** Κρύο, φίλες μου, που κάνει κοφτερό και τσουχτερό  
και δεν βλέπουμε και φέτος 'κανα τζάκι με καπνό!

**11. Γάτα στην ταράτσα Β΄:** Στην ταράτσα δεν υπάρχει ούτε μία καμινάδα,  
μόνο ένα σωρό κεραίες να σε κάνουνε λαμπάδα!

**12. Γάτα στην ταράτσα Γ΄:** Βρε κορίτσια, ο Αϊ – Βασίλης έρχεται από εκεί σκυφτός;  
Μα καλά αυτός δεν ήταν στρουμπουλός και παχουλός;

**Αϊ – Βασίλης:** Γεια σας όμορφες γατούλες σίγουρα θα ξέρ'τε εσείς  
στο σπιτάκι του Γιωργάκη, από πού να μπει κανείς;  
Ούτε μία καμινάδα, δεν υπάρχει γύρω εδώ,  
το δωράκι πώς θα αφήσω; Έχω μόνο ένα λεπτό!

**13. Γάτα στην ταράτσα Δ΄:** Μην κουράζεις το μυαλό σου, ξέχνα τώρα τα παλιά,  
μπες από το παραθύρι, κι ούτε γάτα, ούτε ζημιά!

*Κλείνει η αυλαία*

**Σκηνή 4<sup>η</sup> (στο σπίτι της Ευτέρπης και του Φανούρη)**

*Ανοίγει η αυλαία. Σκηνικό σαλονιού. Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δύο πολυθρόνες. Ένα τραπέζακι. Έχουν ήδη μπει μέσα ο Φανούρης και η Ευτέρπη, ο Φανούρης διαβάζει εφημερίδα και η Ευτέρπη σιδερώνει. Κάπου υπάρχει μεταξύ των παιχνιδιών «πυροσβεστικό». Ακούγεται χριστουγεννιάτικη μουσική.*

**Μουσική: Silent Night**

**14. Ευτέρπη:** Ωραία Χριστούγεννα και φέτος! Νομίζω θα μου έρθει πυρετός.  
Η δασκάλα τελευταία μέρα είπε: «Ο γιος σας δεν είναι κι «αετός»!

**15. Φανούρης:** Έλα Ευτέρπη, δε βαριέσαι! Τι σου φταίει ο μικρός!



αλεπουδάκι τυλιγμένο τόσο ωραία στο λαιμό;

*Η κυρία Γ' περνάει μπροστά από όλους τους τάρανδους και στο τέλος χτυπάει τον Αϊ – Βασίλη με την τσάντα στην πλάτη! Το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιπες.*

**18. Κυρία Γ':** Ντροπή! Αίσχος! Φρίκη! Τι κατάσταση είν' αυτή;  
Τάρανδοι μέσα στο δρόμο! Κακοποίηση σωστή!

**19. Κυρία Δ':** Οι τάρανδοι υποφέρουν δεν το βλέπετε κύριε εσείς;  
Απ' την Ένωση Οικολόγων είμαστε όλες εμείς!

**20. Κυρία Ε':** Μήνυση θα σας κάνουμε απόψε για κακομεταχείριση  
τους τάρανδους έχετε παραφορτώσει, ολόκληρη επιχείρηση!

**21. Κυρία Στ':** Εμπρός, γρήγορα, φίλες μου από την Οικολογία  
τρέχουμε αμέσως τώρα, πάμε στην Αστυνομία!

*Ο Αϊ – Βασίλης προσπαθεί να μιλήσει και δεν τον αφήνουν! Οι γυναίκες αποχωρούν!*

**Αϊ – Βασίλης:** Αχ Θεέ, μου κινδυνεύω που να μπω για να σωθώ!  
Ένα παιχνιδάδικο πιο κάτω, ας τρέξω αμέσως να κρυφτώ!

*Κλείνει η αυλαία.*

**Σκηνή 6<sup>η</sup> (στο παιχνιδάδικο)**

*Μουσική. Ανοίγει η αυλαία. Σκηνικό παιχνιδάδικο. «Παιχνίδια Μουσάτος»! Μπαίνουν οι επιχειρηματίες με μουσική. Ένας κρατάει κομπολόι, άλλος εφημερίδα, άλλος τάμπλετ.*

**Μουσική: Ζειμπέκικο της Ευδοκίας**

**22. Επιχειρηματίας Α':** Πω! Πω! Πω! Στα παιχνιδάδικα.. αναδουλειές!  
Ανθρωπος δεν μπήκε μέσα! Ούτε σήμερα, ούτε χθες!

**23. Επιχειρηματίας Β':** Σας το έλεγα εγώ, που οφείλεται αυτό!  
Ο Αϊ – Βασίλης το' χει κάνει όλο τούτο το κακό!

**24. Επιχειρηματίας Γ':** Μία φίλοι μου είν' η λύση και δεν ευθύνεται η κρίση  
τον Αϊ – Βασίλη πρέπει τώρα, αμέσως κάποιος να μηνύσει!

*Μπαίνει ο Αϊ – Βασίλης.*

**25. Επιχειρηματίας Δ':** Βρε, βρε βρε, ο Αϊ – Βασίλης! Καλώς τα μάτια μου τα δυο!  
Που τον έσαχνα για χρόνια, έστω λίγο να τον δω!

**26. Επιχειρηματίας Ε':** Έλα δω, Άγιε Βασίλη έχω κάτι να σου πω!  
Και ας τρέξει κάποιος τώρα να φωνάξει τον «γιατρό»!  
Τον αστυνομικό! (ψιθυριστά)

**27. Επιχειρηματίας Στ':** Τι έπαθες Άγιε Βασίλη κι είσαι άσπρος σαν αυγό;  
Κάτσε λίγο εδώ πέρα θα σε περιποιηθώ εγώ!

*Κλείνει η αυλαία, ενώ του φέρνουν μια καρέκλα για να καθίσει στο κέντρο της σκηνής και τον έχουν περικυκλώσει.*

## Σκηνή 7<sup>η</sup> (στο δρόμο)

### Μουσική: We will rock you

*Στο δρόμο κάνουν διαδήλωση οι γείτονες με πιζάμες και κρατούν αντικείμενα από το σπίτι. Άλλος κρατάει πλάστη, άλλος τηγάνι, άλλος κουτάλα! Οι διαδηλωτές και τα παιδιά από κάτω επαναλαμβάνουν τα λόγια που ακούγονται.*

1. Διαδηλωτής Α': Φέρτε μας τον Αϊ – Βασίλη! Δώστε του γερό σκαμπίλι!
2. Διαδηλωτής Β': Τορπιλήστε με τορπίλι το έλκηθρο του Αϊ – Βασίλη!
3. Διαδηλωτής Γ': Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει, δε θα μας κάνει ό,τι θέλει!
4. Διαδηλωτής Δ': Ανάψτε με φιτίλι το σκούφο του Αϊ – Βασίλη!

### Μουσική: The good, the bad and the ugly

5. Αστυνομικός Γ': Τι γίνεται κύριοι εδώ; Με πήρανε τηλέφωνο να 'ρθω!
6. Διαδηλωτής Ε': Μα επιτέλους κύριε αστυνομικέ τι στέκεστε εδώ τον ένοχο συλλάβετε, μη χάνετε λεπτό!

**Διαδηλωτές:** Φέρτε μας τον Αϊ – Βασίλη! Δώστε του γερό σκαμπίλι!

*Οι Διαδηλωτές αποχωρούν.*

## Σκηνή 8<sup>η</sup> (στο δικαστήριο)

*Εν τω μεταξύ έρχεται ο Αϊ – Βασίλης με δύο αστυνομικούς που τον κρατάει ένας το αντί, άλλος το σκούφο.*

### Μουσική: The Phantom of the Opera

7. Αστυνομικός Δ': Εδώ τον έχω, κύριε διοικητά, τον κύριο με το σκούφο που μας έχει σε δουλειά!
8. Αστυνομικός Ε': Ήρθε λοιπόν η ώρα στου παραμυθιού τη χώρα Δικαιοσύνη να αποδοθεί κι ο ένοχος να τιμωρηθεί!

*Ανοίγει η αυλαία. «Λαϊκό Δικαστήριο» σε πλακάτ. Είσοδος εισαγγελέα και δικαστή από τα παρασκήνια, ο δικαστής χτυπά την κουδούνα.*

9. Εισαγγελέας Α': Κατηγορείσαι Αϊ – Βασίλη για παράνομη στάθμευση έλκηθρου και για παραβίαση ιδιωτικού χώρου!
10. Εισαγγελέας Β': Κατηγορείσαι Αϊ – Βασίλη για φθορά κρατικής ιδιοκτησίας και κακοποίηση ταράνδων!
11. Εισαγγελέας Γ': Πριν από λίγο μας ειδοποίησαν και από την Αεροπορία ότι κατηγορείσαι για παραβίαση του χώρου εναέριας κυκλοφορίας.
12. Δικαστής: Κατηγορείσαι τέλος, για αθέμιτο ανταγωνισμό κατά παράβαση της εμπορικής νομοθεσίας περί ενιαίας τιμής δώρων. Κοινώς κάνεις ζημιά στα παιχνιδάδικα! Τι έχεις να πεις για όλα αυτά Άγιε Βασίλη!

**13. Αϊ – Βασίλης:** Είμαι αθώος! Είμαι αθώος!

**Μουσική: Vous sur ton chemin**

*Περπατάει προς το κοινό και μονολογεί.*

Υπάρχει μια παράδοση, κύριοι που με θέλει τέτοια μέρα εδώ  
με την εντυπωσιακή στολή να κάνω σ' όλους σας ποδαρικό.  
Ε, ναι λοιπόν θα σας θυμίσω... Ποιος ήμουνα δυο χιλιάδες χρόνια πριν.  
άνθρωπος με φορεσιά απλή, χωρίς την κόκκινη στολή  
κι οι άνθρωποι τριγύρω τότε ήτανε πάρα πολύ φτωχοί!  
Μόνο μου μέλημα να δώσω σ' όλους αγάπη και θαλπωρή.  
Αυτό κάνω και σήμερα, μα μου φορέσαν και στολή!  
Κι αν με παρεξηγήσαν κάποιοι άνθρωποι εδώ  
ίσως φανταστήκανε πως φέρνω το κακό  
Αλλά εγώ τους συγχωρώ...  
γιατί ξέρω υποφέρουν από οργή και πανικό!

*Οι δικαστές συγκινούνται.*

Κλείνει η αυλαία.

**Σκηνή 9<sup>η</sup> (στο δρόμο)**

*Οι δύο ντελάληδες βγαίνουν στη σκηνή ένας από δεξιά κι ο άλλος από αριστερά. Στο κέντρο συναντιούνται και ανταλλάζουν τις εφημερίδες τους.*

**Μουσική: Ήχοι καταγίδας**

**14. Ντελάλης Α΄:** Έκτακτο παράρτημα! Ο Αϊ – Βασίλης συνελήφθη!  
Έκτακτο παράρτημα! Ο Αϊ – Βασίλης συνελήφθη!

**15. Ντελάλης Β΄:** Έκτακτο e-mail! Δείτε στο Google τα νέα για τον Αϊ – Βασίλη!  
Έκτακτο e-mail! Δείτε στο Google τα νέα για τον Αϊ – Βασίλη!

**Σκηνή 8<sup>η</sup> (στο σπίτι του Υπουργού Δικαιοσύνης)**

**Αφηγητής - δάσκαλος:** Εν τω μεταξύ τα παιδιά όλου του κόσμου έχουν ξεσηκωθεί υπέρ του Αϊ-Βασίλη. Μάλιστα τα παιδιά του Υπουργού Δικαιοσύνης τον παρακαλούν να μιλήσει στον Πρωθυπουργό και να παρέμβει ώστε να ελευθερωθεί ο Αϊ – Βασίλης.

**16. Υπουργός:** Δεν γίνεται παιδιά μου εγώ ένας Δικαιοσύνης υπουργός  
να ζητήσω κάτι τέτοιο από τον κύριο Πρωθυπουργό!

**17. Παιδί Υπουργού Α΄:** Είναι άδικο σου λέω ο Αϊ – Βασίλης φυλακή  
θα ξεσηκωθεί να ξέρεις όλος ο λαός και η βουλή!  
(κρατά πλακάτ: Λευτεριά στον Αϊ – Βασίλη)

**18. Παιδί Υπουργού Β΄:** Άμα τώρα δεν το κάνεις θα ξεσηκωθώ κι εγώ  
και θα φάω χίλιους κουραμπιέδες κι ύστερα άντε να βρεις γιατρό!  
(τρώγοντας κουραμπιέδες)

Κλείνει η αυλαία

**Σκηνή 10<sup>η</sup> (στο σπίτι του πρωθυπουργού)**

**Αφηγητής – δάσκαλος:** Ησυχία παρακαλώ. Ο κύριος πρωθυπουργός μιλάει στο κινητό με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τα παιδιά του πρωθυπουργού παρακολουθούν τη συνομιλία. Άραγε κι αυτά είναι υπέρ του Αϊ – Βασίλη;

*Ο πρωθυπουργός μιλάει στο κινητό, ενώ τα παιδιά του τον σπρώχνουν.*

**19. Πρωθυπουργός:** Μα δε γίνεται Υπουργέ μου! Λευτεριά στον Αϊ – Βασίλη;  
Άμα κάνω κάτι τέτοιο, θα με κάνετε ρεζίλι!

**20. Παιδί Πρωθυπουργού Α΄:** Τι πρωθυπουργός της χώρα είσαι που δεν κάνεις ούτε αυτό;  
Λευτεριά στον Αϊ – Βασίλη πριν σ’ αρχίσουν στο ψιλό!

**21. Παιδί Πρωθυπουργού Β΄:** Κι άμα τώρα δεν το κάνεις κοίτα τι θα κάνω εγώ  
στη βασιλόπιτα πάνω θα κάτσω και θα μείνω πάντα εδώ!

*Κλείνει η αυλαία*

### **Σκηνή 11<sup>η</sup> (στο σπίτι του Προέδρου Δημοκρατίας)**

**Αφηγητής – δάσκαλος:** Τελικά το θέμα έφτασε μέχρι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  
Μιλάει στο κινητό του με τον Πρωθυπουργό. Τη συζήτηση παρακολουθούν τα παιδιά του  
Προέδρου της Δημοκρατίας.

**22. Πρόεδρος Δημοκρατίας:** Κύριε Πρωθυπουργέ μου, μα δε γίνεται θαρρώ!  
Τον Αϊ – Βασίλη έξω; Είστε σίγουρος μπορώ;

*Τα παιδιά του πετάνε κουραμπιεδάκια.*

**23. Παιδί Προέδρου Δημοκρατίας Α΄:** Πάρε ένα κουραμπιεδάκι να σε κάνω αστραφερό!

**24. Παιδί Προέδρου Δημοκρατίας Β΄:** Πάρε τώρα κι άλλο ένα να σε κάνω σαν αυγό!

*Κλείνει η αυλαία*

### **Σκηνή 12<sup>η</sup> (στη σκηνή)**

**Αφηγητής – δάσκαλος:** Μισό λεπτό.. Τι συμβαίνει εδώ; Ο Αϊ – Βασίλης ξυπνά; Μήπως  
ήταν ένα όνειρο όλο αυτό, τελικά;

*Ο Αϊ – Βασίλης ξυπνάει καθώς ανοίγει η αυλαία και είναι μόνος του. Γύρω του γράμματα παντού.*

**25. Τάρανδος Στ΄:** Αϊ – Βασίλη ξύπνα! Τρέξε να προλάβουμε!  
Ήρθαν τα Χριστούγεννα! Φύγαμε, σαλπάρουμε!

**Αϊ – Βασίλης:** Που βρίσκομαι; Τι γίνεται; Όνειρο ήταν;

**26. Τάρανδος Ζ΄:** Αχ, γλυκέ μου Αϊ – Βασίλη δε μας τρως τόσο καλά,  
και εξουθενωμένος είδες πάλι όνειρα πολλά!

**27. Τάρανδος Η΄:** Φέτος τα παιδιά ζήτησαν δώρα απίστευτα... Καρδιάς!  
Δεν ζήτησανε κουκλάκια, ή πατίνια κι απ’ αυτά!

**Αϊ – Βασίλης:** Η αλήθεια είναι φέτος δώρα θέλουν «ακριβά»  
όχι όμως από ’κεινα που χρειάζονται λεφτά!

Υγεία, Αγάπη, Τύχη, μια δουλειά για το μπαμπά!  
Ένα σπίτι, μια κουβέρτα και μια απέραντη αγκαλιά!

# Δώρα αγάπης και τιμής

Βασισμένο στο κουπλέ της μουσικής του *Santa Clauss is coming to town* των John Frederick Coots and Haven Gillespie.

Ελληνικοί στίχοι: Γκέλυ Μητρογιάννη

Κυρίες μου και κύριοι, εδώ Δευτέρα τάξη,  
που όλους μας, μας έχετε μη βρέξει και μη στάξει!  
*Santa Clauss is coming to town!*

Μαζί σας επεράσαμε αυτήν εδώ την ώρα  
και ξέρετε εσείς μετά... Θα μας χαρίστε δώρα!  
*Santa Clauss is coming to town!*

Και μη νομίζετε γονείς η τσέπη πώς θα αδειάσει,  
ακούστε μας προσεκτικά, κανείς σας δε θα χάσει!  
*Santa Clauss is coming to town!*

Ξεχάστε τα οικονομικά, βουνό είναι, σαν τα χιόνια  
και θυμηθείτε τι έγινε, πριν δυο χιλιάδες χρόνια;  
*Santa Clauss is coming to town!*

Στην πόλη Βηθλεέμ, μακριά πολύ από εδώ  
γεννήθηκε ένα μωρό, τον λέγανε Χριστό!  
*Ο Χριστός γεννήθηκε στη Γη!*

Η Παναγιά τον γέννησε μέσα σε μια σπηλιά,  
ένα μωρό αλλιώτικο, της αγάπης Βασιλιά.  
*Της ΑΓΑΠΗΣ ο Βασιλιάς!*

Εκείνη τη βραδιά αστέρι λαμπερό  
έδειχνε το δρόμο για το μικρό Χριστό!  
*Ένα ΑΣΤΕΡΙ στον ουρανό!*

Τρεις Μάγοι με τα δώρα 'φτάσαν στη στιγμή  
και στο παιδί προσφέρανε αγάπη και τιμή.

*Μόνο Δώρα Αγάπης και Τιμής!  
Μόνο Δώρα Αγάπης και Τιμής!*

*Αυτά τα δώρα θέλουμε κι εμείς!*





## **Ενδυμασία**

**Αϊ – Βασίλης:** Σκούφος του Αϊ – Βασίλη, μπλούζα κόκκινη χωρίς στάμπες, παντελόνι κόκκινο, μπότες μαύρες, σάκος (όχι πολύ γεμάτος)

**Τάρανδοι (5) :** κερατάκια στο κεφάλι, καφέ μπλούζα, καφέ παντελόνι, χωρίς στάμπες, αθλητικά

**Αστυνομικοί (2) :** σφουρίχτρα, καπέλο αστυνομικού, ρούχα μαύρα χωρίς στάμπες, παπούτσια μαύρα, κρατάει ο ένας την κλήση στο χέρι, έχει και μαρκαδόρο.

**Γάτα στην ταράτσα (4) :** γκρι ή μαύρο καλσόν, κάλτσες, κορμάκι μαύρο ή γκρι, ουρά, στέκα με αυτάκια, μακιγιάζ

**Φανούρης:** πιτζάμες ριγέ, παντόφλες

**Ευτέρπη:** ρόμπα, ρόλει στα μαλλιά, παντόφλες

**Κυρία:** Γόβα, καλσόν, γάντια, τσάντα, καπέλο, γουνάκι, ταγιέρ

**Σκηνικά:** Πινακίδα απαγόρευσης στάθμευσης με λίγο χιόνι, 4 κεραίες, παιχνίδια,

**Επιχειρηματίας:** παντελόνι σκούρο, παπούτσι μαύρο, πουκάμισο, καμπαρντίνα, γραββάτα, εφημερίδα, κομπολόι, τάμπλετ.

**Διαδηλωτές με πιτζάμες:** Πιτζάμες, παντόφλες,

**Δικαστές:** κοστούμι, γραββάτα, μαύρα παπούτσια και κουδουνάκι.

**Ντελάληδες:** Κοντό παντελονάκι, άσπρο μπλουζάκι, τιράντες, καπέλο jockey

**Πολιτικοί:** κοστούμι, γραββάτα, μαύρα παπούτσια.

**Παιδιά πολιτικών:** πιτζάμες του Αϊ – Βασίλη.