



ΘΕΑΤΡΙΚΟ 25^η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ '21

(έμμετρη απαγγελία-εθνικοί χοροί-δημοτικά τραγούδια)

Περίληψη ιστορίας

Οι μαθητές μιας τάξης μαζί με τη δασκάλα ή τον δάσκαλό τους μιλούν για τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και την Επανάσταση του 1821, στο μάθημα της Ιστορίας. Κάθε μαθητής λέει όσα ξέρει και η δασκάλα παρεμβαίνει σχολιάζοντας. Όταν μιλούν για το κρυφό σχολείο, τα προτρέπει να τραγουδήσουν το παιδικό τραγούδι «Φεγγαράκι μου λαμπρό». Σαν φτάνουν στη θυσία των γυναικών από το Σούλι, κάποιο κορίτσι προτείνει να χορέψουν τον χορό του Ζαλόγγου, και τα κορίτσια τραγουδούν και χορεύουν το δημοτικό: «Έχε γεια καημένε κόσμε». Μιλώντας για την κήρυξη της επανάστασης, ένας μαθητής που τυχαίνει να είναι αδιάβαστος, αντί για μάθημα αρχίζει να τραγουδά το δημοτικό: Ένα παλικάρι είκοσι χρονών. Όταν αναφέρονται στους «κλέφτες», ένας ρίχνει την ιδέα να χορέψουν τσάμικο. Τα αγόρια χορεύουν, τραγουδώντας το δημοτικό: «Κάτω στου Βάλτου τα χωριά».

Ιωάννα Κυρίτση-Τζιώτη
Συγγραφέας Παιδικών- Εφηβικών βιβλίων
ikyritsitzioti@gmail.com

Τέλος ο μαθητής με το παρατσούκλι «ο Ονειροπόλος», σηκώνεται και εξιστορεί το όνειρο του. *«Είδα τους λέει πως παρουσιάστηκαν στο δωμάτιο μου δέκα ήρωες του εικοσιένα, που μου συστήθηκαν και μου έπιασαν κουβέντα. Μερικοί μάλιστα έκαναν αστεία σχόλια για τις αλλαγές που είδαν στη σημερινή Ελλάδα».*

Η δασκάλα μέσα στο εύθυμο και χαλαρό κλίμα που έχει δημιουργηθεί από την αφήγηση του ονειροπόλου, περνάει το μήνυμα για το νόημα του ηρωισμού και την αγάπη των Ελλήνων για την Ελευθερία διαχρονικά.

Ρόλοι

Δάσκαλος/α

Είκοσι (20) μαθητές/τριες

Ονειροπόλος/α μαθητής

Δέκα (10) Ήρωες της επανάστασης του '21

Σκηνοθετικές οδηγίες

Τα παιδιά κάθονται, το ένα δίπλα στο άλλο σε ημικύκλιο, ή σε καρέκλες ανάλογα με τον χώρο και τον αριθμό τους.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες φορούν τα καθημερινά τους ρούχα.

Η δασκάλα, ο δάσκαλος κάποιο αξεσουάρ που παραπέμπει στην εικόνα των μεγάλων. (Κουστούμι, Γυαλιά, μούσι, μουστάκι, ταγιέρ, τακούνια).

Οι ήρωες είναι ντυμένοι με εθνικές στολές.

Τραγούδια

Φεγγαράκι μου λαμπρό

Ένα παλικάρι είκοσι χρονών

Έχε γεια καημένε κόσμε

Κάτω στου Βάλτου τα χωριά

(www.youtube.com/watch?v=ktM95ljUDsg)

Ιωάννα Κυρίτση-Τζιώτη
Συγγραφέας Παιδικών- Εφηβικών βιβλίων
ikyritsitzioti@gmail.com

Δάσκαλος/α

Επιτέλους ησυχία! Σταματήστε τα αστεία!
Φτάνει η πολυλογία. Ξεκινάμε με ιστορία,
Άραγε θυμάστε κάτι από αυτά που είπαμε εχθές
ή μονάχα το μυαλό σας το 'χετε στις σκανταλιές;

Για να αρχίσει ένας ένας, όσα ξέρει να μας πει.
Η ιστορία έχει αξία και για μας θα είναι ντροπή,
αν ξεχνάμε γεγονότα που έχουν τόση σημασία
και σημάδευσαν για πάντα την παγκόσμια ιστορία.

1.Μαθητής/τρια

Έξι αιώνες από τώρα, πεντακόσια πάνε χρόνια
η γλυκιά μας η Πατρίδα γνώρισε την καταφρόνια.
Οι Οθωμανοί στα τείχη την Κερκόπορτα διαβαίνουν
την Αγία Σοφία σπιλώνουν, το Βυζάντιο το παίρνουν.

2.Μαθητής/τρια

Τέσσερεις αιώνες μένει η Ελλάδα σκλαβωμένη
κλαίνε οι Έλληνες στενάζουν, στα κρυφά δυστυχισμένοι
με το φόβο του θανάτου κάθε μέρα ξημερώνει
διώξεις, φυλακές και φόροι, μα η πίστη τους φουντώνει.

Δασκάλα

Μπράβο! Ωραία μου τα λέτε: ένα - ένα με σειρά
σε αντίθεση με άλλους που τα κάνουν αχταρμά.
Που μπερδεύουν τους πολέμους, γεγονότα και στοιχεία
και νομίζεις ότι πλέον δεν διδάσκεται η ιστορία.

3.Μαθητής/τρια

Οι Έλληνες τα χρόνια εκείνα, δούλευαν για τους πασάδες
κι αν τους φόρους δεν πληρώναν, τους περίμεναν μπελάδες.
Το όνομά τους ξεχασμένο, τους φωνάζανε ραγιάδες
κι από γράμματα; με ζόρι διάβαζαν λίγες αράδες.

4.Μαθητής/τρια

Τα Ελληνάκια στο κρυφό το σχολείο αν δεν φοιτούσαν
την ελληνική τη γλώσσα, σίγουρα δε θα μιλούσαν.
Έλεγαν κι ένα τραγούδι, σαν βαδίζαν στο σκοτάδι
γιατί το κρυφό σχολείο, άνοιγε μονάχα βράδυ.

5.Μαθητής/τρια

Πω!πω! Τα τυχερούλια , δε ξυπνάγαν το πρωί
σαν εμάς που μας σηκώνουν, πριν λαλήσουν πετεινοί
ντριν, ντριν το ξυπνητήρι, να χτυπά απ' τα χαράματα
κι οι μεγάλοι να φωνάζουν: Μάθε παιδί μου γράμματα.

Δασκάλα

Πήγαιναν κρυφά σχολείο, μέσα από συμπληγάδες
δάσκαλοι υπήρχαν λίγοι και οι πιο πολλοί παπάδες.
Τώρα ας πούμε το τραγούδι, δυνατά όλοι μαζί
σίγουρα σας το 'χουν μάθει, όταν ήσαστε μικροί

(Όλα τα παιδιά μαζί τραγουδούν το τραγούδι:
ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ ΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟ)

6.Μαθητής/τρια

Οι Έλληνες που τόσα χρόνια ζούσαν μέσα στη σκλαβιά
ήθελαν τη λευτεριά τους, μα πού να βρεθούν σπαθιά;
Οι εχθροί ήταν χιλιάδες, τι να κάνουν οι ραγιάδες;
χωρίς κράτος, χωρίς βόλια, δίχως όπλα και κανόνια;

7.Μαθητής/τρια

Μες τα πάθη που περνάνε, τους στηρίζει μια ελπίδα
λεύτεροι πάλι να ζήσουν σε μια λεύτερη πατρίδα.
Στα βουνά γίνονται κλέφτες, κλεφτοπόλεμο αρχινούν
κάνουν στάσεις ανταρσίες που στο αίμα θα πνιγούν.

8.Μαθητής/τρια

Στις μεγάλες τις Δυνάμεις, πάνε ψάχνοντας βοήθεια
μα οι υποσχέσεις περισσεύουν, μακριά είναι η αλήθεια,
τάζουν θα τους ενισχύσουν, ξεσηκώνονται, παλεύουν
μα μονάχοι πάλι μένουν, οι Ευρωπαίοι κοροϊδεύουν.

9.Μαθητής/τρια

Φιλική Εταιρεία φτιάχνουν με σκοπό να οργανωθούν
μα η διχόνοια και τα μίσση την προσπάθεια χαλούν.
Κάποιοι άνθρωποι με πάθος τον αγώνα ετοιμάζουν
τον λαό τον ξεσηκώνουν, τις θυσίες δε λογιάζουν.

10.Μαθητής /τρια

Ωσπου ωρίμασε η ώρα, φτάνει η ποθητή στιγμή
κι η Επανάσταση αρχίζει απ' της Λαύρας τη Μονή.
Ο Παλαιών Πατρών τα όπλα των ελλήνων ευλογάει
κι η Ελλάδα από άκρη, σ' άκρη κατορθώματα μετράει.

11.Μαθητής/τρια

Να νικήσουν ή να πεθάνουν στο Ευαγγέλιο ορκιστήκαν
και με θάρρος λιονταρίσιο, στα βουνά κλέφτες γινήκαν.
Φόβος, τρόμος είχαν γίνει, για τα τούρκικα ασκέρια
πιο πολύτιμο είχαν όπλο, τ' αντρειωμένα τους τα χέρια.

12. Μαθητής/τρια

Να σας πω ένα τραγούδι, μιας και μάθημα δεν ξέρω
είχα ρίγη χθες το βράδυ και ακόμα υποφέρω.
Μου το είπε η γιαγιά μου και μιλά για λευτεριά
για ένα παλικάρι λέει με ηρωική καρδιά.

(Όλα τα παιδιά τραγουδούν το τραγούδι:
ΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙ 20 ΧΡΟΝΩΝ δημοτικό)

13. Μαθητής/τρια

Στα λαγκάδια πολεμούσαν ξάγρυπνοι και πεινασμένοι
μέρες έκαναν να αλλάξουν κι ήτανε κυνηγημένοι.
Κει στα κλέφτικα λημέρια όταν έπαυε η μάχη
με κλαρίνο και φλογέρα, ξεσηκώνανε τη ράχη.

14. Μαθητής/τρια

Τσάμικο χορό χορεύαν καίγονταν το πελεκούδι
τα παθήματα της μάχης έκαναν πικρό τραγούδι.
Τσάμικο χορό; Τον ξέρω για πιαστείτε στη γραμμή
μου 'ρθε όρεξη να ρίξω μια λεβέντικη στροφή.

(Όλα τα παιδιά τραγουδούν και χορεύουν το τραγούδι:
Κάτω στου Βάλτου τα χωριά)

15.Μαθητής/τρια

Μωρέ μπράβο μας χαλάλι, και οι πρώτοι στις φιγούρες
απορώ που στις ασκήσεις, είμαστε τόσο κουμπούρες.
Η επανάσταση φουντώνει, παίρνουν οι Ρωμιοί αέρα,
ο ηρωισμός τους φτάνει στην Ευρώπη πέρα ως πέρα.

16.Μαθητής/τρια

Συγκινούν τους ευρωπαίους, των ηρώων οι θυσίες
κι οι Φιλέλληνες γενναίες κάνουν αγαθοεργίες
ο αγώνας των Ελλήνων ξεσηκώνει θαυμασμό
η οικουμένη γονατίζει μπρος σε τέτοιο ηρωισμό.

17.Μαθητής/τρια

Στα πελάγη με μπουρλότα έκαναν καταστροφές
και τις τούρκικες αρμάδες πυρπολούσαν με φωτιές.
Νέοι, γέροι και γυναίκες μάχονται σαν τα θεριά
δίχως διόλου να δειλιάσουν ρίχνονται μες τη φωτιά.

Ιωάννα Κυρίτση-Τζιώτη
Συγγραφέας Παιδικών- Εφηβικών βιβλίων
ikyritsitzioti@gmail.com

18.Μαθήτρια

Οι Σουλιώτισσες τον κόσμο έκαναν να απορήσει
που χορεύοντας, γελώντας στον γκρεμό είχαν πηδήσει.
Να χορέψουμε κυρία του Ζαλόγγου το χορό,
μου αρέσει το τραγούδι είναι συγκινητικό.

Όλα τα παιδιά τραγουδούν και τα κορίτσια χορεύουν το
τραγούδι: ΕΧΕ ΓΕΙΑ ΚΑΗΜΕΝΕ ΚΟΣΜΕ (δημοτικό)

19. Μαθήτρια

Να γλιτώσουμε γυναίκες απ' των τούρκων τη σκλαβιά
πάρτε τα μωρά στα χέρια, ζήτω η ελευθεριά!
Τούτο το πικρό τραγούδι κι η δική μας η θυσία
Θα'ναι λίπασμα και σπόρος για να φύγει η τυραννία.

20. Μαθητής/τρια

Με αγώνες και με αίμα οι Έλληνες λευτερωθήκαν
πάνε πια διακόσια χρόνια οι αγώνες ξεχαστήκαν.
Οι ήρωες αγάλματα είναι στέκονται μες στις πλατείες
και για όσα γύρω βλέπουν θα έχουν χίλιες απορίες.

Ονειροπόλος Μαθητής/τρια

Μη με πείτε ονειροπόλο (α). Μη μου κάνετε καζούρα
μην το πείτε στον μπαμπά μου και αρχίσει τη μουρμούρα
μοιάζει αστείο, παραμύθι μα εγώ θα σας το πω
χθες το βράδυ, μες στον ύπνο, είδα όνειρο τρελό.

(Τα φώτα χαμηλώνουν, κι ένας –ένας εμφανίζονται οι ήρωες)

Είδα λέει να έχουν έλθει, ολοζώντανοι σιμά
ήρωες του εικοσιένα, παλικάρια με καρδιά.
Αυτοί που τα ονόματά τους τάχει γράψει η ιστορία
με τα μάτια βουρκωμένα, με κοιτούσαν με απορία.

Ιωάννα Κυρίτση-Τζιώτη
Συγγραφέας Παιδικών- Εφηβικών βιβλίων
ikyritsitzioti@gmail.com

Μου ‘λεγαν τα περασμένα, ρώταγαν τα τωρινά
κι όλη νύχτα μου κρατούσαν σας το λέω συντροφιά.
Πρώτος ήλθε ο Μιαούλης στου όνειρού μου τη σκηνή
άρχισε να μου μιλάει με μια βροντερή φωνή.

1.ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ

Ο Ανδρέας ο Μιαούλης, είμαι εγώ που σε κοιτάζω
με το πλοίο μου «Ασία», τους εχθρούς στο πόδι βάζω.
Από μικρός στη θάλασσα, με θάρρος πολεμούσα
ναύαρχος αναδείχθηκα το στόλο διοικούσα.

2.ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

Είμαι ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος, ο γενναίος στρατηγός
σαν τον συνονόματο μου έξυπνος και πονηρός
με φλόγα, πίστη στο Θεό, στη μάχη εγώ δεν δείλιασα
μέσα στο χάνι της Γραβιάς, τους Τούρκους τους ξετίναξα.

3.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ

Την Ελλάδα απ’ άκρη, σ’ άκρη έτρεξα το εικοσιένα
και τα πύρινα μου λόγια, ξεσηκώσαν τον καθένα.
Πολεμώ στην Αλαμάνα, στη σκιά του Λεωνίδα
είμαι ο Θανάσης Διάκος, πέθανα για την πατρίδα.

4.ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ

Είμαι ο Νικηταράς , έδρασα στον Ταΰγετο
έζησα σαν αρματολός, κρυβόμεν σε κρησφύγετο.
Ατσάλινη είχα καρδιά, στο χέρι γιαταγάνι
στα πόδια έβαζα φτερά, Τούρκος να μη με φτάνει.

5. ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

Τα πάθη της πατρίδας, μου πληγώναν την καρδιά
έδωσα ζωή και πλούτη, όλα για τη λευτεριά.
Η Μαντώ είμαι η Μαυρογένους που σ’ όλη την επανάσταση
με όλους τους τρόπους πάλεψα του Γένους την ανάσταση.

6. ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Είμαι ο Μάρκος Μπότσαρης, γεννήθηκα στο Σούλι
στης Πίνδου τα ψηλά βουνά φυλούσα καραούλι
στον πονηρό Αλή Πασά, όλο χουνέρια έκανα
με το γυμνό μου το σπαθί, πολλούς εχθρούς μας ξέκανα.

Ονειροπόλος μαθητής/τρια

Κι ύστερα ήλθανε κι άλλοι, πολλοί άλλοι, στην αράδα
στο δωμάτιο μου μέσα λες και κάναν περατζάδα.
Ήρωες του εικοσιένα, ήταν όλοι μαζεμένοι.
με απορία με κοιτούσαν, μοιάζαν τόσο μπερδεμένοι.

7. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

Είμαι ο Καραϊσκάκης, απ' της Ρούμελης τα μέρη
στ' Άγραφα σε ασκέρι Τούρκων στήνω φονικό καρτέρι.
Σε Δαύλεια και Αράχοβα, κάνω ανδραγαθήματα
στον Κιουταχή παρέδωσα ηρωισμού μαθήματα.

Πέσε μου βρε παλικάρι γιατί κάθε Κυριακή
τόσοι άντρες μαζεμένοι δίνουν μάχη φοβερή;
σε μια αλάνα με χορτάρι που το λεν Καραϊσκάκη
σαν τρελοί κλωτσούν μια μπάλα με κοντό παντελονάκι;

8. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Έμεινα στην ιστορία σαν μεγάλος στρατηγός
τ' όνομα μου Μακρυγιάννης, του Αλή γραμματικός.
Πολέμησα με το όπλο μου αλλά και με την πένα
έγραψα όσα γίνονταν στα χρόνια του εικοσιένα

Μα αν με λένε Μακρυγιάννη κι Έλληνας είμαι κι εγώ
στη σημερινή σας γλώσσα ούτε λέξη δε γροικώ.
Λέτε μπαρ το καφενείο, σούπερ μάρκετ το παζάρι
κονσομέ τη φασολάδα, σούσι λένε πια το ψάρι.

9. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ

Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα, καπετάνισσα γενναία
απ' τις Σπέτσες έχω έλθει με το στόλο μου παρέα.
Ναύτες και καπεταναίους, κουμαντάριζα με ανδρεία
κι έδινα για τον αγώνα, όσα γρόσια ήταν χρεία.

Τώρα στο Παλιό λιμάνι των Σπετσών σαν τριγυρίζω
στη σειρά βλέπω μπαράκια κι απ' τα κότερα σαστίζω.
Σταματώντας μες στην Ντάπια, βλέπω τα παλιά κανόνια
και στον νου μου φέρνω πάλι, τα ένδοξα εκείνα χρόνια.

10. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

Δε χρειάζομαι συστάσεις, είμαι ο γέρος του Μοριά
στρατηγός Κολοκοτρώνης κι έχω λιονταριού καρδιά.
Την Τρίπολη πολιορκήσα, και νικητής επέστρεψα
στα Δερβενάκια στα στενά, τον Δράμαλη κατέστρεψα .

Έτσι σε πολλές πλατείες το άγαλμά μου είναι στημένο,
στέκω όλο μεγαλείο με το χέρι τεντωμένο
να θυμίζω στους ανθρώπους το τρανό το εικοσιένα
για να ξέρουν πως ρεγάλο δεν εζήτησα κανένα.

Χάρηκα που το όνομά μου στ' άγαλμα ήτανε γραμμένο
σκύβω για να το διαβάσω . Τι να δω; Μουτζουρωμένο.
Το κεφάλι μου το δόλιο κουτσουλούν περιστεράκια
και στο άλογο που ιππεύω, σκαρφαλώνουν τα παιδάκια.

Δασκάλα

Σούπερ είναι το όνειρο σου και το χιούμορ αποδεκτό
σαν με σεβασμό μιλάμε για εκείνον τον καιρό
πάντα θέλω να θυμάστε πως σε κάθε εποχή
από τότε ως τα τώρα οι άνθρωποι έχουνε ψυχή,
αξιοπρέπεια και πίστη που όταν την ποδοπατούν
κάποιοι με όπλα ή με βία φυλακίζουν κι αφαιρούν,
μέσα από τον απλό τον κόσμο, ήρωες θα ξεπηδήσουν
το κακό θα πολεμάνε και το δίκιο θ' απαιτήσουν.

Ιωάννα Κυρίτση-Τζιώτη
Συγγραφέας Παιδικών- Εφηβικών βιβλίων
ikyritsitzioti@gmail.com

Σίγουρα τα χρόνια τώρα πια δεν είναι ηρωικά
μα ετούτο δε σημαίνει πως ξεχνάμε τα παλιά.
Πάντα μέσα στη ψυχή μας θα υπάρχει η οδηγία
πως οι Έλληνες παλεύουν όσο ζουν για Ελευθερία!

(Όλα τα παιδιά μαζί επαναλαμβάνουν δυνατά)

Σίγουρα τα χρόνια τώρα πια δεν είναι ηρωικά
μα ετούτο δε σημαίνει πως ξεχνάμε τα παλιά.
Πάντα μέσα στην ψυχή μας θα υπάρχει η οδηγία
πως οι Έλληνες παλεύουν όσο ζουν για Ελευθερία!

ΤΕΛΟΣ

Ιωάννα Κυρίτση-Τζιώτη
Συγγραφέας Παιδικών-Εφηβικών βιβλίων
ikyritsitzioti@gmail.com