



Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

- Σκρουτζ,
- κυρίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου,
- παιδιά που λένε τα κάλαντα,
- οι συγγενείς του Εμπενίζερ Σκρουτζ,
- το πνεύμα των προηγούμενων Χριστουγέννων)

ΣΚΗΝΗ ΣΚΡΟΥΤΖ

Μπαίνει στη σκηνή με τη μουσική Money (Liza Minelli, Cabaret)

Αφηγητής

Κυρίες και κύριοι καλωσορίσατε
σε αυτό το πλούσιο σπίτι
σε αυτήν εδώ την έπαυλη

ενός σπουδαίου κοσμοπολίτη.

Αφηγήτρια

Τα χρήματά του τα κρατά
μικρό-μικρό φλουράκι
ποτέ του δεν τα σπαταλά
και σε κανέναν δε χρωστά....

Σκρουτζ

Καλά μου λεφτουδάκια, χρυσά μου εσείς φλουράκια
ποτέ μου δε θα σας αποχωριστώ, πόσο πολύ σας αγαπώ!

Για να χεις πλούτη, πρέπει να χεις σκληρή καρδιά
να ξεγλιστράς με χάρη, να στήνεις το παζάρι!



Τα φράγκα πάνε μόνο στους δυνατούς
τους διαλεχτούς, τους λίγους, τους μεγαλοαστούς.

(Κάθεται στο πλάι της σκηνής, βγάζει από την τσέπη ένα πουγκί φλουριά και τα χαϊδεύει.)

ΣΚΗΝΗ ΚΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ

Μπαίνει η ομάδα με τις κυρίες του Φιλανθρωπικού. Κρατούν στο χέρι σακούλες. Χορευτικό με το

It's the most wonderful time of the year, Andy Williams

<https://www.youtube.com/watch?v=gFtb3EtjEic>

Αφού τελειώνει το χορευτικό μπαίνουν στη σειρά μπροστά στην σκηνή η μία δίπλα στην άλλη...

1^η Κυρία: Είμαστε οι κυρίες του φιλανθρωπικού
στα σκαλιά σπιτιού πολύ αριστοκρατικού
μόνο χαρά θα δώσουμε
σε οικογένειες που θέλουμε να σώσουμε.

2^η Κυρία: Χρήματα συγκεντρώνουμε
σε αυτήν εδώ την πόλη
Στου Σκρουτζ την πόρτα ήρθαμε
και μας κοροϊδεύουν όλοι.

3^η Κυρία: Χρήματα θα ζητήσουμε
τόσα πολλά τα έχει
μα τι τα κάνει όλα αυτά;
λέτε να μην τα αντέχει;

4^η Κυρία: Κύριε Σκρούτζ, Κύριε Σκρουτζάκο
βγαίνετε λίγο στο σκαλί;
Γεια σας, είμαστε οι κυρίες του φιλανθρωπικού
του σωματείου του ανθρωπιστικού.

Σκρουτζ: Και τι θέλετε; Τα καλά μου τα λεφτάκια;
τα χρυσά μου τα φλουράκια;



5^η Κυρία: Κύριε Σκρουτζ
ο καινούριος χρόνος φτάνει
να είναι πεινασμένα τα παιδιά δεν κάνει

6^η Κυρία: Εσείς είσαστε πλούσιος
κι έχετε βουνά τα χρήματα
είναι για σας απίθανο
να έχετε κι αισθήματα;

Σκρουτζ: Τι θέλετε;;;;; λεφτά;;;;;
δε σας δίνω τίποτα...
να φύγετε αμέσως
με βήματα γοργά....

Όλες μαζί: Τσιγκούνηηηηηηηη..... Τσιγκούνηηηηηηηη..... (και τρίβουν τους δείχτες των
χεριών τους)

Τραγουδούν όλες μαζί Feliz Navidad και φεύγουν

ΣΚΗΝΗ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

*Μπαίνουν τα παιδιά που λένε τα κάλαντα, κρατούν τριγωνάκια στο χέρι και κάνουν
χορευτικό με το τραγούδι*

Ο Άη Βασίλης πάλι θα ρθει- Καίτη Γαρμπή

Παιδί 1: Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά
για μια υπέροχη χρονιά
βγήκαμε κάλαντα να πούμε
Καλή Χρονιά να ευχηθούμε.

Παιδί 2: Γεια σένα κύρη όμορφε
ήρθαμε να τα πούμε



και την καλή Πρωτοχρονιά
για να σου ευχηθούμε...

Παιδί 3: Καλέ μας κυρ Σκρουτζάκο
άνοιξε την πορτούλα
κάλαντα να σου πούμε
να δώσεις μια λιρούλα.....

Παιδί 4: Τι ψυχή έχει μία λίρα;
πες ότι δεν την είχες ποτέ
βάλε το χέρι στην τσέπη
και στην υγείά μας πιες μια μπύρα

Σκρουτζ: Και τι θέλετε; Τα καλά μου τα λεφτάκια;
τα χρυσά μου τα φλουράκια;

Παιδί 5: Μα έχεις τόσο πολλά φλουριά
μές στα σεντούκια τα παλιά
δώσε και σε μένα να γιορτάσω
ένα παλτό να αγοράσω....

Παιδί 6: Δεν είναι κρίμα να πεινάμε;
ενώ εσύ έχεις τόσα πολλά
που για χρόνια πολλά
καλά χριστούγεννα θα περνάμε...

Σκρουτζ: Τι θέλετε;;;;; λεφτά;;;;;
δε σας δίνω τίποτα...
να φύγετε αμέσως



Συγγενής 3: Ας μην είναι και φέτος μόνος
η μοναξιά είναι μεγάλος πόνος
η νέα χρονιά θέλει παρέα
χορό, γλυκά και μουσική ωραία.

Για αυτό ήρθαμε εδώ εμείς
για να τον καλέσουμε ευθύς.

Συγγενής 4: Θείε Σκρουτζ, είσαι εδώ;
βγες έξω λίγο να σε δώ....
Τα ανίψια σου εμείς είμαστε
ή πίσω από την πόρτα σου κρύβεσαι;

Θειε Σκρουτζ δε θέλω λεφτά
μόνο να σε καλέσω για τις εφτά
έχουμε τραπέζι μεγάλο
με πουρέ, κάστανα και ένα γεμιστό γάλο.

Σκρουτζ: Τι θέλετε;;;;; λεφτά;;;;;
δε σας δίνω τίποτα...
να φύγετε αμέσως
με βήματα γοργά....

Συγγενής 5: Όχι δε θέλουμε λεφτά
σου λέμε ότι έχουμε τραπέζι στις εφτά
όλοι μαζί θα μαζευτούμε
το νέο χρόνο να υποδεχτούμε.
Μη μείνεις και φέτος νηστικός



και μοιάζει η χρονιά σου με δείπνος μυστικός.....

Συγγενής 6: Αν πάλι δε θες, μη σε πιέζουμε
εμείς με τη χαρά δεν παίζουμε
κι αν δε θες αμέσως φεύγουμε....

Καλή χρονιά και του χρόνου με υγεία!

Τραγουδούν τα Ικαριώτικα Κάλαντα Για σένα Κύρη όμορφε..... και φεύγουν.

ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ένα μεγάλο σεντόνι, τα παιδιά από κάτω κι ακούγεται
<https://www.youtube.com/watch?v=vGMibtThdmA>

in the hall of the mountain king 1,52 και μετά

Πνεύμα των προηγούμενων

Χριστουγέννων : Είμαι των Χριστουγέννων το πνεύμα
Και ήρθα να σου κάνω ένα νεύμα
Αν τη ζωή σου δεν αλλάξεις
Σύντομα θα πρέπει να τη χάσεις....

Η τσιγκουνιά και η φιλαργυρία
Κάνουν τη ζωή αθλία
Ζήσε, παίξε, τραγούδα, γέλα
Κάνε κάθε είδους τρέλα.



Εγώ τώρα θα φύγω
Κι εσύ να αποφασίσεις
Μέσα σε τόσο λίγο
Ποια ζωή θέλεις να ζήσεις....

ΣΚΗΝΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΡΟΥΤΖ

Πάνω σε τραπέζι με φαγητό... ή πανω στη σκηνή σε ημικύκλιο... μπαίνει ο Σκρουτζ κρατώντας σακούλες με δώρα και ακούγονται Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.

Συγγενής

Θείε Σκρούτζ εσύ;
Καλωσόρισες... μας έλειψες πολύ...
και δώρα στο χεράκι;
δεν έπρεπε... τι έγινε που μέτραγες φλουράκι το φλουράκι;

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

Καλά Χριστούγεννα σε όλους...
πλούσιους και φτωχούς...
ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΖΗΣΤΕ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΕ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΕΤΡΗΣΤΕ....
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!

τραγουδούν όλοι μαζί ΤΙΓΚΙ ΤΙΓΚΙ



