



Τα ημερολόγια
της
Άνας Φρανκ



Στις 4 Αυγούστου του 1944 συνελήφθησαν οκτώ άνθρωποι που κρύβονταν σε μια σοφίτα στο Άμστερνταμ.



Μία από τους συλληφθέντες ήταν η Άννα



Η Άννα Φρανκ γεννήθηκε το 1929 στη Γερμανία



Οι γονείς της ήταν ο Όττο και η Έντιθ Φρανκ. Είχε και μια αδερφή, τη Μαργκό. Όλοι τους ήταν εβραϊκής καταγωγής.



Η οικονομική κρίση έφερε μεγάλη ανασφάλεια στη Γερμανία



και την άνοδο του ναζιστικού κόμματος του Χίτλερ



Το 1933 οι Ναζί κατέλαβαν την εξουσία



και άρχισαν οι διακρίσεις σε βάρος των Εβραίων.
Ο Όττο και η Έντιθ ανησυχούσαν πολύ με την άνοδο
του ναζιστικού κόμματος.



και αποφάσισαν να φύγουν στην Ολλανδία



Στο Άμστερνταμ η Άννα πήγε στο μοντεσοριανό σχολείο



και απέκτησε δύο καλές φίλες τη Σάνε και τη Χάμελι



Όμως τον Μάιο του 1940 οι Γερμανοί εισέβαλαν στην Ολλανδία και τελικά κατέλαβαν σχεδόν όλη την Ευρώπη.



Άρχισαν πάλι οι διακρίσεις σε βάρος των Εβραίων



Η Άννα αναγκάστηκε να πάει σε αποκλειστικά εβραϊκό σχολείο



Όλοι οι Εβραίοι έπρεπε να φορούν το κίτρινο αστέρι



Όταν η Άννα έγινε δεκατριών χρονών, στα γενέθλιά της, πήρε
δώρο ένα ημερολόγιο



Αυτό το ημερολόγιο θα γινόταν πολύ σημαντικό για αυτήν



Ξαφνικά στις 5 Ιουλίου του 1942 έφτασε ένα γράμμα, που έλεγε ότι η Μαργκό έπρεπε να πάει σε στρατόπεδο εργασίας.



Τότε ο Όττο και η Έντιθ αποφάσισαν ότι έπρεπε να κρυφτούν



Από τα πρώτα πράγματα που πήρε η Άννα μαζί της ήταν το ημερολόγιό της



Φορώντας όσο το δυνατόν περισσότερα ρούχα, η οικογένεια των Φρανκ έφυγε από το σπίτι της.



Κρύφτηκαν στη σοφίτα του κτιρίου, όπου δούλευε ο πατέρας.



Ο Όττο και η Άννα συγκύρισαν τη σοφίτα



Η Άννα κολλούσε εικόνες στους τοίχους, για να ομορφύνει τον χώρο της



Οι Victor Kugler, Johannes Kleiman, Miep Gies, and Bep Voskuijl, που δούλευαν στην εταιρία του Όττο, βοήθησαν τους Φρανκ να κρυφτούν.



Στον κρυψώνα ήρθαν και άλλα τέσσερα άτομα, η οικογένεια των van Pels με το γιο τους Πίτερ και ο Fritz Pfeffer



Ο Fritz έφερε άσχημα νέα, για τις απελάσεις των Εβραίων από την Ολλανδία.



Στο ημερολόγιό της η Άννα έγραφε για τη ζωή τους στη σοφίτα



για τους καβγάδες τους, ιδίως με τη μητέρα της



για τις ατελείωτες διαφωνίες της με τον Fritz Pfeffer



Η Άννα έγραφε για τους εφιάλτες και τους φόβους που είχαν όλοι μέσα στη σοφίτα.



Τη δεύτερη χρονιά η Άννα και ο Πίτερ ερωτεύθηκαν



Στις 4 Αυγούστου συνέβη κάτι τρομερό. Κάποιος τους πρόδωσε και τους συνέλαβαν όλους.

Copyrighted Material
anne frank

THE
ANNE FRANK HOUSE
AUTHORIZED
GRAPHIC BIOGRAPHY



SID JACOBSON AND ERNIE COLÓN

Copyrighted Material

Η παρουσίαση αυτή βασίζεται
στο κόμικ των Sid Jacobson και
Ernie Colón «Anne Frank: The
Anne Frank House Authorized
Graphic Biography» (2010) και
στο Animation of Anne Frank,
the graphic biography

https://www.youtube.com/watch?v=yL_SvdEUA2wI

Κατερίνα Προκοπίου