

ΤΙ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 8^η ΜΑΡΤΗ;



**Η 8^η ΜΑΡΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ!**



Ακόμα κι αν δεν το ήξερες,

έχεις προσέξει ότι τη μέρα αυτή μερικοί προσφέρουν στις γυναίκες λουλούδια, άλλοι τους εύχονται Χρόνια Πολλά !

Και, αν πραγματικά δεν σου ξεφεύγει τίποτα, μπορεί να πρόσεξες ότι κάποιοι μιλούν για τα:

«δικαιώματα της γυναίκας»

8^η ΜΑΡΤΗ

Μα γιατί να υπάρχει
γιορτή για τη
γυναίκα;... έχεις
αναρωτηθεί.



8^η ΜΑΡΤΗ 1857

Στις 8 του Μάρτη 1857, οι γυναίκες που εργάζονταν στις βιοτεχνίες ενδυμάτων στη Νέα Υόρκη, οι υφάντρες και οι ράφτρες, έκαναν μια **μεγάλη απεργία.**



Τι ζητούσαν αυτές οι γυναίκες;...



Οι εργάτριες λοιπόν ζητούσαν:

- καλύτερα **μεροκάματα** γιατί, ενώ έκαναν την ίδια δουλειά με τους άντρες, πληρώνονταν λιγότερο.
- **10 ωρη** δουλειά γιατί δούλευαν μέχρι και 16 ώρες.
- **ανθρώπινες συνθήκες** εργασίας



1857 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Καθημερινά
γίνονταν
πορείες και
πικετοφορίες
διαμαρτυρίας
και καθημερινά
χτυπιούνταν
από την
αστυνομία.

Αλλά γιατί;...



Γιατί να χτυπάει η αστυνομία τις γυναίκες αυτές αφού ζητούσαν μόνο το δικιο τους;...



ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ !

Αν δέχονταν τα αιτήματά τους, δηλαδή να πληρώνουν παραπάνω τις γυναίκες και τα παιδιά που δούλευαν στα εργοστάσιά τους, οι εργοστασιάρχες θα έβγαζαν λιγότερο κέρδος!

Δεν τους συνέφερε ούτε να δεχτούν τα αιτήματα των γυναικών ούτε να συνεχιστεί η απεργία τους!

Αλλά οι εργοστασιάρχες είχαν στο πλευρό τους και την αστυνομία και τους δικαστές...

Από το 19^ο αιώνα, σε Ευρώπη και Αμερική, η εργασία αγοριών και κοριτσιών σε εργοστάσια και ορυχεία φούσκωσε κάμποσο τα πορτοφόλια των εργοστασιαρχών...



...αφού τα παιδιά, αρχίζοντας από **4 χρονών**,
πρόσφεραν την εργασία τους σχεδόν τζάμπα!



Σάρα Γκούντερ, 8 ετών

Πόσο θα 'θελα, αντί για τις
γαλαρίες, να πήγαινα στο
σχολείο...



Μαίρη Μπάρρετ, 14 ετών

Κατεβαίνω στη γαλαρία στις 7 το πρωί και βγαίνω κατά τις 6 το απόγευμα, μερικές φορές κατά τις 7. Δουλεύω πάντα χωρίς κάλτσες, χωρίς παπούτσια, χωρίς φόρμα. Μόνο το μισοφόρι μου φοράω. Δουλεύω μαζί με τους άντρες. Εκείνοι είναι ολόγυμνοι. Στην αρχή φοβόμουνα πολύ και δεν μου άρεσε αυτό. Τώρα συνήθισα και δεν με νοιάζει. Μου φέρονται όμως καλά. Δεν ξέρω ούτε να διαβάζω ούτε να γράφω.

Μαίρη Μπάρρετ, 14 ετών

Και τι έγινε ύστερα; ; ;

Πολλά!!!

Πάντως, οι **αγώνες** των εργατριών
δεν έμειναν χωρίς **αποτέλεσμα**.



1910 ΚΛΑΡΑ ΤΣΕΤΚΙΝ

Το 1910 η αγωνίστρια του εργατικού κινήματος Κλάρα Τσέτκιν πρότεινε στη Συνδιάσκεψη σοσιαλιστριών γυναικών στην Κοπεγχάγη να τιμηθούν οι ιστορικές διαδηλώσεις των αμερικανίδων εργατριών και να αφιερωθεί η

8^η Μάρτη

στις **εργαζόμενες γυναίκες** όλου του κόσμου και στον **αγώνα** τους!



Τα επόμενα χρόνια, οι κινητοποιήσεις των Ελληνίδων εργατριών συνεχίστηκαν, δίνοντας και θύματα στον αγώνα κατά της εκμετάλλευσης από τους εργοδότες, όπως έγινε με τις καπνεργάτριες το 1924, το 1926, το 1927, το 1936...



Ύστερα από τόσους και τόσους αγώνες των γυναικών σε Ευρώπη και Αμερική, το 1977 ο ΟΗΕ καλεί κάθε χώρα να αφιερώνει αυτή την ημέρα στα δικαιώματα των γυναικών.



**Τι συμβαίνει όμως σήμερα με τις
υφάντρες και τις εργάτριες στη
χώρα μας;**



Σήμερα, έχουν γίνει αρκετά **πισωγυρίσματα** από εκείνες τις ποτισμένες με αίμα κατακτήσεις. Εδώ και αρκετό καιρό οι γυναίκες δέχονται **επίθεση και στις κατακτήσεις και στα δικαιώματά τους.**



Οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών και σήμερα δεν έχουν ακόμα κατακτήσει την **ισοτιμία** τους.

Σήμερα υπάρχουν **διαφορές στους μισθούς** μεταξύ ανδρών και γυναικών, που στην ΕΕ είναι 16% μικρότεροι.

Υπάρχει ακόμα η **βία** του εργοδότη με εκβιασμούς, απειλές σε έγκυες, σε νέες μητέρες και σε πολλές περιπτώσεις την προσβολή της προσωπικότητας των γυναικών στους τόπους δουλειάς.



Η ΒΙΑ κατά των γυναικών έχει ποικίλες εκφράσεις



Είναι οι **απολύσεις** εγγύων, η μητρότητα «στο απόσπασμα» με ποικίλους τρόπους, τα «πεντάμηνα», η **κατάργηση του επιδόματος ΤΟΚΕΤΟΥ**.

Το ξεκλήρισμα, το θαλασσοπνίξιμο και οι άθλιες συνθήκες επιβίωσης των μεταναστών, **ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών**, των εγγύων που γεννάνε στα δουλεμπορικά, τα χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά, που είναι τα πρώτα θύματα trafficking.



ΒΙΑ κατά των γυναικών ποικίλες οι εκφράσεις της



Αλλά ακόμα και τη **βία κατά των γυναικών**, την ενδοοικογενειακή βία την αντιμετωπίζουν με διοργάνωση καμπάνιας για την κακοποίηση των γυναικών, που αναλαμβάνουν ΜΚΟ, «φιλανθρωπικές οργανώσεις», **χωρίς να υπάρχει κρατική μέριμνα.**

Δε υπάρχουν ουσιαστικά **μέτρα στήριξης** των άνεργων, πολύτεκνων γυναικών, των μονογονεϊκών οικογενειών.

Η μητρότητα πρέπει να αναγνωριστεί ως κοινωνική υπόθεση κι όχι ως ατομική ή οικογενειακή.



Οι αγώνες των γυναικών στην Ελλάδα συνεχίζονται



**Οι γυναίκες σήμερα
διεκδικούν:**

- **Μόνιμη και
σταθερή δουλειά**
- **Μέτρα προστασίας
της μητρότητας**



• Δημόσιους και δωρεάν βρεφονηπιακούς σταθμούς

• Δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλα τα παιδιά

• Ελεύθερο χρόνο



ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ



Ένα σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα όλα τα παιδιά σύμφωνα με τις μεγάλες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής.

«Δε μαθαίνουμε για να μαθαίνουμε, μαθαίνουμε για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας και τον κόσμο.»

Δ. Γληνός



Έτσι οι εργαζόμενες γυναίκες
συνεχίζουν τον αγώνα τους, μαζί με
τους άντρες και τα παιδιά τους, για
τα σύγχρονα δικαιώματά τους!



Οι γυναίκες αγωνίζονται με όλο το λαο και **ενάντια στον πόλεμο.**

Οι λαοί, όπως τώρα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, θέλουν να ζουν ειρηνικά και αδελφωμένοι.

Άλλωστε έτσι ζούσαν για πολλές δεκαετίες, μέχρι που οι ισχυροί του πλανήτη άρχισαν να μαλώνουν για το ποιος θα κερδίσει περισσότερο από τη θέση και τον πλούτο της Ουκρανίας

Όχι στον πόλεμο
φωνάζουν και οι
συμμαθητές και
οι συμμαθήτριάς
σου.

*Ο αγώνας για δικαιώματα
είναι και αγώνας για ειρήνη*



Ποιος φταίει για τη γυναικεία ανισοτιμία και καταπίεση;

Σίγουρα δεν ευθύνεται ο πατέρας, ο αδελφός, ο αγαπημένος μας.

Οι εκμεταλλευτές του μόχθου μας **έχουν συμφέρον** να βλέπουμε ως αντίπαλο τον άνδρα και **όχι την εκμεταλλευτική κοινωνία**, που αξιοποιεί «στερεότυπα», διακρίσεις, προκαταλήψεις για τη θέση της γυναίκας για να κερδίζει περισσότερο.

Εξάλλου, τα δικαιώματα είναι απλώς μια λέξη, αφού η ιστορία απέδειξε πως τίποτα δε γίνεται δικό σου αν δεν αγωνιστείς πρώτα γι' αυτό.



Τώρα ξέρεις ότι η 8^η Μάρτη δεν είναι μέρα γιορτής!

Είναι *μέρα τιμής και μνήμης* για εκείνες τις
εργάτριες που *έσπασαν το φόβο τους*,
τολμώντας να διεκδικήσουν όσα τους
ανήκαν, και για όσες άλλες τις
ακολουθήσαν αργότερα!



Είναι μέρα υπόσχεσης για **νέους**
αγώνες των εργαζόμενων
γυναικών του σήμερα!



Η 8 Μάρτη

**Για τις γυναίκες και άντρες εργαζόμενους
είναι μέρα σκέψης και δράσης**

**Γιατί δεν είναι ούτε το φύλο, ούτε το χρώμα,
ούτε η φυλή, που κάνουν τους ανθρώπους
αντιπάλους!**

**Για τα κορίτσια και τα αγόρια είναι μέρα
ερωτήσεων, γνώσης, συζήτησης και
πλησιάσματος μεταξύ τους**

Γιατί θα είναι η επόμενη γενιά των αγωνιστών

Η 8 Μάρτη μας διδάσκει:

Να βαδίσουμε χέρι με χέρι προς
το μέλλον!



Μαζί να αγωνιστούμε για να
φτιάξουν ένα νέο κόσμο χωρίς
αδικία και εκμετάλλευση...

8ⁿ MAPTH

