

Μορφές ρατσισμού



Διάλεξε τους φίλους σου, ανάλογα με τον χαρακτήρα τους και τις κάλτσες σου ανάλογα με το χρώμα τους. Είναι παράλογο να διαλέγεις τις κάλτσες σου ανάλογα με τον χαρακτήρα τους όπως επίσης αδιανόητο είναι να διαλέγεις τους φίλους σου ανάλογα με το χρώμα τους.

ΔΥΟΝ

Κοινωνικός Ρατσισμός (με βάση την εξωτερική εμφάνιση)



Κοινωνικός Ρατσισμός (με βάση την Οικονομική & Κοινωνική Θέση)



Κοινωνικός Ρατσισμός (με βάση την ύπαρξη κάποιων ασθενειών)



Κοινωνικός Ρατσισμός (με βάση την ύπαρξη κάποιων αποκλίσεων από τα καθιερωμένα π.χ ομοφυλοφιλία)



Ρατσισμός σε βάρος των γυναικών(σεξισμός)



Θρησκευτικός ρατσισμός



Φυλετικός ρατσισμός



Αίτια ρατσισμού

- **Οικονομικά συμφέροντα** (εκμετάλλευση φτηνού εργατικού δυναμικού , όπως μετανάστες, μειονότητες, γυναίκες)
- **Πολιτικά συμφέροντα** (προσπάθεια ενίσχυσης ενός κράτους με επεκτατική πολιτική στηριζόμενη σε πεποιθήσεις για φυσική ανωτερότητα ενός λαού, όπως ο Χίτλερ με την Άρια φυλή.
- **Κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις** που προέρχονται από ιστορικές διαφορές
- **Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο** συνυφασμένο με δεισιδαιμονικές αντιλήψεις
- **Κοινωνικά προβλήματα σε έξαρση**, δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων (π.χ άνοδος φασιστικών καθεστώτων εξαιτίας οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο)
- **Ανεργία, οικονομικά προβλήματα, ανέχεια, άδικη κοινωνική διαστρωμάτωση** επιδιώκουν μια ψευδαίσθηση υπεροχής
- **Ψυχολογική αστάθεια** (συμπλέγματα ανωτερότητας και κατωτερότητας)

κείμενο του Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη Γ4

Άνθρωποι που αγωνίστηκαν για την καταπολέμηση του ρατσισμού.



ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ

Ο Νέλσον Μαντέλα ήταν ένας μεγάλος πολιτικός ηγέτης που πολέμησε κατά του ρατσισμού στη χώρα του, τη Ν.Αφρική.

Ο ίδιος γεννήθηκε το 1918 στην Umtata της Νοτίου Αφρικής και σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Fort Hare.

Εκεί άρχισε να συμμετέχει στον πολιτικό αγώνα κατά του ρατσισμού και σε μια μακρά πορεία, στην οποία συμπεριλαμβανόταν πολυετής φυλάκιση. Συνέχισε τους αγώνες του για την εξάλειψη του ρατσισμού μέχρι το 1993 όπου τιμήθηκε με το Νόμπελ ειρήνης για αυτές του τις πράξεις.

MARTIN ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος και γενναίος αγωνιστής που πρόσφερε τον εαυτό του πριν πολλά χρόνια στον αγώνα για την ισότητα και τη δικαιοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Γεννήθηκε στην Ατλάντα των ΗΠΑ στις 15 Ιανουαρίου 1929. Ο ίδιος ήταν μαύρος και ένιωθε βαθιά μέσα του την αδικία και τις διακρίσεις εναντίον όσων είχαν άλλο χρώμα όπως αυτός. Ο αγώνας του ήταν τόσο σκληρός ώστε τελικά θυσιάστηκε για τις ιδέες του και δολοφονήθηκε στις 4 Απριλίου του 1968. Ωστόσο το κήρυγμα του έμεινε ζωντανό και πραγματοποιήθηκε.



ΠΟΙΗΜΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

ΟΤΑΝ ΓΕΝΝΙΕΜΑΙ, ΕΙΜΑΙ ΜΑΥΡΟΣ
ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΝΩ, ΕΙΜΑΙ ΜΑΥΡΟΣ
ΟΤΑΝ ΚΑΘΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΕΙΜΑΙ ΜΑΥΡΟΣ
ΟΤΑΝ ΦΟΒΑΜΑΙ, ΕΙΜΑΙ ΜΑΥΡΟΣ
ΟΤΑΝ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΩ, ΕΙΜΑΙ ΜΑΥΡΟΣ
ΚΙ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΙΝΩ, ΑΚΟΜΑ ΕΙΜΑΙ ΜΑΥΡΟΣ

ΚΙ ΕΣΥ, ΛΕΥΚΕ ΑΝΘΡΩΠΕ
ΟΤΑΝ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ, ΕΙΣΑΙ **ΡΟΖ**
ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙΣ, ΓΙΝΕΣΑΙ **ΛΕΥΚΟΣ**
ΟΤΑΝ ΚΑΘΕΣΑΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΓΙΝΕΣΑΙ **ΚΟΚΚΙΝΟΣ**
ΟΤΑΝ ΚΡΥΩΝΕΙΣ, ΓΙΝΕΣΑΙ **ΜΠΛΕ**
ΟΤΑΝ ΦΟΒΑΣΑΙ, ΓΙΝΕΣΑΙ **ΚΙΤΡΙΝΟΣ**
ΟΤΑΝ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΕΙΣ, ΓΙΝΕΣΑΙ **ΠΡΑΣΙΝΟΣ**
ΚΙ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ, ΓΙΝΕΣΑΙ **ΓΚΡΙ**
ΚΑΙ ΛΕΣ ΕΜΕΝΑ **ΕΓΧΡΩΜΟ**.

