

Μυστικοί Πράκτορες... εν δράσει!



Μυστήριο στην Παραμυθοχώρα!

Δημιουργός Παρουσίασης: Ειρήνη Ματθαιάκη
<https://nipiagogosgiaranta.blogspot.com/>

Στην Παραμυθοχώρα ξεκίνησαν τις ετοιμασίες για τη μεγάλη γιορτή του Παιδικού Βιβλίου!



Όλοι οι ήρωες των παραμυθιού δούλεψαν σκληρά για να φτιάξουν την πιο παραμυθένια τούρτα!

Έφτασε η μέρα της γιορτής! Ο Λιχούδης, ενθουσιασμένος,
πήγε να φέρει την τούρτα!



Μα τι έγινε εδώ;
Λείπει ένα
κομμάτι;

Ποιος έφαγε το κομμάτι της τούρτας;



Ο Πράκτορας Παραμυθιών επιστρατεύτηκε για να λύσει το μυστήριο! Μπορείτε να τον βοηθήσετε;



Στοιχείο 1^ο

Την ώρα που φαγώθηκε η τούρτα...
ένας ήρωας έβαλε κατά λάθος φωτιά στο
δάσος!





Στοιχείο 2^ο

Κοντά στην τούρτα βρέθηκαν
πατημασιές...





Στοιχείο 3^ο

Οι πατημασιές που βρέθηκαν κοντά στην τούρτα... δεν ήταν από ψηλή μπότα!





Στοιχείο 4^ο

Το βράδυ της εξαφάνισης του κομματιού...
γκρεμίστηκε το αχυρένιο σπιτάκι που είχε
φτιάξει το γουρουνάκι!





Στοιχείο 5^ο

Όταν γκρεμίστηκε το σπιτάκι του, το γουρουνάκι έτρεξε στο ξύλινο σπιτάκι του αδερφού του αλλά δεν τον βρήκε εκεί! Γι' αυτό πήγε στο σπιτάκι της φίλης του της πριγκίπισσας... που εκείνη την ώρα έβαζε στο τραπέζι 7 μικρά σερβίτσια!





Στοιχείο 6^ο

Η Χιονάτη ήταν μόνη... Την ίδια ώρα μια άλλη πριγκίπισσα χτένιζε τα μαλλιά της ! Όλο το βράδυ δεν βγήκε καθόλου από το δωμάτιό της! Βλέπετε....
χρειάζεται πολλές ώρες για να χτενιστεί!





Στοιχείο 7^ο

Μάλιστα εκείνο το βράδυ η Ραπουνζέλ δεν ήταν μόνη...
της έκανε παρέα μια φίλη της που μόλις είχε γυρίσει
από τον χορό... αλλά από τη βιασύνη της είχε ξεχάσει
το γοβάκι της!





Στοιχείο 8^ο

Ο πράκτορας των παραμυθιών έπρεπε να βρει κι άλλα στοιχεία... ! Σκέφτηκε λοιπόν να ρωτήσει τα ποντίκια που έμεναν στην κουζίνα!



Ναι!!! Και είμαι σίγουρος ότι φορούσε κάτι στο κεφάλι... αλλά μέσα στο σκοτάδι δεν μπόρεσα να καταλάβω τι ήταν!

Χμμ... για να σκεφτώ... εκείνο το βράδυ είδα κάποιον να φεύγει βιαστικά από την κουζίνα....





Στοιχείο 9^ο

Ο πράκτορας των παραμυθιών συνέχισε την έρευνά του... Ήρθε η ώρα να ανακρίνει τον Πινόκιο! Ο Πινόκιο επέμενε ότι δεν έφαγε αυτός την τούρτα... κι όσες φορές κι αν το είπε η μύτη του δεν μεγάλωσε καθόλου!





Στοιχείο 10^ο

Ο πράκτορας των παραμυθιών επέστρεψε στον τόπο του μυστηρίου! παρατήρησε πιο προσεκτικά τις πατημασιές! «Σίγουρα είναι από παπούτσι!» σκέφτηκε!





Στοιχείο 11°

Άνοιξε το ψυγείο... η τούρτα βρισκόταν πάνω πανω..
στο πρώτο ράφι. «Για να την φτάσει κάποιος, πρέπει
να είναι αρκετά ψηλός!» είπε ο πράκτορας





Στοιχείο 12°

Έχουν μείνει μόνο 3 ύποπτοι... Είμαστε πολύ κοντά στη λύση του μυστηρίου!!! Ας εξετάσουμε τον χώρο έξω από την κουζίνα... Στο χώμα υπάρχουν μόνο ανθρώπινες πατημασιές... κανένα ίχνος από άλογο...





Στοιχείο 13^ο

Χμμμ... τι έχουμε εδώ!!!!;;; ένα κόκκινο μαντήλι!
σίγουρα έπεσε από τον δράστη την ώρα που έφευγε από
την κουζίνα!!!





Συγγνώμη που χάλασα την
τούρτα! Ήθελα μόνο να πάρω
ένα κομμάτι για να το πάω στη
γιαγιά μου!

