

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Κοκκίνοσκουφίτσα. Μια μέρα εκεί που έτρωγε μία σοκολάτα κάτω από το τραπέζι η μαμά της της έδωσε ένα καλάθι με φαγητό για να το πάει στη γιαγιά της που ήταν άρρωστη. Η κοκκίνοσκουφίτσα ενώ προχωρούσε μέσα στο δάσος για να πάει στη γιαγιά της τραγουδούσε «μια ωραία πεταλούδα» και μάζευε λουλούδια. Ξαφνικά συναντάει τη Χιονάτη, την χαιρετάει και την ρωτάει:

- «Τι κάνεις εσύ εδώ;»
- «Ζω μέσα στο δάσος με τους εφτά νάνους γιατί η κακιά μητριά μου είπε σε έναν κυνηγό να με σκοτώσει αλλά εκείνος με λυπήθηκε και με άφησε να φύγω.»
- «Θέλεις να έρθεις μαζί μου να πάμε το φαγητό στη γιαγιά μου;»
- «Ναι, γιατί όχι.»

Στον δρόμο που πήγαιναν η Κοκκίνοσκουφίτσα και η Χιονάτη συνάντησαν τα δύο γουρουνάκια που ο κακός ο λύκος είχε γκρεμίσει τα σπίτια τους τα οποία ήταν φτιαγμένα από άχυρα και ξύλα και τα κυνηγούσε. Η Χιονάτη τότε τους λέει:

- «Γεια σας γουρουνάκια, τι κάνετε;»
- «Πάμε στο σπίτι του αδερφού μας που είναι φτιαγμένο από τούβλα γιατί μας κυνηγάει ο λύκος.»

Τότε λέει η Κοκκίνοσκουφίτσα:

- «Θα έρθουμε μαζί σας να σας βοηθήσουμε»

Έτσι πήγαν και βρήκαν το τρίτο γουρουνάκι και έφυγαν όλοι μαζί. Όταν ο λύκος πήγε στο τρίτο γουρουνάκι χτυπάει την πόρτα αλλά δεν ήταν κανείς μέσα γιατί η Κοκκίνοσκουφίτσα με την Χιονάτη και τα τρία γουρουνάκια είχαν πάει στο σπίτι της γιαγιάς της Κοκκίνοσκουφίτσας. Τότε πηγαίνει και ο λύκος στη γιαγιά της Κοκκίνοσκουφίτσας αλλά η γιαγιά είχε κρυφτεί στην ντουλάπα, η Κοκκίνοσκουφίτσα είχε κρυφτεί κάτω από το κρεβάτι, η Χιονάτη στο υπόγειο και τα τρία γουρουνάκια στην αποθήκη. Έτσι ο λύκος πεινασμένος αποφάσισε να φύγει. Όμως εκείνη την ώρα περνούσε ένας κυνηγός που παραμόνευε τον λύκο και τον σκότωσε. Τότε ευχαρίστησαν όλοι τον κυνηγό και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!

Ιωάννα