



Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ



Η καινούρια ενότητα με τις περιπέτειες της παρέας ονομάζεται «Το χαμένο κλειδί»



Πρώτη στάση:
Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος.
Πάμε να δούμε τι έγινε;





Τι βλέπουμε στην εικόνα;





Ακούμε!



Τα παιδιά παίζουν χιονοπόλεμο. Κάνουν τσουλήθρα στο χιόνι.

Μαζί με τους γονείς τους έφτιαξαν έναν αστείο χιονάνθρωπο. Του έβαλαν μια κατσαρόλα για καπέλο και μια οδοντόβουρτσα για πίπα. Του φόρεσαν ένα τσουβάλι και δυο παλιά παπούτσια.

Έφεραν και μια τσάντα με χρωματιστά πανιά. Όλοι μαζί έφτιαξαν με τα πανιά μια ουρά για το χιονάνθρωπο.

– Μοιάζει με δράκο, είπε η μαμά του Σαμπέρ.

– Ναι, είναι ένας παπουτσωμένος χιονόδρακος, είπε γελώντας η Μαρίνα.

Ο Πινόκιο διαβάζει...

Τα παιδιά παίζουν χιονοπόλεμο.



Έφεραν και μια τσάντα με χρωματιστά πανιά.

Ο Πινόκιο διαβάζει...

οδοντόβουρτσα

τσουλήθρα

παπουτσωμένος





Πάρτε τις εικόνες από τα πλοκάμια μου και βρείτε τις λέξεις τους!!!

Τα παιδιά παίζουν χιονοπόλεμο. Κάνουν τσουλήθρα στο χιόνι.

Μαζί με τους γονείς τους έφτιαξαν έναν αστείο χιονάνθρωπο. Του έβαλαν μια κατσαρόλα για καπέλο και μια οδοντόβουρτσα για πίπα. Του φόρεσαν ένα τσουβάλι και δυο παλιά παπούτσια.

Έφεραν και μια τσάντα με χρωματιστά πανιά. Όλοι μαζί έφτιαξαν με τα πανιά μια ουρά για το χιονάνθρωπο.

– Μοιάζει με δράκο, είπε η μαμά του Σαμπέρ.

– Ναι, είναι ένας παπουτσωμένος χιονόδρακος, είπε γελώντας η Μαρίνα.



Διαβάζουμε όλοι μαζί!



Τα παιδιά παίζουν χιονοπόλεμο. Κάνουν τσουλήθρα στο χιόνι.

Μαζί με τους γονείς τους έφτιαξαν έναν αστείο χιονάνθρωπο. Του έβαλαν μια κατσαρόλα για καπέλο και μια οδοντόβουρτσα για πίπα. Του φόρεσαν ένα τσουβάλι και δυο παλιά παπούτσια.

Έφεραν και μια τσάντα με χρωματιστά πανιά. Όλοι μαζί έφτιαξαν με τα πανιά μια ουρά για το χιονάνθρωπο.

– Μοιάζει με δράκο, είπε η μαμά του Σαμπέρ.

– Ναι, είναι ένας παπουτσωμένος χιονόδρακος, είπε γελώντας η Μαρίνα.



Τα παιδιά παίζουν χιονοπόλεμο. Κάνουν τσουλήθρα στο χιόνι.

Μαζί με τους γονείς τους έφτιαξαν έναν αστείο χιονάνθρωπο. Του έβαλαν μια κατσαρόλα για καπέλο και μια οδοντόβουρτσα για πίπα. Του φόρεσαν ένα τσουβάλι και δυο παλιά παπούτσια.



Έφεραν και μια τσάντα με χρωματιστά πανιά. Όλοι μαζί έφτιαξαν με τα πανιά μια ουρά για το χιονάνθρωπο.
– Μοιάζει με δράκο, είπε η μαμά του Σαμπέρ.



Μαζί με τους γονείς τους έφτιαξαν έναν αστείο χιονάνθρωπο. Του έβαλαν μια κατσαρόλα για καπέλο και μια οδοντόβουρτσα για πίπα. Του φόρεσαν ένα τσουβάλι και δυο παλιά παπούτσια.

Το το
Όπως
κάνει ο
φωτιά
όταν τη

σβήνουμε
φιαφιορετικ
ήλια φωνή
αυτομα ατά α



Τι ακούμε σε όλες τις λέξεις;



Το το



τσ



α
ε
ο
ι
η
ω
υ
ου
ελ
αλ
ολ

τα
τε
το
τι
τη
τω
του
τους
τελ
ταλ
τολ

Παίζουμε με τη μπάλα
και λέμε λέξεις με τσ!





Κυκλώνουμε με μολύβι τις λέξεις με τσ και χρωματίζουμε πράσινο το τσ.

Τα παιδιά παίζουν χιονοπόλεμο. Κάνουν τσουλήθρα στο χιόνι.

Μαζί με τους γονείς τους έφτιαξαν έναν αστείο χιονάνθρωπο. Του έβαλαν μια κατσαρόλα για καπέλο και μια οδοντόβουρτσα για πίπα. Του φόρεσαν ένα τσουβάλι και δυο παλιά παπούτσια.

Έφεραν και μια τσάντα με χρωματιστά πανιά. Όλοι μαζί έφτιαξαν με τα πανιά μια ουρά για το χιονάνθρωπο.

– Μοιάζει με δράκο, είπε η μαμά του Σαμπέρ.

– Ναι, είναι ένας παπουτσωμένος χιονόδρακος, είπε γελώντας η Μαρίνα.



Τι άλλο έβαλε η παρέα στο χιονάνθρωπο;
Βάλε σε κύκλο τις λέξεις που έχουν **τσ** και διάβασε.

ξύστρα

πετσέτα

γάντια

τσάντα

ποτιστήρι

κάλτσες





Τι κάνουν τα ζώα;
Παρατηρήστε καλά τις εικόνες και συζητήστε στην τάξη.



Τι
κάνει η
γάτα;



Κι εδώ ο
παπαγάλος
τι κάνει;





Χμ... Ο
Μολύβιος
κάτι κάνει
πάλι...



Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος

Τετράδιο εργασιών



Διαβάζουμε.



Τα παιδιά παίζουν χιονοπόλεμο. Κάνουν τσουλήθρα στο χιόνι.

Μαζί με τους γονείς τους έφτιαξαν έναν αστείο χιονάνθρωπο. Του έβαλαν μια κατσαρόλα για καπέλο και μια οδοντόβουρτσα για πίπα. Του φόρεσαν ένα τσουβάλι και δυο παλιά παπούτσια.

Έφεραν και μια τσάντα με χρωματιστά πανιά. Όλοι μαζί έφτιαξαν με τα πανιά μια ουρά για το χιονάνθρωπο.

– Μοιάζει με δράκο, είπε η μαμά του Σαμπέρ.

– Ναι, είναι ένας παπουτσωμένος χιονόδρακος, είπε γελώντας η Μαρίνα.

Τι
βλέπουμε
στην
εικόνα;





Σε αυτήν
την εικόνα
τι
βλέπουμε;



Μακρινίτσα

Πού θα πάμε αν ακολουθήσουμε αυτή την πινακίδα; Προς τα πού πρέπει να στρίψουμε;





1. Τα ζώα φτιάχνουν χιονάνθρωπο. Μάζεψαν ένα σωρό πράγματα.
Γράψε τις λέξεις που έχουν **τσ**.

Θα μάθεις ποια πράγματα έφερε ο παπαγάλος.

λάστιχο	κατσαβίδι	ποτιστήρι
κάστανα	στιλό	τσιμπιδάκι
τσατσάρα	βούρτσα	βότσαλα

κατσαβίδι
τσιμπιδάκι
τσατσάρα
βούρτσα
βότσαλα



Τώρα γράψε τις λέξεις που έχουν **στ**.
Θα μάθεις ποια πράγματα έφερε ο ποντικός.



λάστιχο
ποτιστήρι
κάστανα
σιλό

2. Πώς στόλισαν το δικό τους χιονάνθρωπο τα ζώα;
Συμπλήρωσε τα **τσ** που λείπουν και διάβασε.

Ο κόκορας βάζει στο χιονάνθρωπο
μια βούρτσα για μαλλιά.

Η γάτα βάζει ένα τσουλούφι από χόρτα.

Ο παπαγάλος δυο βότσαλα για μάτια.

Ο ποντικός ένα κατσαβίδι για μύτη.

Ο βάτραχος βάζει μια τστσαρα
για στόμα.

3. Συμπλήρωσε τα **τσ** και τα **στ** που λείπουν.
Διάβασε τι κάνουν τα ζώα στο χιόνι.

Η γάτα χτίζει ένα κά**στ**ρο από χιόνι.



Το ποντίκι κάνει σκι πάνω
σε ένα καρυδό**τσ**ουφλο.



Ο βάτραχος είναι μέσα
σε ένα α**στ**είο παπού**τσ**ι.





4. Μάθε να γράφεις σωστά πού είναι ο βάτραχος.

Ο βάτραχος είναι μέσα
σε ένα αστείο παπούτσι.

Τι άλλο μπορεί να είναι αστείο;



Φτιάχνουμε
προτάσεις και τις
ζωγραφίζουμε.



Φτιάξτε κι
εσείς το δικό
σας τσουκάλι
του τσ.





Μαθαίνουμε το ποίημα «Τσιριτρό» από το
Ζαχαρία Παπαντωνίου και το ακούμε μελοποιημένο.

Σε μια ρώγα από σταφύλι
έπεσαν οχτώ σπυργίτες
και τρωγόπιναν οι φίλοι.
Τσίρι - τίρι, τσιριτρό,
τσιριτρί, τσιριτρό!

Εχτυπούσανε τις μύτες
και κουνούσαν τις ουρές
κι είχαν γέλια και χαρές.
Τσίρι - τίρι, τσιριτρό,
τσιριτρί, τσιριτρό!

Πω πω πω πω σε μια ρώγα
φαγοπότι και φωνή!

την αφήσαν αδειανή.
Τσίρι - τίρι, τσιριτρό,
τσιριτρί, τσιριτρό!

Και μέθυσαν κι ολημέρα
πάνε δώθε, πάνε πέρα,
τραγουδώντας στον αέρα:
Τσίρι - τίρι, τσιριτρό,
τσιριτρί, τσιριτρό!

Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Ξέρουμε από
κάπου τον
ποιητή;

