

ΙΟΛΙΝΑ & ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ

Επεισόδιο 8^ο

Δεν μου αρέσει το πρόγραμμα!



«ΝΤΡΙΝΝΝ!!!» το ξυπνητήρι χτύπησε στα αυτιά των παιδιών με τρομαχτικό ήχο. Είχε πάει 8:00 το πρωί. Τα παιδιά έπρεπε να σηκωθούν



και να ετοιμαστούν για τα μαθήματά τους στην τηλεόραση και την ηλεκτρονική τάξη τους. «Πάλι μαθήματα!» αναστέναξε ο Κορονάκος και μπήκε φουριόζος στην κουζίνα για το πρωινό. «Δεν μ'αρέσει το πρόγραμμα! Γιατί να πρέπει να σηκωθώ το πρωί, να κάνω μάθημα και μετά να διαβάσω; Αφού δεν πάω σχολείο!». Η μαμά κάθισε κοντά του και τον πήρε αγκαλιά. «Καταλαβαίνω ότι το πρόγραμμα μπορεί να σε κουράζει, και εγώ κουράζομαι καμία φορά, δεν είναι πάντα εύκολο. Όμως η ζωή μας και η καθημερινότητά μας συνεχίζονται ακόμα και μέσα στο σπίτι μας. Για φαντάσου να σταματούσαμε να ψηλώνουμε ή να

μεγαλώνουμε επειδή αναγκαστήκαμε να μείνουμε για λίγο καιρό στο σπίτι... Γίνεται αυτό; Δεν γίνεται! Η ζωή μας συνεχίζεται απλά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Σε λίγο θα δεις τη δασκάλα και τους συμμαθητές σου, θα μάθετε καινούρια πράγματα, μετά θα πάρεις τους φίλους σου και θα συζητήσετε για το μάθημα ή μπορείτε να κάνετε βιντεοκλήση και να διαβάσετε μαζί! Τι λες;» Ο Κορονάκος την άκουγε σκεφτικός...



Μετά από λίγη ώρα, είδε την Ιολίνα να κάθεται στο tablet και να ετοιμάζεται για το δικό της μάθημα. Ταυτόχρονα, η μαμά ντύνονταν για την τηλεδιάσκεψή της. Μάλιστα τους ετοίμασε το μεγάλο τραπέζι ώστε όλοι

να μπορούν δουλέψουν μαζί. «Αυτό θα είναι το γραφείο μας παιδιά για αυτόν τον καιρό!». Τα παιδιά πήραν θέση αμέσως.

«Τελικά», σκέφτηκε ο Κορονάκος, «είναι ωραία που έχω τον υπολογιστή δικό μου για αυτή την ώρα και δεν θα μου τον ζητήσει η αδελφή μου!

Και έμαθα να στέλνω μηνύματα και email πια μόνος μου! Μάλιστα έχει πολλή πλάκα όταν έρχεται η ώρα να εκτυπώσω



τις εργασίες και να πατήσω αυτό το κουμπάκι της εκτύπωσης!» Και κάπως έτσι αναθάρρησε. Μαζί με αυτές τις σκέψεις,

ήρθαν κι άλλες όμορφες σκέψεις: «Η δασκάλα είναι πολύ γλυκειά και υπομονετική και σχεδόν ποτέ δεν μας κάνει παρατηρήσεις. Επιπλέον μου στέλνει ηλεκτρονικά αυτοκολλητάκια σαν μετάλλια αν κάνω τα μαθήματα σωστά!». Ο Κορονάκος θυμήθηκε και μία παλαιότερη συμφωνία με τους γονείς του. Αν ήταν συνεπής με τα μαθήματά του, θα μπορούσε να προτείνει εκείνος τι θα έπαιζαν όλοι μαζί το βράδυ. Και με όλες αυτές τις σκέψεις άρχισε σιγά σιγά να νιώθει καλύτερα. Πολύ καλύτερα! Άνοιξε τον υπολογιστή, πήρε ύφος σοβαρό... και ύστερα από λίγο είδε τους φίλους του να μπαίνουν στο διαδικτυακό σχολείο. Το μάθημα ξεκίνησε!



Εσύ τι καινούρια πράγματα έχεις μάθει να κάνεις συμμετέχοντας στο διαδικτυακό σχολείο; Τι σου αρέσει πιο πολύ;

Ζήτησε από κάποιο μεγάλο να στείλετε ένα email στην Ιολίνα και τον Κορονάκο με ό,τι πρωτότυπο κάνετε εσύ, οι συμμαθητές σου και οι δάσκαλοί σας στην ηλεκτρονική τάξη. Ποιό από αυτά είναι το πιο εντυπωσιακό;

Το email των φίλων είναι: iolinakoronakos@gmail.com



Τμήμα Θεραπείας
Παιδιών και Εφήβων

Α. Καλαντζή-Αζίζι, Α. Παναγιωτοπούλου, Κ. Σοφianoπούλου,
Μ. Ελευθεριάδου, Κ. Πουλάκη-Ευταξιοπούλου

© 2020 Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς
www.ibrt.gr