

ΙΟΛΙΝΑ & ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ

Επεισόδιο 4^ο

Μου λείπει ο Παππούς και η Γιαγιά!

Στο πασχαλινό τραπέζι όλα φαίνονταν υπέροχα! Η Ιολίνα ήταν πολύ χαρούμενη. Ο Κορονάκος, όμως, φαινόταν σκεπτικός.



Όταν η μαμά τον ρώτησε αν έχει κάτι, εκείνος δεν ήθελε να πει για να μην χαλάσει την ωραία ατμόσφαιρα της γιορτής. Όμως δεν μπορούσε

να σταματήσει τις σκέψεις του... «Αν ήταν εδώ ο παππούς, θα κάναμε το κόλπο με το ξύλινο αυγό και θα τους κέρδιζα όλους!». Όταν τελικά ήρθε η ώρα για το τσούγκρισμα των αυγών, η Ιολίνα κέρδισε τον Κορονάκο



και εκείνος ξέσπασε σε κλάμματα: «Αν είχα το αυγό του παππού, τώρα θα είχα κερδίσει!».



Όλοι φαίνονταν σκεπτικοί. Ο μπαμπάς αγκάλιασε τον Κορονάκο και προσπάθησε να τον παρηγορήσει: «Έχεις δίκιο, το τσούγκρισμα των αυγών είχε πιο πολλή πλάκα όταν ήταν ο παππούς



εδώ. Είμαι σίγουρος ότι και σε αυτόν λείπεις πολύ. Έχετε κάνει πολλή υπομονή οι δυο σας. Έχω όμως μία ιδέα να σου προτείνω. Ο Κορονάκος αισθάνθηκε ανακούφιση και περίμενε να ακούσει την ιδέα του μπαμπά του.

-«Να... σκεφτόμουν, ότι όταν ο παππούς ήταν στην ηλικία σου δεν είχαν υπολογιστές και

έξυπνα τηλέφωνα. Τότε συνήθιζαν να γράφουν γράμματα στα αγαπημένα τους πρόσωπα που ήταν μακριά. Περίπου σαν αυτά που στέλνουμε στον Άγιο Βασίλη. Εκείνοι έγραφαν τα νέα τους, τα μυστικά τους και κάποιες φορές έστελναν και φωτογραφίες.

«Καλή ιδέα!», είπε ο Κορονάκος, «θα γράψω και εγώ ένα γράμμα στον παππού. Αλλά πώς θα το στείλω;». Τότε ο μπαμπάς του, του είπε ότι όταν το γράμμα του θα ήταν έτοιμο θα το πήγαινε μαζί με τα ψώνια της εβδομάδας στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς.

«Μπαμπά! Θα στείλω και εγώ μια ζωγραφιά στη γιαγιά!», είπε η Ιολίνα. Τα παιδιά πήραν αμέσως τα χαρτιά τους και τους μαρκαδόρους τους και άρχισαν να γράφουν. Όταν τελείωσαν, έδωσαν το φάκελο στον μπαμπά και εκείνος ξεκίνησε για το σπίτι του παππού και της γιαγιάς. Όταν γύρισε, έφερε και μια έκπληξη... ένα γράμμα από τον παππού!

Ο παππούς του είχε γράψει και αυτός γράμμα με τα νέα τους και με μία μεγάλη ιστορία από τα παλιά! Επιτέλους, ο Κορονάκος είχε για λίγο τον παππού κατάδικό του! «Σε νικήσαμε σήμερα κορονοιέ!», φώναξε όλο χαρά και ρώτησε το μπαμπά με ανυπομονησία:



«Μπαμπά...πότε θα ξαναπάς
ψώνια στον παππού και
τη γιαγιά;»

Η Ιολίνα είδε τον αδελφό της
πραγματικά χαρούμενο. Άρα η ιδέα
του μπαμπά τους ήταν πολύ καλή!
Έτρεξε και την έβαλε και αυτή στο
σχέδιο δράσης τους.

Άραγε οι δικοί σου γονείς είχαν αλληλογραφία με φίλους τους όπως ο παππούς και η γιαγιά των ηρώων μας; Μήπως έχουν κρατήσει παλιά αλληλογραφία; Σκέψου και εσύ τι θα ήθελες να γράψεις σε κάποιον που σου λείπει και φτιάξτε ένα γράμμα μαζί με τους γονείς σου.



Τμήμα Θεραπείας
Παιδιών και Εφήβων

Α. Καλαντζή-Αζίζι, Α. Παναγιωτοπούλου, Κ. Σοφianoπούλου,
Μ. Ελευθεριάδου, Κ. Πουλάκη-Ευταξιοπούλου

© 2020 Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς

www.ibrt.gr