

Νέα πειρατικοσυγγραφική αποστολή: Συνεργαζόμαστε και φτιάχνουμε ιστορίες.

## Συνεργατική - Δημιουργική γραφή

Ο καθένας και η καθεμία από εσάς θα λάβετε κάποιες εικόνες και την αρχή δύο ιστοριών.

Θα επιλέξετε μία από τις δύο ιστορίες.

Θα συνεχίσετε την ιστορία που επιλέξατε, όμως μόνο μέχρι ένα σημείο, χωρίς να βάλετε τέλος.

Θα μου στείλετε τη μισοτελειωμένη ιστορία, την οποία εγώ θα την προωθήσω σε κάποιον ή κάποια συμμαθητή/ τριά σας για να την τελειώσει. Έπειτα θα σας στείλω την ιστορία κάποιου/ κάποιας να την τελειώσετε.

### Προσοχή:

Η αποστολή είναι μυστική. Δε θα πρέπει πουθενά να γράψετε το όνομά σας.

Κανένας δε θα πρέπει να γνωρίζει ποιανού την ιστορία συνεχίζει.

## Αναλυτικές οδηγίες:

1. Θα λάβετε κάποιες εικόνες και την αρχή δύο ιστοριών.
2. Να επιλέξετε μία από τις δύο ιστορίες.
3. Να ακούσετε, όποιο από τα παρακάτω τραγούδια θέλετε, για να ονειρευτείτε:

[https://www.youtube.com/watch?v=3\\_cnug2Duac](https://www.youtube.com/watch?v=3_cnug2Duac) 1 Hour of Magic Fantasy Music | Epic, Dark, Magical, Relaxing

<https://www.youtube.com/watch?v=Z4FguSZWYkk> Mysterious Fantasy Music | Magical Glade | Beautiful Enchanting Music

<https://www.youtube.com/watch?v=M57Fi19vcSI> André Rieu - And The Waltz Goes On (composed by: Anthony Hopkins)

4. Να συνεχίσετε την ιστορία μέχρι ένα σημείο, ώστε να την τελειώσει κάποιος/α άλλος/η.
5. Να εικονογραφήσετε τη μισοτελειωμένη ιστορία και να βάλετε έναν τίτλο.
6. Να στείλετε στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση τις ιστορίες σας και εγώ θα τις στείλω σε κάποιον άλλο να τις τελειώσει και να συνεχίσει την εικονογράφηση.
7. Στην επόμενη φάση θα σας στείλω μια μισοτελειωμένη ιστορία κάποιου/ας για να της βάλετε εσείς το τέλος.
8. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραπάνω από μια σελίδα.



Μια φορά και έναν καιρό σε ένα πανέμορφο δάσος ζούσε ένας μικρούλης νάνος, που τον έλεγαν Μάλβιν. Ο Μάλβιν ήταν πάντα χαμογελαστός και είχε έναν καλό λόγο για όλους.

Στον Μάλβιν άρεσε πολύ να κάνει βόλτες στο απέραντο δάσος και να ανακαλύπτει νέα πράγματα! Τα βράδια οι υπόλοιποι νάνοι του δάσους περίμεναν να ακούσουν τις νέες ιστορίες από τις περιπέτειές του.

Ένα πρωί ο Μάλβιν ξεκίνησε, όπως πάντα, τη βόλτα του με μεγάλη χαρά! Καθώς προχωρούσε στο δάσος, όμως, είδε ...



Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα μικρό αγόρι, που το έλεγαν Παραμυθένιο.

Ο Παραμυθένιος λάτρευε τα βιβλία και τις μαγικές ιστορίες. Είχε διαβάσει πάρα πολλά παραμύθια και ονειρευόταν να μπορούσε, έστω και για μια στιγμή, να ζήσει μέσα σε ένα από αυτά.

Μια μέρα η μητέρα του τού χάρισε ένα βιβλίο, λέγοντάς του πως είναι μαγικό. Ο Παραμυθένιος, τότε, έτρεξε στο δωμάτιό του και ξεκίνησε να διαβάσει το μαγικό του βιβλίο.

Ξαφνικά ...

