






Ιστορίες με εικόνες





Ο ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ

Μια μέρα ήταν ένα  που έμενε με το  της και μια μέρα τον παράτησε γιατί βρήκε μία  κι ο  έφυγε μακριά αλλά το  το μετάνιωσε και πήγε να το βρει και έμειναν όλοι μαζί και ευτυχισμένοι.

Αιμιλία Διώνη Μελίνα

τα παιδιά παίζουν στον κήπο

Μια μέρα ήταν 2   παίζανε 
και η μπάλα τους έπεσε στο  .

Γιώργος Πέτρος

Η γάτα χωρίς ουρά

Μια φορά και ένα καιρό πήγε η



στο



και δεν

χόρευε καλά και της κόψαν την




ουρά. Έτσι η γάτα γύρισε χωρίς ουρά στο σπίτι λυπημένη.

Λεωνίδας Χρίστος

ΠΑΙΚΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ

Ένα βράδυ τρεις φίλοι έπαιζαν .

Αλλά έχασαν την  και μετά την βρήκανε στην κολόνα της ΔΕΗ. Και

μετά πήρανε την  μα τους έπεσε και φώναξαν την πυροσβεστική μα

μετά πήρε  η κολόνα της ΔΕΗ.

Αλλά πήρε και το όχημά της .

Αλέξανδρος Κωνσταντίνος
Βενέδικτος.

Πάρτυ στην πισίνα

Μια ωραία μέρα πήγαμε στην



με τους



μας . Γιατί

ήτανε ένα



αλλά μας

έβγαλαν γιατί ήταν η ώρα να

φάμε. Μας άρεσε πολύ η



γιατί είχε την Βιολέτα. Είχε πολλά



.

Σταυρούλα Αγνή Μελίνα

Οι Αστροναύτες

Μία όμορφη μέρα μία παρέα παιδιών



πήγαν στο . Στον δρόμο τους είδανε μία οικογένεια εξωγήινων που λεγότανε βαμπίρ και ένα από τα βαμπίρ παραλίγο να τους επιτεθεί.



Αλλά κουτούλισε στο και μετά από λίγο τους έσπασε το τζάμι και



κατέβηκαν στον Άρη.

Φίλιππος Κώστας Γιάννης


Ο ζωολογικός κήπος

Μια φορά πήγαμε με την παρέα μας στον ζωολογικό κήπο και είδαμε πολλά ζώα: είδαμε καμηλοπάρδαλη,

ιπποπόταμο, , μαϊμούδες και

έναν . Καθώς κοιτούσαμε

κάποια άλλα ζώα τα άλλα  το

έσκασαν και ακλουθήσαμε τα  τους.


Παναγιώτα Λαμπρινή

Πάμε στη παραλία

Μια ωραία μέρα πήγαμε στην



. Εκεί παίξαμε  και  από
το μεσημέρι έως το απόγευμα. Άλλα

κουραστήκαμε και μπήκαμε στη 
μέχρι που νύχτωσε και βγήκαν τα

άστρα και το  και φύγαμε.

Γιώργος

Θοδωρής

Αλέξανδρος

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ



Μια μέρα πήγα στη και έκανα
μπάνιο έπαιξα μπάλα με τον φίλο
μου και ψάρεψα μετά έπαιξα ρακέτες



μετά πήγα μου και έπεσα για
ύπνο και μετά ξύπνησα και πήγα στο



και έκανα




και μετά


βγήκα διάλειμμα και έπαιξα με τους
φίλους μου.

Γιάννης Φραγκίσκος Χρήστος

Παιδιά στο λούνα

Παιδιά λούνα παρκ παρκ

Μια  πήγαμε με έναν φίλο μου στο λούνα-παρκ και κάναμε πολλά

πράγματα: παίξαμε  συγκρουόμενα αυτοκινητάκια, φάγαμε πατατάκια, μπήκαμε στο τρενάκι του τρόμου και στο τέλος


κάναμε  .


Μάριος και Δημήτρης

Βόλτα στο Αττικό πάρκο

Μια μέρα πήγαμε στο Αττικό πάρκο με τα



μας. Αλλά μας έφυγε το ένα σκυλί και με τα άλλα τρία σκυλιά ακολουθήσαμε τα  του. Το βρήκαμε

στο Αττικό πάρκο, στα  μετά

πήγαμε, στις  στις , στους



στους



, στις



στους



, στα καγκουρό, στις ζέβρες, στους

λύκους, στους ιπποπόταμους, τις

θαλάσσιες χελώνες, στους κροκόδειλους

και στα φλαμίνγκο.

Μαρία και Ελπίδα .

μια μέρα στον ζωολογικό κήπο

Μια φορά  και οι  μου

πήγαμε στον  και είδαμε
διάφορα ζώα δηλαδή

καμηλοπαρδάλεις, , ελέφαντες,

λιοντάρια, ζέβρες, ,

χιμπατζήδες, φώκιες, πιγκουίνους,
ιπποπόταμους, ρινόκερους, φίδια,

πάντα,  και νυφίτσες.

Κατερίνα Ναταλία Μαρία.