



## Φύλλο 2: Μακέτα σχεδιασμού της ψηφιακής ιστορίας

Τίτλος: Τα 3 γουρουνάκια.....

Μια φορά και έναν καιρό ήταν τρία γουρουνάκια που ζούσαν με την μαμά τους. Όταν μεγάλωσαν τα γουρουνάκια η μαμά τους τους είπε:  
- Παιδιά μου μεγαλώσατε πια και ήρθε η ώρα να φύγετε από το σπίτι και να πάτε να βρείτε την τύχη σας. Να θυμάστε μόνο πως σε ότι και αν κάνετε να δίνετε τον καλύτερό σας εαυτό και να το κάνετε όσο καλύτερα μπορείτε.  
Έτσι τα τρία γουρουνάκια χαιρέτησαν τη μαμά τους και έφυγαν από το σπίτι.



Το πρώτο γουρουνάκι έφτιαξε ένα σπιτάκι από άχυρο, το δεύτερο ένα σπιτάκι από ξύλο και το τρίτο, που κουράστηκε περισσότερο, ένα όμορφο και ζεστό σπιτάκι από πέτρα. Τα δυο πρώτα γουρουνάκια έκτισαν τα σπιτάκια τους βιαστικά με ο,τι υλικό βρήκαν μπροστά τους.



Μια μέρα να σου εμφανίστηκε ο λύκος «γουρουνάκι γουρουνάκι άνοιξε παρακάτω στο σπιτάκι σου να μπω».....μάλλον ήταν πεινασμένος!



Το πρώτο γουρουνάκι κλειδώθηκε στο αχυρένιο σπιτάκι και έδωσε τον λύκο. Τότε ο λύκος φώναξε «θα ρουφήξω θα φυσήξω το σπιτάκι σου θα ρίξω». Κα φύσηξε δυνατά και γκρέμισε το σπιτάκι...το γουρουνάκι πρόλαβε κι έφυγε και πήγε στο σπίτι του αδελφού του με το ξύλινο σπιτάκι



Ο λύκος το ακολούθησε και άρχισε πάλι να φωνάζει να του ανοίξουν. «Φύγε λύκε, δεν θα σου ανοίξουμε ποτέ». Τότε ο λύκος απάντησε «θα ρουφήξω, θα φυσήξω και το σπίτι θα το ρίξω». Έτσι κ έγινε, το γκρέμισε κι αυτό το σπιτάκι.



Ευτυχώς τα γουρουνάκια είχαν φύγει και είχαν πάει στο πέτρινο σπιτάκι του αδελφού τους. Φυσικά, ο λύκος τα ακολούθησε και πάλι φώναζε να τον αφήσουν να μπει. Τα γουρουνάκια τον έδιωξαν και μαντάλωσαν και την πόρτα. Ο λύκος τότε απάντησε «θα ρουφήξω, θα φυσήξω και το σπίτι θα το ρίξω». Όμως, το πέτρινο σπιτάκι ήταν και δεν έπεφτε.



Τότε ο λύκος, που ήταν πονηρός, χωρίς να πει τίποτα, ανέβηκε με την σκάλα στην σκεπή και έπεσε μέσα στο σπιτάκι από την καμινάδα. Όμως τα γουρουνάκια είχαν βάλει ένα καζάνι και έβραζε, κ αυτός πλατσ, έπεσε μέσα στο καζάνι και κήκε.



Τα γουρουνάκια γελούσαν καθώς τον έβλεπαν να τρέχει. Από τότε έζησαν όλα μαζί στο πέτρινο σπιτάκι και πέρασαν πολύ όμορφα.