

Χριστούγενναίτικοι

Μηλάδες !!!

(Βασισμένο στο παραμύθι του Ευγένιου Τριβίζι)

«Ο Αι-Βασίλης στη γηλοκή με τους 83 άρσους»)



Kinderella

« Χριστουγεννιάτικοι Μπελάδες»



ΡΟΛΟΙ: για 50 παιδιά και άνω...

Αϊ- Βασίλης:	1
Τάρανδοι:	(5-8)
Αστυνομικοί:	(5-8)
Ευτέρπη- Φανούρης:	2
Κυρίες:	(5-8)
Έμποροι παιχνιδιών:	(5-8)
Εφημεριδοπώλες:	(5-8)
Παιδιά:	5
Δικαστές :	5
Διευθυντής φυλακής:	1
Αμαλία (γραμματέας)	1



Kinderella

ΑΦΗΓΗΣΗ: Παραμονή πρωτοχρονιάς, κι ο Αϊ-Βασίλης έχει ήδη ξεκινήσει το καθιερωμένο του ταξίδι. Ταξιδεύει με το έλκηθρό του στον αστεροφωτισμένο ουρανό για να μοιράσει τα δώρα σε όλα τα παιδιά της γης. Σε κάθε μικρή γειτονιά, χωριουδάκι, αλλά και μεγαλούπολη, τα παιδιά τον περιμένουν με ανυπομονησία. Με συνοδεία τους αγαπημένους του ταράνδους, φορτωμένος με αμέτρητα πακέτα αλλά γεμάτος από χαρά, σιγοφιθυρίζει έναν εύθυμο σκοπό:

Μουσική: <https://www.youtube.com/watch?v=u3f4VM5PeSk>

«Χριστούγεννα Μυρίζει»

Αϊ-Βασίλης:

Εμπρός τάρανδοι, με φόρα!
Να μοιράσουμε ήρθε η ώρα!
Τα πακέτα, τα δωράκια,
σε κορίτσια κι αγοράκια!

Ταράνδος 1:

Μη φοβάσαι Αϊ-Βασίλη
και θα φτάσουμε εχκαίρως.
Κράτα εσύ γερά το σάκο
και θα βρούμε εμείς το μέρος!

Ταράνδος 3:

Και μη φανταστείτε τώρα,
ότι πέρασε η ώρα.
Ότι αργήσαμε να πάμε
ή μας έπεσαν τα δώρα!

Ταράνδος 5:

Και ας είν καλά ο Ρούντολφ
με τη φωτεινή μυτούλα,
που μας φώτισε το δρόμο.
Γιατί πήρα μια τρεμούλα!!!

Ταράνδος 7:

Μα σαν κάτι να διακρίνω.
Βλέπετε εκεί τα φώτα?
Να, σαν άκουσα νομίζω
κι απ'τα κάλαντα μια νότα!

Φίλοι μου αγαπημένοι,
περιμένουν τα παιδιά.
Κάθε χρόνο τέτοια μέρα,
είναι μαχική η βραδιά!

Ταράνδος 2:

Πέρσι βέβαια θυμάμαι,
για να λέμε την αλήθεια,
κάναμε ένα λαθάκι
και χρειαστήκαμε βοήθεια!

Ταράνδος 4:

Απλά, πάνω στη βιασύνη,
πήραμε λάθος στροφή.
Και αντί για την Ευρώπη,
φτάσαμε στην Αφρική.

Ταράνδος 6:

Μα να ξέρεις Αϊ-Βασίλη,
πως απόψε ο,τι κι αν γίνει,
είναι των παιδιών η αγάπη
δύναμη που εμάς μας δίνει.

Ταράνδος 8:

Να προσέχεις Αϊ-Βασίλη,
σαν να μου'ρθε μια νιφάδα!
Φρόντισε να μη γλιστρίσεις,
πάνω εκεί στην καμινάδα!

ΑΦΗΓΗΣΗ 2: Ο Αϊ- Βασίλης τράβηξε τα γκέμια...(κάντε μια πάυση και βάλτε ν'ακουστεί το ηχητικό εφέ από κουδουνάκια:

<https://www.youtube.com/watch?v=6Sb12BqUvaQ>) Το έλκηθρο χαμήλωσε και σε λίγο προσχειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Μπορμπουλήθρας και Μουσταλευριάς. Το κρύο ήταν τσουχτερό, οι πρώτες νιφάδες χιονιού έστειναν τον τρελό χορό τους επάνω από την πόλη, μα εκείνος πρόσχαρος ήταν έτοιμος να πηδήξει από το έλκηθρο για να παραδώσει τα δώρα της βραδιάς, όταν μερικά αυστηρά βλέμματα του έκοψαν τη φόρα!

Μουσική: <https://www.youtube.com/watch?v=a1-YPLp3KqA> (μουσικό κομμάτι «Αστυνόμος Σαΐνης»)

Αστυνόμος 1:

Δε μου λέτε κύριέ μου,
έχετε άδεια ειδική?
Κοτζάμ πινακίδα τόση,
δεν τη βλέπετε εκεί?

Αστυνόμος 2:

Μήτσο άσε τις κουβέντες,
πέρνα του τις χειροπέδες,
γιατί αφήσαμε στη μέση
και εκείνους τους καφέδες!

Αϊ- Βασίλης: Τη βλέπω, αλλά εγώ ξέρετε, είμαι ο Αϊ-Βασίλης!

Αστυνόμος 3:

Αϊ...ποιος? Ο Αινστάιν?
δεν περνάν σ'εμάς τα μέσα.
Κι έχεις και ύποπτη φάτσα,
φαίνεται πολύ μπαμπέσα!

Αστυνόμος 4:

Μήπως θες να προκαλέσεις
επεισόδια θερμά?
Να, το βλέπω...Δε θα φάω
με ηρεμία το λουκουμά !

Αϊ- Βασίλης: Μα, να εγώ, φέρνω δώρα! (και βγάζει ένα πακέτο από το σάκο)

(Όλοι μαζί οι αστυνόμοι βάζουν τα χέρια στο πρόσωπο και έκπληκτοι φωνάζουν:
«Αααααααααααα...»)

Αστυνόμος 5:

Τι νομίζεις ότι κάνεις?
Τι ντροπή, τι αδικία.
Και πιστεύεις θ'ανεχτούμε
μια μικρή δωροδοκία?

Αστυνόμος 6:

Και τι είναι όλα αυτά στο σάκο?
Και τα άλλα εκεί στο βάθος? ***
Έχω μύτη εγώ που βλέπεις.
Σπάνια να κάνω λάθος!

*** (δείχνει το έλκηθρο με τους άλλους σάκους που θα υπάρχει σε μια άκρη του σκηνικού)

Kinderella

Αστυνόμος 5:

Η αστυνομία φίλε
δε φοβάται τη φουρτούνα.
Και νομίζεις θα πιστέψει
έναν με κόκκινη γούνα?

Αστυνόμος 6:

Τι έχει μέσα το πακέτο?
Ύποπτο είναι κι αυτό.
Για ν'ακούσω μήπως κάνει
θόρυβο κουδουνιστό!

(Κουνάει το πακέτο, το βάζει λίγο στ'αυτιά του και ακούγεται ήχος ρολογιού:

<https://www.youtube.com/watch?v=NVTPrGBLyUSI>) Οι αστυνόμοι έντρομοι, πετάνε το πακέτο και φεύγουν τρέχοντας από τη σκηνή...

ΑΦΗΓΗΣΗ 3: Ο Αϊ-Βασίλης φορτώθηκε μερικά πολύχρωμα πακέτα, σκαρφάλωσε βιαστικά στην πρώτη στέγη, αλλά δεν είδε καμινάδα. Και όχι μόνο δεν είδε καμινάδα, αλλά χάθηκε σ'ένα πυκνό δάσος από κεραιές τηλεόρασης. Όταν κατάφερε να βγει, κατέβηκε, έριξε μια ματιά και πήρε το μάτι του ένα μισάνοιχτο παράθυρο. «Ας μπω από δω!»*** σκέφτηκε. Δεν είχε δρασκελίσει καλά, καλά το περβάζι, όταν ξαφνικά...

*** Καλό είναι να υπάρχει ένα σκηνικό παράθυρο, όπου ο Αϊ-Βασίλης να χωράει να μπει και να βγει.

(<https://www.youtube.com/watch?v=2dE4LQYwY5Q> : ήχος από συναγερμό)

→ Προτεινόμενες κινήσεις ←

(Ο Αϊ-Βασίλης πετάει το σάκο και βουλώνει τ' αυτιά του με τα χέρια, ενώ κοιτάζει τρομαγμένος δεξιά κι αριστερά. Τότε μπαίνουν στη σκηνή ο Φανούρης κι η Ευτέρπη, με ρολέι στα μαλλιά, ρόμπες/πιτζάμες, παντόφλες, η Ευτέρπη με παπούτσι στο χέρι κι ο Φανούρης με μια ξύλινη κουτάλα. ***Μη χρησιμοποιήσετε ψεύτικο όπλο για «δίκαννο» όπως αναφέρεται στο παραμύθι)

Μουσική: <https://www.youtube.com/watch?v=JcNhDyL4-k> (Μουσικό κομμάτι «Benney Hill theme» Ο Φανούρης κι η Ευτέρπη κυνηγούν τον Αϊ-Βασίλη επί σκηνής, εκείνος κάνει ότι κρύβεται πίσω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, κάνουν ότι τον ψάχνουν, μπορούν να κατέβουν και απ'τη σκηνή και να κάνουν πως κοιτάνε ανάμεσα στους θεατές, αν η παράστασή σας γίνει σε θεατράκι)

Ευτέρπη:

Φανούρη μου τι ήταν αυτό;
Μου φάνηκε σαν ούφο!
Ήτανε κατακόκκινο
και φόραγε και σκούφο!

Ευτέρπη 2:

Αχ ευτυχώς που έφυγε!
Ήσουν τρομερή φοβέρα!
Μάλλον ήρθε να να βουτήξει
την καλή μας την τοστιέρα!

Φανούρης:

Τι να σου πω Ευτέρπη μου;
Μου'κανε μια γκριμάτσα!
Φαίνεται θα το τρόμαξαν
τα δυνατά μου μπράτσα!

Φανούρης 2:

Μη φοβάσαι βρε γυναίκα,
είμαι εγώ τ' αφεντικό!
Πάντως κράτα μια παντόφλα
για καλό και για κακό!

(Η Ευτέρπη δίνει μια μικρή σπρωξιά στο Φανούρη και κάνοντας ότι μαλώνουν, φεύχουν από τη σκηνή. Ο Αϊ-Βασίλης βγαίνει πίσω από το δέντρο και κάνει ότι βγαίνει από το παράθυρο...)

ΑΦΗΓΗΣΗ 4: Όταν έφτασε ξεθεωμένος και λαχανιασμένος στο έλκηθρό του, χάρηκε που δεν είδε τους βλοσυρούς αστυφύλακες να τον περιμένουν, αλλά η χαρά του δεν κράτησε για πολύ. Βλέπε από μακριά να πλησιάζουν προς το μέρος του κάποιες εξαγριωμένες κυρίες με περίεργα καπέλα, τσάντες και ομπρελίνα, φωνάζοντας και αγριοκοιτώντας τον...

Μουσική: <https://www.youtube.com/watch?v=vUgJ7782B5k> (μουσικό κομμάτι «Round the bend» Αφού τελειώσουν το χορευτικό τους, παρατάσσονται στη σειρά και κάνουν ότι κοιτάνε να βρουν τον Αϊ-Βασίλη και δείχνουν από μακριά.)

Κυρία 1:

Καλέ εσύ, με τη γενειάδα!
Κάνεις ότι δεν ακούς?
Αυτό που αντικρίσαμε,
δεν το χωράει ο νους!

Κυρία 2:

Ντροπή σου βρε, τα άμοιρα.
Πώς είναι έτσι δεμένα;
Τα τάισες τουλάχιστον
ή είναι πεινασμένα;

Κυρία 3:

Άχου τα μωρέ κορίτσια!
Έχουν και βαρύ φορτίο.
Για κοίτα πως κυκλοφορούν
απόψε με το κρύο!

Κυρία 4:

Για δεσ κι εκείνο το άρρωστο!
Πω,πω με πιάνει λύπη!
Κοκκίνισε η μυτούλα του
μάλλον από τη γρίπη!

Κυρία 5:

Τα κακόμοιρα τα ζώα!
Μα δεν είμαστε καλά!
Οικολόγοι ενωμένοι?
Σίγουρα θα βρεις μπελά!

Κυρία 6:

Εγώ θα κάνω μήνυση,
για να σε κλείσουν μέσα.
Να δούμε θα σου άρεσε;
Δεν έχεις λίγη μπέσα;

(Βγαίνουν από τη σκηνή, η μία πίσω από την άλλη παραταχμένες σαν παρέλαση, κρατώντας ψηλά τις τσάντες ή τις ομπρέλες και φωνάζοντας... 2-3 φορές!)

«ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΩΘΕΙΤΕ
ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ!»

