

Ο Δήμος Άργους Μυκηνών καταδικάζει την δηλητηρίαση των αδέσποτων ζώων

Ο Δήμος Άργους Μυκηνών, καταδικάζει την επαίσχυντη πράξη δηλητηρίασης των αδέσποτων ζώων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Άργους Μυκηνών. Οφείλουμε όλοι, να προστατεύουμε τα αδέσποτα και δια τούτο ο Δήμος Άργους Μυκηνών δια του αρμοδίου αντιδημάρχου κ. Αχιλλέα Μπαντανά, θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για την παραδειγματική τιμωρία των υπαίτιων. Ο Δήμος Άργους Μυκηνών έχει προχωρήσει σε τοποθέτηση ταϊστρών, σε στείρωσεις και περίθαλψη τραυματισμένων ζώων σε συνεργασία με τοπικούς κτηνιάτρους ,πάνω από 80 ζώων από το περασμένο έτος .Κρίνεται όμως αναγκαίο να αναφέρουμε, πως οι βασικοί υπαίτιοι για την άσχημη αυτή κατάληξη των αδέσποτων ζώων, είναι οι ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι τα ελευθερώνουν ανεξέλεγκτα και τα εκθέτουν σε κινδύνους και στην απάνθρωπη συμπεριφορά ορισμένων. Καλούμε όλους, υπηρεσίες και πολίτες σε επαγρύπνηση και μεγάλη προσοχή, ώστε να προλάβουμε στο μέλλον τέτοιου είδους φαινόμενα.

Φιλοζωικός Σύλλογος Άργους "Λάιζα"

Η Λάιζα είναι μια μικρή ομάδα εθελοντών που αγαπούν πάρα πολύ τα ζώα και που ανάμεσα σε δουλειά, οικογένεια και καθημερινές υποχρεώσεις προσπαθούν να βοηθήσουν τα αδέσποτα ζώα, κυρίως στην περιοχή του Άργους. Το Φεβρουάριο του 2009 γίναμε επισήμως σύλλογος (Φιλοζωικός Σύλλογος Άργους Αρ. Απόφ. Πρωτοδικείου Ναυπλίου: 524/2009) για να λειτουργούμε νομότυπα, οργανωμένα και με αλληλοβοήθεια.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ΣΤΕΙΡΩΣΗ των θηλυκών αδέσποτων ζώων της περιοχής του Άργους, καθώς είναι ο πιο απλός τρόπος μείωσης του αριθμού τους, ώστε να υπάρχουν λιγότερα ζώα που υποφέρουν και αργοπεθαίνουν τους δρόμους! Παράλληλα, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους της περιοχής του Άργους να μην εγκαταλείπουν το ζωάκι τους, να το στείρουν, να σώζουν και να βοηθάνε αδέσποτα σε κίνδυνο, ώστε το πρόβλημα να λυθεί ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ και ΟΡΙΣΤΙΚΑ από ΟΛΟΥΣ μας!

ΔΕΝ υπάρχουν επιδοτήσεις, οικονομική βοήθεια ή καμία άλλη παροχή από το επίσημο ελληνικό κράτος. Όλα τα έξοδα περίθαλψης, διατροφής, στείρωσης, στέγασης, εμβολιασμού και μεταφοράς των ζώων καλύπτονται από τις δωρεές των μελών του συλλόγου και των υποστηρικτών μας σε όλη την Ελλάδα. Το 2013 ο Δήμος Άργος για πρώτη φορά επισήμως χρηματοδότησε την στείρωση 30 αδέσποτων σκύλων, ενώ τη διαδικασία και όλα τα άλλα έξοδα ανέλαβε εξολοκλήρου η Λάιζα.

Τα ζώα υπό την προστασία της Λάιζα, τραυματισμένα, στερημένα, άρρωστα, σε ανάρρωση, προς υιοθεσία, κουτάβια ή ενήλικα, φιλοξενούνται στους ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ χώρους των εθελοντών, π.χ. μέσα στα σπίτια μας, στις αυλές μας, στους κήπους μας, στα μπαλκόνια μας και όπου αλλού είναι δυνατόν. Επίσης ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ακόμα) 'ασθενοφόρο ζώων', η μεταφορά γίνεται με τα προσωπικά μας αυτοκίνητα, στον ελεύθερο χρόνο μας. Παράλληλα με την περίθαλψη, υιοθεσία και φροντίδα των αδέσποτων επικοινωνούμε και με τους φίλους και υποστηρικτές μας προωθώντας την υιοθεσία τους, η οποία γίνεται από εθελοντές στον ελεύθερο χρόνο τους, και βασίζεται στο facebook και στις αφίσες. Επιπλέον εθελοντές του συλλόγου προσφέρουν χειροποίητα είδη που δημιουργούν στον ελεύθερο χρόνο τους όπως μπλουζάκια, κοσμήματα και τσάντες για να μας βοηθήσουν και να στηρίξουν οικονομικά το έργο μας.

Όνειρό μας είναι μια ημέρα να μην χρειάζεται να υπάρχει η Λάιζα. Να μην υπάρχουν ζωάκια χτυπημένα, βασανισμένα, εγκαταλελειμμένα, πεινασμένα και άρρωστα. Να μην υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν όλα αυτά. Μέχρι τότε, θα συνεχίσουμε να αφιερώνουμε τη ζωή μας στα αδέσποτα, κάνοντας ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν ώστε η μικρή ομάδα μας να σώσει όσα περισσότερα μπορεί!

Όποιος θέλει να έρθει στην ομάδα της Λάιζα, ας στείλει μήνυμα στο προφίλ μας. Οι ανάγκες είναι μεγάλες, τα χέρια λίγα. Δεν μπορούμε μια χούφτα άτομα να σώσουμε όλα τα αδέσποτα της Αργολίδας, όσο και να θέλουμε!

Αυτή τη στιγμή η Λάιζα φιλοξενεί πάνω από 50 σκυλάκια, ενήλικα και κουτάβια, άρρωστα και τραυματισμένα. Εθελοντές είναι μόνο 2 άτομα, τα οποία τρέχουν σε όλο το δήμο Άργους - Μυκηνών, έναν από τους μεγαλύτερους σε έκταση δήμους στην Ελλάδα... Από το 2009 μέχρι σήμερα έχουμε βρει σπίτι σε πάνω από 450 σκυλιά, και έχουμε στερήσει και περιθάψει πάνω από 500...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η συνέντευξη έγινε από μαθητή του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας σε μία κάτοικο του Δήμου Άργους-Μυκηνών η οποία έχει αφιερώσει πολλά από την ζωή της για μια καλύτερη ημέρα για τα αδέσποτα ζώα

Τι κατάσταση επικρατεί στο θέμα των αδέσποτων στον δήμο Άργους;

Ο κόσμος δεν αγαπά τα αδέσποτα και εκτός από τους φιλοζωικούς, υπάρχει αυτή η αίσθηση, ότι τα αδέσποτα ενοχλούν, δεν τα μαζεύουμε για να τα φροντίσουμε και να τα ταΐσουμε, αλλά τα μαζεύουμε για να τα εξαφανίσουμε κάποια στιγμή. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω, δηλαδή δεν είναι ότι αγαπάμε τα ζώα και προσπαθούμε να το φροντίσουμε, να τα ταΐσουμε, να μην ενοχλούν, να μην πειράζουν, να τα στερώνουμε, να μην αναπαράγονται, προσπαθούμε να τα εξαφανίσουμε. Υπάρχει όμως και μία τάση αυξανόμενων αδέσποτων γιατί οι ιδιώτες δεν στερώνουν τα ζώα τους. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται από τους ιδιώτες, όχι από τα αδέσποτα που υπάρχουν στον Δήμο επειδή είναι όλα στερωμένα από κάποιο πρόγραμμα που ο δήμος και οι φιλοζωικές έχουν στερώσει τα αδέσποτα. Τα μικρά αδέσποτα που υπάρχουν είναι εγκατελημμένα.

Τι κάνει ο δήμος για τα αδέσποτα;

Ο δήμος έχει μια φιλοζωϊκή, μία μονάδα που συγκεντρώνει τα αδέσποτα, όμως δεν ξέρω τι συνθήκες υπάρχουν εκεί και δεν έχω πάει για να έχω άποψη για να σου πω ότι η συνθήκες που ζουν τα ζώα είναι καλές. Γενικότερα όμως τα ζώα δεν θα έπρεπε να ζουν σε κλουβιά, τα ζώα θα έπρεπε να είναι σε ένα χώρο που θα μπορεί να προαυλίζονται, φαντάσου τώρα είναι σε ένα κλουβάκι και οι σκύλοι συν τοις άλλοις θέλουν και την ανθρώπινη επαφή. Το σκυλί το αδέσποτο σε αντίθεση με τη γάτα που δεν της αρέσει η επαφή με τον άνθρωπο, στους σκύλους αρέσει αυτή η επαφή για αυτό και πολλές φορές βλέπουμε πολλούς σκύλους σε μαγαζιά και δεν το κάνουν μόνο για να φάνε, αλλά κιόλας επειδή θέλουν την ανθρώπινη επαφή.

Τί κατάσταση υπάρχει στα χωριά του δήμου Άργους;

Μιας και που εγώ μένω σε χωριό έχω παρατηρήσει ότι η κατάσταση είναι ίδια με τον δήμο αλλά και χειρότερα. Για κάποιον περίεργο λόγο οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι στο χωριό θα πάρουν πιο εύκολα έναν σκύλο δυστυχώς όμως δεν ισχύει αυτό και γενικότερα αυτοί οι άνθρωποι στο χωριό είναι πιο σκληροί, δηλαδή τα σκοτώνουν με πιο μεγάλη ευκολία. Δηλαδή αυτοί που εγκαταλείπουν σκύλους σε χωριά πιστεύοντας ότι θα βρουν ένα σπίτι να κάτσουν, τα καταδικάζουν σε σίγουρο θάνατο. Επειδή στο χωριό είναι λιγότερη flow ζωής από ότι είναι στην πόλη.

Τι πιστεύετε για το θέμα ότι κάποιος φοβούνται τα αδέσποτα;

Τα φοβούνται επειδή έχουν άγνοια. Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται τα αδέσποτα και είναι μεγάλο λάθος γιατί κανένα αδέσποτο δεν θα σου επιτεθεί, όταν δεν έχει κάτι για να προστατεύσει, ίσα-ίσα προσπαθεί να σε προσεγγίσει για να το αγαπήσεις, να το ταΐσεις, που αυτό σημαίνει ότι το αδέσποτο έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες να σου επιτεθεί. Αλλάζει ο κόσμος, λοιπόν, την προσπάθεια των αδέσποτων να τους προσεγγίσουν την για να τα αγαπήσει, αυτή την ανάγκη που έχουν για την ανθρώπινη επαφή τα σκυλιά οι περισσότεροι την εκλαμβάνουν ως επίθεση. Για παράδειγμα όταν ένας είναι με το ποδήλατο και ένα σκυλί τον παίρνει από πίσω, όπως αυτός θέλει να παίξει, όμως εμείς το μεταφράζουμε ως επίθεση και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ο σκύλος θα επιτεθεί όταν τον πειράξεις γιατί είναι φυσιολογικό, όμως όταν δεν τον πειράξεις, τότε θα σε αφήσει δηλαδή, άμα τον αγνοήσεις, δεν πρόκειται να σε πειράξει καθόλου. Ενώ δεσποζόμενος σκύλος, αν μπει στην αυλή του, τότε θα σε φάει, αφού έχει κάτι το προστατεύσει.

Τι γνώμη έχετε για τις γάτες;

Κοίταξε να δεις οι γάτες είναι παρεξηγημένα όντα και εγώ ήμουν από τις πρώτες που τις είχα παρεξηγήσει. Πάντα πίστευα ότι οι γάτες θα σε πλησιάσουν μόνο για να φάνε, δηλαδή εννοώ ότι οι γάτες θέλουν να είναι ανεξάρτητες, όμως θα σε πλησιάσουν, άμα θέλουν φαΐ. Όμως από τότε που ξεκίνησα να προσέχω κάτι γιατί κατάλαβα ότι οι γάτες όσο και ανεξάρτητες να είναι θέλουν και αυτές την ανθρώπινη επαφή δηλαδή στην αρχή νόμιζα ότι με θέλει μόνο για το φαΐ, όμως μετά άρχισαν να αναγνωρίζουν τον ήχο του αμαξιού μου, άρχισαν να με ακολουθούν σε κάθε μου βήμα, άρχισαν να μου φέρνουν διάφορα δώρα που δυστυχώς δεν ήταν ότι το καλύτερο, αλλά πιστεύω ότι με τους παραπάνω τρόπους η γάτα σου δείχνει την αγάπη της. Γενικότερα έχεις μάθει στην άποψη ότι οι γάτες δεν θέλουν να είναι δεσποζόμενες, όμως δεν είναι αλήθεια, ότι δεν τους αρέσει να είναι. Όμως το κακό με τις γάτες είναι ότι δεν μπορείς να τις περιορίσεις, δηλαδή για παράδειγμα τον σκύλο τον αφήνεις στην αυλή σου και τον περιορίζεις, αυτό ήταν, αλλά την γάτα δεν την περιορίζεις εύκολα.

Πιστεύετε ότι αυτοί που τους φοβούνται τα σκυλιά μεταφέρουν αυτή την φοβία στο σκυλι, επίσης έχουν δίκιο να φοβούνται;

Γενικά η αδρεναλίνη και όλες οι ορμόνες μας μυρίζουν και αυτές τις μυρίζουν οι σκύλοι λόγω της δυνατής τους όσφρησης.

Οι σκύλοι όταν είναι μία αγέλη έχουν την πλήρη επίγνωση της δύναμής τους και τότε μπορούν να επιτεθούν εφόσον ενοχληθούν. Από την άλλη πλευρά ένα σκύλος έχει επίσης την επίγνωση της δύναμης του και δεν επιτίθεται εκτός αν έχει σοβαρό λόγο. Σε αντίθεση λοιπόν με τους ανθρώπους που αν είναι νταήδες και θέλουν να έχουν μπλεξίματα με τους γύρω τους και τα επιδιώκουν, τα σκυλιά όσο και νταήδες να είναι αν δεν τους δώσουμε σημασία δεν μας ενοχλούν. Οπότε όσοι πιστεύουν ότι έχουν λόγο να φοβούνται τα σκυλιά τότε κάνουν μεγάλο λάθος.

Πιστεύετε ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται να πάρει ένα σκυλί είναι καλύτερο να πάρει ένα αδέσποτο ή μη;

Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος όλα του τα κατοικίδια ζώα είναι αδέσποτα. Το ζώο θα σε αγαπάει έτσι κι αλλιώς, αλλά το αδέσποτο δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι το μάζεψες από το δρόμο. Αν μαζέψεις ένα αδέσποτο ενήλικο ζώο από το δρόμο, θα σου δείχνει τόση αγάπη και ευγνωμοσύνη. Αντιθέτως το κατοικίδιο το οποίο γεννιέται, έτσι κι αλλιώς στο σπίτι σου το θεωρεί δεδομένο και δεν θα σου δείξει ποτέ την ίδια αγάπη ίσα-ίσα που θα έχει μία συμπεριφορά πιο αλαζονική. Αγάπη θα εισπράξεις και από τα δύο, αλλά την αγάπη που θα εισπράξεις από το αδέσποτο δεν θα την εισπράξεις από κανένα άλλο. Και σαφώς δεν πρέπει να αγοράζουμε ζώα. Το ότι οι άνθρωποι θεωρούμε ότι είμαστε ανώτατοι στο ζωικό βασίλειο και ότι μπορούμε να εμπορευόμαστε, άλλη μορφή ζωής, είναι τραγικό.

Τι πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η πρωταρχική σκέψη ενός που θέλει να πάρει ένα κατοικίδιο;

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτεί ένα άτομο πριν πάρει ένα ζώο είναι, ότι παίρνοντας ένα ζώο είναι σαν να αποκτάς ένα νέο μέλος στην οικογένειά σου. Το οποίο απαιτεί την φροντίδα σου, την προσοχή σου και το χρόνο σου. Δυστυχώς ένα κατοικίδιο ζώο και ιδιαίτερα η γάτα ή ο σκύλος είναι ζώα τα οποία δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε συχνά δηλαδή αν θέλουμε να πάμε κάποιο ταξίδι δεν γίνεται να είναι πολύ μεγάλο και φυσικά αν έχουμε αυτή την επιθυμία θα πρέπει να έχουμε ένα έμπιστο άτομο το οποίο είναι διατεθειμένο να φροντίζει το κατοικίδιό μας.

Ουσιαστικά ένα κατοικίδιο ζώο δεν είναι ένα πράγμα είναι μία ζωή και αν δεν το δούμε σαν ένα νέο μέλος στην οικογένειά μας, τότε δεν πρέπει να το πάρουμε. Φυσικά λέγοντας ότι είναι ένα μέλος στην οικογένειά μας δεν το εννοούμε με την υπερβολική έννοια της λέξης, δηλαδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το έχουμε στο κρεβάτι μας, να κοιμόμαστε μαζί σαν να είναι ένας άνθρωπος. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να του παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στις οποίες ζει ένα ζώο. Δηλαδή κάθε ζώο πρέπει να βγαίνει τουλάχιστον τρεις φορές την ημέρα έξω να κάνει τη βόλτα του και αυτό δεν μπορούμε εμείς να του το στερήσουμε. Δεν γίνεται δηλαδή να αφήσουμε ένα κατοικίδιο μέσα στο σπίτι και να πούμε ότι "ναι" το σκυλί μου είναι ευτυχισμένο και δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Επίσης το κάθε ζώο ειδικά σε μικρή ηλικία έχει την ανάγκη για να παίξει και εμείς το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παίξουμε μαζί του.



ΛΑΪΖΑ

Η εργασία έγινε από τους:
Γιώργο Παπασπυρόπουλο
Αριστοτέλη Ζάκκα
Σάββα Στογιάνοβιτς