

# Ο Φιλελληνισμός

Εισαγωγή: Ορισμός

Φιλέλληνες

Δημήτριος Υψηλάντης: Μεγάλος Φιλέλληνας

# Τι είναι ο φιλελληνισμός;

- Ο φιλελληνισμός που εμφανίζεται εκείνη την εποχή, φαίνεται να εμπνέεται από αγνά αισθήματα, αγάπη για τα Ελληνικά Γράμματα, την Αρχαία ιστορία, την τέχνη. Ποιητές διανοούμενοι αλλά και εστεμμένοι στην Ευρώπη αλλά και Αμερική, ανεξάρτητα από τις απαγορεύσεις της Ιεράς Συμμαχίας, φαίνεται να στηρίζουν την Ελληνική Επανάσταση, πολλοί μάλιστα έρχονται στην Ελλάδα και πολέμούν μαζί με τους επαναστατημένους Έλληνες και κάποιοι δίνουν και την ζωή τους ακόμα γι αυτό.

# Ποιο ήταν οι φιλέλληνες από τα "Ιστορικά ονόματα της ελληνικής Επανάστασης του 1821"

- Ιωάννης-Γαβριήλ Εϋνάρδος ήταν Ελβετός τραπεζίτης. Το 1814 συμμετείχε στο συνέδριο της Βιέννης, όπου γνώρισε και σχετίστηκε με τον Καποδίστρια.
- Όπως είχε αναφέρει ο Ελβετός φιλέλληνας Ι.Γ. Εϋνάρδος: «Όστις δολοφόνησε τον Καποδίστρια, δολοφόνησε την πατρίδα του. Ο θάνατός του είναι συμφορά για την Ελλάδα και δυστύχημα ευρωπαϊκόν».

# Ποιο ήταν οι φιλέλληνες από τα "Ιστορικά ονόματα της ελληνικής Επανάστασης του 1821"

- Κάννινγκ Γεώργιος (Canning, 1770-1827): Περίφημος βρετανός πολιτικός και φιλέλληνας από το Λονδίνο. Το 1823 έγινε υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Εκτίμησε τους Έλληνες, πιστεύοντας πως θα ήταν χρήσιμοι συνεργάτες. Τους θεωρούσε, επίσης, ως εμπόλεμη ζώνη. Αναθεώρησε την πολιτική του. Θ, (Μαρμάρinos ανδριάντας του, έργο του βρετανού γλύπτη Τσάντρεϋ (Chantrey) βρίσκεται στην ομώνυμη πλατεία της Αθήνας.)

- Γουέμπστερ Δανιήλ (Webster, 1782-1852). Αμερικανός νομομαθής και πολιτικός, θερμός φιλέλληνας. Κατά την Επανάσταση του 1821 άφησαν εποχή οι αγορεύσεις του υπέρ αυτής, την οποία και έμπρακτα ενίσχυσε κατά πολλούς τρόπους.
- Θείρσιος, Φρειδερίκος (Thiersch, 1784-1860): Γερμανός φιλόλογος και παιδαγωγός από το Φράιμπουργκ, θερμός φιλέλληνας. Πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες στον Ελληνικό Αγώνα του 1821 οργανώνοντας φιλελληνικές επιτροπές και διενεργώντας εράνους.

# Δημήτριος Υψηλάντης: Μεγάλος Φιλέλληνας

- Ο Δημήτριος Υψηλάντης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1793 και πέθανε στο Ναύπλιο το 1832. Ήταν αδελφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη, αρχηγού της Φιλικής Εταιρίας.
- Έθεσε τέρμα στην Ελληνική Επανάσταση υποχρεώνοντας τους Τούρκους επί του πεδίου της μάχης της Πέτρας να συνθηκολογήσουν.
- Έκανε στρατιωτικές σπουδές στη Γαλλία και κατείχε στο Ρωσικό στρατό το βαθμό του λοχαγού. Έλαβε μέρος στους Ναπολεόντιους πολέμους.

# Η συμμετοχή του στην Φιλική Εταιρία

- Αγνή και ευγενής πατριωτική μορφή, μυήθηκε το 1818 στη Φιλική εταιρία και ορίσθηκε από τον αδελφό του Αλέξανδρο «Πληρεξούσιος του Γενικού Επιτρόπου της Αρχής» ο οποίος τον έστειλε στην Πελοπόννησο και ανέλαβε την αρχιστρατηγία και την οργάνωση τακτικού Στρατού, αλλά και την συγκρότηση κεντρικής πολιτικής εξουσίας, βοηθώντας και του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, για να περιορίσουν την ισχύ των κοτζαμπάσηδων που ήθελαν να τον παραμερίσουν.
- Συνόδευσε, επίσης, τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στην εισβολή του στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και αποχώρησε για την Ελλάδα τον Μάρτιο του 1821 αφού έλαβε πληρεξουσιότητα.

# Άγνωστος και με ψευδώνυμο

- Κινήθηκε άγνωστος και υπό το ψευδώνυμο του Χαρίτου μέσω της Αυστρίας φτάνοντας, με ρωσικό διαβατήριο, στην Τεργέστη. Εκεί επέβη σε ελληνικό πλοίο μεταφέροντας τρόφιμα, πολεμοφόδια και όπλα, τα οποία άλλα προμηθεύθηκε από συνεισφορές και άλλα από την προσωπική του περιουσία.



# Η άφιξή του στην Ύδρα

- Η άφιξη του στην Ύδρα έγινε στις 8 Ιουνίου, όπου τον υποδέχτηκαν με πολύ ενθουσιασμό. Με το ψευδώνυμο Αθανάσιος Στοστοπόπουλος για να μην γίνει αντιληπτός από τις αυστριακές αρχές και, μετέβη στην Ύδρα, όπου έγινε δεκτός με τιμές. Είχε μαζί του μερικούς άνδρες και την σημαία της Φιλικής Εταιρίας με τον φοίνικα και τις λέξεις «Ελευθερία ή θάνατος».

# Ως Πρόεδρος του Βουλευτικού

- Ο Δημ. Υψηλάντης διηύθυνε με επιτυχία την πολιορκία της Τριπολιτσάς, πέτυχε την πτώση του Ακροκορίνθου κι έγινε το 1822 πρόεδρος του Βουλευτικού. Διεκρίθη στην μάχη των Δερβενακίων, ενώ στην εισβολή του Ιμπραήμ διέπρεψε στους Μύλους και τα Βέρβαινα. Διορίστηκε μετά την άφιξη του Καποδίστρια στρατάρχης της Ανατολικής Ελλάδος και στην Πάτρα κατήγαγε αποφασιστική νίκη για τον αγώνα της απελευθέρωσης.

# Το Τέλος του Δημ. Υψηλάντη

- Το Αύγουστο του 1832 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 38 ετών, ο Πόντιος Δημήτριος Υψηλάντης, αδελφός του Ποντίου αρχηγού της Επανάστασής του 1821 Αλεξάνδρου Υψηλάντη.

