

ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ



ΟΔΥΣΣΕΑΣ



ΟΜΗΡΟΣ



ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

ΟΣΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ!



Ο θρυλικός Οδυσσέας όπως ξέρουμε λείπει ... για το ταξίδι εδώ και πάνω από 19 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα κουτσομπολιά λένε ότι το μεγαλοπρεπές παλάτι του έχει περικυκλωθεί από ... αδιάκριτους μνηστήρες. Πρόσφατα λύθηκε το μυστήριο του αν είναι ζωντανός ή όχι. Φυσικά και ο πολυμήχανος Ιθακίτης ζει και βασιλεύει χάρη στην εξυπνάδα του.

Εμείς λοιπόν φροντίσαμε να μάθουμε κάτι παραπάνω για το θέμα. Όπως θα πιστεύατε ο Οδυσσέας βρίσκεται στη θάλασσα παλεύοντας με τα κύματα. Όμως τι έγινε πιο πριν; Παρέμεινε ο Οδυσσέας πιστός στην όμορφη Πηνελόπη ή όχι;



Ένας νέος συμπατριώτης μας υπόσχεται να καταγράψει την Οδύσεια όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα!



Ο Ποσειδώνας δεν θα βοηθήσει τον Οδυσσέα να γυρίσει στην Ιθάκη εύκολα!



Βρέθηκε διαλυμένη σχεδία στις ακρογιαλιές της Αθήνας! Οι φιλόσοφοι....

Νέες εξελίξεις στην ιστορία του Οδυσσέα!



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ!

ΟΣΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ!

Ο θρυλικός Οδυσσέας όπως ξέρουμε λείπει ... για τα ταξίδια εδώ και πάνω από 19 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα κουτσομπολιά λένε ότι το μεγαλοπρεπές παλάτι του έχει περικυκλωθεί από ... αδιάκριτους μνηστήρες. Πρόσφατα λύθηκε το μυστήριο του αν είναι ζωντανός ή όχι. Φυσικά και ο πολυμήχανος Ιθακίτης ζει και βασιλεύει χάρη στην εξυπνάδα του.

Εμείς λοιπόν φροντίσαμε να μάθουμε κάτι παραπάνω για το θέμα. Όπως θα πιστεύατε ο Οδυσσέας βρίσκεται στη θάλασσα παλεύοντας με τα κύματα. Όμως τι έγινε πιο πριν; Παρέμεινε ο Οδυσσέας πιστός στην όμορφη Πηνελόπη ή όχι;

Σύμφωνα με στοιχεία ο Οδυσσέας πρόκειται να γυρίσει σε λίγο καιρό στην πατρίδα του. Ένα από αυτά είναι ο σωρός από τους πελεκημένους κορμούς καρφωμένους

μεταξύ τους που βρέθηκαν. Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι ο Οδυσσέας παλεύει χωρίς τη βοήθεια σχεδίας με τη δυνατή τρικυμία.

Ας δούμε όμως το υπόλοιπο απίστευτο ταξίδι του. Υπολογίζεται ότι ο Οδυσσέας έχει χάσει τους συντρόφους του από δική τους απροσεξία. Μάλλον τους έχασε επειδή έφαγαν κρυφά τα βόδια του Ήλιου κι αυτός πάνω στο θυμό του τους σκότωσε. Άλλη εκδοχή μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιευτεί.

Όσο λοιπόν ο Οδυσσέας τυραννιόταν σε κάποιο έρημο νησί, η πιστή Πηνελόπη αντιστέκονταν στους αδιάκριτους μνηστήρες. Ο έλεγχος στο παλάτι του χάθηκε καθώς ο Τηλέμαχος δεν ήταν έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του. Όμως μία άλλη θεωρία έρχεται να μας προβληματίσει όλους. Μάρτυρας λέει ότι οι θεοί του αποκάλυψαν το φοβερό αμάρτημα του Οδυσσέα. Αποκάλυψε ότι ο Οδυσσέας παρέμεινε στο νησί της Καλυψώς με τη θέληση του αρχικά, ενώ αργότερα θέλησε να φύγει αλλά δεν κατάφερε τίποτα εξαιτίας της επιμονής της Καλυψώς. Άλλες μαρτυρίες λένε ότι οι θεοί διέταξαν την Καλυψώ να βοηθήσει τον Οδυσσέα να γυρίσει στην πολυπόθητη πατρίδα του. Φαίνεται ότι ο Οδυσσέας έφυγε από το θρυλικό νησί με μία σχεδία που ο ίδιος έφτιαξε για την περίπτωση. Υποθετικά μιλώντας, πήρε φαγητό και ρούχα μαζί του γιατί, μαζί με τα ξύλα, βρέθηκαν και ρούχα και ένα άδειο δέμα. **Οπότε τώρα ο Οδυσσέας ζει και προσπαθεί να επιζήσει από τα άγρια κύματα του ωκεανού!** Αναμένουμε τρομερές εξελίξεις για το πολυσυζητημένο θέμα της Αθήνας!

Οπότε τώρα ο Οδυσσέας ζει και προσπαθεί να επιζήσει από τα άγρια κύματα του ωκεανού!

ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΜΑΣΤΕ!

Όπως καλά διαβάσατε ανακαλύφθηκε τρόπος να προσανατολίζεται κάθε Αθηναίος πολίτης και όχι μόνο! Κυρίως αυτό συμφέρει τους ναυτικούς μας που ταλαιπωρούνταν χρόνια τώρα να προσανατολιστούν κοιτώντας την απέραντη θάλασσα.

Ο τρόπος αυτός είναι οι λαμπερές κουκίδες που βλέπουμε στον νυχτερινό ουρανό! Ναι, καλά μαντέψατε, **τα αστέρια!**

Ανακαλύφθηκαν αστερισμοί όπως η μεγάλη Άρκτος, ο Πολικός Αστéρας, ο Ωρίων και πολλοί άλλοι. Εκτιμάται ότι μ' αυτό τον έξυπνο τρόπο προσανατολίζεται κι ο πολυμήχανος Οδυσσέας.

Οι οδηγίες για να το κάνεις κι εσύ είναι πολύ απλές. Πρώτα πρέπει να αποστηθίσεις από έξω τον χάρτη που δίνεται δίπλα και μία μέρα να προσπαθήσεις να εντοπίσεις αυτούς τους αστερισμούς στο σκοτεινό διάστημα. Έπειτα από λίγη εξάσκηση θα είσαι ικανός να προσανατολίζεσαι κοιτώντας τον ουρανό, ενώ θα σκέφτεσαι ότι κάθε αστερισμός συμβολίζει είτε τον βορρά είτε τον νότο, είτε την ανατολή είτε τη δύση! Παρακάτω υπάρχει αναλυτικότερος χάρτης με τους υπάρχοντες αστερισμούς.



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΗΛΕΜΑΧΟ!

Ο ΠΕΡΙΓΗΓΗΣ ΜΑΣ, ΕΥΝΩΝ, ΠΗΡΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΡΥΛΙΚΟ ΤΗΛΕΜΑΧΟ!

- *Τηλέμαχε, πώς αξιολογείς την κατάσταση στο παλάτι;*
- **Νομίζω ότι είναι ανυπόφορη. Οι μνηστήρες της μητέρας μου κάνουν το παλάτι άνω κάτω κι εκμεταλλεύονται την περιουσία μας.**
- *Ήταν η κατάσταση το ίδιο τραγική και παλιότερα;*
- **Η κατάσταση είναι έτσι από τότε που έφυγε ο πατέρας μου.**
- *Πρόκειται να κάνεις κάτι γι' αυτό;*
- **Πρώτα θα ταξιδέψω ως την Σπάρτη κι έπειτα ως την Πύλο για να μάθω πληροφορίες για τον πατέρα μου. Έτσι θα σχεδιάσω ανάλογα.**
- *Μπορώ να μάθω την ηλικία σου;*
- **Είμαι 20 ετών.**

