

**Η γιαγιά 76 ετών ζει στη Μονεμβασία και θα μας περιγράψει την καθημερινότητα της παλιότερα , τα στερεότυπα που είχαν τότε και έθιμα που έχουν καταργηθεί.**

Δ - Γιαγιά , θα ήθελα να μας περιγράψετε μία ημέρα από την καθημερινότητα σου παλιότερα.

Γ - Εγώ έχω παντρευτεί κτηνοτρόφο και είχαμε πολλά ζωντανά , οπότε έπρεπε να σηκωνόμασταν από τις 4 τα ξημερώματα για να ετοιμάσω τα ρούχα των παιδιών για να πάνε σχολείο , αλλά μέχρι να πάνε σχολείο τα παίρναμε μαζί στα ζώα για να μας βοηθήσουν και μετά πήγαιναν σχολείο . Μετά πηγαίναμε το μεσημέρι για να μαγειρέψω για όταν θα ερχόντουσαν τα παιδιά να έβρισκαν φαγητό και μετά τα παίρναμε μαζί στα ζώα . Το βράδυ γυρνάγαμε 12 τα μεσάνυχτα τρώγαμε και μόλις πήγαιναν όλοι για ύπνο εγώ έμενα πίσω για πλύνω τα ρούχα μας , αλλά τότε δεν υπήρχαν πλυντήρια και τα πλέναμε στο χέρι και έτσι με έπαιρνε 2 τα ξημερώματα και μετά πάλι ξυπνούσα στις 4.

Δ - Τα παιδιά σας μέχρι ποια τάξη έχουν τελειώσει;

Γ - Τα παιδιά έχουν τελειώσει το δημοτικό διότι ο άντρας μου δεν τα άφησε. Τότε πολλοί λίγοι τα αφήνανε να προχωρήσουν διότι ήθελαν χέρια για τις δουλειές . Θυμάμαι όταν είχε πάει να σταματήσει την μία κόρη μας τον παρακάλαγε ο δάσκαλος να την αφήσει να προχωρήσει γιατί ήταν δυνατή μαθήτρια , αλλά ο άντρας μου ήταν αρνητικός διότι πίστευε ότι ήταν αρκετό και το δημοτικό.

Δ - Τα αγόρια από τα κορίτσια είχαν διαφορετική αντιμετώπιση;

Γ - Σε κάποια θέματα είχαν , όπως τα αγόρια μπορούσαν να πάνε όπου ήθελαν ενώ τα κορίτσια δεν μπορούσαν να βγουν έξω από την αυλή. Αλλά στο θέμα δουλειά ήταν ίσα γιατί όλα τα παιδιά πήγαιναν στα ζώα διότι θέλαμε χέρια . Επίσης όταν μεγάλωσαν και πλέον έγιναν άντρες και κοπέλες είχαν μια μεγάλη διαφορετική αντιμετώπιση στο θέμα το ποιον θα παντρευτούν (π. χ οι άντρες μπορούσαν να παντρευτούν όποια κοπέλα ήθελαν , ενώ οι κοπέλες έπρεπε να παντρευτούν αυτόν που θα τους έλεγε ο πατέρας τους).

Δ - Στο σπίτι με τον άντρα σας παίρνατε σε σημαντικά θέματα μαζί την απόφαση;

Γ - Τότε οι γυναίκες δεν πέρναγε ο λόγος τους . Οι άντρες έπαιρναν μόνοι τους τις αποφάσεις και απλά μας την ανακοινώνανε , αλλά ότι μας έλεγαν έπρεπε να το κάνουμε . Αλλά αυτά μας τα είχαν περάσει οι γονείς μας και εμείς τα περνάγαμε στα δικά μας παιδιά.

Δ - Τώρα θα ήθελα να μου πείτε ένα έθιμο που είχατε τότε και τώρα έχει καταργηθεί .

Γ - Το έθιμο που δεν υπάρχει σήμερα είναι , όταν πανδρευόντουσαν οι κόρες μας μία βραδιά πριν τον γάμο βγάζαμε τα προικιά της κόρης μας και ερχόταν ο κουμπάρος που θα τους πάντρευε και τα έβαζε πάνω στα άλογα και τα περνούσαν μέσα από όλο τον κόσμο και μετά τα πήγαιναν στο σπίτι του γαμπρού.