

ΙΟΛΙΝΑ & ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ

Επεισόδιο 7^ο

Προέχει το Παιχνίδι!

Το σημερινό πρωινό τα παιδιά ξύπνησαν πανέτοιμα για παιχνίδι!

Αφού έπαιξαν λίγο κυνηγητό στο σαλόνι, έκατσαν για πρωινό μαζί με τους γονείς τους και άρχισαν να λένε ανέκδοτα. Οι γονείς τους όμως μιλούσαν για χρήματα και μισθούς προβληματισμένοι και δεν άκουγαν.

Ο Κορονάκος περίμενε να τελειώσουν τη συζήτηση για να τους πει το ανέκδοτό του. Μόλις όμως τελείωσαν το πρωινό τα αδελφάκια έτρεξαν πάλι στο παιχνίδι τους χωρίς να το πουν τελικά στους γονείς τους. Μετά από λίγη ώρα η Ιολίνα ζήτησε από τη μαμά της να παίξει και αυτή μαζί τους.

«Όχι τώρα αγάπη μου γιατί μαζεύω το σπίτι!» της είπε η μαμά.



ΑΧΑΧΑ!



Τότε τα αδελφάκια το ζήτησαν από τον μπαμπά τους αλλά και εκείνος απάντησε το ίδιο «Δεν προλαβαίνω, θα βγώ έξω για ψώνια, ίσως πιο μετά να παίξουμε, παιδιά!».



Έτσι τα παιδιά συνέχισαν να παίζουν μόνα τους ένα σωρό παιχνίδια. Σύντομα όμως άρχισαν να τσακώνονται και ζήτησαν πάλι τη βοήθεια των γονιών τους.



«Μαμά! Μου πήρε το αγαπημένο μου βιβλίο! Πες του κάτι!», φώναζε η Ιολίνα. «Βρείτε τα μόνοι σας παιδιά γιατί έχω μία τηλεδιάσκεψη με τον διευθυντή μου», είπε η μαμά.



«Μαμά!!» Τσίριξε η Ιολίνα. «Περίμενε!» Φώναξε η μαμά. Και έτσι όλοι μούτρωσαν και έμειναν σε ξεχωριστά δωμάτια.

Μετά από αρκετή ώρα, η μαμά πήγε μέσα να μιλήσει στην κόρη της. Αμέσως η Ιολίνα της φώναξε: «Θέλω να παίξουμε λίγο μαζί! Όλο είσαι στον υπολογιστή ή στο τηλέφωνο, ο μπαμπάς σε δουλειές, και συζητάτε μεταξύ σας!».

«Αγάπη μου, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε και δεν μπορούν να περιμένουν. Σας καταλαβαίνω αλλά και εσείς πρέπει να καταλάβετε και να έχετε υπομονή».



«Ναι αλλά μαμά, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να περιμένουν! Εμείς περνάμε όμορφα αλλά θέλουμε και εσάς. Δεν θα ήταν ωραίο να παίζαμε όλοι μαζί;»

Ο μπαμπάς συμφώνησε σκεπτικός «Έχεις δίκιο, ίσως κάποια πράγματα να μπορούμε να τα κάνουμε και αργότερα.» Τότε ο Κορονάκος πετάχτηκε με μία ιδέα.

«Πρέπει να εφαρμόσετε το δικό μας σχέδιο! Έχουμε γράψει πολλές ιδέες για να περνάμε όμορφα για να νικήσουμε αυτόν τον ύπουλο εχθρό αλλά το πιο δυνατό μας όπλο είναι το ΠΑΙΧΝΙΔΙ! Μήπως λίγο παιχνίδι θα

κάνει και εσάς πιο χαρούμενους;

Τι λέτε όταν σας βλέπουμε κατσοφιασμένους, ή όταν μας βλέπετε εσείς κατσοφιασμένους να λέμε τη λέξη **KOKKINO**; Το κόκκινο θα σημαίνει **ΣΤΟΠ**, όπως τα φανάρια, και θα μας θυμίζει να σταματάμε ότι κάνουμε, και να σκεφτόμαστε τι παιχνίδι θα παίξουμε για να περάσουμε καλά!»

Οι γονείς γέλασαν δυνατά και απάντησαν: «Ωραία! Όταν ακούμε τη λέξη **ΣΤΟΠ** υποσχόμαστε ότι αν είναι κάτι που μπορούμε να αφήσουμε, θα το αφήνουμε

για να παίξουμε ή θα κανονίζουμε ποιο παιχνίδι θα παίξουμε λίγο πιο μετά!»



«Και εμείς υποσχόμαστε ότι με το **ΣΤΟΠ** θα σταματάμε τον καβγά και θα σκεφτόμαστε να αρχίσουμε κάποιο άλλο παιχνίδι από την αρχή!» είπαν τα παιδιά γελώντας, και άρχισαν όλοι μαζί τα γαργαλητά...

Άραγε ποιά παιχνίδια μπορεί να αρέσουν πολύ σε όλη την οικογένεια της Ιολίνας και του Κορονάκου για να ξεκατσουφιάσουν;

Σίγουρα ξέρεις και εσύ πολλά παιχνίδια που αρέσουν σε εσένα και στην οικογένειά σου. Μπορείς αν θέλεις να ζητήσεις από κάποιον μεγάλο να γράψετε τις ιδέες σου για παιχνίδια και να τις στείλετε με email. Ποιός ξέρεις μπορεί σε επόμενο επεισόδιο οι ιδέες σου να είναι πολύ χρήσιμες στα αδελφάκια. Το σχέδιο δράσης των παιδιών κατά του ύπουλου εχθρού χρειάζεται όσο πιο πολύ βοήθεια γίνεται!

Γράψε ή ζωγράφισε λοιπόν ό,τι σκέφτηκες και στείλτο στην Ιολίνα και τον Κορονάκο στο email: iolinakoronakos@gmail.com



Τμήμα Θεραπείας
Παιδιών και Εφήβων

Α. Καλαντζή-Αζίζι, Α. Παναγιωτοπούλου, Κ. Σοφianoπούλου,
Μ. Ελευθεριάδου, Κ. Πουλάκη-Ευταξιοπούλου

© 2020 Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς
www.ibrt.gr