

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν κάποι βατραχοί που είχαν ένα βασιλέα. Και οι βατραχοί ήθελαν ένα βασίλειό που να τους μαλώνει και να του λέει τι να κάνουν. Μετά οι βατραχοί συζητήσαν να πάρουν έναν βασιλιά ο οποίος έκανε πολλές ζημιές.





Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν δύο βάρδαχοι
Που φώναζαν έναν βασιλιά και έτσι πήγαν να γάζουν
έναν βασιλιά και μετά βρήκαν τον βασιλιά που φώνα-
ζε τους βάρδαχους και μετά ήθελε να πάει στην φου-
λιά τους και όλοι οι βάρδαχοι και μετά οι βάρδαχοι
τρομάζουν γιατί είδαν ένα νερόφιδο και ο βασιλιάς
δεν τρομάζει και βούτηξε στο νερό και πηλασε.

Τα βάρδαχάκια

15/11/2023

Ο Βάτραχος

Μια φορά και έναν καιρό ζούσαν σε μία λίμνη
κάτι βάτραχοι που δεν είχαν προβλήματα. Μια
μέρα αποφάσισαν ότι ήθελαν βασιλιά και
ζήτησαν έναν απ' τον Δία. Τους έστειλε

ένα κούτσουρο και δεν έκανε τίποτα.
Και γιατί ζήτησαν άλλο βασιλιά

Ο Δίας τους έστειλε μία νερορίδα που
ήταν κακή και τους έφαγε. Οι βάτραχοι
έδωξαν τον βασιλιά με τη βοήθεια του

Δία και γησαν αυτοί καλά και εγώ
καλύτερα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΜΑ

ΚΑΘΟΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
ΒΟΗΘΕΙΑ





Τα βαρταχάκια με το Δία

Μια φορά και έναν καιρό σε ένα
 ποτάμι ήταν δέκα βάτραχοι.
 Ο ένας βαρταχός πήρε και είπε
 πώς είμαστε χωρίς βασιλιά πήρε
 λοιπόν στον όρχινο και είπε στον
 Δία στείλεις έναν βασιλιά; είπε
 στον Δία Ο Δίας είπε σίγουρα. Άλλες τόσο
 πολύ έναν βασιλιά; και βράστο
 ποτάμι πέρα από το δάσος

καὶ θά σου θείω ἕνον βασιλιά.
λοιπὸν τὸν ἴσταν ξένον ξύλο κ
καὶ δὲν ἔμενε συχάρπιστημένος.
Μέτα πῆγε ξανά στον Δία καὶ του
εἶπε φέρε μας ἕναν ἡλιό οὐστηρός καὶ
εἶπε ὁ Δίας νὰ κατέβει στην γη.
Μὲν σὺ καὶ θά σου δώσω τὸν βασιλιά
καὶ κατέβηκε στη γῆ καὶ του
ἴσταν, ἕνα βασιλιά φίλε καὶ ξαννάτις
στον Δία καὶ του εἶπε δώσε μας
πιο καλὸ καὶ τὸν βασιλιά.



Μια φορά κι έναν καιρό ένας βασιλιάς βασιλεύ-
χος και ένα πριγκιπάκι ζούσαν αχώριστα και
πίσ να ερχόταν ένας στοίχος στην πόλη
ψιλοχάλα



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΟΙΣΤΕ ΣΙΧΟΥΡΩΙ ΜΕ ΟΤΙ ΣΑ
 ΤΑΜΕ ΟΤΟ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΓΙΝΤΙ
 ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΒΡΑΙΝΕΙ ΚΑΚΟ ΣΕ ΕΜΑΣ

Πότε δεν χρειάζονται βασιλιά



Μια φορά ήταν ένα βασιλίο βατραχών
 Σουσιανέ ετυχοσιμένοι αλλά μια μέρα βγήκε ένα
 βατραχός και είπε: Δεν γίνεται χωρίς βασιλιά
 και είναι τα βατραχάκια. Πήγαν στον Δία
 για να μάς φέρει βασιλιά. Και έτσι
 πήγε στον Δία και του ζήτησε έναν βασιλιά
 όταν κατέβηκε ο βατραχός τι να λείπει
 κλαδί και τον προσκύνησαν αλλά δεν είχαν
 τίποτα.

Τα βατραχάκια που ζήτουν
σαν έναν βασιλιά



Μια φορά κι έναν καιρό ήτασαν
παιδιά βατραχάκια που ήθελαν
έναν βασιλιά πήγαινε ένα βατραχά
κι και είπε στον Δία και τους
έφερε έναν βασιλιά αλλά δειν ήταν
βασιλιάς ήταν ένα ζύβ ζανά πήδεσαν
Δία και του ζήτησε έναν καλύτερο
βασιλιά και τους έφερε
αλλά ήταν ένα φίδι του νερού πή
σε πάνω και την πήρε πίσω

Μη δοκιμάσεις τίποτα χωρίς
δευτερή σκέψη



Τα Βασραχάκια που ήθελαν Βασίλεια

Μια φορά κι έναν καιρό σε μια λίμνη, ζούσαν πολλοί Βασραχοί και ζούσαν ευτυχισμένοι αλλά δεν είχαν αρχηγό και τότε ένας από τα Βασραχάκια πήγε πάνω στον Όλυμπο και ζήτησε από τον Δία και τον Ζήτωνα έναν Βασίλεια. Ο Δίας ^ή είπε στον Βασραχο να κατεβεί στην λίμνη και να περιμένουν να τους στείλει έναν Βασίλεια. Και τα Βασραχάκια περίμεναν και περίμεναν να τους στείλει Βασίλεια και τότε από τον ουρανό έπεσε ένα Σύρο στην λίμνη και τα Βασραχάκια πρόσκυνούσαν αλλά το Σύρο ^ή τιποτά δεν εβράσε και ο Βασραχος ζήτησε πηγάδι στον Δία και ζήτησαν έναν άλλο Βασίλεια και ο Δίας →

αυτή την φορά συμφώνησε και ο Βατραχάκι
και έβηξε Σανί στην λίμνη και περιμέλιαν
και περιμέλιαν όπως αυτή την φορά έπεισε από
τον ουρανό ένα φίδο και ο Βατραχάκι
προσκύνησαν και ο φίδο τους έρωγεί
κάθε μέρα από έναν και ο Βατραχάκι
πινόσαν και Σανί ο Βατραχάκι πήγε πάνω
στον Δία και του είπε πάνω
Βασιλιά και μιν τον Δία πύρε τον
τον ρώτησε Σανί χέρες και ο Δίας
τοσε να μην τον ενωχθεί; Ναι! Πάρα πολύ.
από δω και πέρα Σανί σουσαν συνεχώς.
και ο Βατραχάκι



Τα χαρούμενα βατραχάκια.

Μια φίλη και ένα κορίτσι, ζούσαν δίπλα στην χαρούμενη βατραχάκια.

Σε νεκρά φύλλα, βατραχάκια.

Μεγάλα, αινουσίμαστα, ζούσαν δίπλα στην χαρούμενη βατραχάκια.

Μεγάλα, αινουσίμαστα, ζούσαν δίπλα στην χαρούμενη βατραχάκια.



ΣΗΜΕΙΩΜΑ 15-11-2023

Μία φορά κι έναν καιρό ζούσε μια πάπια και μια χήνα, και μια χελώνα στο αγρόκτημα, η χελώνα ήθελε από ψηλά να δει το αγρόκτημα και την βοήθησε η πάπια και η χήνα

Α Η ΠΑΠΙΕΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝ





Ποτέ μην, Σητάς Κατα Χωρίς
Δεύτερη σκέψη.

Τα Βατραχάκια που Σητάνουν
Βιολιά.



Τα βατραχάκια με τον βασιλιά

Μιας μέρας τα βατραχάκια είναι σε ένα βατραχόκι να πάει στον Όλυμπο να ζητήσει έναν βασιλιά έτσι τους έστειλε ένα κλαδί και τα βατραχάκια προσκύνουν και προσκύνουν αλλα τίποτα το κλαδί.



Μία φορά και έναν καιρό ζούσαν δύο παπιάκια και
για χείλινα σε ένα αγρόκτημα όμως η χείλινα ήθελε
να πετάει και να τρώει από ψηλά έτσι την βοήθησαν
και ζουν μαζί καλά και με καλύτερα ολ γοίχοι πάντα
βοήθησε ο ένας στον άλλον

η χείλινα και ο δσος παπιάκιας





Η χελώνα που ήθελε να πετάξει.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια χήνα μια πάπια και μια χελώνα η χελώνα δεν μπορούσε να πετάξει αλλά οι φίλοι της μπορούσαν έτσι ήταν στεναχωρημένη μια μέρα όμως η πάπια και η χήνα τη ρώτησαν «Γιατί είσαι στεναχωρημένη χελώνα.» και η χελώνα απάντησε

«Γιατί δεν μπορώ να πετάξω αλλά εσείς μπορείτε.» Η πάπια και η χήνα σκέφτηκαν.

Όμως ξαφνικά η χήνα είπε: «Να πάρουμε ένα ζύθο να το πιάσουμε και οι δύο και να το πιάσει και η χελώνα με το σώμα της και να πετάξουμε.» «Αντε αντε πάμε να το κάνουμε.» και έτσι τελικά η χελώνα κατάφερε και πέρασε.

Τα Βατράχια



Ο Δίας τους έδωσε έναν βασιλιά. Τα βατράχια περίμεναν τον βασιλιά και ξαφνικά βρέν αλλά αυτός τίποτα μετά ζήτησαν άλλον βασιλιά ο Δίας του έδωσε ένα ψίδι. Τα βατράχια ήταν κρυμμένα ζενα πήγε στον Δία και του ζήτησε να τον πάρει αυτόν το βατραχάκι να τον πάρει αυτόν το βασιλιά.



Μια φορά κι ένας καιρό ζούσαν κάποτε μερικοί βάτραχοι που ζήταν, ήρεμα ξαφνικά ένας βάτραχος είπε « πως γίνεται να μην έχου με βασιλιά. Την άλλη μέρα ο βάτραχος πήγε στον Δία και του ζήτησε έναν βασιλιά

Μία φορά και
έναν καιρό ήταν
κόπρια βατραχάκια και
ήθελάν αν βασιλιά και
έναν βασιλιά και τους
βασιλισσά

Ο Δαίμονας τότε
φοτίει κακούς

Βασιλιάς και
άπο τότε δεν

ξανά πήδαν, να
σητήσων βασιλιά.

Ο Βάτραχοι και

Ο Βασιλιάς.



Νερόφιδο

Τα βιβλιόχικλα που ζητούσαν



Ποις μην ζήζας χάρης δε
δούσησ σκέψη.





Η φιλία είναι πολύ
σημαντική για όλους

Η χελώνα και οι δύο χήνες

Οι τρεις φίλες ήταν αγαπημένες
Μια μέρα όμως η χελώνα ήταν στεναχωρημένη
Οι φίλες της την βοήθησαν
Είπε πως ήθελε να πετάξει της
Είπε να δαγκώσει ένα κλαδί της
σε και άρχισε να πετάει.

Η χελώνα που δεν μπορούσε να πετάξει.



Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν μια χελώνα που στεναχωριόταν επειδή δεν μπορούσε να πετάξει, και η χελώνα περπατούσε και στεναχωριόταν, και οι φίλοι της έδαν και σκέφτηκαν μια ιδέα και πείδαν τον ουρανό και τον ήλιο, και μετά κατέβηκαν και μετά η χελώνα ήταν χαρούμενη και μετά παίξανε όλα μαζί.