

Σαββουλίδου Μαρία Αμοργός 2012

Το καλικαντζαράκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι

Σκηνή 1

Παιδιά με τριγωνάκια στο χέρι έρχονται λέγοντας τα κάλαντα ,
βρίσκουν το δέντρο και το στολίζουν Αλλά ξεχνούν το αστερί ...

Σκηνή 2

Καλικάντζαροι με πριονάκια

Χορευτικό

Είμαστε τα καλικαντζαράκια εμείς
Και ζούμε στα έγκατα της γης
Χορεύουμε γλεντάμε
Δουλεύουμε , πελεκάμε
Και για ζαβολιά λαχταράμε
Είμαστε πάντα αγαπημένα
Όλα τα αδέρφια μονιασμένα
Μα..... από τον Άγιο Βασίλη ... μάλλον ξεχασμένα ...

Αδερφούλη μου καλέ
Όμορφε και λυγερέ
Ο άγιος δε μας ξεχνά
Κι όλους μας αγαπά
Μα κάποια πράγματα σε αυτή τη ζωή
Είναι αδύνατα να γίνουν σε μια τόση δα στιγμή
Που έχουμε εμείς εδώ στη γη Πουουου να τρέεεεεχουμε τώωωωρα και
στο διάστημα

Τι θέλησα ; εεεεεε ; παιχνίδι ; ΟΧΙ ! κρουαζιέρα ; ΟΧΙ ! βόλτα με
διαστημόπλοιο ; ΟΧΙ !
το μόνο που ζήτησα εγώ

Κάνει 1 βήμα ΣΚΗΝΗ 4

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΗ – ΧΟΡΟΣ

- **Στρατιώτης** Γειά σου ! για πού το 'βαλες ;
- Πάω να αγγίξω ένα αστεράκι .
- **Στρατιώτης:** Αστεράκι; Χα, χα τι νόημα έχει ν' αγγίξεις ένα αστεράκι; Έχω να σου προτείνω κάτι καλύτερο. Να γίνεις κι εσύ ένας στρατιώτης. Θα φτιάξουμε έναν ανίκητο στρατό και θα κατακτήσουμε όλο το κόσμο από την Αμοργό ίσα μέχρι το Κουφονήσι . Θα μας τρέμουν όλοι!
- Εγώ δεν θέλω να με τρέμουν όλοι!
- **Στρατιώτης:** Ε, τότε τι θέλεις;
- Ν' αγγίξω ένα αστεράκι!
- **Στρατιώτης:** Α! Καλά!

Κάνει 2 βήμα ΣΚΗΝΗ 5

ΚΟΥΚΛΑ – ΜΟΥΣΙΚΗ – ΧΟΡΟΣ

Κούκλα

- Γεια σου, καλικαντζαράκι ! Για πού το 'βαλες;
- Πάω ν' αγγίξω ένα αστεράκι!
- **Κούκλα:** Και τι θα καταλάβεις αν αγγίξεις ένα αστεράκι; Αν αγγίξεις όμως εμένα, αν μ' αγαπήσεις μπορεί να σ' αγαπήσω κι εγώ. Θα ζήσουμε σε ένα πανέμορφο κουκλόσπιτο για πάντα ευτυχισμένοι . Θα σου τηγανίζω κάθε μέρα τυροπιτάκια και την Κυριακή θα πηγαίνουμε μαζί στο θέατρο.
- Δεν θέλω να ζήσουμε μαζί ευτυχισμένοι, ούτε να μου τηγανίζεις κάθε μέρα τυροπιτάκια, ούτε να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στο θέατρο !!

- **Κούκλα:** Ε, τότε τι θέλεις;
- Ν' αγγίξω ένα αστεράκι!
- **Κούκλα:** Α! καλά

Κάνει 3 βήμα - ΣΚΗΝΗ 6

ΝΑΥΤΑΚΙ – ΜΟΥΣΙΚΗ – ΧΟΡΟΣ

- **Ναυτάκι:** Γεια σου . Για πού το 'βαλες;

- Πάω ν' αγγίξω ένα αστεράκι!

- **Ναυτάκι:** Αστεράκι; Ποιος ο λόγος ν' αγγίξεις ένα αστεράκι; Έχω να σου προτείνω κάτι καλύτερο! Το βλέπεις το καραβάκι που είναι αραγμένο στα Κατάπολα ; Μ' αυτό θα ταξιδέψουμε. Στην τσέπη μου έχω ένα χάρτη που θα μας οδηγήσει σ' έναν μεγάλο θησαυρό. Θα γίνουμε οι πιο πλούσιοι του κόσμου και όλοι θα μας κάνουν υποκλίσεις.

-Δεν θέλω να γίνω ο πιο πλούσιος του κόσμου!

- **Ναυτάκι:** Ε, τότε τι θέλεις;

- Ν' αγγίξω ένα αστεράκι!

- **Ναυτάκι:** Α! καλά

Κάνει 4 βήμα - ΣΚΗΝΗ 7

ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ – ΜΟΥΣΙΚΗ – ΧΟΡΟΣ

Μπαλαρίνα: Γεια σου ποντικάκι. Για πού το 'βαλες;

- Πάω ν' αγγίξω ένα αστεράκι!

Μπαλαρίνα: Αστεράκι; Μα τι σημασία έχει ν' αγγίξεις ένα αστεράκι; Σημασία έχει να είσαι εσύ διάσημος σαν ένα αστεράκι! Δεν βλέπεις εμένα; Χορεύω, διασκεδάζω τον κόσμο και όλοι με γνωρίζουν! Είμαι διάσημη! Αν φορέσεις κι εσύ τα παπουτσάκια σου θα γίνεις διάσημος χορευτής και όλοι θα σε θαυμάζουν!

- Δεν θέλω να γίνω διάσημος χορευτής!

- **Μπαλαρίνα:** Ε, τότε τι θέλεις;
- Ν' αγγίξω ένα αστεράκι!
- **Μπαλαρίνα:** Α! καλά

(Φεύγει,

το καλικαντζαράκι κάνει το τελευταίο βήμα. Φτάνει στο δέντρο και πιάνει το αστέρι)

χορεύει μαζί του και μένει στήλη άλατος – το ραντίζει το αστέρι με χρυσόσκονη !

(έρχεται ο φίλος του και τον ξυπνά !)

Αν θέλετε κι εσείς κάτι να βγει αληθινό , θα πρέπει να προσπαθήσετε πολύ γι αυτό !

Αν κάτι επιθυμήσετε και θέλετε πολύ , πρέπει να παλεύετε σ όλη σας τη ζωή .

Και σίγουρα το όνειρο θα βγει αληθινό αν την ελπίδα έχετε πάντα στο μυαλό !

Ο νέος χρόνος ας φέρει ελπίδα και χαρά

Και σε όλους ας χαρίσει χαμόγελα πολλά .

Μα πάνω από όλα να γεμίσει με αγάπη την καρδιά !

**Γιατί η αγάπη κάνει τα άστρα πιο
φωτεινά !!!**