

Καλώς μας ήρθατε όλοι εσείς
Στη γιορτή μας τη καλοκαιρινή
Αυτή τη τελευταία μέρα τη σχολική
Που είναι ηλιόλουστη
Χαρούμενη και γιορτινή
Θα σας θυμίσουμε πολλά
Από τα χρόνια τα παλιά .

Μα και λάθη θα κάνουμε αρκετά
Σα παιδιά που είμαστε μικρά
Γι αυτό μη μας παρεξηγείτε
Και δυνατά χειροκροτείτε
Θάρρος να παίρνουμε πολύ
Για να πούμε το ποίημα μας με δυνατή φωνή .

Είναι ωραίο να απολαμβάνεις τη ζωή
Με κέφι νάζι και χορό
Σε οποιοδήποτε ρυθμό
Να τραγουδάς και να χορεύεις
Με σκέρτσο ρυθμικό
Χωρίς προβλήματα στο μυαλό .

Οι πράσινες οι κόκκινες
Οι θαλασσιές οι χάντρες
Της μόδας ήτανε πολύ
Στου Βογιατζή την εποχή
Τις θυμηθήκαμε σήμερα κι εμείς
Στη σχολική μας τη γιορτή
Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή
Στου Χόρν την εποχή .

Γαρύφαλλο στ' αυτί
Και τσαχπινιά στο μάτι
Η τσέπη πάντα αδειανή
Μα η καρδιά γεμάτη
Τι κι αν δουλεύαμε σκληρά
Και κουραζόμαστε στα γιαπιά
Πάντα είχαμε όρεξη για χορό
Με κέφι και ρυθμό.

Πέρασαν όμως τα χρόνια
Και ήρθαν άλλες εποχές
Μα εμείς ποτέ δε ξεχνάμε
Εκείνες τις μορφές
Που μας χάρισαν ξέγνοιαστες στιγμές
Με γκάφες αστεία χωρατά
Ανέκδοτα τραγούδια και άλλα πολλά.

Μας έμαθαν με αγάπη
Να αντιμετωπίζουμε τα δύσκολα
Και πως πρέπει να μένουμε πάντα παιδιά
για να ζούμε ειρηνικά
Και στα χρόνια τα σημερινά

Σενάρια γράφτηκαν πολλά
Απ' τη ζωή βγαλμένα
Ταινίες γυρίστηκαν πολλές
Με της Φίνος Φιλμ τις μηχανές
Θέματα είχαν λυπητερά
Μα και αστεία και κωμικοτραγικά
Όλοι δούλευαν με χαρά
Κι οι ηθοποιοί έπαιζαν
Δίχως να ζητούν χρήματα πολλά.

Καλέ μου άνθρωπε φώναζε
Ο Βέγγος στους ανθρώπους
Και την ψυχή του έδινε
Χωρίς να σκεφτεί τους κόπους
Έπαιζε ρόλους δύσκολους και αστείους
Που απαιτούσαν αντοχές
Για να τρέχει αποστάσεις μακρινές
Μα δεν τον ένοιαζε αυτό
Γιατί έναν είχε σκοπό
Το γέλιο να χαρίζει στο κοινό.

Λέω μωρέ , ξέρεις από βέσπα ;

Σα νεράιδα μυθική
Που μάγεψε το παλικάρι στην ακτή
Ερωτευτήκαν στη σκηνή
Κι αγαπηθήκαν στη ζωή
Η Αλίκη και ο Παπαμιχαήλ
Ζώντας μια ζωή κινηματογραφική
Πότε σε φρεγάτα στρατιωτική
Πότε σε κοπάνια σχολική.

Άλλος για την βάρκα μας !!!

Ένα χρυσόψαρο μέσα στη γυάλα
Και μια γατούλα φίνο θηλυκό
Πρασινομάτα και κοκκινομάλλα
Στήσαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό
Κι αντί να φάει η γάτα το ψαράκι
Το ψάρι τρώει τη γατούλα που αγαπώ
Τραγουδούσε ο Ηλιόπουλος
Με εύθυμο σκοπό.

Βουτσάς και Καραγιάννη
Λάσκαρη και Γεωργίτσης
Τις χάντρες τους μοίρασαν τις θαλασσιές
Και από το κότερο του Ντούζου
Έκαναν βουτιές
Στης Ρόδου τις ακτές .

Έχω και κότερο πάμε μια βόλτα ;

Και σαν Στέλλα η Μελίνα
Μας κοιτά από ψηλά
Κι ακούει τα τραγούδια τα επτά
Που θα έλεγε στον Φούντα
Πριν από την ιστορική μαχαιριά
Σιγοτραγουδώντας
Τα παιδιά του Πειραιά .