

Ο πρίγκιπας βάτραχος  
Χώρα Αμοργού Ιούνιος 2013

Τζόκερ

Το παλιό καλό καιρό σε μια ξένη χώρα  
Ζούσε ένας βασιλιάς με τιμές και δώρα .  
Στο χρυσό παλάτι του πέρναγε τις ώρες  
Έχοντας για συντροφιά τις μικρές του κόρες .  
Ήταν όλες όμορφες μα η πιο μικρή του  
Ήταν σκέτη καλλονή ρόδο στην αυλή του ...  
Πέταγε ως τον ουρανό το χρυσό της τόπι  
Κι ήτανε οι μέρες της ένα γλεντοκόπι !

Βατράχι

Μη μου κλαίς μικρούλα μου και πες μου τι συμβαίνει  
Κρίμα τόσο όμορφη να είσαι λυπημένη !  
Μη μου κλαις μικρούλα μου μην αναστενάζεις  
Την μικρή καρδούλα μου μη μου τη σπαράζεις !

Πριγκίπισσα

Αχ βατραχάκι μου μικρό , όμορφο και χαμογελαστό  
Το τόπι μου το χρυσό έχασα σε ένα της ώρας λεπτό  
Και τώρα δε μπορώ να το βρώ !  
Μήπως είναι εδώ ; μέσα στο νερό ;

Βάτραχος

Χμ... ίσως μπορώ να βοηθήσω εγώ

Πριγκίπισσα

Αλήθεια λές ;

Βάτραχος

Όμως για αντάλλαγμα μικρό μου κοριτσάκι  
Θέλω ένα τόσο δα δωράκι !

Πριγκίπισσα

Ότι θες κι ότι μου πεις  
Ότι μου ζητήσεις  
Βατραχάκι μου εσύ  
Θα το αποκτήσεις !  
Λίρες , στολίδια , παιχνίδια...

Βάτραχος

Κράτα τα στολίδια σου και όλα τα καλά σου  
Άλλη χάρη θέλω εγώ από την αφεντιά σου !  
Πάρε με πριγκίπισσα στο ανάκτορο σου  
Κέρνα με από το πιάτο σου κι από το ποτό σου !

Πριγκίπισσα

Ναι καλέ μου βάτραχε

Πιάσε μου το τόπι μου κι ότι θές θα γίνει !

.... Στάσου στάσου δε σε προλαβαίνω....κουαξ κουαξ..

---

Χτύπος /// Παλάτι

Πριγκ. Εσύ εδώ ; πως τολμάς ;

Τι ήρθες να ζητήσεις ;

Βατράχι : το δώρο μου ! κουαξ..

Βασιλιάς

Τι συμβαίνει κόρη μου και είσαι ταραγμένη ;

Ποιος χτυπά τη πόρτα μας κι είσαι αλαφιασμένη ;

Πριγκ. Τίποτα τίποτα κανείς

Πορτα

Φύγε σου λέω !

Βατραχος : ΤΣΟΥ

Βασιλιάς

Αααααααααααα τι θα γίνει κόρη μου ;  
Το φαγητό κρυώνει  
Άνοιξε τη πόρτα πια  
Το έργο να τελειώνει !  
Η ώρα περνά και η κοιλιά μου το φαγητό λαχταρά !

----- βατραχος εισοδος

Βασιλιάς

Τι ζητά και τριγυρνά στο παλάτι τούτη τη βραδιά  
Ένας βάτραχος μικρός μα επίμονος και ενοχλητικός ;

ΤΟ ΔΩΡΟ ΜΟΥ !!!

Τι λέει ετουτος εδω παιδί μου ;

Πριγκίπισσα

Έχασα το τόπι μου στο πηγάδι μέσα  
Και ο βάτραχος αυτός πήδηξε μέσα  
Το χρυσό το τόπι μου μου έφερε πίσω  
Κι ήθελε για αντάλλαγμα το μοναδικό φιλί μου !  
μπλιαχ....

ΒΑΣΙΛΙΑΣ υποσχέθηκες ;

Πριγκ. ... εεε πως... ε ναι ..

ΒΑΣΙΛΙΑΣ

Άμυαλη κορούλα μου

Άκου με κι εμένα

Πάψε πια να φέρεσαι κακομαθημένα

Με τις υποσχέσεις σου πρέπει να σαι εντάξει

Το φτωχό το βάτραχο μην περιφρονήσεις

Κάθε σου υπόσχεση πρέπει να κρατήσεις !

Πριγκ. Ιι μπλιαχ ... όχι όχι όχι

Ποτε !

Βασιλιάς ωωωωωωω φίλα πια το βάτραχό σου !!!

Πριγκ. Ωωω Φύγε εεε .. σε βαρέθηκα άτιμο βατράχι !!!!

Μα εισαι βάτραχος !!

Δε γίνεται !

Μάγια μάγια θα σου κάνει να τα αγαπήσεις

Και το βάτραχό σου αμέσως να τον φιλήσεις

Την υπόσχεση σου πρέπει να κρατήσεις

Στη ζωή κανέναν μην αδικήσεις !

Ποτε ποτε ποτε

Δε γίνεται

Γίνεται !!! γίνεται !μόνο του σπανού τα γένια δεν

γίνονται !

