

# «Ο ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΙ Ο ΜΈΡΜΗΓΚΑΣ»



Ένας μύθος του Αισώπου

Διασκευή: Μαντζαρλή Παρασκευή

# Αρχή παραμυθιού.... Καλησπέρα σας!!!

Μια φορά κι έναν καιρό  
σε ένα μεγάλο  
καταπράσινο δάσος  
ζούσαν δύο διαφορετικά  
ζώακια... έντομα θαρρώ  
τα λένε... ένας τζίτζικας  
κι ένας μέρμηγκας.





Κάθε χρόνο, την άνοιξη και το καλοκαίρι, ο κυρ – Μέρμηγκας, ένα χαρούμενο κόκκινο ζωάκι με πορτοκαλί καπέλο και μία μεγάλη αξίνα, ξεκινούσε πρωί πρωί για τη δουλειά του στο δάσος.

Στο ίδιο δάσος ζούσε κι  
ένας τζίτζικας, κίτρινος  
και ψηλόλιγνος και  
πάντα χαμογελαστός.  
Κάθε άνοιξη και  
καλοκαίρι διάλεγε τον  
πιο παχύ ίσκιο, έπαιρνε  
μια κιθάρα και άρχιζε το  
τραγούδι.



# Όταν συναντούσε ο τζίτζικας το μέρμηγκα, του έλεγε:

Μέρμηγκα, τι θέλεις και δουλεύεις; Για κοίτα τον καιρό!!! Είναι ώρα για τραγούδι και χορό!!!



Άσε με, τζίτζικά μου, να κάνω τη δουλειά μου!!! Χειμώνας όταν έρθει, θα πιάσω και το ντέφι!!!



Και ο καιρός περνούσε...



... και έφτασε φθινόπωρο...

...και ο καιρός περνούσε...



... και έφτασε χειμώνας

Ο μέρμηγκας, σαν έφτασε χειμώνας, κλείστηκε στο σπίτι του και άναψε το τζάκι. Φόρεσε τις χοντρές χειμωνιάτικες πιτζάμες του και τις γούνινες παντόφλες του κι έφτιαξε κι ένα ζεστό κακάο. Έβαλε κι τραγούδι στο cd player κι απολάμβανε τη ζεστασιά του και τους κόπους της καλοκαιρινής δουλειάς του.





# Και το τζιτζικας τι απέγινε;



Σαν έφτασε ο χειμώνας ο βαρύς, ο τζιτζικας τυλιγμένος με ένα ξερό φθινοπωριάτικο φύλλο τριγυρνούσε ολημερίς κι ολονυχτίς ψάχνοντας να βρει τροφή και ζεστασιά.

# Και τι έγινε μετά;

Κάποια στιγμή έφτασε στο σπίτι του μέρμηγκα...

Μέρμηγκα,  
άνοιξέ μου!!! Το  
κρύο είναι  
τσουχτερό, να  
το αντέξω δεν  
μπορώ!!!



Για έλα τζίτζικά μου!!!  
Κι άλλη σου φορά  
ποτέ μην κοροϊδεύεις  
αυτόν που προσπαθεί  
για το χειμώνα να  
ετοιμαστεί!!!



Κι έτσι, ο μέρμηγκας φιλοξένησε για όλο το χειμώνα τον τζίτζικα φροντίζοντας να μη του λείψει τίποτα. Κι έναν ολόκληρο χειμώνα ο τζίτζικας διασκεδάζε το μέρμηγκα με τη μουσική του.

Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!!!



# Και τώρα μουσική

