

Κόβουν δέντρα

από τον δρόμο για το τζάκι...

Έχουν υποβληθεί πάνω από 150 μηνύσεις

Της **ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ**

«**Γύρισαν** ανήμερα τα Φώτα, Κυριακή βράδυ. Μέσ' στο σκοτάδι ο Νίκος, ο ξάδερφός μου, κάτι περιεργό σαν να είδε στον κήπο, αλλά δεν έδωσε σημασία. Ωσπου το πρωί βγαίνει απ' την πόρτα, και πάει να πάθει εγκεφαλικό. Πάνε τα δέντρα: ούτε μπλιά, ούτε βερικοκιά, ούτε κερασιές, ούτε καν η μανταρινιά γλίτωσε. Οσο έλειπαν, κάποιιοι μπήκαν μέσα και έκοψαν όλα τα δέντρα του κήπου!».

Ο Άρνης Διαμαντίδης μιλάει γι' αυτούς που τελευταία... θέλουν ξύλο. Εκείνοι ήταν που «περιποιήθηκαν» εορταστικά τον ξάδερφό του. Το σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια, λέει ο Άρνης, πριν από τις γιορτές είχε κήπο αλλά τώρα έμεινε «ένα χωράφι με κομμένους κορμούς». Οσο για τον ιδιοκτήτη... όταν ανακάλυψε τη μοίρα που περίμενε τα οπωροφόρα του, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τα κλεμμένα κλαριά τους πιθανότατα είχαν ήδη καεί σε κάποια ξυλόσομπα της... ευρύτερης περιφέρειας Αττικής.

Φυσικά, δεν είναι ο μόνος παθών. «Τον βλέπεις τον κορμό πώς χάσκει;», μου κάνει η κυρία Μαίρη Ηλιάδη δείχνοντάς μου ένα πεζοδρόμιο κοντά στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου. «Μέχρι τα Χριστούγεννα ήταν δύο δεντράκια εδώ. Μετά, μάλλον τα... χτύπησε κεραυνός!». Οσο δεν ανάβουν τα καλοριφέρ τόσο πληθαίνουν εκείνοι που βλέπουν τα δέντρα της πόλης με άλλο μάτι. Ξαφνικά, ό,τι μπορεί να γεμίσει το τζάκι μοιάζει πολύτιμο. Δεν είναι τυχαίο που μέχρι τώρα έχουν κατατεθεί περισσότερες από 150 μηνύσεις για κοπή δέντρων στα πιο απίθανα μέρη: όπως στους Φιλοπάππου, όπου... μαρτυρούν νυχθημερόν τα δέντρα γύρω απ' το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου. Ή στο Πεδίον του Αρεως, που τελευταία οι περαστικοί βλέπουν διάφορους κορμούς... εκτός θέσης. Ή ακόμα και στους πρόποδες της Ακρόπολης, όπου η βλάστηση όλο και αραιώνει ενώ ο καπνός απ' τα τζάκια όλο και πυκνώνει.

Στο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, μια επίσκεψη θα σας πείσει πως πριν από σας πέρασε στρατός με πριόνια. Οι απώλειες, βέβαια, δεν εντοπίζονται στην πρώτη γραμμή των δέντρων. Οι λαθρουλοτόμοι πηγαίνουν βαθύτερα στο πάρκο. Μακριά από τον πολύ κόσμο, στις πίσω συστάδες, οι κομμένοι κορμοί φαίνονται από μακριά.

«Και που τους είδα, τι έγινε;», μου λέει ένας παππούς που περνάει από δίπλα. «Τι κάνεις εκεί;» του λέω, «κόβω ξύλα!», μου απαντάει. Τι να έκανα δηλαδή; Να τον έδερνα;».

«Δεν είναι μόνο που φοβάσαι να μιλήσεις», λέει η κυρία Άννα που τη συναντώ έξω από το επίσης πολύπαθο Άλσος της Νίκαιας. «Σκέφτεσαι πως θα έχει παιδιά όποιος άνθρωπος έφτασε να κόβει τα δέντρα του πάρκου. Κι άμα στο σπίτι κρυνούν τα παιδιά του, τι να του πω εγώ;». Η κ. Άννα λέει πως πριν από μερικές μέρες πέτυχε έναν νεαρό με σακί στην πλάτη να έχει ρίξει κάτω το δέντρο του πεζοδρομίου κοντά στην πλατεία Δημοκρατίας και να το πριονίζει ανελέητα. «Τον μισό κορμό τον είχε κάνει ροδέλες ήδη. "Του δήμου είστε;" ρώτησα. "Ναι, ναι..."», μου απάντησε, ίσα

Λαθρουλοτόμοι στα Άλσος Νίκαιας, Ν. Φιλαδέλφειας, στους Φιλοπάππου, στο Πεδίον του Αρεως και στους πρόποδες της Ακρόπολης.

να φύγω. Και πάει το δέντρο».

Είναι παράξενο, αλλά στη Νίκαια, όπως και στη Φιλαδέλφεια η γειτονιά μοιάζει να έχει συμβιβαστεί με την τραγωδία που χτύπησε τα δέντρα. «Τι λέτε τώρα; Αυτό σας κάνει εντύπωση;» κάνει η κυρία Ειρήνη που περνάει απ' την Ακροπόλεως έξω από το πάρκο. «Στις πλατείες να δείτε τι γίνεται! Εδώ έξω απ' το σπίτι μου έκοψαν μια συκιά, μόνο η ρίζα έμεινε. Και η συκιά δεν καίγεται κιόλας!». Η ίδια λέει πως το σπίτι της είναι «δίπλα σ' ένα μισογκρεμισμένο ρημάδι. Ξυπνάω στα πρώτα κρύα το Νοέμβρη, και ούτε κούφωμα δεν είχε μείνει, ούτε πόρτα, ούτε παντζούρι. Τα πήραν όλα. Έγινα καπνός!».

Στο Άλσος στη Νίκαια οι περαστικοί λένε πως προσελήφθη φύλακας τον τελευταίο μήνα, μήπως και περιοριστούν οι εφοδοί των πριονιών στα δέντρα. Μέχρι τότε, βέβαια, οι πρώτες απώλειες του πάρκου ήδη καίγονταν. Και «όχι κορμούς, ακόμα και ξυλαράκια του ενός εκατοστού παίρνουν! Κλαράκια, ό,τι υπάρχει» λέει κουνώντας το κεφάλι ο κ. Θανάσης, κρατώντας σφιχτά το χέρι του εγγονού του.

ΜΑΘΗΜΑ: Γλώσσα

ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ζωή έξω από την πόλη

Σκοπός η επεξεργασία ενός άρθρου εφημερίδας με περιεχόμενο επίκαιρο θέμα.

ΠΗΓΗ: «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 20-1-2013».

Ερωτήσεις

1.) Ποιο είναι το γεγονός για το οποίο κάνει λόγο το άρθρο;

2.) Σε ποιες περιοχές παρουσιάζεται το παραπάνω γεγονός;

3.) Σχολιάστε την άποψη της κ. Άννας: «Σκέφτεσαι... πως εγώ;»

4.) Ποιες πιστεύετε πως είναι οι αιτίες που οδηγούν κάποιους πολίτες στη λαθρουλοτομία;

5.) Φέρνουμε πληροφορίες στην τάξη για τις περιβαλλοντικές συνέπειες που έχει η υπερβολική χρήση των τζακιών το φετινό χειμώνα (διαδίκτυο, περιοδικά, εφημερίδες).