

«ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ»



Έτσι επωνομάστηκε το σχολείο μας (πρώην Β' Γυμνάσιο Θηλέων, 3^ο Λύκειο Ιωαννίνων) το έτος 1998, για να διατηρηθεί η μνήμη μιας μεγάλης σχολής και ενός μεγάλου ευεργέτη, του Επιφάνιου Ηγούμενου.

Ο Επιφάνιος Ηγούμενος, του Εμμανουήλ και της Μαριέττας, γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1568. Αποδήμησε στη Βενετία για να ασχοληθεί μαζί με τον αδερφό του, Γεώργιο, με το εμπόριο. Εκεί ευδοκίμησε, πλούτισε, ενώ κέρδισε την εκτίμηση της ελληνικής κοινότητας. Μετά το θάνατο του αδελφού του, ο Επιφάνιος, «έκλαμπρος» και «εξοχώτατος» αποκαλούμενος, τιμώμενος δε και αγαπώμενος από τους συμπατριώτες του, συνέχισε ως τα γεράματα τις εμπορικές του πράξεις. Ήταν ολιγογράμματος και κακογράφος, αλλά δεν στάθηκε λιγότερο φίλος των μαθήσεων, γιατί και βιβλία με έξοδά του τύπωσε και εμπύχωσε πολλούς συγγραφείς και τους παρότρυνε να εκδώσουν τα βιβλία τους χάρη της εθνικής αναγέννησης καθώς είχε μεγάλη επιθυμία να εκσυγχρονίσει την υπόδουλη Ελλάδα. Για το λόγο αυτό με διαθήκη του (2-12-1647) συνέστησε στα Γιάννενα και στην Αθήνα σχολές που έφεραν το όνομά του.

Η σχολή στα Γιάννενα λειτούργησε το 1687 με πρώτο σχολάρχη τον Ιωαννίτη Μιχαήλ Μήτρου, τον μετέπειτα «Μελέτιο», μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτας (1692-1696) και στη συνέχεια μητροπολίτη Αθηνών (1703-1713). Μετά τον Μελέτιο τη Σχολή διήθυσαν οι: Παρθένιος Κατζιούλης, Μπαλάνος Βασιλόπουλος, Μεθόδιος Ανθρακίτης, Αλέξιος Σπανός, Λέων ο Γλυκός, Παΐσιος Δήμαρος, ο Τρύφων από το Μέτσοβο κ.ά. Ήταν η πρώτη σχολή που ιδρύθηκε στα Ιωάννινα μετά την καταστροφή του 1611(κίνημα Διονυσίου «Σκυλοσόφου»). Ο Επιφάνιος Ηγούμενος εκσυγχρονίζει την παιδεία στα Γιάννενα προσθέτοντας στη σχολή τη διδασκαλία της «Φιλοσοφίας» και των «Επιστημών». Αργότερα, το 1758 η σχολή περιέπεσε σε οικονομική δυσχέρεια και αδιέξοδο, και έπαψε να λειτουργεί.

