

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΤΟΝΙΑ

Στο πλαίσιο του Erasmus, ανάμεσα στα προγράμματα που έλαβε μέρος το σχολείο μας ήταν και αυτό στη Λετονία. Ένα ταξίδι σε μακρινή, σχεδόν άγνωστη χώρα με δυο ακόμη συμμαθήτριές μας και με τη συνοδεία δύο καθηγητριών! Το ταξίδι μας πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου και διήρκησε 1 εβδομάδα.

Το πρόγραμμά μας είχε ως βασικό θέμα την Τέχνη και πώς μέσω αυτής ενώνονται οι χώρες μεταξύ τους. Έτσι η κάθε χώρα που συμμετείχε ανέλαβε να παρουσιάσει έναν καλλιτέχνη μιας άλλης χώρας. Η δικιά μας κληρώθηκε να παρουσιάσει μια Τουρκάλα τραγουδίστρια. Η παρουσίασή μας έγινε διαδραστικά, αφού πρώτα συγκεντρώσαμε πληροφορίες για τη ζωή της και διαλέξαμε ένα τραγούδι της ελληνικό μεν αλλά, που το έχει τραγουδήσει στη γλώσσα της. Αυτό επιλέξαμε και, φυσικά, το ερμηνεύσαμε εμείς!

Όσον αφορά τις εμπειρίες μας... Μέναμε στην πρωτεύουσα της Λετονίας, την Ρίγα, μια πανέμορφη πόλη με περιποιημένα και πολύχρωμα κτίρια, καθαρή, μια πόλη που συνδυάζει το παλιό και το σύγχρονο σε αρμονία. Κτίρια από την περίοδο του Μεσαίωνα, σε αρκετά καλή κατάσταση, δίπλα σε σύγχρονες πολυκατοικίες. Η αγορά τους βρίσκεται σ' ενιαίο μέρος χωρισμένο από 4 καμάρες και ο κάθε χώρος που οροθετείται απ' αυτές παρέχει διαφορετικά προϊόντα, σε αντίθεση με την δικιά μας αγορά που εκτείνεται σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Κυριαρχεί παντού το πράσινο με τεράστια περιποιημένα πάρκα. Τους ανθρώπους θα τους χαρακτηρίζαμε αρκετά ψυχρούς και απόμακρους, κάτι που μας φάνηκε αρκετά περίεργο και που αντικατοπτρίζει ως έναν βαθμό τις πολιτιστικές μας διαφορές. Στο θέμα της διασκέδασης είναι αρκετά πιο συντηρητικοί, «περιορισμένοι» θα λέγαμε, και δεν έχουν ιδιαίτερη νυχτερινή ζωή. Τέλος σχετικά με το φαγητό τους, είναι αλήθεια ότι δεν δοκιμάσαμε κάτι παραδοσιακό, αλλά οι γεύσεις τους σε όσα μαγαζιά πήγαμε ήταν αρκετά κοινές με τις δικές μας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος σχεδόν κάθε μέρα συγκεντρωνόμασταν στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου τους και κάναμε διάφορες δραστηριότητες που αφορούσαν τη ζωγραφική, την μουσική, τη γλυπτική... . Το σχολείο τους παρουσιάζει αρκετές διαφορές με το δικό μας. Αν και παλιό το κτίριό του, είναι καλά διατηρημένο με πολλά φυτά, ακόμα και στους εσωτερικούς χώρους του, με μεγάλα γήπεδα και χώρους γυμναστικής, εξοπλισμένο με πολλά μουσικά όργανα και σύγχρονα διαδραστικά μέσα μαθήματος και τέλος έναν ειδικό χώρο όπου τα παιδιά γευματίζουν, αφού το πρόγραμμα του σχολείου τελειώνει αργά το μεσημέρι. Στο κτίριο αυτό συνυπάρχουν όλες οι τάξεις από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, πως υπάρχουν αρκετές και εμφανείς διαφορές με τα ελληνικά σχολεία .

Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε και στην σχέση μας με τους μαθητές των άλλων χωρών. Δε θα κρύψουμε πως στην αρχή, ήμασταν αρκετά «κλειστοί» μεταξύ μας, σε αντίθεση με τον ενθουσιασμό που κυριαρχούσε στο πρώτο πρόγραμμα Erasmus που διεξήχθη στη χώρα μας και στο σχολείο μας. Στην πορεία, όμως, καταφέραμε να νιώσουμε αρκετά άνετα, κυρίως, λόγω των ομαδικών δραστηριοτήτων που κάναμε αλλά και λόγω του ότι διαμέναμε όλοι μαζί σε ένα ξενοδοχείο, λόγω των περιορισμών του Κορωνοϊού, και όχι ο καθένας χωριστά σε σπίτια, όπως συνηθίζεται. Πολλά από τα παιδιά που γνωριστήκαμε στο πρόγραμμα κρατάμε ακόμα και σήμερα επαφές.

Αυτή λοιπόν ήταν η εμπειρία μας από τη Λετονία. Ένα ταξίδι που σίγουρα μας γέμισε συναισθήματα, εικόνες, γνώσεις και μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και άλλους πολιτισμούς, γιατί ας μην ξεχνάμε πως υπήρχαν παιδιά από διάφορες χώρες του κόσμου .

Ένα ταξίδι που σίγουρα έχει χαραχτεί στην μνήμη μας!!