



# *Ημερολόγιο Καραντίνας*

*ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ*  
*σχολικό έτος 2020-2021*

### *Άσκηση Δημιουργικής Γραφής*

*Με αφορμή το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ  
από το βιβλίο της Γ τάξης Γενικού Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα -  
Φάκελος υλικού – Δίκτυα κειμένων, σελ. 105-108,  
ζητήθηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες να δημιουργήσουν*

#### *Ημερολόγιο Καραντίνας*

*στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας.*

*Οι εργασίες των παιδιών δημοσιεύονται με τη συναίνεση τους.*

*Διδάσκουσα: Ν. Μανώλη*

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020

Καλημέρα ημερολογιάκι μου!

Σήμερα ξύπνησα με αρκετή όρεξη. Άνοιξα το κινητό και άρχισα το μάθημα. Οι ώρες του σχολείου πέρασαν πολύ γρήγορα.

Τελειώνοντας το μάθημα μου είχε απομείνει λίγος ελεύθερος χρόνος πριν ξεκινήσω το διάβασμα. Επέλεξα να παρακολουθήσω μια ταινία Χριστουγεννιάτικη για να μπω στο κλίμα των Χριστουγέννων εφόσον είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορώ λίγο να ξεφύγω από τη ρουτίνα. Η ταινία με ενθουσίασε και με χαροποίησε. Το μεσημέρι λοιπόν έπρεπε να αρχίσω να διαβάζω για την επόμενη μέρα. Το διάβασμά μου κράτησε αρκετές ώρες, αλλά δεν με πειράζει, ούτως ή άλλως βελτιώνομαι μέσω αυτού.

Το βραδάκι λοιπόν έβαλα να ακούσω μερικά τραγούδια που μου αρέσουν και να συνεχίσω το σχέδιο που είχα αρχίσει να δημιουργώ κάποιες μέρες πριν. Μια ώρα μετά αποκοιμήθηκα...

Καληνύχτα αγαπητό μου ημερολόγιο!

Μαρία Χ.

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Σήμερα η μέρα ξεκίνησε πιο ευχάριστα από ό, τι περίμενα. Συνήθως, οι μέρες μου κατά την διάρκεια αυτής της καραντίνας είναι μονότονες και μελαγχολικές. Η σημερινή ωστόσο ήταν μια ευχάριστη εξαίρεση.

Ξύπνησα το πρωί χωρίς ξυπνητήρι και χωρίς άγχος για το αν έχασα την πρώτη ώρα των διαδικτυακών μαθημάτων. Ήταν μια από τις μέρες που ξύπνησα με ευχάριστη διάθεση και πρόθεση να αντιμετωπίσω με αισιοδοξία αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Μπορεί αυτή η γαλήνη και η ηρεμία να προερχόταν από το γεγονός ότι η ερχόμενη εβδομάδα επρόκειτο να είναι λιγότερο απαιτητική από τις προηγούμενες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ολοκλήρωσα τις υποχρεώσεις μου με μεγαλύτερη ευχέρεια και εμπιστοσύνη στον εαυτό μου.

Εύχομαι η κυριακή μέρα να είναι εξίσου αποδοτική.

*Δήμητρα Α.*

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Η σημερινή ήταν μια από αυτές τις μέρες που από τη στιγμή που ανοίγεις τα μάτια σου το πρωί, συνειδητοποιείς ότι δεν πρόκειται να πορευθεί ευχάριστα.

Η πρώτη κακοτυχία της ημέρας ήταν ότι έχασα τις δύο πρώτες ώρες των διαδικτυακών μαθημάτων επειδή αποφάσισα να ξαπλώσω για λίγο αφού έκλεισα το ζυπνητήρι στις οκτώ παρά τέταρτο. Δεν μπορώ να περιγράψω τη ντροπή και το άγχος που ένιωσα όταν συνειδητοποίησα το λάθος μου. Δεν συνηθίζω να κάνω τέτοιες απερισκεφίες οπότε αυτή η εμπειρία ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμένα. Καθ' όλην τη διάρκεια της ημέρας, το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν αυτό το γεγονός με αποτέλεσμα να μην έχω την δυνατότητα να συγκεντρωθώ στις υπόλοιπες υποχρεώσεις μου. Οι εργασίες μου έγιναν με βιασύνη και με τρόπο που δεν με αντιπροσωπεύει. Αυτήν τη στιγμή νιώθω κουρασμένη και κατά κάποιο τρόπο ηττημένη. Το ξέρω ότι δεν πρέπει να αφήνω αυτές τις άσχημες στιγμές να καθορίζουν την πορεία της υπόλοιπής μου μέρας. Για την ακρίβεια αυτό σκοπεύω να κάνω ξεκινώντας από αύριο.

Θα δώσω λοιπόν αυτή την υπόσχεση στον εαυτό μου και ελπίζω να την κρατήσω.

**Δήμητρα Α.**

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα η μέρα μου δεν ήταν και πολύ καλή. Ξύπνησα το πρωί έφαγα πρωινό, ήπια τον καφέ μου και κάθισα στο μπαλκόνι. Δεν είχε πολύ καλή μέρα έξω. Ο ουρανός ήταν γκριζός, έμοιαζε λυπημένος και αυτό επηρέασε αρνητικά τη διάθεση μου. Μετά μπήκα στα διαδικτυακά μαθήματα του σχολείου.....Πολύ βαρετά και εκεί, λόγω της διάθεσης μου μάλλον. Τελείωσα το μάθημα, διάβασα, έφαγα και μετά πάλι μάθημα στο φροντιστήριο.....

Έχω να βγω από το σπίτι τουλάχιστον μία βδομάδα. Δεν αντέχω άλλο τον εγκλεισμό και τον κορονοϊό. Θέλω να τελειώσουν όλα αυτά, να μπορούμε πάλι είμαστε όλοι ασφαλείς και υγιείς και πάνω απ' όλα ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ.

Πάλι σήμερα δεν βγήκα.

Καλό βράδυ αγαπητό μου ημερολόγιο

Γιάννης Κ

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020

Αγαπητό ημερολόγιο,

Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε όπως έπρεπε, 7.30 ξύπνημα, 8.00 στην καρέκλα του γραφείου μου. Μέχρι και τη μία παρακολούθησα τα μαθήματα του σχολείου μου. Ύστερα, ήρθε η καλύτερη ώρα της ημέρας!! Το μεσημεριανό. Ευτυχώς είχαμε παστίτσιο.....

Πάλι καλά που σήμερα είναι η κενή μου ημέρα, χωρίς μαθήματα φροντιστηρίου. Έτσι κανόνισα με την «κολλητή» μου να πάμε για τρέξιμο (περπάτημα δηλαδή, αλλά το ίδιο πράγμα είναι!). Τύρισα σπιτί κουρασμένη και τι είδα; Ένα δέμα από την ταχυδρομική. Το κοιτούσα λοιπόν και σκεφτόμουν τι από όλα αυτά που έχω παραγγείλει ήρθε. Το άνοιξα και ήταν όντως κάτι δικό μου, ένα ρούχο μάλιστα που είχα παραγγείλει σχεδόν δύο μήνες πριν. Τι να πει κανείς!!!

Καλή μέρα σήμερα, αν και τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά αφού ξύπνησα και πάω να ξανακοιμηθώ στην πολυτέλεια του σπιτιού μου, στα ζεστά, γνωρίζοντας ότι όλη η οικογένειά μου είναι καλά, τότε ναι, είναι τέλεια ημέρα!!!

Σε φιλώ

Ελπίδα Σ.

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

Αγαπητό ημερολόγιο,

Από το πρωί η μέρα δεν πήγε και τόσο καλά. Το ζυπνητήρι μου δεν χτύπησε ποτέ! Άργησα μια ώρα στο σχολείο. Έβρεχε καταρρακτωδώς και μας κόπηκε το ρεύμα. Καθόμουν λοιπόν εγώ μες στο σκοτάδι, μισοκοιμισμένη, θέλοντας να μην με πάρει ο ύπνος, μήπως και ξαναέρθει το ρεύμα και κατορθώσω να ξανασυνδεθώ στο σχολείο. Δεν ήρθε φυσικά παρά μόνο μισή ώρα αφού είχα τελειώσει τα μαθήματα.

Για μεσημεριανό είχαμε μπρόκολο!!!! (το μόνο φαγητό που απεχθάνομαι).

Διάβαζα μετά όλη την ημέρα, μέχρι να κάνω μάθημα με το φροντιστήριο, από το οποίο τελείωσα 10.30 το βράδυ. Υπερβολικά κουρασμένη πηγαίνω να κοιμηθώ και ξεχνάω ότι έχω να κάνω έκθεση για την κα Μαυώλη. Κάθομαι λοιπόν τώρα, ώρα 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, και κάνω εργασίες!!

Όπως κατάλαβες ημερολόγιο φίλε μου, δεν ήταν και πολύ ευχάριστη ημέρα.....

Σε φιλώ

Ελπίδα Σ.



Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα πρωί πρωί ξύπνησα. Το πάπλωμα φαίνεται βαρύ, πού καιρός για ξύπνημα! Με αρκετή προσπάθεια σηκώθηκα. Πλύθηκα, έφαγα πρωινό, ντύθηκα και άρχισα το διάβασμα. Η μελέτη μου σήμερα το ξέρω πως δεν θα έχει καλή κατάληξη. Η κούραση που μου προξένησε για να ξεπεραστεί χρειαζόταν έναν ολιγόωρο ύπνο. Ο καιρός σήμερα με διευκολύνει στην απόφασή μου αυτή, η βροχή με χαλαρώνει και έτσι κοιμήθηκα λίγο το μεσημέρι.

Με το που ξύπνησα το απόγευμα επέλεξα να ακούσω λίγη μουσική. Άνοιξα λίγο το ραδιόφωνο, αλλά κανένα τραγούδι δεν έβρισκα που να μου αρέσει ώστε να συνεχίσω να το ακούω. Σήμερα δεν έχω κάτι άλλο να κάνω όποτε το βράδυ θα κοιμηθώ νωρίς, είναι μια καλή ευκαιρία.

Καλό βράδυ ημερολογιάκι μου

Μαρία Χ.

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020

*Η σημερινή ημέρα διαφέρει ιδιαίτερα από τις υπόλοιπες. Το σημερινό πρωί με βρήκε παρέα με λίγους φίλους όπου μετά από εβδομάδες εγκλεισμού καταφέραμε έστω και εμείς οι λίγοι να βρεθούμε, να ξεσκάσουμε από τα προβλήματα του κοβιντομαθητή. Το μεσημέρι λοιπόν, αμέσως μετά από την συνάντησή μου με τα μακαρόνια, αποφασίσαμε με τα αδέρφια μου να πάμε για περπάτημα μιας και έχουμε βγάλει ρίζες στα δωμάτια μας!!!!!!*

*Τελικά όμως καταλήξαμε πάλι σε αυτά παίζοντας λίγο λολ.*

*Το βράδυ, πάλι νομίζω ότι ήταν αυτό που κέρδισε την ημέρα, τζάκι, κάστανα και «χομ αλοουν» είναι τα χριστουγεννιάτικα βράδια από τότε που με θυμάμαι. Ξεφεύγοντας λίγο από τις σκέψεις της καραντίνας, η σημερινή μέρα ήταν μια κλασσική χριστουγεννιάτικη ημέρα.*

*Άγγελος Κ.*

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020

Το σημερινό πρωί αποτελεί ένα ακόμη μουντό καραντινιάτικο και συγκεκριμένα κυριακάτικο πρωινό. Κατσαρόλες χτυπούν στην κουζίνα, ειδήσεις ακούγονται από το σαλόνι και προφανώς το πάπλωμα δεν είναι αρκετά βαρύ για να με κοιμήσει, δυστυχώς όμως όντας παιδί τρίτης λυκείου εν μέσω πανδημίας τα κουζινικά και η τηλεόραση δεν είναι τα μονά που με εμποδίζουν από τον ύπνο.....Σκέψεις, προβληματισμοί, πίεση είναι οι βασικές ανησυχίες που αντιμετωπίζει ο μέσος δεκαεφτάχρονος αυτή την στιγμή. Το γεγονός ότι καλούμαστε μέσα από μια οθόνη να καλύψουμε ύλη πανελλαδικών εξετάσεων, είναι κάτι που αν με ρωτούσε κανείς έναν χρόνο νωρίτερα, πιθανότατα θα το ευχόμουν. Να κάνω μάθημα από το σπίτι!!! Όμως το να το ζεις, απέχει πολύ από την φαντασία.....Κάτι ακόμη που βαραίνει την σκέψη μου πέρα από την επιτυχία στις εξετάσεις είναι ότι η φετινή σχολική χρονιά είναι και η τελευταία.....πειράγματα, συζητήσεις, καθηγητές, σχολικές εκδρομές θα χαθούν για εμάς, θα υπάρχουν πλέον μόνο σαν ωραίες αναμνήσεις.....Όλες αυτές οι σκέψεις αποτελούν δυστυχώς μέρος της κάθε καραντινιάτικης μέρας και δεν είναι οι μόνες. Κρούσματα, θάνατοι και θλίψη περιβάλλουν την παγκόσμια κοινωνία και σαφώς δεν παύω να τα σκέφτομαι και κυρίως να φοβάμαι. Πέρα από όλες τις αρνητικές σκέψεις που μας κατακλύζουν, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν μπορώ να συναντηθώ με τους φίλους μου, αυτό που με καθησυχάζει είναι ότι ζώ αυτόν του Γολγοθά με την οικογένεια μου, βασικό “ουστατικό στην επιβίωση” της καραντίνας.

Άγγελος Κ.

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Ακόμα μία μέρα στην καραντίνα! Τα πράγματα δεν είναι τόσο δραματικά όσο τα παρουσιάζουν.

Έχω αρκετό χρόνο για διάβασμα και για επανάληψη καθώς σε λίγο καιρό θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι καθηγητές στο σχολείο μας βοηθούν όσο μπορούν κάτι που είναι αρκετά θετικό και υποστηρικτικό. Η αλήθεια είναι ότι έχω ξεκουραστεί αυτές τις μέρες. Βρήκα το χρόνο να διαβάσω το βιβλίο που ήθελα και να παρακολουθήσω τις ταινίες και τις σειρές που επιθυμούσα.

Το καλύτερο είναι ότι περνάω περισσότερο χρόνο και με την οικογένεια μου καθώς συζητάμε περισσότερο, γευματίζουμε όλοι μαζί και κάνουμε διάφορες δραστηριότητες, όπως επιτραπέζια παιχνίδια, που πιθανόν να μην μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε σε άλλες συνθήκες. Η μέρα περνάει περισσότερο με μελέτη και διάβασμα καθώς είναι μια απαιτητική χρονιά. Βέβαια, αδημονώ να εξερευνήσω τον κόσμο και τα διάφορα μέρη του, αλλά αυτό που μου δίνει κουράγιο είναι ότι όταν τελειώσω αυτήν τη σχολική χρονιά, γεγονός που δεν αργεί, θα μπορέσω να το πραγματοποιήσω.

Έρχονται Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά! Η αγαπημένη μου εποχή. Αν και διαφορετικά φέτος, δεν παύω να χάνω την ελπίδα μου και το κουράγιο μου. Ανυπομονώ να έρθει η καινούργια χρονιά, που

*ελπίζω να φέρει καλύτερες στιγμές από το 2020. Αν και λιτά , είναι αρκετά θετικό που θα περάσουμε τις γιορτές με τους δικούς μας ανθρώπους, τους ανθρώπους που μας στηρίζουν πιο πολύ στη ζωή.*

*Ένα είναι το σύνθημα αγαπητό μου ημερολόγιο, υπομονή , επιμονή και όλα θα γίνουν την κατάλληλη στιγμή .*

*Σε χαιρετώ για την ώρα.*

*Ζέσποινα Μ.*

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020

*Αγαπητό μου ημερολόγιο,*

*Ποιος να μου το έλεγε ! Δεύτερη καραντίνα.*

*Απίστευτο και όμως αληθινό.*

*Δεν μπορώ να πω ότι το απολαμβάνω διότι μου λείπουν οι απρόσμενες εμπειρίες της καθημερινότητας , παρότι πολλοί περιμένουν το αντίθετο. Η μέρα περνάει αργά. Το πρωί σχολείο , μετά μελέτη και ασκήσεις και έπειτα φροντιστήριο έως αργά το βράδυ. Άνιαρη ρουτίνα. Μου λείπει η βιωματική εμπειρία της τελευταίας τάξης του Λυκείου με τους καθηγητές, το καθημερινό γέλιο στην τάξη και η χαρά από τους συμμαθητές μου και φίλους μου.*

*Έχω λησμονήσει τις βόλτες , τα φώνια με τις φίλες μου , τις βραδινές εξόδους σε ωραία εστιατόρια και σε νυχτερινά μαγαζιά όπου ο κόσμος ήταν ανέμελος και χαρούμενος, με έστω ελάχιστες έγνοιες, όμως παρατηρούσες την ευδαιμονία και την ανεμελιά στο βλέμμα τους. Είναι μία δύσκολη χρονιά, λόγω της προσμονής για την επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις και της προσμονής για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο της αρεσκείας μου. Κάτι που γίνεται πιο δύσκολο χωρίς την διαπροσωπική υποστήριξη των καθηγητών και των χρησίων συμβουλών τους..*

*Η διαδικτυακή εκπαίδευση δεν έχει κοινά στοιχεία με τη δια ζώσης. Όλα έχουν γίνει τόσο απρόσωπα. Πλέον ο «καλύτερός μου φίλος» έχει γίνει ένας υπολογιστής!!!!*

*Μου λείπουν ακόμα και οι συγγενείς μου που συνηθίζαμε να βρισκόμαστε και να γευματίζουμε όλοι μαζί λέγοντας τα νέα μας και συζητώντας την επικαιρότητα. Όλοι μου λένε ότι χρειάζεται υπομονή και επιμονή στο στόχο. Όμως δεν είναι εύκολο...*

*Μέχρι αύριο αγαπητό μου ημερολόγιο μένουμε ακόμα σπίτι...*

*Ζέσποινα Μ.*

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020

Αγαπητό ημερολόγιο,

Σήμερα το πρωί ξύπνησα νωρίς παρά το γεγονός ότι είναι Κυριακή. Ο καιρός ήταν πολύ βροχερός οπότε δεν μπορούσα να πάω έξω να πάρω ένα καφέ (άκρως αναγκαίος για να ανοίξει το μάτι) οπότε κάθισα σπίτι και αποφάσισα να κάνω τα μαθήματά μου για την εβδομάδα. Ύστερα, όταν ήμουν ικανοποιημένη με τον χρόνο που αφιέρωσα, αποφάσισα να καθίσω στο σαλόνι μου και να περάσω τον χρόνο μου διαβάζοντας ένα βιβλίο που παρήγγειλα πρόσφατα και τελειώνοντας την τηλεοπτική σειρά που -παρόλο που την άρχισα τις προάλλες- λόγω του αρκετού ελεύθερου χρόνου μου ήδη τελειώνω.

Σε φιλά,

Εύη Μ.



Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Πραγματικά δεν ξέρω πόσες μέρες έχουν περάσει, δεν τις μετράω πλέον. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί κακό, που σιγά σιγά εξαπλώνεται σε όλον τον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα που να με βοηθάει να ξεχάσω. Άρρωστοι άνθρωποι, μάσκες, περιορισμένη κυκλοφορία. Νιώθω να πνίγομαι και να βρίσκομαι φυλακισμένη μακριά από τις καθημερινές μου δραστηριότητες, που μου έδιναν χαρά και δύναμη να συνεχίσω.

Ό, τι και να κάνω, όσο και να προσπαθώ, δεν μπορώ να μην σκέφτομαι τη δύσκολη αυτήν κατάσταση. Δεν μπορώ να σου κρύψω επίσης ότι έχω αρχίσει να νιώθω μόνη. Οι ημέρες περνάνε αργά και βασανιστικά, μακριά από όλους τους ανθρώπους που αγαπάω. Κάπως έτσι ήταν η μέρα μου σήμερα, ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι, να σκέφτομαι όλα αυτά που μοιράζομαι αυτήν την στιγμή μαζί σου.

Τουλάχιστον έχω εσένα.

Ελένα Κ.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Πραγματικά δεν ξέρω πόσες μέρες έχουν περάσει. Η κατάσταση αυτή έχει αρχίσει και με κουράζει. Νιώθω φυλακισμένη στο ίδιο μου το σπίτι, δίχως τρόπο για να ξεχαστώ. Θέλω όμως να σου πω τι βρήκα σήμερα ξεχασμένο σε ένα ράφι της βιβλιοθήκης μου. Ναι, από ό, τι μόλις κατάλαβες βρήκα ένα βιβλίο, το οποίο δεν το είχα διαβάσει ποτέ μου.

Το μεσημέρι λοιπόν, το ξεκίνησα και κατάφερα να νιώσω και πάλι ελεύθερη. Ελεύθερη να γελάσω, να δημιουργήσω και να φανταστώ όμορφες εικόνες για το μέλλον. Μακάρι να τελειώσει σύντομα όλο αυτό και να γίνουν όλα πραγματικότητα. Νομίζω βρήκα αυτό που έψαχνα. Νομίζω οι μέρες θα περνάνε πιο ευχάριστα από εδώ και πέρα με την συντροφιά αυτού του εξαιρετικού βιβλίου. Είμαι χαρούμενη.

Ελεάνα Κ.

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020

*Αγαπημένο μου ημερολόγιο*

*σήμερα ξύπνησα πιο εύκολα από τις άλλες μέρες. Ευχαριστήθηκα ύπνο!! Πήγα προπόνηση, γύρισα σπίτι και ο μπαμπάς είχε φτιάξει ένα απίστευτο φαγητό. Ήταν μοσχαράκι με ρύζι και μια σάλτσα με καρότα, μαυιτάρια και πιπεριές που ήταν πεντανόστιμη! Γενικά εγώ τρώω μόνο κοτόπουλο, αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι μου άρεσε πάρα πολύ και δεν μπόρεσα να αντισταθώ.*

*Ύστερα, κοιμήθηκα λίγο καθώς είχα κουραστεί από την πρωινή προπόνηση, αλλά ξύπνησα γρήγορα, ώστε να κάνω κάποιες ασκήσεις για το φροντιστήριο και το σχολείο. Με διέκοψε ο μπαμπάς μου που ήρθε να μου προτείνει να πάμε για περπάτημα εδώ γύρω. Σηκώθηκα, ντύθηκα και φύγαμε. Πήραμε και τη Φίφη μας μαζί!*

*Είναι όμορφη γειτονιά για περπάτημα, ειδικά τώρα που όλοι έχουν στολισμένα μπαλκόνια με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Ωραία περίοδος τα Χριστούγεννα. Από τις πιο «ζεστές» γιορτές, αν τις περνάς με ανθρώπους που αγαπάς βέβαια!!! Τυρίσαμε μετά από 40 λεπτά και τότε συνέχισα να βλέπω μια τηλεοπτική σειρά που έχω ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό. Αυτό κάνω και τώρα που σου γράφω. Νύσταξα όμως και λέω να σε αφήσω..... για τώρα.*

*Καληνύχτα αγαπημένο μου.*

*Αλεξάνδρα Κ.*

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Αγαπητό ημερολόγιο,

Σήμερα Δευτέρα, το πρωινό ξύπνημα ήταν αναπόφευκτο. Ομολογώ πως το να σηκωθώ και να φτιάξω καφέ ώστε να παρακολουθήσω τα διαδικτυακά μαθήματα ήταν σχεδόν άθλος. Παρά τη δυσκολία, κάποια στιγμή (περίπου τη δεύτερη ώρα, αλλά αυτό μπορεί να μείνει μεταξύ μας) σηκώθηκα επιτέλους και έκανα πλέον σωστά το μάθημα μου μέχρι το μεσημέρι, όπου είχα λίγο ελεύθερο χρόνο να μαγειρέψω γιατί σχεδόν αμέσως μετά είχα μάθημα φυσικής και μαθηματικών.

Το απόγευμα, όταν το πρόγραμμά μου έφτασε στο τέλος του, έκανα μία μεγάλη μονόωρη βόλτα με το σκυλί μου και πήρα λίγο αναγκαίο καθαρό αέρα χαζεύοντας τα χριστουγεννιάτικα φώτα που διακοσμούν πλέον κάθε αυλή και μπαλκόνι. Τέτοιες στιγμές μου δίνουν ελπίδα ότι η τωρινή κατάσταση είναι απλά παρωδική, και σύντομα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα που τόσο μας λείπει.

Θα τα πούμε αύριο!

Εύη Μ.

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο ,

Σήμερα ξύπνησα με θετική διάθεση. Σηκώθηκα από το κρεβάτι ορεξάτος, έφαγα, ήπια καφέ και μπήκα στα διαδικτυακά μαθήματα του σχολείου μου. Σήμερα λοιπόν, ειδικά, στο μάθημα της Έκθεσης τα πήγα πολύ καλά, τα απάντησα όλα σωστά και δεν έκανα κανένα λάθος. Τελειώσαμε και πιο νωρίς τα μαθήματα επειδή δεν μπορούσε να μπει ο Χημικός για τεχνικούς λόγους. Μετά κλασικά: διάβασμα και φροντιστήριο.....

Το απόγευμα όμως βγήκα επιτέλους μια βόλτα με τα παιδιά, πήγαμε και περπατήσαμε και είδαμε λίγο κόσμο. Σε τρεις μέρες είναι και τα Χριστούγεννα, η καλύτερη εποχή του χρόνου. Θα μπορώ να χαλαρώσω, να περάσω χρόνο με την οικογένεια μου και να ξεφύγω από τη ρουτίνα. Θα κάνω και ένα διάλειμμα από το διάβασμα κιόλας..... Τούλάχιστον σήμερα η μέρα μου ήταν ευχάριστη!!

Καλό βράδυ αγαπητό μου ημερολόγιο

Γιάννης Κ

*Η σειρά παρουσίασης των κειμένων είναι τυχαία*

*Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Βουλιαγμένης*

*Σχολικό έτος 2020-2021*