

# «Σκονάκι news»

Εφημερίδα τοίχου του Γενικού Λυκείου Τυχερού



## ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

**Η επταήμερη εκδρομή της Γ' τάξης του σχολείου μας στην Πράγα-Βιέννη**  
Αυτή η εκδρομή πραγματοποιήθηκε μαζί με τα Λύκεια Σουφλίου και Σαμοθράκης, Συνολικά 47 μαθητές και 5 συνοδοί, ξεκινήσαμε την Κυριακή 27 Μαρτίου νωρίς το πρωί με λεωφορείο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη για να πετάξουμε από εκεί για Πράγα. Η πρώτη γνωριμία με τους υπόλοιπους μαθητές έγινε και άρχισαν να δημιουργούνται καινούργιοι φίλοι. Το απόγευμα είχαμε φτάσει στην πρωτεύουσα της Τσεχίας και κάναμε μια πρώτη ξενάγηση στο κέντρο της πόλης. Η επόμενη μέρα μας ήταν όλη αφιερωμένη στο ιστορικό κέντρο της Πράγας, στην Καστρούπολη, στο Μουσείο με τις μινιατούρες, στη Γέφυρα του Καρόλου, στο αστρονομικό ρολόι και φυσικά το βράδυ πήγαμε μια γούστια από το περίφημο Μαύρο Θέατρο. Την Τρίτη μέρα κάναμε μια ημερήσια επίσκεψη στο Κάρλοβι Βάρι, μια πανέμορφη γραφική λουτρόπολη της Τσεχίας και γνωστό τουριστικό θέρετρο. Το απόγευμα της ίδιας μέρας επιστρέψαμε στην Πράγα και απολάυσουμε μια κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα που διασχίζει την πόλη. Επόμενος προορισμός μας ήταν η Βιέννη. Μεγαλοπρεπής και αυτοκρατορική. Τα Βερνιά Ανάκτορα της Σίσου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Αρχαιολογικό Μουσείο όπου φιλοξενούνται εκθέματα από τη Σαμοθράκη, το πάρκο Πράτερ με το μεγάλο λούνα παρκ, ο περιστερωμένος πύργος του Δούναβη, ήταν μερικά από τα αξιοθέατα που επισκεφτήκαμε τις δύο μέρες που μείναμε στη Βιέννη.



Η επιστροφή μας έγινε οδικός με την τελευταία διανυκτέρευση στο Βελγιάδι. Ήταν ομολογουμένως μια πολύ όμορφη και γεμάτη εκδρομή, επισκεφτήκαμε όσο μπορούσαμε περισσότερα μέρη, περπατήσαμε πολύ και είχαμε ένα πολύ ωραίο καιρό για σύμμιχο. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα ήταν οι φιλικές που αναπτύχθηκαν μεταξύ μας. Ξεκινήσαμε την εκδρομή γνωρίζοντας ελάχιστα έως καθόλου τους μαθητές των άλλων σχολείων και επιστρέψαμε μια μεγάλη παρέα, με καινούργιους φίλους και γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις.



## ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΒΟΜΒΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ

Της μαθήτριας Κηπουρού Αλεξάνδρας

### Κυριακή 20 Μαρτίου

Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί με το ΚΤΕΛ, τα ταξίδια μας για Θεσσαλονίκη, 17 μαθητές από όλα τα Λύκεια του νομού. Φτάνοντας στην Θεσσαλονίκη μας περίμενε το λεωφορείο του Αριστοτέλειου Κολλεγίου. Αφού είχαμε ακόμη 3 ώρες μέχρι την πτήση μας, αποφασίσαμε να κάνουμε μια βόλτα στο Λευκό Πύργο και στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το Αριστοτέλειο Κολλέγιο, όπου γνωρίσαμε τον Εβρίτη διευθυντή, κ.Γκροζούδη Δημήτρη, που συνέβαλε τα μέγιστα για την πραγματοποίηση αυτής της εκδρομής. Μετά μεταφερθήκαμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία απ' όπου πετάξαμε για το αεροδρόμιο Σαρλερουά (Charleroi), όπου συναντήσαμε τα άλλα τρία γκρουπ της εκδρομής, τους μαθητές από την Ευριτανία, την Τήλο και την Δράμα, καθώς και το διώροφο λεωφορείο που μας μετέφερε από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο Bedford, στην καρδιά των Βρυξελλών.

### Δευτέρα 21 Μαρτίου

Ξυπνήσαμε το πρωί και αφού πήραμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, ακολούθησε η ξενάγηση μας στην πόλη Μπρυζ (Brugge), μια μεσαιωνική πόλη γνωστή για το ιστορικό κέντρο της, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco. Μετά από την ξενάγηση στην πανέμορφη αυτή πόλη, είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στην πλατεία, να δοκιμάσουμε την τοπική κουζίνα και να γνωρίσουμε την πόλη λίγο καλύτερα. Το ίδιο βράδυ πήγαμε στην πλατεία Γκραν Πλας (Grand Place) των Βρυξελλών, είδαμε την ομορφιά της πόλης το βράδυ, φάγαμε, περάσαμε όμορφα, όμως το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της βραδιάς ήταν ότι είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε όλοι μεταξύ μας καλύτερα.



Από την επίσκεψή μας στο Μπρυζ

### Τρίτη 22 Μαρτίου

Η πιο σημαντική μέρα της εκδρομής... Ξυπνήσαμε και πήραμε το πρωινό μας. Έπειτα κατεβήκαμε στο λόμπι του ξενοδοχείου και περιμέναμε το λεωφορείο μας. Βλέπαμε περιτολικά να περνάνε μπροστά από το ξενοδοχείο, αλλά θεωρήσαμε ότι αυτό ίσως να ήταν φυσιολογικό σε μια μεγαλούπολη όπως οι Βρυξέλλες. Κάποιοι όμως ανησυχούσαμε και το λεωφορείο αργούσε να έρθει. Πέρασαν περίπου πέντε λεπτά και το λεωφορείο ακόμα να φανεί. Εκείνη την στιγμή οι περισσότεροι ανησυχούσαμε, δεν έπρεπε να αργήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέρασαν μερικά ακόμα λεπτά και πλέον όλοι είχαμε αγχωθεί, βλέποντας ότι και οι συνοδοί μας αλλά και τα άλλα γκρουπ ήταν επίσης ανήσυχια, αγχωθήκαμε περισσότερο. Τότε όμως ήρθε το λεωφορείο και ηρεμήσαμε ξανά. Δεν γνωρίζαμε τίποτα μέχρι τότε. Καθοδόν, μέσα στο λεωφορείο, πληροφορηθήκαμε για το τι είχε συμβεί εκείνο το πρωί. "Τρομοκρατική επίθεση σε αεροδρόμιο στο Βέλγιο". Πιο συγκεκριμένα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βρυξελλών. Το μάθαμε από ένα τηλεφώνημα ενός γονιού, φοβηθήκαμε, αγχωθήκαμε, αλλά συνεννοηθήκαμε να μην πούμε στους συνοδούς μας ότι γνωρίζαμε τι συνέβη, αφού οι ίδιοι δεν μας είχαν ενημερώσει, προτιμήσαμε να μην τους αγχώσουμε περισσότερο. Αφού φτάσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκινήσαμε κανονικά το πρόγραμμα της ημέρας και οι συνοδοί μας ενημέρωσαν πως η επίσκεψη στο κέντρο επισκεπτών, Parliamentarium, είχε αναβληθεί για διαφόρους λόγους.

Πρώτα συμμετείχαμε σε μια εκπομπή με τους Έλληνες ευρωβουλευτές τον κ. Ζαγοράκη, που προσκάλεσε το δικό μας γκρουπ στην εκδρομή αυτή, τον κ. Γραμματικάκη και τον κ. Χριστοφόρου από την Κύπρο. Στο τέλος της εκπομπής ενημερωθήκαμε πως είχε συμβεί μια ακόμη έκρηξη, σε μια στάση μετρό, συγκεκριμένα στην στάση Schuman, που βρίσκεται δυτικά στην Κομισιόν και στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο έκλεισε, και εμείς μείναμε κλεισμένοι μέσα (ούτος ή άλλως αυτό ήταν το πρόγραμμα μας ελαφρώς). Αφού πήγαμε στον χώρο της καφετερίας, επικοινωνήσαμε με τους δικούς μας, που ήδη είχαν ανησυχήσει. Ο κ. Ζαγοράκης μας έφερε καφέδες και μας ενημέρωσε καλύτερα για τα όσα είχαν συμβεί και για την σοβαρότητα της κατάστασης. Σε λίγη ώρα και αφού είχαμε ηρεμήσει, πήραμε το μεσημεριανό μας στο μικροεστιατόριο του Ευρωκοινοβουλίου. Έπειτα συνεχίστηκε το πρόγραμμα μας, ακολούθησε μια ενημέρωση σχετικά με την Ευρώπη, όπου θέσαμε κάποια ερωτήματα στους βουλευτές και μας έδωσαν απαντήσεις. Τέλος, γυρίσαμε στο ξενοδοχείο. Το βράδι μας δέπντο σε εστιατόριο της πόλης είχε αναβληθεί για λόγους ασφαλείας και έγινε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, όπου ήταν και ο ευρωβουλευτής κ. Γραμματικάκης.



Στο Ευρωκοινοβούλιο όλοι οι εβρίτες μαθητές με τους συνοδούς και τους ευρωβουλευτές κ.Κεφαλογιάννη και κ.Ζαγοράκη

### Τετάρτη 22 Μαρτίου

Η τελευταία μέρα της εκδρομής μας. Ξυπνήσαμε και όπως όλες τις υπόλοιπες μέρες, πήραμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο. Ζητήσαμε από τους συνοδούς μας να πάμε στο μνημείο που είχε γίνει προς τιμήν των όσων χάθηκαν στο τραγικό συμβάν της προηγούμενης μέρας. Οι συνοδοί μας δέχτηκαν, οπότε ετοιμάσαμε στα γρήγορα ένα γράμμα που θέλαμε να αφήσουμε εκεί και πήγαμε. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, πολλοί από αυτούς που βρίσκονταν εκεί έκλαιγαν. Δημοσιογράφοι, φίλοι και συγγενείς των θυμάτων, αλλά και απλοί επισκέπτες σαν και εμάς βρέθηκαν εκεί, εκφράζοντας όλοι την κοινή επιθυμία «να μην ξανασυμβεί τρομοκρατικό χτύπημα».

Αργότερα γυρίσαμε στο ξενοδοχείο, ετοιμάσαμε τις βαλίτσες μας και το λεωφορείο μας μετέφερε στο αεροδρόμιο Σαρλερουά (Charleroi) 4 ώρες πριν την πτήση μας. Στο αεροδρόμιο οι ουρές ήταν τεράστιες και ο έλεγχος ακόμα μεγαλύτερος, πράγμα που μας έκανε να νιώσουμε ασφαλείς. Ακολούθησε η πτήση μας για την Θεσσαλονίκη. Φτάσαμε βράδυ και το λεωφορείο του Αριστοτέλειου Κολλεγίου μας περίμενε έξω από το αεροδρόμιο μαζί με μερικούς δημοσιογράφους. Μετά από μια στάση στα Λαδάδικα για φαγητό πήραμε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ για να επιστρέψουμε. Φτάσαμε το πρωί σπίτι μας, κάποιος στις τέσσερις, εγώ στις πέντε, άλλοι στις έξι και κάποιος στις επτά. Έτσι τελείωσε η εκδρομή μας...

Υ.Γ.: Η εκδρομή αυτή ήταν η καλύτερη εκδρομή που έχω πάει. Κανένας δεν γνωριζόταν με κανέναν, αλλά από την πρώτη κιόλας μέρα, πριν καν φτάσουμε στον Λευκό Πύργο καταφέραμε να κάνουμε παρέες, και να γίνουμε φίλοι. Τα παιδιά της εκδρομής ήταν από τα καλύτερα άτομα που έχω γνωρίσει, μιλήσαμε, γελάσαμε, συζητήσαμε για διάφορα θέματα και το γεγονός αυτό μας έφερε πιο κοντά. Όλοι πήγαμε μόνοι αλλά επιστρέψαμε έχοντας μαζί μας αναμνήσεις, εμπειρίες, χαρά, και το σημαντικότερο καινούργιους φίλους. Είναι ευγνώμων που μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχω σ' αυτή την εκδρομή.



Σκίτσο: Δουκαλέτσης Ηλίας