

«Σκονάκι news»

Εφημερίδα τοίχου του Γενικού Λυκείου Τυχερού



TA NEA TOY ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Ημερίδα «Αιμοδοσία και προσφορά ιστών και οργάνων»



Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015 στις 12:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στον χώρο του σχολείου μια ημερίδα με θέμα: **Αιμοδοσία και προσφορά ιστών και οργάνων στη νέα εποχή.** Υπεύθυνοι της ενημέρωσης ήταν ο κ.Κοντακίδης Αναστάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Έβρου και μια ομάδα φοιτητών του Δ.Π.Θ. οι <<Φοιτητές εξ αίματος>>. Στην ημερίδα αυτή ενημερωθήκαμε για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσφέρουμε αίμα και μυελό των οστών, καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.

Συλλογή τροφίμων για το



«Χαμζέλο του παιδιού»

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, συγκεντρώνουμε τρόφιμα και είδη υγιεινής και καθαριότητας για το «Χαμζέλο του παιδιού» που τόσο ανάγκη τα έχουμε. Έτσι και φέτος πραγματοποιούμε την ίδια δράση και περιμένουμε την βοήθεια όλων σας.

Συγκέντρωση πλαστικών καπακιών



Πρωτοπόρος στην συλλογή πλαστικών καπακιών, είναι ο Σύλλογος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων του νομού Πέλλας με έδρα τα Γιαννitsά. Ανώτερος σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η πώλησή τους σε εταιρεία ανακύκλωσης και η αγορά με αυτά τα χρήματα αναπηρικών αμαξιδίων.

Το σχολείο μας φυσικά δεν θα μπορούσε να μείνει αδιάφορο σε μια τέτοια δράση και ξεκίνησε να μαζεύει καπάκια από πλαστικά μπουκάλια προκειμένου να τα στείλει στον συγκεκριμένο σύλλογο, για τον ιερό αυτό σκοπό.

Προετοιμασία για το χριστουγεννιάτικο bazaar του σχολείου μας

Συνεχίζοντας τηνπαράδοση του σχολείου, διοργανώνουμε την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, στο χώρο του σχολείου, το χριστουγεννιάτικο bazaar, σε συνεργασία με το Γυμνάσιο και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των δύο σχολείων.

Οι προετοιμασίες για τις κατασκευές μας έχουν ήδη ξεκινήσει πυρετωδώς και σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσουμε μαζί, να απολαύσετε τον καφέ σας και τα εδέσματα που θα ετοιμάσουν οι γονείς μας και να ανταλλάξουμε ευχές λίγες μέρες πριν τις γιορτές.

Θράσσα

Άλλο ένα αστέρι έχασε την λάμψη του στο Τυχερό

Στις 11 Οκτωβρίου το 2015 ένα όμορφο κόσμημα, ένα αστέρι που έλαμπε στο Τυχερό Έβρου έχασε την λάμψη του. Η «Θράσσα», ένας μικρός και γεμάτος ζωντάνια ξενώνας, έκλεισε τις πόρτες του. Θύμα της οικονομικής κρίσης, αναγκάστηκε να σταματήσει την λειτουργία του. Ας δούμε όμως λίγα λόγια γι αυτό το μαγευτικό μέρος.

Πριν από 15 χρόνια ξεκίνησε να λειτουργεί αυτός ο μικρός, όμορφος και φιλικός ξενώνας στο Τυχερό. Είναι χτισμένος ακριβώς δίπλα στην όμορφη λίμνη του Τυχερού και συνήθιζε να αποτελεί σπρηίο αναφοράς για τους επισκέπτες του. Ήταν το κατάλληλο μέρος για ξεκούραση, ηρεμία και χαλάρωση. Ο καταπράσινος κήπος έδινε μια αίσθηση γαλήνης στο τοπίο, με τις πάπιες και τις χήνες να ξεκουράζονται στο μικρό νησάκι στο κέντρο της λίμνης.



Φωτογραφία: Δουκαλέστη Αθηνά

Υπήρχαν αρκετές δραστηριότητες με τις οποίες μπορούσε κανείς να περάσει την ώρα του ευχάριστα. Τέτοιες δραστηριότητες ήταν η ποδηλασία, το κανό, το badminton, η υπαισία, αφού δίπλα από τη «Θράσσα» δεν αποουσίαζε και ο υπικός όμιλος. Η κυρία Σοφία δημιούργησε αυτόν τον χώρο με αγάπη, στοργή και φαντασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επισκέπτες του δεν ήταν μόνο τουρίστες αλλά και λάτρες της φύσης, διάσημα πρόσωπα (όπως τραγουδιστές και ηθοποιοί), επαγγελματίες, καθώς και μαθητές με τους καθηγητές, οι οποίοι συνήθιζαν να ηγαίνονταν την εκδρομή τους σε αυτόν τον φανταστικό, γεμάτο πράσινο χώρο, από τον οποίο φυσικά δεν αποουσίαζε η καφετέρια με το ωραίο τζάκι ακριβώς στο κέντρο του σαλονιού.

Φυσικά δεν γίνεται να ξεχάσουμε τον Πλάτανα, το όμορφο αυτό σκυλάκι που ήταν ο φύλακας του παραδοσιακού ξενώνα. Δυστυχώς, η «Θράσσα» έκλεισε, με αποτέλεσμα αυτό το τόσο όμορφο σπολίδι του Τυχερού να χαθεί. Ελπίζουμε ωστόσο να μην έχει την ίδια μοίρα με το εστιατόριο που βρίσκεται ακριβώς στην απέναντι πλευρά της λίμνης. Θα θέλαμε να δούμε ξανά τον όμορφο ξενώνα να λειτουργεί.

Μαρία Αρβαντοπούλου



Φωτογραφία: Δουκαλέστη Αθηνά

Το εστιατόριο στη λίμνη όπως είναι σήμερα....

Κάναμε μια μικρή περιήγηση στο χώρο της λίμνης και διαπιστώσαμε ότι η εικόνα εγκατάλειψης ήταν διάχυτη. Ο χώρος του πάλαι ποτέ εστιατορίου είναι σε άθλια κατάσταση, έχει λεηλατηθεί και έχει καταντήσει οκουιδότοπος!!! Σε πνάνει μελαγχολία και θυμός να βλέπεις να καταστρέφεται από την εγκατάλειψη μια περιοχή όπως η δική μας, μια δημοτική περιοχή. Το ίδιο ισχύει και με το κτίριο που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού και προοριζόταν για Μουσείο και το οποίο είναι κλειστό και δεν ξέρουμε τη χρήση του. Οι φόβοι μας είναι μην τυχόν και έχει την ίδια τύχη και ο ξενώνας. Όλα αυτά τα ερωτήματα θα θέσουμε στην Αντιδήμαρχο κ.Κουράκη και στο επόμενο τεύχος μας θα φιλοξενησουμε τις απαντήσεις της για τις προθέσεις του Δήμου σχετικά με το συγκεκριμένο χώρο.

Ζηζούκας Δημήτρης-Κηπουρός Αλεξάνδρα

Είμαι και εγώ άνθρωπος

Πριν από λίγο σχετικά χρονικό διάστημα, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό του χωριού μας έγινε κάτι τραγικό. Μια οικογένεια μεταναστών κινούνταν παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές, μια γνωστή τακτική να μην χάνουν τον προσανατολισμό τους, θεωρώντας ότι θα ήταν και ασφαλείς. Αποδείχτηκε όμως ότι αυτό δεν ήταν καθόλου ασφαλές, καθώς το τρένο ξέω από το χωριό του Τυχερού, αλλά και από άλλες όμοιες περιοχές κινείται με μεγάλη ταχύτητα και τότε συνέβη κάτι απρόσμενο γι αυτούς, ίσως αναμενόμενο για τους ντόπιους, το τρένο να παρασύρει το τετράχρονο κοριτσάκι της οικογένειας και να διαμελίστει.



Σκίτσο: Σιώνη Σταυρούλα

Εγώ μια μαθήτρια που θέλω να πρεσβεύω την ειρήνη, την ισότητα και την ανθρωπιά καθώς αυτά διδάσκονται από το σχολείο και την ανθρώπινη κοινωνία, νιώθω ηθικά ένοχη απέναντι σε αυτό και σε δεκάδες άλλα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δέχονται κύματα προσφύγων από τη Συρία καθώς εκεί επικρατεί εμπόλεμη ζώνη.

Η τραγική ειρωνεία είναι το γεγονός ότι αυτή η οικογένεια ξεκίνησε από τη χώρα της κάτω από επικίνδυνες συνθήκες να διασχίσει χιλιάδες χιλιόμετρα με την ελπίδα να σωθούν οι ίδιοι και τα παιδιά τους από το θάνατο και κατέληξαν πάλι σ' αυτόν. Σαφώς και δεν κρίνω ούτε καταδικάζω σε καμία περίπτωση τον οδηγό, εφόσον ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά του και ειδικότερα μέσα στη νύχτα που συνέβη είναι κατανοητό ότι μέχρι να το αντιληφθεί όλα είχαν τελειώσει. Ούτε στην οικογένεια δεν μπορεί να καταλογιστεί εθύνες, τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι απαίδεινται, τρομαγμένοι, πληγωμένοι το μόνο που προσπαθούσαν να κάνουν ήταν να προσανατολιστούν για να σωθούν. Ωστόσο κάποιος πρέπει να φταίει!!! Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά χωρίς την εθύνη κανενός. Υπάρχουν εθύνες όλων των κυβερνήσεων, όχι μόνο των ελληνικών αλλά και των ευρωπαϊκών για την πολιτική που ακολούθησαν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ίδιοι με μας, ίσοι με μας αλλά πιο άτυχοι από μας.

Πέρα όμως από τις εθύνες των πολιτικών, ένα μέρος της εθύνης πέφτει και σε μένα και σε σένα, στον καθένα μας ξεχωριστά. Είναι γεγονός ότι πολλοί λένε «τι να τους κάνουμε αυτούς εδώ», «είναι άρρωστοι, βρωμιάρηδες»..... Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να είναι και τα δυο, αλλά ΟΧΙ αγαπητέ συνάνθρωπε επειδή το επέλεξαν οι ίδιοι, αλλά γιατί κάποιες πολιτικές τους οδήγησαν εκεί. Εννοείται ότι θα πρέπει ο κάθε ντόπιος, ο κάθε Έλληνας, Γάλλος, Ιταλός ή Γερμανός να προστατεύεται και να προστατεύει τα θεμελιώδη συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά του και να αναζητεί την καλύτερη λύση αλλά και τη δικαιοσύνη. Όμως ΚΑΝΕΝΑΣ δεν μπορεί να κατακρίνει και να κρίνει την πόρτα του, να διώχνει και να βρίζει γιατί αλθίαια ποτέ κανείς δεν ξέρει ποτέ ο ίδιος θα βρεθεί στην ίδια θέση, ποτέ θα έρθει η δική του σειρά... Χρέος του καθενός ατομικά και προπαντός συλλογικά είναι να αισθανθεί, να αισθάνεται!!!

Είμαι και γω φοβισμένη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι καθώς περνούν μαρτυρικά την κάθε τους μέρα μπορεί να αντιδράσουν άσχημα. Είμαι και εγώ απειθασιμένη γιατί ο πληθυσμός των προσφύγων και των μεταναστών αυξάνεται ραγδαία και η Ελλάδα καταρρέει. Αλλά είμαι και ΑΝΘΡΩΠΟΣ, είμαι λογικό ον όπως όλοι μας, αφού έτσι πλαστήκαμε. Θα ήταν καλό λοιπόν ο καθένας από μας να προσπαθεί πρώτα για το καλό το δικό του αλλά και για το καλό των άλλων. Ο πρόσφυγας-μετανάστης δεν είναι ντροπή αγαπητέ ρατσιστή. Είναι δύναμη, είναι θάρρος και άξιος σεβασμού!!!

Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να του συμβεί αύριο, οπότε αυτοί οι άνθρωποι δεν το ήξεραν... συνέβη όμως και χρειάζονται βοήθεια και θα πρέπει να την παρέχουμε εμείς: κάθε μαθητής, κάθε γονιός, κάθε δάσκαλος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, δημόσιος υπάλληλος και πολιτικός.

ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΟΛΩΝ να μεταπραπούμε σε ειρηνιστές.

Σέβη Παρασάκη

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Γράφει η μαθήτρια Βαλκάνη Τριάδα

Στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα είναι μια από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές γιορτές. Σε όλη τη χώρα τα παιδιά τριγυρνούν από σπίτι σε σπίτι για να πουν τα κάλαντα τις παραμονές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, ενώ στις δώδεκα τα μεσάνυχτα ανάβουν φωτιές για να διώξουν τους καλικάντζαρους, έθιμο κυρίως της υπαίθρου. Το λεγόμενο Τσιτσι είναι ένα από τα έθιμα του χωριού μας. Τα τσιτσι συνδέονται με τον ερχομό των καλικάντζαρων στον επάνω κόσμο και παρομοιάζονται με πολύ μεγάλες γάτες, οι οποίες εμφανίζονται το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων. Ανήμερα τα Χριστούγεννα χτυπούν οι κυμάντες, σημαίνοντας το τέλος της κυριαρχίας αυτών των πλάσμάτων, ενώ τα παιδιά του χωριού περφορντ με το τσιτσι (βέργα με δίγαλα στο ένα άκρο της) και ένα ταψί, στο οποίο συγκεντρώνονται τα κερσάματα και τραγουδούν: «ταίσι κολουντρί χίπε ντέρε σε γκουδίν»

Δηλαδή: ανοίξτε την πόρτα γιατί ήμειρσοε

Στο παρελθόν, εκείνοι που δεν άνοιγαν την πόρτα τους τιμωρούνταν παραδειγματικά με τη μεταφορά κάποιου αντικειμένου από την αυλή τους στο δρόμο ή στην πλατεία του χωριού. Σήμερα η σκανταλιά έχει μεγαλύτερη σημασία από αυτό καθαυτό το κέρσασμα. Επίσης όπως και στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, έτσι και στην δικιά μας περιοχή, κάθε νοικοκυρά ετοιμάζει μια πίτα για τον ερχομό του νέου έτους. Η γνωστή σε όλους βασυλόπιτα, η οποία περιέχει ένα φλουρί, που σύμφωνα με την παράδοση θα φέρει καλή τύχη σ' αυτόν που θα το βρει. Σε όλη τη χώρα τα παιδιά τριγυρνούν από σπίτι σε σπίτι για να πουν τα κάλαντα τις παραμονές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων. Κύριο παραδοσιακό μουσικό όργανο που συνδέεται με τα κάλαντα είναι το τρίγωνο.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!