

Στις 14 Νοεμβρίου του 1973, φοιτητές καταλαμβάνουν το Πολυτεχνείο της Αθήνας, διαμαρτυρόμενοι για το στρατιωτικό καθεστώς που επικρατούσε για εξήμισι χρόνια. Τρεις μέρες μετά, ξημερώματα 17 Νοέμβρη, η Χούντα, για να σταματήσει την εξέγερση, δίνει εντολή να εισβάλει το τανκ στο Πολυτεχνείο.

Στα επτά χρόνια που διήρκησε η Χούντα, οι πολίτες ήταν τρομοκρατημένοι. Κανένας δεν εκφραζόταν ελεύθερα και δημόσια γιατί υπήρχε ο φόβος της φυλακής, των βασανιστηρίων και της εξορίας.

Η αλήθεια είναι πως τα γεγονότα του Πολυτεχνείου δεν έριξαν τη Χούντα. Ήταν όμως η πρώτη μεγάλη ρωγμή για το καθεστώς, το οποίο κατέρρευσε 8 μήνες αργότερα με την Τούρκικη εισβολή στην Κύπρο. **Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος..**

Σήμερα γιορτάζουμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τη μαζική διαδήλωση φοιτητών, μαθητών, εργατών και απλών πολιτών που εναντιώθηκαν στο φασιστικό καθεστώς που επικρατούσε τότε και 39 από αυτούς το πλήρωσαν με τη ζωή τους.

Ποιος θα το φανταζόταν.. **Πολλοί από τους πρωτεργάτες του Πολυτεχνείου, εξαργύρωσαν πολιτικά τη στάση τους αυτή τα επόμενα χρόνια και έφεραν τη χώρα στην παρακμή που βρίσκεται σήμερα.**

Σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχει κοινωνική αναστάτωση. Καθεστώτα ανατρέπονται και κεκτημένα δεκαετιών χάνονται σε λίγους μήνες. Αίγυπτος, Λιβύη, Συρία, ΗΠΑ, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα. **Φυσάει κόντρα..**

**Γιορτή 17^{ης} Νοέμβρη 2011
(στα χρόνια του Μνημονίου..)**

**Γυμνάσιο - Λύκειο Καμπάνη
Κιλκίς**



Η ανοχή και η απάθεια είναι συνενοχή σε ό,τι γίνεται.

Έρχεται η στιγμή για να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις

Δ. Σαββόπουλος

Το σενάριο της ταινίας μικρού μήκους
«Τι άλλαξε τελικά;» έγραψε ο μαθητής
Ηλιάδης Στέλιος.

Έπαιξαν οι μαθητές:

Αποστολίδης Μηνάς
Εξαδάχτυλος Στέργιος
Ηλιάδης Στέλιος
Μαλάτος Ευθύμης

Τα κείμενα απήγγειλαν οι μαθητές:

Αποστολίδης Μηνάς
Ηλιάδου Ξανθή
Μαυροπούλου Ιωάννα
Μωυσίδου Σωτηρία
Παπαδοπούλου Αγγελική
Παπαδόπουλος Γρηγόρης

Τα νίideo των τραγουδιών επεξεργάστηκαν οι
μαθητές της Γ' Λυκείου.

Ακούστηκαν τα τραγούδια με την ακόλουθη
σειρά:

Ξημέρωμα 17^{ος}
(Στίχοι, Μουσική: Υπόνοια)
Video

Μ' αρέσει να μη λέω πολλά
(Στίχοι, Μουσική: Υπόγεια Ρεύματα)
Τραγούδι: Χορωδία

Τίποτα δεν πάει χαμένο

(Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης, Μουσική: Μάνος Λοΐζος)
Τραγούδι: Κυριακή Πορτοκάλη και Χορωδία

1^η Μαΐου

(Στίχοι, Μουσική: Μάνος Λοΐζος)
Τραγούδι: Στέλλα Μακράκη

Γκρέκο Μασκαρά

(Στίχοι, Μουσική: Γιάννης Μηλιώκας)
Τραγούδι: Μαρία Κουτσοκώστα και Χορωδία

Φυσάει κόντρα

(Στίχοι, Μουσική: Active Member)
Video

Which side are you on?

(Παραδοσιακή μελωδία, Στίχοι: Florence Reese)
Τραγούδι: Κυριακή Πορτοκάλη και Χορωδία

Εσείς, με ποια πλευρά είστε;



Υπεύθυνοι Καθηγητές:
Αναστάσιος Βαφειάδης
Γενιτζές Αναγνώστης
Μαγνήσαλη Τριγώνα