

Έκθεση Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Σερβία

Η εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Κάτω Αχαΐας στη Σερβία υπήρξε εξαιρετικά επιτυχής.

Η επίσκεψη στα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος ήταν εντυπωσιακή. Συγκεκριμένα στο Μουσείο Τίτο οι μαθητές ενημερώθηκαν, από την πολύ καταρτισμένη και ενημερωμένη ελληνόφωνη ξεναγό μας, για την πολιτική προσωπικότητα και δράση του αρχηγού της πρώην Γιουγκοσλαβίας.



Στη συνέχεια εντυπωσιάστηκαν από την επίσκεψη στον επιβλητικό ναό του Αγίου Σάββα.



Πολύ εντυπωσιακή υπήρξε η περιήγηση στο Κάστρο του Βελιγραδίου. Η κρουαζιέρα στον Δούναβη παρουσίασε πανοραμικά το Βελιγράδι, ενώ ταυτόχρονα άφησε εμφανή τα σημάδια του ευτροφισμού στο ποτάμι, το οποίο και συζητήθηκε με τους μαθητές-τριες.



Εκπληκτική ήταν η εικόνα κατά την περιδιάβαση της πόλης των παραδοσιακών κτιρίων και γενικότερα της εικόνας μιας λίγο καθ' ύψος αναπτυγμένης πόλης. Μέσα από τα κτίριά της εκτυλίσσεται και η πορεία στον χρόνο της πόλης του Βελιγραδίου. Σαγηνευτική η εικόνα των ποταμών.



Η επίσκεψη στο Νόβι Σαντ αρχικά εντυπωσίασε με τις ατελείωτες, χωρίς οριζοντα πεδιάδες.



Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να επιδοθούν σε φυσική άσκηση ανεβαίνοντας τα 243 σκαλιά προκειμένου να περιηγηθούν στους χώρους του φρουρίου Πετροβαραντίν και να θαυμάσουν το εντυπωσιακό ρολόι με τους ανάποδους δείκτες και την πανοραμική θέα του Δούναβη. Εντυπωσιακή, επίσης, ήταν η εικόνα πολυπολιτισμικότητας της πόλης, όπως ανάγλυφα αποτυπώνεται στους ναούς της.



Η επίσκεψη στο Μουσείο Τέσλα, την τελευταία ημέρα της διαμονής μας στο Βελιγράδι, εντυπώσισε τους μαθητές με τον όγκο της εργασίας και της επιστημονικής προσφοράς του μεγάλου αυτού Σέρβου επιστήμονα. Η επιβλητικότητα του Εθνικού Μουσείου της Σερβίας, με την ποικιλία και τη μοναδικότητα των εκθεμάτων, προκάλεσε τον θαυμασμό των μαθητών.



Τέλος η σύντομη επίσκεψη και διανυκτέρευση στην πόλη Νις δημιούργησε όμορφες εντυπώσεις στους μαθητές και τις μαθήτριες, με την ομορφιά της εικόνας του ποταμού, του κάστρου και της εντυπωσιακής πλατείας της πόλης.



Αξίζει να σημειωθεί πως σε όλες τις πόλεις που επισκεφτήκαμε, συναντήσαμε Έλληνες που κατοικούν στη Σερβία, γεγονός που δηλώνει τις φιλικές σχέσεις των δύο χωρών.

