

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας  
ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας  
2015-2016

**Ο φόβος του διαφορετικού –  
εξιλαστήρια θύματα: τότε και τώρα**

Συμμετείχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της  
Β' Λυκείου

Αλεξανδροπούλου Κωνσταντίνα  
Ανδρικοπούλου Μάρθα  
Ανδρικοπούλου Χριστίνα  
Βλάχος Ηλίας  
Βλάχος Θανάσης  
Βούλγαρης Αλέξανδρος  
Γεωργαντόπουλος Απόστολος  
Καμάτσου Δήμητρα  
Κατσιδήμα Αμαλία  
Κουτσογιαννόπουλος Ανδρέας  
Λέκα Λόλα

Μητρόπουλος Βασίλης  
Ντόκα Μάριος  
Νταής Γιώργος  
Παναγιωτόπουλος Νίκος  
Παπαχαντζής Γιώργος  
Πετροπούλου Ελένη  
Τσαγγαράς Π. Παναγιώτης  
  
και οι καθηγήτριες:  
Φωτεινή Φραντζή  
Αιμιλία Σιακοβέλη

# Στις συναντήσεις μας κάθε Πέμπτη μεσημέρι....

- παίξαμε βιωματικά παιχνίδια γνωριμίας,
- είδαμε βίντεο και έντυπο εποπτικό υλικό,
- συζητήσαμε για τις μορφές και τα αίτια του ρατσισμού στο παρελθόν και στο παρόν.



- φυτέψαμε βολβούς στη μνήμη των εβραιόπουλων που εκτελέστηκαν από τους Ναζί (πρόγραμμα Crocus).





- σχεδιάσαμε και ζωγραφίσαμε χάρτες με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τον Β΄ ΠΠ (πρόγραμμα Crocus).





- Συμμετείχαμε σε τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλία και σε μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Ζάκυνθο, «το Νησί των Δικαίων».

- χωριστήκαμε σε ομάδες και δημιουργήσαμε δικό μας υλικό.....



Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε:

- τις καθηγήτριες κ. Ελένη Ντρέκη και κ. Αγγελική Ρετσινά και τον καθηγητή κ. Στάθη Μακρίδη που μας συνόδευσαν στις εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις.
- την υπεύθυνη των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας κ. Ιωάννα Θωμοπούλου για τη διαρκή και αμέριστη βοήθεια και υποστήριξή της.