

28^H ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Μουσικό Σχήμα Μαθητών: Άννα Μαραντζή (τραγούδι),
Πέννυ Νιφόρα (τραγούδι), Νίκος Παναγιωτόπουλος
(κιθάρα), Μάριος Ντόκα (κιθάρα) (με τη βοήθεια της
Αλεξάνδρας Κοπανά, φιλόλογου).

Σχεδιασμός γιορτής – συντονισμός μαθητών:
Φωτεινή Φραντζή, φιλόλογος.

Τεχνική Υποστήριξη : Βασίλης Φερτάκης, Ηλίας
Στυλιδιώτης και οι μαθητές Βασίλης Οκτάρας, Νίκος
Παναγόπουλος, Μάριος Ντόκα.



**Από τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο
στον Εμφύλιο
μέσα από λογοτεχνικά κείμενα,
ταινίες, φωτογραφίες και
τραγούδια.**

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ
2015-2016

28 Οκτωβρίου 1940

Από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο στον Εμφύλιο

Σαν Πρόλογος (Αλεξάνδρα Κοπανά, φιλόλογος)

A. Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1939-1945)

Τραγούδι : Της δικαιοσύνης ήλπε νοητέ
(Μίκη Θεοδωράκη, Οδυσσέα Ελύτη)

Χρονικό (Νίκος Καμπέρος, Αγγελική Στεργιώτη)

**B. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –
Αλβανικό μέτωπο**

Γιάννη Μπεράτη, «Το πλατύ ποτάμι»
(Βάσια Αποστολοπούλου)

Οδυσσέα Ελύτη, «Το Άξιον Εστί»
(Κωνσταντίνα Ζαμπέτα)

Οδυσσέα Ελύτη, «Άσμα ηρωικό και πένθιμο για το
χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας»
(Άννα Μαραντζή)

Ταινία κινουμένων σχεδίων Στ. Πολενάκη

Μαρτυρία από το βιβλίο της Έλλης Παπαδημητρίου
«Κοινός Λόγος»
(Νίκη Ανδριοπούλου, Μαρία Δανάη Σιδηροπούλου)

Γιάννη Ρίτσου, « Ερημωμένα χωριά»
(Βασίλης Οκτάρας)

Τραγούδι : Έφεδρος Ανθυπολοχαγός
(Γ. Κατσαρός, Πυθαγόρας)

Γ. ΚΑΤΟΧΗ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Δημήτρη Χατζή, «Τραγούδι στην Αθήνα»
(Καρβουνιάρη Βάσω)

Οδυσσέα Ελύτη, «Το Άξιον Εστί»
(Λέκα Λόλα, Κυριακοπούλου Ιωάννα)

Τραγούδι : Της αγάπης αίματα
(Μίκη Θεοδωράκη, Οδυσσέα Ελύτη)

Ανώνυμου, «Είμαστε πλέον αντάρτες»
(Νίκος Παναγόπουλος)

Μέλπω Αξιώτη, «Εικοστός Αιώνας»
(Πετροπούλου Ελένη)

Τραγούδι : Ακκορντεόν
(Μάνου Λοΐζου, Γ. Νεγρεπόντη)

Δ. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ – ΕΜΦΥΛΙΟΣ

Γιώργου Σαραντάρη, «Ακόμα δε μπόρεσα»
(Γεωργία Ραγιά)

Τραγούδι : Το τρένο φεύγει στις οκτώ
(Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Ελευθερίου)

Εθνικός Ύμνος