

Ντέμη Ρούσσα




Για όλα τα παιδιά, και τα μικρά και τα μεγάλα.

Τι καλά! Ναι! Τι καλά!
Έρχονται Χριστούγεννα!
Πόσο ανυπομονώ, γράμματα πολλά να δω,
να 'ρθουν από τα παιδάκια!
Αχ, τα καλικαντζαράκια θα δουλέψουνε σκληρά,
να 'χουν όλα τα παιδιά πρόσωπα χαρούμενα!



Αυτά λοιπόν σκεφτότανε
ο Άγιος μας Βασίλης
κι απ' τη μαγική του σφαίρα
έβλεπε πέρα για πέρα
του κόσμου όλα τα παιδιά να
του γράφουν γράμματα!



Κι έτρεξαν όλοι μαζί,
ξωτικά και βοηθοί,
κουβαλήσαν τα σακιά
με χιλιάδες γράμματα,
ο Άη Βασίλης να διαβάσει,
δώρα σ' όλους να μοιράσει!

Βάδιζε ανυπόμονος, πάνω κάτω μπρος στο τζάκι
κι ένα καλικαντζαράκι έτρεξε στο μέρος του.

Τρέχα, τρέχα Άγιε Βασίλη!

Είδαμε μπροστά στην πύλη να έρχεται ο
ταχυδρόμος!

έλα και περνάει ο χρόνος, πρέπει να προλάβουμε!

Τόσα γράμματα να ανοίξεις και να μας καθοδηγήσεις
για να φτιάξουμε παιχνίδια
και τρενάκια και στολίδια.

Τρέχα , τρέχα Άγιε Βασίλη!

Έφτασε μπροστά στην πύλη!

Κάθισε λοιπόν στο τζάκι
και το πρώτο γραμματάκι
με τα γάντια του ανοίγει
και τα φρύδια του τα σμίγει.
-Μα τι έγινε; ρωτάει ένα ξωτικό μικρό.
-Μάλλον τούτο το παιδάκι
που έγραψε το γραμματάκι
κάτι ζήτησε μεγάλο,
που πραγματικά αμφιβάλλω
αν μπορεί να του το δώσει.



Κι άνοιξε τόσα πολλά, για χιλιάδες γράμματα,
μα τα φρύδια του σμιγμένα
και τα χείλη του σφιγμένα
ήταν όσο διάβαζε.
Κι όσο τα λογάριαζε ούτε μια ευχή μπορούσε
να την πραγματοποιούσε.
Κάθε γράμμα του ζητούσε ένα πράγμα μοναχά.
Μια ζεστή, ζεστή αγκαλιά
με εκείνους που τους λείπουν και που είναι
μακριά.





ο Άη Βασίλης σκεπτικός λύση έψαχνε.
Μα πως; Πως θα δώσω μια αγκαλιά,
μια για όλα τα παιδιά;
Μια για τους συμμαθητές τους,
τον παππού και τη γιαγιά,
τη νονά τους την καλή που έχει σπίτι σε νησί.
Τη μικρή τους ξαδερφούλα
που είναι τόσο δα μωρό
και το θείο τους το Γιώργο
που έχει σπίτι στο χωριό!
Που θα βρω μια αγκαλιά για κάθε ένα από τα
παιδιά;!

Κι άρχισε να βηματίζει πάνω κάτω,
μπρος στο τζάκι,
μία λύση για να βρει. Μια αγκαλιά κάθε παιδί.

**Μα τους χίλιους τάρανδους!!
έχω μια τρελή ιδέα!
Αρχιξωτικό με ακούς;
Θέλω καλικάντζαρους,
ξωτικά και τους μικρούς και
μεγάλους βοηθούς!
Έχουμε πολλή δουλειά!
Είμαστε έτοιμοι παιδιά;**

**Ναιiiii!!!! Φώναξαν όλοι τους.
Κι είχανε τόση χαρά που θα δίναν
στα παιδιά μια αλλιώτικη
αγκαλιά!**



**Ο Άη Βασίλης μας λοιπόν,
με βοήθεια των μικρών,
των μεγάλων ξωτικών
και των καλικάντζαρων,
με οργάνωση σωστή έστησε μία γιορτή
και για κάθε ένα παιδί
έγραψε δικό του γράμμα
που είχε την απάντηση,
για την κάθε αγκαλιά
που θα έδινε χαρά!**

Και ξημέρωσε η μέρα, ήρθε η παραμονή!
Κι είχαν τόση προσμονή όλοι εκεί στο
Βόρειο Πόλο,
γιατί το εγχείρημα όλο ήτανε μοναδικό,
τόσο διαφορετικό.
Και χαμόγελα πολλά θα σκορπούσε στα
παιδιά!



Ο Άη Βασίλης πέταξε
πάνω από όλο τον πλανήτη
και δεν άφησε ούτε σπίτι,
να μη μπει και να αφήσει
ένα δώρο κι ένα γράμμα!
Γράμμα απ' τον Άη Βασίλη!





**Το ξημέρωμα λοιπόν, βρήκε όλα τα παιδιά
με μια έκπληξη μεγάλη
απ' το δέντρο να προβάλει!
Ένα δώρο κι ένα γράμμα!
Γράμμα απ' τον Άη Βασίλη!
Μια απάντηση έχει στείλει!**



**Χρόνια σας πολλά παιδιά!
Φέτος πρώτη μου φορά στα χιλιάδες χρόνια τώρα,
θα σας το ομολογήσω πως τα βρήκα λίγο σκούρα,
με τα γράμματα τα τόσα που ζητούσαν αγκαλιές
κι όχι κούκλες μουσικές, μπάλες, σβούρες,
πειρατές.
Μα η αγάπη μου για σας θα έβρισκε σίγουρα λύση
και το δώρο θα σας πείσει!**

**Σαν το ανοίξετε λοιπόν θα είναι έκπληξη μεγάλη.
Κάθε δώρο θα σας βγάλει σε εκείνο που ζητάτε.
Με την πρώτη ευκαιρία να το δώσετε σε εκείνον
που πραγματικά αγαπάτε
και μαζί με αυτό το δώρο μια μεγάλη αγκαλιά!**

**Μία αγκαλιά για όλους εκείνους που σημαίνουνε
πολλά!!**

Άγιος Βασίλης

Και τα δώρα τους ανοίξαν ένα ένα τα παιδιά.

Άλλο είχε ένα σάλι να το δώσει στη γιαγιά
κάποιο άλλο ένα ταβλι να το δώσει στον παππού.

Δύο κούπες για το τσάι στο νονό και τη νονά
και στο θείο ένα πουλόβερ για το κρύο του χωριού.

Για το φίλο μου το Γιάννη ένα αυτοκίνητο,
για τη Λέττα και το Φάνη ένα επιτραπέζιο.



Τι κι αν όλα αυτά τα δώρα θα τα έδιναν αλλού.

Όταν δίνεις η καρδούλα
παίρνει αγάπη από παντού!

Και το πιο σημαντικό,
Τη μεγάλη αγκαλιά που στα γράμματα ζητούσαν
τα παιδιά επίμονα.

Κι άστραψε ξανά η ελπίδα ότι πολύ σύντομα
με την πρώτη ευκαιρία
θα ανταμώνουμε ξανά!
Δάσκαλοι, συμμαθητές ξάδερφοι και γείτονες!



Με τον τρόπο του λοιπόν, ο Άγιος μας Βασίλης
και στο πείσμα των καιρών δήλωσε πάλι παρόν
τούτα τα Χριστούγεννα που είναι διαφορετικά.

Αλλά αλλοίμονο παιδιά!
Πάλι θα ανταμώσουμε
και φιλιά θα δώσουμε
αρκεί να 'μαστε καλά!

Σ' όλους Χρόνια σας Πολλά!!!



