

Συνάντηση με  
έναν  
συγγραφέα

4/5/2018

Μαρία Αντωνίου

# Λίγα λόγια για τη συγγραφέα



Η κ. Μαρία Αντωνίου γεννήθηκε στην Κύπρο, το 1952. Σπούδασε στην Αγγλία Παρασιτολογία και Ζωολογία και από μικρό παιδί άρχισε να γράφει βιβλία χρησιμοποιώντας τη ζωηρή της φαντασία.

Εδώ και πολλά χρόνια ζει στο Ηράκλειο και παράλληλα με την συγγραφή βιβλίων διδάσκει σε ειδικευόμενους γιατρούς Παρασιτολογία στο Τμήμα Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

# Τα βιβλία

Έχει γράψει μια σειρά με βιβλία τα οποία λέγονται Ο Δίας το σόι του και η τρελοπαρέα 1,2,3 και ετοιμάζεται να εκδοθεί και το 4ο βιβλίο της σειράς.



# Τα βιβλία

Επίσης έχει γράψει ένα μυθιστόρημα “Εγώ Σκότωσα Τον Καθηγητή Μάλεντερ” και άλλη μια σειρά βιβλίων για πιο μικρά παιδιά με πρωταγωνιστή το Ζίζη Ζιζηφιολάκη.



# Προετοιμασία

Για να συναντήσουμε την συγγραφέα, διαβάσαμε τα βιβλία της σειράς “Ο Δίας το Σόι του και η τρελοπαρέα” για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την ιστορία των βιβλίων και να αναπτύξουμε μια ωραία συζήτηση με την συγγραφέα.



# Προετοιμασία

Για να καταφέρουμε να συναντήσουμε την συγγραφέα, χρειάστηκε μια πολύ καλή οργάνωση και από τις δασκάλες μας, για να περάσουμε όμορφες στιγμές χωρίς να μπει κάποιο εμπόδιο στον δρόμο μας και να το απολαύσουμε!

Για παράδειγμα η κυρία Καγιαμπάκη δημιούργησε ένα padlet όπου εκεί είχαμε γράψει λίγα λόγια για το κάθε βιβλίο, τον αγαπημένο μας ήρωα, που θα θέλαμε να πάνε οι ήρωες σε επόμενο βιβλίο, να την συμβουλέψουμε... και πολλές - πολλές ερωτήσεις!!!

# Προετοιμασία

Έτσι προετοιμαστήκαμε όσο το δυνατόν καλύτερα για τη μέρα της συνάντησης

....και η μέρα αυτή έφτασε....

# Η συνάντηση

Η συνάντηση με την συγγραφέα ήταν καταπληκτική! Αρχικά μόλις ήρθε η κα. Αντωνίου, καθίσαμε στην αγαπημένη μας βιβλιοθήκη.

Άρχισε να μας ρωτάει για το πώς μας φάνηκαν τα βιβλία της. Εμείς φυσικά απαντήσαμε έτσι ακριβώς όπως αισθανόμασταν, δηλαδή έκπληκτοι και ικανοποιημένοι από αυτά που διαβάσαμε!





# Η συνάντηση

Νοιώσαμε άνετα από το πρώτο λεπτό που ήρθε διότι μας κατάλαβε ότι ήμασταν αγχωμένοι και έτσι μας μιλούσε πολύ χαλαρά. Με αυτό τον τρόπο μας έφυγε το άγχος και νοιώσαμε πολύ καλύτερα και η ώρα πέρασε ευχάριστα!!!

# Η συνάντηση

Έπειτα, μας διηγήθηκε λίγες από τις περιπέτειες της ζωής της και από πού πήρε έμπνευση για να γράψει αυτά τα φανταστικά βιβλία!

Η συζήτηση μας με την κυρία Αντωνίου ήταν πολύ φιλική και ήρεμη, όπως και η ίδια. Είχαμε καθίσει όλοι μαζί σε ένα κύκλο ώστε έτσι να μπορούμε να επικοινωνούμε και να ήμαστε ο ένας κοντά στον άλλο!



# Οι εντυπώσεις μας

- Εντυπωσιαστήκαμε από το γεγονός ότι η κυρία Αντωνίου ήταν πρόσχαρη και προσιτή.
- Μας έκανε εντύπωση πόσος πολύς χρόνος χρειάζεται για να γράψει κάθε βιβλίο.
- Εντύπωση μας έκανε και το γεγονός ότι ανοίχτηκε πολύ προς εμάς και συγκινήθηκε με τον τρόπο που μας μίλησε για τα δύσκολα χρόνια της στην Κύπρο.

# Οι εντυπώσεις μας

Η κα Αντωνίου έφυγε αφήνοντάς μας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Μάθαμε πολλά για τη **ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ** αλλά και **ΑΝΘΡΩΠΟ** Μαρία Αντωνίου.

Όλα τα παιδιά σίγουρα έχουν κάτι θετικό να θυμούνται από αυτή τη συνάντηση.

Εξάλλου δεν συναντάς και κάθε μέρα μια αληθινή συγγραφέα...